

בעזהשי"ת

מקשיבים לקולך

מאמרי השקפה וחיזוק
מלווים בסיפורי השגחה ואמונה מיוחדים
המקרבים את הלבבות לאהבת ה'

כי תשא

נערך ונלקט מתוך שיעורים יומיים שנמסרו מפי מגיד המישרים
הרה"ג פינחס אליהו פרץ שליט"א

ניתן לשמוע את השיעורים מידי יום ביומו
להאזנה חייגו לקו הישיר:

0733-71-81-57

כמו"כ ניתן גם להוריד את השיעורים
בעמדות ובאתר קול הלשון

זמני השיעורים מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת המרכזי "שבטי ישראל" אופקים
מידי יום אחר תפילת שחרית

בבית הכנסת "אהבת שלום" אופקים
בשבת קודש אחרי תפילת שחרית
שיעור בשבת בשעה 16:00

להארות והערות וכן לקבלת הגיליון
ניתן לשלוח בקשה לכתובת המייל:

makshivim10@gmail.com

ניתן להוריד את הגיליון מידי שבוע
באתר דרשו וכן באתר לדעת וכן באתר קול הלשון
© כל הזכויות שמורות למערכת
להזמנת הרב לשיעורים 052-7654865

המעוניינים לזכות לקחת חלק בהפצת גיליון זה
לרפואה/הצלחה/זיווג/עילוי נשמת וכו'
מוזמנים ליצור קשר לטלפון: 052-7654865

פרשת כי תשא תשפ"ג

אמא אמרה שהיא לא

בבית????

"וַיַּעֲבֹר ה' עַל פְּנֵי וַיִּקְרָא ה' ה' אֵל
רַחוּם וְחַנּוּן אֶרְךָ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד
וְאֱמֶת" [ליד ו']

ה"שפתי חכמים" בפסוק זה מדייק,
מזה שכתוב "ורב חסד" זה מלמד
שאפילו אם זכויותיו מועטים, בורא
עולם מטה כלפי חסד.

דהיינו: שבורא עולם מסתכל על הצד
החיובי שנמצא בעם ישראל, ומטה
אותו כלפי חסד.

הנמרא אומרת: שהקב"ה אמר למשה
על י"ג מידות של רחמים, "אם בני
ישראל יעשו לפני כסדר הזה, אני
מוחל להם" ושואלים: מה פירוש
"יעשו" היה צריך לומר "יאמרו"
שהרי את י"ג מידות הרחמים
אומרים????

והתשובה: שבורא עולם אומר להם:
אם "יעשו" פירושו, שיתנהגו כמו
שבורא עולם מתנהג, ביי"ג מידות
הרחמים, אז "ואני מוחל להם"
הקב"ה ימחל להם.

אחת מהמידות היא "ורב חסד" והיינו
שבורא עולם מסתכל תמיד על הצד
החיובי בכל דבר שאנחנו עושים.

וזו מידה, שמי שיש לו אפילו רק קצת
שכל בקודקודו, הוא מבין שאם אתה
מסתכל בכל דבר על הצד החיובי, אז
המרויח הראשון מכל הסיפור זה
אתה!!! עוד הרבה לפני הסכיבה
הקרובה אליך, שגם הם ירויחו
בהמשך... כיון שלהיות ליד אדם
שמתלונן, גם אם הוא צודק במאת
האחוזים, מה לעשות?! זה לא נעים,
ואנשים לא אוהבים להיות בחברת
אדם כזה.

כשאני אומר שהמרויח הראשון זה
האדם עצמו, תשאלו, במה הוא

האלה שרע להם תמיד, מילה אחת אני
אומר עליהם: מסכנים!!! למה???

למה אתם עושים את זה
לעצמכם???? סוג של מזוכיסטים.

ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו
שאנחנו לא מחליקים לכיוון הזה...

מסופר: על הרב שך זצ"ל, שאדם
אחד הגיע אליו והתלונן על איזה
נושא, הרב שך אמר לו: גם אם אתה
צודק, זה לא טוב לחיות בהרגשה
ש"דפקו אותך", שרצו לסדר אותך,
וכולם נגדך...

וזה דבר מאוד חכם, גם אם אתה צודק,
תחשוב שלב אחד קדימה, האם
ההרגשה ה"זיפתית" שאתה הולך
להכניס לעצמך תתרום לשינוי
המצב???? סביר להניח שלא, ולא רק
שלא תעזור, אלא גם תגרום להחמרת
המצב, ולכן מי שרואה חיובי, הוא
עושה טוב לעצמו ולמשפחתו.

כשאנחנו מתרגלים לראות חיובי, אז
כל הקורה סביבנו, גם אם הוא מוזר,
אבל אנחנו נמצא לכך איזה פירוש

מרוויח???? חשבון הבנק שלו נשאר
אותו הדבר, ועדיין הוא יורד מידי פעם
לדחוף את הרכב כשלא מניע... 😊 אז
איפה הרווח?????

הרווח הוא: הבריאות!!!! כאשר אדם
רואה שלילי, זה מביא אותו להתלונן,
ולכעס, והוא אוכל את עצמו... ובכך
הוא מזיק לבריאותו...

יש משפט שאומר: לכעוס, פירושו
להעניש את עצמך על טיפשותם של
אחרים, יש אדם שלא התנהג כהוגן,
ואתה אוכל את עצמך על כך.

אותו אדם שהתנהג כך ממשיך את
החיים שלו רגיל, ואתה זה שאוכל את
הלב... לא חבל!!! אם תאכל את הלב
אתה תהיה בשרי, ואחר כך לא תוכל
לשתות נם 😊.

לפעמים, אתה רואה אנשים שנמצאים
באיזה אירוע, כולם נהנים, והמתלוננים
אומרים: מה זה האוכל הזה? על
הפנים!! או שמתחילים להתלונן על
המוזיקה: מה זו המוזיקה הזו?? כולם
מתמוגגים מנחת, והם בחרו להיות

בדלת ורצה את אבא, אז הילד שלא ידע לשקר אמר: אבא אמר לומר שהוא לא בבית 😊]. ואני אומרת לעצמי, איזו חוצפה!!! אנשים לא מתביישים לשקר במצח נחושה, ועוד מוסיפים חטא על פשע, ומלמדים את הילדים לשקר...

ואז נזכרתי, שקראתי בגיליון "מקשיבים..." על העניין של לימוד כף זכות, שמי שמלמד כף זכות מרוויח חיים יותר איכותיים ורגועים.

ואמרתי לעצמי, אפילו שאני לא רואה פה שום מקום ללמד כף זכות על השקר הגם הזה, אולי היא לא יכלה לגשת.

מה שברור שעל השקר לא מצאתי מה ללמד כף זכות כל כך, הדבר היחיד שאמרתי לעצמי, אולי הם לא מבינים שלשקר זו בעייה רצינית, בהלכה זה ממש אסור!!!

ירדתי מהבניין, ותכננתי לחזור לביתי, אבל לפני שיצאתי מהבניין פגשתי את הכלה המדהימה של חברה אחרת

חיובי, וגם במצבים שהם באמת מוזרים...

סיפרה אשה: יום אחד הייתי צריכה משהו מהשכנה שלי, בדיוק באותו יום היתה איזו חתונה של אחת מהבנות שגרה בשכונה שלנו.

ניסיתי להתקשר לשכנה, והיא לא ענתה, אמרתי לעצמי, אולי היא בחתונה, ולא שומעת את הצלצול, כיון שזה היה קצת דחוף לי, לכן החלטתי לעלות אליה, אולי היא כן בבית, אנחנו גרות די קרוב, מרחק של 3 דקות, עליתי אליה וכבר לפני שדפקתי בדלת, אני שומעת את הקול שלה מעבר לדלת, שמחתי שהיא עדיין לא יצאה לחתונה.

דפקתי, והילדה פתחה לי את הדלת, אמרתי: שלום, אפשר את אמא?? הילדה אומרת לי: אמא לא בבית, הייתי המומה!!! כיון שלפני חצי דקה שמעתי אותה מדברת מעבר לדלת.

אמרתי לעצמי, כנראה שזה מה שאמרו לה לומר, שאמא לא נמצאת בבית, [באחד הבתים מישהו דפק

ללמד כף זכות, לא תמיד זה קל, לא תמיד הפתרון נמצא על המקום, צריך להיות יצירתי, כמו שאומרים לחשוב מחוץ לקופסא.



משקל עודף שהציל את התמונות

ובהרבה מקרים כשאדם דואג לאחרים זה חוזר אליו, במזרח הרחוק, בבנגקוק, מתגורר ר' נחמיה וילהלם, כל מי שנמצא שם באזור יודע שאצלו עושים חגים שבתות, ואם צריכים מידע על אוכל כשר, תפילות... בקיצור "כל בו לענייני ומוצרי דת" הכל אצלו, כמו שהעולם אומר "הוא האיש"!!!

ולכן, אחרי שביקר בארץ, הוא חזר עם מזוודות עמוסות במזון כשר, וספרים, למטוס, אי אפשר להעלות את כל מה שרוצים, משום שיש הגבלה על המשקל שמותר לכל נוסע, אבל ר' נחמיה דאג לכך מראש, ודרך חבר שהכיר את צוות הטיסה, הוא סידר לו

שלי, שפעם עבדנו ביחד והתעכבתי איתה בחדר המדרגות של הבניין בערך כרבע שעה...

לפתע אני רואה שנכנסת לבניין לא פחות ולא יותר החברה שלי, שעליתי אליה לפני רבע שעה, הייתי בהלם!!!

היא אמרה לי: שלום! והיא קולטת שאני המומה לראות אותה, החברה לא הבינה על מה ההלם, ומיד הסברתי לה כשאני חצי מסבירה וחצי שואלת:

תגידי, אני עכשיו עליתי לבית שלך, ושמעתי את הקול שלך שם, אולי יש לך איזו כפילה שאני לא יודעת 😊.

היא אמרה לה שבאמת היא שמעה את הקול שלה והיא לא טעתה, אבל מה שהיא שמעה זו הקלטה שלה, וסיפרה לה שהילדים מאוד אוהבים לשמוע את הסיפורים שהיא הקליטה להם בנושא של שמירת הלשון.

סיפרה אותה אשה: הייתי בהלם!!! ואני עוד חשבתי שהיא משקרת, ולא הבנתי איך אפשר לחנך את הילדים לשקר.

כיון שעל כל חריגה מהמשקל המותר משלמים הרבה יותר...

כמה פרקי תהילים מעומק הלב לריבוננו של עולם, הביאו את הישועה, שבאה בדמותה של הפקידה שהלכה והסתודדה עם המנהל, ואחרי דקה חזרה למקומה ואמרה לו: זה בסדר, העניין אושר, אתה יכול לעבור חופשי, אנחנו לא נגבה לך תשלום על המשקל העודף.

הוא ממש הרגיש שהיא היתה שליחה טובה, ובירך אותה, אך הוא לא הבין מה הביא אותה לעזור לו???

היא אמרה לו: אני עושה את זה כהכרת הטוב, הכרת הטוב???. הוא שאל, מאיפה את מכירה אותנו, היית פעם אצלנו???

אמרה לו: מעולם לא ביקרתי בתאילנד, וגם זה לא בתכנון שלי, אבל שמעתי על הכנסת האורחים שאתה עושה שם, וזה הספיק לי לרצות לעזור לך, אני יודעת שאני עוזרת לך, אני עוזרת להרבה אנשים.

שידבר מראש עם מנהל הטיסה, כדי שיתן לו להעלות את כל מה שהוא צריך, ובאמת, הוא הסכים.

אבל רגע לפני שהוא עלה למטוס עשו לו בעיות, והתברר, שלא בדיוק התכוונו למשקל הזה... מה שאומר שהוא יצטרך לשלם טבין ותקילין על המשקל העודף...

לפי כמות המשקל שהיתה לו, זה היה אמור לעלות לו אלפי שקלים, הוא ניסה לחשוב על פתרון, אבל בינתיים, פנתה אליו הפקידה ואמרה לו להתחיל לשים על המסוע את הציוד והמזוודות שלו.

מיד כשהוא מתחיל לשים על המסוע, המשקל מתחיל לעלות... עוד מזוודה והמשקל עולה רציני... ולא ברור אם המספרים היו אדומים בגלל שהסמיקו מבושה או בגלל שזה הצבע שלהם...

זה הגיע למשקל רציני והוא ממש לא ידע מה לעשות???. הוא הרי דיבר עם המנהל מראש על הטיסה הזו, ולשלם על כל הציוד זה לא כל כך רעיון טוב,

את המשקל העודף מבלי שאשלם על כך, ואז לקחתי את השם שלך ורשמתי אותו אצלי, כדי שבבוא היום אחזיר לך טובה, ומסתבר שהיום הזה הגיע.

היא אמרה לו: ממש תודה! אבל אני לא צריכה שום טובה, עכשיו התחלתי את המסע, ויש לי אוכל, וגם כסף מספיק, ותודה על הרצון הטוב לעזור אך אני לא צריכה כלום, אולי בסוף הטיול, נבוא לשהות כאן בשבת, לפני שאנחנו חוזרים לארץ.

ואכן, לאחר מספר שבועות היא חזרה לשם לשבת.

וכששאלה אותה בעלת הבית: איך היה מסע הטיול שלהם? היא ענתה: עכשיו אני מבינה מה שההורים שלי אמרו לי כל הזמן, שאין כמו ארץ ישראל, עד שאתה לא רואה אתה לא מבין...

אבל דווקא היה נחמד ולא רע...

שאלה אותה האשה: האם יש לכם תמונות מהטיול????

הוא התעניין בשמה, ואמר לה: מתי שתצטרכי עזרה, אנחנו נעזור לך.

זה היה נשמע לה מוזר, וכי מה לה ולתאילנד, ולכן לא היה נראה לה שהיא תצטרך טובה ממנו, אך למרות זאת היא נתנה לו את השם שלה.

אחרי שנתיים, היא נכנסת למסעדה של הרב וילהלם, איך שהיא נכנסת, היא שומעת שקוראים לה בשמה הפרטי, ושואלים אותה: מה את צריכה???

רגע, רגע, מאיפה מכירים אותי פה???? אולי חברי הקבוצה עשו עלי איזו מתיחה או משהו בסגנון????

אמר לה בעל הבית: אני כבר שנתיים מסתובב עם חוב של הכרת הטוב כלפייך, ועכשיו, הגיע הזמן להחזיר לך טובה...

ליי???? מאיפה אתה מכיר אותי???? אמר לה הרב: לפני שנתיים, כאשר רציתי להעביר משקל עודף בשדה התעופה, ואת היית הפקידה שם, ודיברת עם המנהל שיאשר לי להעביר

לחבירו, כשאדם חושב על חבירו, לא ירחק היום והוא יראה שכל מה שהוא עשה לעצמו הוא עשה.



מונה שלא נעצר

"כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
לְפָקְדֵיהֶם וְנָתַנּוּ אִישׁ כְּפָר נַפְשׁוֹ
לִיהְוֶה בְּפָקֶד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם
נֶגֶף בְּפָקֶד אֹתָם" [ל' י"ב]

הקב"ה מצווה את עם ישראל לתת מחצית השקל, והסיבה כדי שלא יהיה בהם נגף.

רק במחצית השקל הסיבה שלא יהיה בהם נגף, אבל יש לפעמים שהסיבה היא אחרת לגמרי, כגון מתנות לאביונים.

בקיצור אלשיך הביא מדרש, שהסיבה שצריך לתת מתנות לאביונים הוא לעילוי נשמת משה רבנו ע"ה, ושמעתי מהרב פינקוס שליט"א:

אמרה לה עם פנים חמוצות: תדעי לך, את נוגעת בנקודה רגישה, משום שכל התמונות שהיו בפאוצ' שרווקא היה רשום עליו השם שלי, אבדתי אותו באחת המוניות שנסעתי כאן בתאילנד.

אמרה לה האשה: אין לך מה לדאוג, תבואי אלי בצאת השבת, ואני אביא לך את התמונות שלך...

תמונות??? שלי???? איך הגיעו אלייך????

אמרה לה: לפני כמה שבועות, התקשר לבעלי נהג מונית ושאל אותו האם הוא מכיר את השם שלך, ומיד בעלי שאל אותו: למה???? הנהג מונית סיפר לו שמצא נרתיק עם כל מיני פילים, ורשום עליו את השם הזה.

בעלי אמר לו שהוא מכיר אתכם, ואפילו שילם לו שיביא את זה לכאן, ואמרנו שנחכה לך שתסיימי את המיזל ותעברי דרכנו, ואז ניתן לך את זה...

זה מה שאמרו חז"ל: "שֶׁלַח לְחַמְדָּךְ עַל פְּנֵי הַמָּיִם כִּי בְּרַב הַמָּיִם תִּמְצָאֶנּוּ" [קהלת י"א א'] כשאדם עושה טובה

מכל תלמידיו או למי שיש לו הכרת הטוב כלפיו, שיעשו לעילוי נשמתו.

ויאמרו משנה אחת או אפילו מחשבה אחת של מוסר, אז, הייתי צעיר [כן, כן], לא נולדתי מבוגר 😊] היה נראה לי מוזר, זה מה שהוא מבקש?? רק מחשבה אחת של מוסר זהו???

אבל אחרי שגדלתי, הבנתי מהי העוצמה של מחשבה אחת של מוסר, אין לנו מושג!!! ואחרי שרואים את הפירוש הזה, מבינים שלעילוי נשמת לא חייב לסיים את מסכת "בבא בתרא" בעיון, אלא כל דבר שאתה עושה לעילוי נשמה, זה דבר עצום לנפטר.

אנחנו כאן בעולם הזה, יש לנו דבר שאין לנפטר, אנחנו יכולים להוסיף תורה ומצוות, לעשות חסד עם השני, אין ספור מצוות שאנחנו יכולים להוסיף לחשבון האישי על כל צעד ושעל.

מי שעזב את העולם, באותו רגע עצרו לו את המונה... וזהו, עכשיו הוא צריך

ששאל וכי אנחנו יכולים לעשות עילוי נשמה למשה רבנו?? מה גם שלא נראה שהוא צריך אותנו...

וענה על כך תשובה: שלומדים מכאן ג' דברים:

1. שגם אדם כמו משה רבנו צריך שיעשו לו "עילוי נשמה" ואם משה רבנו מועיל לו עילוי נשמה אז קל וחומר לכל אדם יועיל שיעשו לו עילוי נשמה.

2. שגם אנחנו יכולים לעשות לאדם כזה גדול, כל מעשה ואפילו הכי קטן שאנחנו עושים זה מוסיף לעילוי נשמתו.

3. בשביל לעשות עילוי נשמה לא צריך לטפס על קירות, ולא צריך להשתגע, כבר בעשרים שקלים אתה עושה לו עילוי נשמה.

כשמרן הרב שך זצ"ל נפטר, אני זוכר את זה כמו היום, היינו בלוויה שלו והיה נדמה שהעולם עצר מלכת... והקריאו את הצוואה שהוא כתב, שהוא מבקש

אם היינו יודעים כמה כוח יש לנו, כמה אנחנו משפיעים על העולם, על ידי כך שאנחנו מכניסים מחשבה אחת של מוסר, חר משמעותי!!! העולם היה נראה אחרת.



בגלל מי נתן העשיר צ'ק של
6,000,000 דולר

כל מי שעובר במרכז העיר "דאלאס" שבמדינת טקסס בארצות הברית, לא יכול לפספס את הבניין של ה"מרכז היהודי" שניצב שם באמצע העיר, בניין זה מפיץ אור תורני על כל סביבותיו, בנין מרשים שנושא בחובו סיפור מדהים, זהו סיפור שמראה לנו עד כמה דבר קטן יכול לעשות דברים גדולים, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים...

לפני יותר מעשור שנים, הגיע לדאלאס רב שהוסמך לרבנות לא מזמן, והוא הגיע עם כל המרץ לחדש את חיי

לשלם, מוציאים לו חשבונות, את כל מה שאסף זה מה שיש לו, ז-ה-ו...

הוא לא יכול להוסיף כלום!!! גם אם יש לו "קשרים" וגם אם הוא בן של... "אנערף" [אני יודע]

במחשבה שנייה, שאלנו שלכאורה מחשבה אחת של מוסר היא דבר קטן?? והאמת שאולי המאמץ הוא קטן אבל המעשה לכשעצמו הוא דבר גדול!!!

ולמה????? כיון שזה במוח, וכמו שהנפש החיים אומר שמחשבה אחת לא טובה זה כמו להכניס צלם להיכל, זה פוגם בקודש הקודשים.

אחד ההסברים לדברי חז"ל: שהרהורי עבירה קשים מעבירה, ולכאורה, הוא רק הרהר הוא לא עשה כלום????

והתשובה: שזה נמצא במוח, הפגם הוא במוח, וזה הכי גרוע שיכול להיות, ולכן מבחינה מסוימת זה יותר גרוע מהעבירה עצמה, שזה בעולם המעשה בלבד.

הסברים, היה נראה שהוא ממש צמא לשמוע, הוא שאל והתעניין, והרב, עם כל הסבלנות השיב לו תשובות מספקות.

כשלב מסויים, הרב תיאר לו את הפעילות שהוא מקיים כאן בקרב תושבי המקום, ויש לו קשיים רבים, אך הוא עושה זאת לשם שמיים, והוא בטוח שתהיה לו סייעתא דשמיא לכך, וכל ההתחלות קשות, כל זה היה כבדרך אגב...

לפתע, ללא הודעה מוקדמת, אותו אדם שלף פנקס צ'קים, ורשם שם סכום והגיש לרב, ואמר לו: את הסכום הזה אני נותן לך, כדי שלא יהיו לך שום קשיים, וכל מה שתצטרך כדי להגיע למטרה, שלא תעמוד בפניך שום בעייה כספית, שזה יהיה הדבר האחרון שיעכב אותך...

הרב פתח את הצ'ק, וחשב שעוד רגע הוא מתעלף...

מה קרה???? בצ'ק היה רשום סכום של 6,000,000 שש מיליון ד-ו-ל-ר-!!! סכום אגדי!!!

הקהילה, ולהפריח את השממה הרוחנית שהיתה שם.

בתחילת דרכו, זה לא היה פשוט, הוא שכר דירה קטנה ומשם התחיל שיעורים ופעילויות שונות ברוח היהדות, משום מה הוא הרגיש הרבה קשיים.

האמת, שכל ההתחלות קשות, אבל אם מתכוננים לכך, אז פחות נבהלים מקשיים, ובאמת, הוא לא הרים ידיים, וניסה שוב ושוב עד שכמעט והרים ידיים מהעניין,

ערב אחד, הוא יושב עם בני הבית, לפתע דפיקות בדלת, כנראה עוד אחד שמתעניין ביהדות, כולם ידעו שהוא הכתובת לנושאי היהדות, בפתח עמד אדם מבוגר לבוש בלבוש מכובד, ושאל אם הוא יוכל לשמוע על יהדות???

הרב שבדיוק סיים את ארוחת הערב עם אשתו, ולאחר שקיבל את הסכמתה, הזמין את האורח בשמחה לשבת איתו בסלון הבית, והרצה לו הרצאה פרטית על ענייני היהדות פלום

והשעה היתה מאוחרת, לכן לא המתנתי לו שיסיים, אבל התרשמתי ממנו משהו לא רגיל.

אחרי שחזרתי לדאלאם הדבר הראשון שעשיתי, זה לברר האם יש בעיר שלנו יהודים מהסוג שראיתי, והפנו אותי אליך... וכאן כבר התרשמתי ממך ומהחיבור האמיתי שלך ליהדות, ולכן אני רוצה להיות שותף בזיכוי הרבים המדהים הזה...

סיפר הרב, באותם רגעים, אמרתי לעצמי, אותו יהודי שעמד והתפלל בכותל מכל הלב, אין לו מושג מה הוא עשה, למה הוא גרם.

אחרי ה 120 יתנו לו מקום מפואר של התורמים, והוא יגיד להם:

הלו!!!! נראה לי התבלבלתם ☺ מעולם לא תרמתי כזה סכום, אני בקושי יודע איך רושמים אותו...

ואז יראו לו מה התפילה שלו בכוונה ובדבקות גרמה, את כל התרומה שבאה בעקבותיה, בעקבות ההתפעלות מהתפילה הזו.

הרב הודה לו על התרומה ה"מכובדת", ובימים הבאים, הרב היה עסוק במציאת בניין, שמשם תצא כל הפעילות התורנית, הוא התייעץ כמה פעמים עם התורם, עד שמצאו את הבניין הזה בלב העיר...

לאחר מספר שבועות, אותו תורם נפטר, והרב הספיד אותו בלוויה שלו, וסיפר את כל מה שהתורם סיפר לו, מיד אחרי התרומה הוא פנה אלי, ושאל אותי: מה נראה לך הביא אותי לתרום סכום שכזה???

כמובן, עניתי לו שאין לי מושג, ואז הוא סיפר לי שהוא היה בביקור בארץ ישראל, בכותל המערבי, והכל היה נראה לו חדש.

ומה שתפס אותו שם, היה מראה של יהודי מבוגר שעמד והתפלל שם מכל הלב עם דמעות, והיה נראה שהוא מדבר ממש עם בורא עולם, וכל ענייני העולם הזה לא מדברים אליו.

הפנים שלו קרנו באופן מיוחד, ואני רציתי מאוד לגשת אליו ולדבר אתו, אבל מכיון שהוא לא סיים את תפילתו,

אחד מהעומדים בתור היה מנהל מוסד, שביזה את ראש הישיבה על גבי מודעות רחוב, איך שהנכד ראה אותו הוא פנה לראש הישיבה ואמר לו: האם הרב יודע שפלוגני שמקבל תמיכה, ביזה את הרב ברבים???? אולי נסביר לו שיחפש מישהו אחר שיתמוך בו????

אמר לו הרב שטיינמן זצ"ל: אם כך, הרי שלגביו אין לי שיקול דעת נכון, כמה לתת לו, כי לכל אחד אני נותן כפי שיקול דעתי, אך אצלו, יש לי כבר נגיעות, ואם כן, אני צריך לתת לו יותר כדי לצאת מהספק...

אמר לו הנכד, כשהוא ממלמל במבוכה, יוצא מכך, ששווה לאנשים המקבלים תמיכה מהרב להוציא מודעות רחוב כנגד הרב, כיון שככה הם יקבלו יותר...

ככל שאדם יותר גדול, כך הוא יותר אובייקטיבי.



מה צריך לעשות כדי לקבל יותר תמיכה???

"יַיְעָבֵר ה' עַל פְּנֵי וַיִּקְרָא ה' ה' אֶל רַחֹם וַחֲנוּן אֶרְךָ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וְאֱמֶת" [ליר ו']

יש "חסד" ויש "רב חסד" רב חסד זה גם במקרים שאנחנו היינו אומרים: "חלא'ם, עד כאן!!!" אבל בורא עולם, בכל המצבים, משפיע עלינו, וגם כשאנחנו לא תמיד ראויים... וזה מה שה' דורש מאיתנו, שגם אנחנו ננהג עם אחרים גם כש...

סיפר אבי מורי שליט"א, מה שסיפר נכדו של הרב שטיינמן זצ"ל: בכל ראש חודש כאשר היו מגיעים לרב שטיינמן זצ"ל ראשי ישיבות, וראשי כוללים, וגם מנהלי מוסדות, והרב היה מעביר להם סכומים מידי חודש בחודשו להחזקת המוסדות שלהם.

במשך כל היום, היה תור ארוך שהגיע עד המדרכה ברחוב חזון איש 5 בבני ברק.

רופא תורן ש [לא] אשם

"וַיַּעֲתָה הַנִּיחָה לִּי וַיִּחַר אַפִּי בָּהֶם וַאֲכַלֶּם וַאֲעַשֶׂה אוֹתְךָ לְגוֹי גְדוֹל" {יא} "וַיִּחַל מֹשֶׁה אֶת פְּנֵי יְהוָה אֱלֹהָיו" [לב י'-יא]

מהרופאים הרגישו לא טוב, והיו חייבים ללכת לבדוק מה קורה איתם, ויצא, שהרופא נשאר להשגיח לבדו על כל המחלקה, כמובן שהוא הרים טלפון למנהל המחלקה, ועדכן אותו על כך, ושאל: מה עושים?????

אומר רש"י: שבורא עולם אומר למשה: "הניחה לי" ולא מובן, הרי משה עדיין לא התחיל להתפלל, ואם כן, מה שייך לומר לו הניחה לי?????

אמר לו מנהל המחלקה: תשמע, אמנם אתה עכשיו לבד, ואין לך צוות נוסף, אבל במשמרת לילה צריכים פחות צוות, ולכן, תוכל להסתדר, ואני אשלם לך על זה בהתאם... אבל, אני מזהיר אותך, שאם אתה קולט שמתחיל לחץ, ואתה לא מסתדר, אתה מיד מתקשר אלי ואני אשלח לך עזרה מיידית, שלא תגיד שלא אמרתי לך להתקשר...

מסביר רש"י: שכאן בורא עולם לימד את משה שהוא יכול לשנות את כל התמונה על ידי תפילתו, ולכן אמר לו: "הניחה לי", כי אם תתפלל אני אשמע לתפילתך.

הלילה התחיל די שקט, כמעט שלא היו קריאות, זקן אחד שנפל מהמיטה ונחבל, מיד רץ אליו, בינתיים הוא שמע שמכשיר של זקן אחר התחיל לצפצף, איך שסיים עם הראשון עבר לשני, ופתאום שומע ברקע זקן שמשתעל מפחד...

כביכול, בורא עולם מבקש ממשה שלא יתפלל על זה, ומשה מתפלל על זה, ובאמת, בורא עולם מוחל להם.

עזב שניה את השני עם המכשיר, ורץ אליו, טיפל בו ומיד חזר לשני שהמכשיר שלו צפצף, ודיווח שהעירו

סיפר הרב שמשון פינקוס זצ"ל: שבאחת ממחלקות בית החולים, כאשר התחלפה תורנות לילה, היו שלושה רופאים במחלקה, ובאותה מחלקה ללא שום התראה, שניים

אמר לו הרופא: אני הייתי לבד באותו לילה, ותאמין לי לא שיחקתי, ולא ישבתי עם מטורים... עבדתי נון סטופ, בלי הפסקה, אפילו לגרד בראש לא היה לי זמן, ועברתי מאחד לאחד, ולא נחתי שנייה, ומה אני אעשה שלא הספקתי???

השופט הרשיע אותנו, ואמר לו: אף אחד לא ביקש ממך לשלוט על כל המצב, אמרו לך שאם אתה רואה שאתה לא מצליח להשתלט על הכל לבד, אז תתקשר ותזעיק עזרה, למה לא התקשרת????

בסופו של הסיפור, אותו רופא נשלח למאסר במשך כמה שנים טובות, על גרימת מוות שנגרמה מהרשלנות שלו.

אנחנו, ביום יום לא תמיד מקיימים את מה שבורא עולם מצפה מאיתנו, לפעמים יש אילוצים של עבודה, יש אילוצים של המשפחה, וכל מיני דברים שהחיים מזמנים לנו.

לא תמיד שואלים אותנו לפני, וקורה לא אחת, שבמירוץ היום יומי, אנחנו לא מגיעים להכל, ולפעמים כתוצאה

שלו נגמר, רק סיים איתו, ובא להכין לו איזה קפה, ואז הוא שומע שתי קריאות משני חדרים, אוווו... העסק התחיל להיות לא פשוט!!!

רץ לחדר הראשון, ונתן להם מה שהיו צריכים, אבל החדר השני מה קורה אתו, הוא חייב ללכת, עזב לרגע, והלך לחדר השני, איך שנכנס הוא שומע עוד שני חדרים.

מה אני יגיד לכם, הוא אולי זריז אבל לא מלאך, הוא ניסה להספיק לרצות את כולם, ואפילו שרץ מאחד לשני הוא לא הספיק להגיע לכולם בזמן, מה שקרה שבחדר שלא הספיק להגיע, זקן אחד נפטר...

כמובן, שבאו המשפחה שלו ואמרו שהשכנים של החדר שלו אמרו שהוא הזעיק עזרה ולא באו לעזור לו, ותבעו את הרופא על רשלנות רפואית לבית משפט...

במשפט, השופט, אחרי ששמע את הטענות של המשפחה, פנה לרופא ושאל אותו: מה יש לך לטעון להגנתך????

ואם יבוא מישהו ויאמר תשמע,
הדברים שאתה כותב ואומר, הם יפים,
אבל אני לא מרגיש מ-ח-ו-ב-ר, מה
עושים?????

גם על זה תבקש מבורא עולם!!!
שיחליף לך כבל ☺ אולי משהו
בחיבורים לא טוב... תבקש מבורא
עולם שאתה רוצה להרגיש קרוב אליו,
הגמרא אומרת: הכל בידי שמים חוץ
מיראת שמים, יש מסבירים:
שהחלטה, אם לתת לאדם או לא היא
בידי שמים, וזה תלוי במליון ואחד
דברים...

חוץ מיראת שמים, פירוש: שאם אדם
מבקש על יראת שמים, נותנים לו!!!
אם אדם מבקש על רוחניות, אז בזה
אין חשבונות!!!

אם כואב לך שאתה לא כל כך קרוב
לבורא עולם, דע לך שאתה יכול
לשנות את התמונה, תתפלל אליו והוא
כבר יסדר לך את העניינים על הצד
הטוב ביותר.

אם לאדם, ישנם קשיים ברוחניות,
שיתפלל ויראה ישועות.

מכך יש מי, שלא מקבל את מה שהוא
צריך, ולפעמים יכול לקרות מזה נזק
בלתי הפיך, אל חזור.

אף אחד לא יבוא אלינו בתביעה למה
לא עשינו את ה-כ-ל, אבל כן יבואו
אלינו בתביעה.

למה לא הרמת טלפון?????

למה לא דיברת עם ה'????

למה לא התפללת על זה????

אתה רואה שאתה צריך עזרה, אז דבר
עם ה'!!!! כמו שאומר הסטיקר: דבר
עם ה' והכל יתגשם.

לא יתקבלו תירוצים מהסוג של "אין
לי קליטה" ולכן לא יכולתי להרים
טלפון, כיון שבורא עולם שומע מכל
מקום גם ללא אנטנות.

ועוד דבר, שלבורא עולם אפשר לפנות
בכל שעה, גם בין שתיים לארבע, וגם
אחרי השעה 1.00 בלילה, ☺ הוא
תמיד שומע.

דאז, שלחו את דב מאיר טננבוים שיעבוד בדואר.

כיון שהיו הרבה כספי תמיכה שמגיעים ליהודים, והפקידים היו מעלימים אותם, לכן, הם שלחו אותו שהוא ישים לב מבפנים... שאין העלמות של כספי התמיכה.

הוא שימש כפקיד הדואר הראשי בקונסוליה הרוסית, גם בתקופת המנדט הבריטי הוא המשיך בתפקידו, אבל היה לו תנאי שחגים ושבתות הוא לא עובד, ואין על מה לדבר...

שאל אותו מנהל הדואר: מאיפה אני אדע שאתה לא עובד עליי?? אתה כל שני וחמישי תגיד לי שיש לכם חגים ושבתות???

אמר לו: בכל פעם שתראה שהולכים עם שטריימל [כובע שעשוי משערות זנב שועל שלובשים החסידים] ברחוב, תדע שזה שבת או חג...

כשהגיע לעבודה ביום הפורים, שלח אותו האחראי לביתו, כיון שהוא ראה ברחוב שהולכים עם שטריימל...

ואני אגלה לכם פטנט רשום... כשאתה מתפלל על רוחניות, מזהים את הבקשה ומקבלים אותה, אחרי שביקשת על רוחניות אתה יכול להשחיל משהו גשמי... איזה רכב היברידי 😊 כיון שעכשיו זה כמו עת רצון.

לא לשכוח להעביר מעשרות 😊.

תפילה פותחת שערים נעולים, כל תפילה כל פרק תהילים משפיע ומביא לנו, למשפחה שלנו, ישועות שאנחנו לא חולמים.



למה רק לו נותנים חופשה לשבת???

"וְשָׁמְרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם בְּרִית עֹלָם" [ליא ט"ז]

לפני יותר ממאה שנים, כשעדיין היה כאן שלטון תורכי בארץ, רבני ירושלים

הוא חוזר לעבודה, וכל החבר'ה ששמעו על התנאים שלו, בעסו!!! הלוי!!!!!! מה אנחנו סוג ב'????? מה זה????? חוצפה!!!! דבר חדש!!!!

הם באו למנהל, כשהם כועסים למה אותם מחייבים לעבוד בשבת, ואילו לו נותנים פטור בשבתות ובחגים, גם הם רוצים לשמור שבת!!!!!!

אמר להם המנהל: אם השבת היתה חשובה לכם כמוהו, הייתי פוטר גם אתכם, הוא הסכים להפקיר את כל הפרנסה שלו בשביל העקרון שלא לעבוד בשבת.

ואתם מה????? בשביל כמה שקלים מוכנים למכור את האלוקים שלכם...

הוא הסביר לי, שמבחינתו, לחתום בשבת על טפסים, זה לא בא בחשבון, כיון שהשבת היא מלכה, ולחתום בשבת זה כמו שהוא יבוא למלך ויחתום על הפנים של המלך.

אם אתם הייתם במצב שלו, גם לכם הייתי מוותר.

באחד מימי השבת, חל החג של הנוצרים, והאחראי דרש ממנו שיעבוד גם בשבת, המנהל אמר לו: אני תמיד מוותר לך, מה יקרה אם פעם אחת תעבוד בשבת??? תאמין לי, הקב"ה יסלח לך...

בלב שלו הוא צחק, כמה גוי יכול להיות טיפש, מה הוא לא מבין שחילול שבת זה גם פעם אחת, גם שניה אחת, אמר לו: בשום פנים ואופן אני לא מחלל שבת ויהי מה, לא מתאים לך קח את המפתחות אני הולך, אני בשבת ל-א ע-ו-ב-ד-ד!!!! תבין, והלך לביתו.

מנהל העבודה היה בהלם, מה???????? שהוא יעזוב ממש לא מתאים לי, הוא הרי כל כך עובד טוב, אין מצב שאני אפטר אותו.

יום ראשון הגיע אליו שליח עם המפתחות של הדואר, בצירוף מברק שאומר לו שהוא יכול לחזור, והמנהל מתחייב לו שיותר הוא לא יבקש ממנו לעבוד בשבתות ובחגים, ונתן לו אישור על כך.

מעצמו, ואם כן, איך אהרן ראוי להקריב על המזבח???

והביא מה שתירץ הבן איש חי זיע"א, על פי הסיפור הבא: היה יער אחד שהסתתרו בו שודדים שהיו חומסים כל מי שהיה עובר שם.

יום אחד כשבן המלך יצא לציד, השודדים קלטו אותו ורצו לשרוד אותו ולהשליך אותו לאחד הבורות שביער, כדי שכך יסיים את חייו.

אחד השודדים ריחם עליו, ואמר להם: אין צורך שכולנו נילחם בו, הוא סך הכל אדם בודד, אתם יכולים לשוב למערה ואני כבר אטפל בו כמו שאני יודע...

חזרו השודדים למערה והשודד קפץ עליו ולקח ממנו את כספו, ובמקום להעלים אותו באחד הבורות, הוא ריחם עליו ושלח אותו...

בן המלך חזר לארמונו, וסיפר זאת לאביו שמיד שלח פלוגה מחייליו המובחרים, שעשו עבודה טובה...

זה סיפור שמראה, שבהרבה מקרים היצר הרע מנסה לבלבל אותנו ולומר לנו:

הלו!!! כל המשכורת שלך תלך אם לא תעבוד בשבת.

וזה הכל דמיונות... כיון שרואים בחוש, שמי שמוסר נפש על השבת, רק מרוויח.



שודד עם לב טוב שישמע ללב של

"וַיִּרְא אֶהֱרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא אֶהֱרֹן וַיֹּאמֶר חַג לַה' מִקְרָה" [לב ה']

שמעתי מאבי מורי שליט"א: שליציני הדור שאלו: מדוע ראוי אהרן להקריב על גבי מזבח, והרי הוא עצמו בנה מזבח לעגל הזהב? מילא על עשיית העגל היה אנוס, אבל על המזבח אף אחד לא ציווה אותו? והוא עשה זאת

המלך שמע והקשיב לכל מה שהיה, והבין שאותו שודד, בעצם הגזילה שלו, הוא הציל את בנו, המלך נתן לו כסף ומתנות ואחר כך נתן לו גם תפקיד חשוב במלוכה.

אומר הבן איש חי: זה בדיוק מה שהיה עם אהרן, שהוא ראה את המצב, וכשביל שהמצב לא יסתבך, הוא בנה מזבח, שעל ידי זה יוכל לעכב אותם ובנתיים משה רבנו יחזור.

ובורא עולם שראה את הלב שלו שהוא בעצם הציל את העסק... לכן בורא עולם נתן לו תפקיד: שהוא יהיה זה שיקריב על גבי המזבח.



והביאו את כל השודדים כשהם כבולים בשלשלאות של ברזל אל עיר הבירה.

כשהביאו אותם, מיד זיהה בן המלך את השודד שהתנפל עליו, ולקח ממנו את כל כספו, המלך ישר גזר עליו עונש נוסף מכולם, עונש גדול, שיקבל עוד 80 מלקות.

נאנח השודד ואמר: אוי לליבי, אוי לליבי...

המלך לא הבין, מה אוי לליבך? אוי לגב שלך שיספוג את המכות... אבל מה הקשר אוי לליבך???

אמר לו השודד: אוי לליבי שהשיא אותי עיצה רעה להציל את בן המלך...

גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה

אימי מורתני דינה בת ריקה תחי'
הילדה מוריה בת רחל תחי'
להצלחת משפחת התורם בעילום שם
יצחק בן רבקה הי"ו להצלחה ברו"ג
להצלחת משפחת רפאלי ברוחניות וגשמיות

אבי מורי ר' שלום בן עישה שליט"א
ר' רחמים בן ריקה הי"ו
שולמית בת סוליקה תחי'
הילד הראל מאיר בן לינוי ני"ו
לרפואת מרגלית בת סוזן תחי' סוזנה בת רחל תחי'

לאה בת חסידה חסיבה תחי'
ר' רפאל ישראל בן מזל הי"ו
מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו
לינוי בת שירה תחי'
רבקה בת חסידה חסיבה תחי' לזיווג הגון והצלחה בכל מעשי ידיה

גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים

הסבא ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל
הסבתא ריקה בת עזיזה ע"ה לבית כהן
אייר בת מרגלית ע"ה לבית שריקי
ר' אורן בן רחל רשל ז"ל
לע"נ

חמותי הרבנית חסידה חסיבה בת סוליקה ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל
הסבא ר' פינחס אליהו כהן בר שמחה ז"ל
הרבנית הצדקת מרת לאה בת רבקה ע"ה לבית הוברמן
חיים בן גיגי בן מרים ז"ל
לע"נ

מור חמי הרה"ג רפאל אדרי זצוק"ל הצדיק מרעננה
הסבתא עיישה בת סולטנה ע"ה לבית פרץ
הצדיק מרעננה ר' יצחק הכהן הוברמן בן זלאטא אסתר זיע"א
מושה סרג' עטיה בן אורידה ז"ל
פאני פריחה בת תמר ע"ה לבית אביטן

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
הוא יברך את

"עמודי התווך"

המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה

הורי היקרים
הרב שלום ודינה פריץ הי"ו

ר' פינחס ולינוי
בהן הי"ו

איתמר ואסתר
אילוז הי"ו

יורם ומיי
עמיה הי"ו

ה' ישמרם ויחיהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים,
יצליחם במעשי ידיהם ובפרנסתם,
ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,
וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

בשורה משמחת

בסייעתא דשמיא ולאור בקשת רבים

עלה בידינו לפתוח קו מלפון ישיר

לשיעורי הרב שלימ"א

שמספרו:

0733-71-81-57

(ללא הקשת שום קוד)

השיעורים נמסרים מידי יום ביומו בשעות הבוקר