

אש קודש

זרוק ת'שכל!

שיטה חדשנית כיצד כל אחד יכול להפוך ל'פועל ישועות'!

של בחורים או חסידים וכדו', אך מקום אחד נשאר באותו גודל למעלה משמונים שנה אז הוא נבנה ועד היום הזה! מדובר כמובן בישיבת פוניב'ז!

עכשיו נבין עד כמה מעשיו של הפוניב'ז רב היו הזויים כשהקים בית מדרש ענק כל כך לכמות מצומצמת של לומדים..

השיב להם מרן החזו"א אתם לא רואים שיש לו סייעתא דשמיא מיוחדת? הרי בדרך הטבע המקום לא היה יכול לקום, הוא בונה בנין עצום ממש יש מאין, בלי כסף בלי אדריכלים בלי שום תנאים נורמליים להקמת מבנה שכזה,

הסיבה היחידה שהוא מצליח כי הקב"ה שמח בזה! או תעזבו אותו..

טוב, אז אפשר להתפעל מהסיפור ולהמשיך הלאה, הרי מה זה קשור אליי לכאורה, לרב מפוניב'ז הייתה סייעתא דשמיא מיוחדת כמו שאמר החזו"א אך מה זה נוגע אליי?!

אך לפי האמור לעיל בכל אחד מאיתנו יש את הסייעתא דשמיא הזו!

כך למדנו מבתייה שהקב"ה טבע במציאות שאם אדם רוצה משהו והוא חדור מטרות הוא יגיע לזה גם אם אינו בדרך הטבע!

ואם נסיים במה שפתחנו, אזי זהו הלימוד משיעבוד מצרים לשיעבוד שלנו,

לעיתים קרובות אנו משועבדים לטבע שאומר לנו 'את זה אתה לא יכול לעשות' לזה אין מצב להגיע' וכדו' והדרך לצאת לגאולה היא כאמור לזרוק ת'שכל, להיות חדורי מטרות, ועל הדרך להפוך ל'פועל ישועות' מעל הטבע!!! משתלם..

יזכנו השי"ת להאמין במאה אחוז בדרכנו, וכך להסיר כל מכשול מדרכנו, אמן.

א פרייליכ'ן שאבע'ס

לתגובות ו/או לקבלת הגיליון מידי שבוע למייל שלחו בקשת הצטרפות ל:

holyfire6820@gmail.com

כל שהוא, לא ישים לנגד עיניו שום מכשול העומד בדרכו אלא ישלח את ידו והיא כבר תשתרבו אפילו כמה אמות!

דברי הקוצקע'ר רב'ה עצומים עד מאוד כי הם נלמדים מבתייה שכאמור לא שלחה את ידה בגלל אמונה דתית וכדו', אלא מלמדת אותנו התורה שכך הוא הכלל בטבע: אדם שרוצה משהו, הזוי ככל שיהיה, אם הוא יזרוק את השכל לגמרי ויהיה חדור מטרות, הוא בוודאי ישיג אותו! כדי להמחיש את הדברים, תשמעו סיפור (אותו שמעתי ממורינו רה"י שליט"א במוצש"ק ויחי אור לט"ו בטבת):

כשר' יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל, הרב מפוניב'ז, הגיע לבני ברק השוממה תוך כדי השואה האיומה והחליט להקים בית מדרש ענק שלדבריו יהפוך לישיבה ענקית בה ילמדו אלפי בחורים, רבים מאנשי היישוב דאז לא ראו את מעשיו בעין יפה.. התחזיות הקודרות באותם ימים דיברו על עשרה ימים עד שיפלוש הצורך הנאצי ימ"ש לארץ הקודש, והוא המשיך בפעולותיו להקמת הישיבה בטענה שהכל שווה גם בשביל עשר ימים של תורה. באותם ימים הוא גם חלה באופן קשה ולא היה ברור כלל אם יקום ממיטת חוליו אך הוא בשלו.

את אותם אנשים הניעו כמובן גם אינטרסים פסולים, הם טענו לדוגמא שבזמן קריטי כזה יש להשקיע את הכספים בלוחמי המחתרות, ועם כל הטענות הללו עלו **למנן החזו"א זי"ע** בבקשה שיעצור את הפוניב'ז רב.

כדי להבין עד כמה מעשיו היו תמוהים, תחשבו רגע על בית מדרש גדול של ישיבה או חסידות כזו או אחרת שאתם מכירים, ותבדקו כמה פעמים הרחיבו את הבית מדרש עד שהוא הגיע לגודלו הנוכחי. הסיבה הפשוטה היא שבזמן שבנו לא העלו בדעתם שיגיעו לכמות כזו גדולה

השבוע אנו מתחילים חומש שמות בו נלמד בשבועות הקרובים על גלות וגאולת מצרים. ידוע מה שסיפר **החידושי הרי"ם זי"ע** ששמע בשם הרבי מקוצק זי"ע שאת פרשות אלו צריך ללמוד בעיון כמו שלומדים תוספות או הלכה! ושכך היו נוהגים בקוצק. והוא משום שגלות מצרים הייתה הכנה לכל הגלויות של עם ישראל, וגם מכל פרט ופרט אפשר לקחת לימוד איך לעבור את הגלות, ולכן בכל שנה מתחדש העניין של גלות וגאולת מצרים (ולפי"ז הסביר מדוע פרשנו מתחילה בלשון הווה 'ואלה שמות הבאים', משום שעניין זה מתחדש בכל שנה).

השבוע נלמד מסר נפלא מהשיעבוד דאו, לשיעבוד שלנו בזמן הזה.

'ותשלח את אמתה'

בתחילת הפרשה אנו נחשפים לסיפור המפעים של לידת משה רבנו וגדילתו של מי שעתיד להוציא את ישראל ממצרים, דווקא בארמון המלוכה המצרי.

הכל מתחיל כשבתייה בת פרעה יוצאת עם נערותיה ליאור ולפתע עינה צדה מראה לא שגרת, תיבה קטנה צפה בין קני הסוף ביאור ובתוכה תינוק בן יומו בוכה.

מה עושה בתייה? 'ותשלח את אמתה' לפי פשט הפסוק היא הייתה במרחק מהתיבה ולמרות זאת שלחה את ידה, ולפתע התרחש נס כפי שמביא רש"י 'ונשתרבבה אמתה אמות הרבה'

ויש להתבונן מה חשבה בתייה לעצמה כששלחה את ידה לתיבה? הרי לא מדובר פה בבת של צדיק נסתר מלוב'ן.. מדובר פה בגויה שגדלה בבית אביה הרשע, ומסתבר שהיא לא סמכה על הנס... אז מה כן עלה בדעתה כששלחה את ידה לקחת דבר המרוחק ממנה כל כך? מה הפשט בפשט הפסוק?

אומר **הרבי מקוצק זי"ע** שנלמד מכאן יסוד עצום שאדם משתוקק מאוד לדבר

