

איש קידוש

גם אני רוקד כמו יוסף! המסלול הבטוח להיות איש מצליח!

דברים מעין אלו קל לכתוב, כיף להגיד, אך לא פשוט ליישם.. לשם כך ניקח טיפ מהמשך הפרשה כיצד להקל את השהות בבור הפרטי...

מה תבקש? מה תבקש!!!

בדרך אל אחיו יוסף פוגש איש, רש"י מספר לנו שמדובר במלאך גבריאל והוא שואל את יוסף 'מה תבקש?'

פשוטו של מקרא הוא בסימן שאלה? **מה תבקש?** לאן פניך מועדות? אך **הרבי מקוצק זי"ע** אומר שהמלאך לימד את יוסף הצדיק שתמיד יאמר ויחזור ויאמר את מבוקשו!

מה תבקש! היינו הוראה שיזכור כל הזמן מה מבוקשו ורצונו, וכך יתמודד בקלות בתוך הבור, בתוך מצרים, ובתוך כל הניסיונות כי לנגד עיניו תמיד יעמוד מבוקשו וכך יחזור לקדמותו.

ולעניינו, גם אם אדם נמצא בתוך הבור הפרטי שלו, ואינו בדרגה שיכול לצאת בריקוד כנ"ל, יאמר תמיד מה מבוקשו האמיתי! וכך כשהוא חדור מטרה הדרך תהיה לו הרבה יותר קלה!

'בכתפו היה מוליכו'

דיברנו על מצבים שאדם נזרק לבור משלו באמת, והם לצערנו לא חסרים.. אך לא פעם הבור הוא פרי דמיונו של האדם.. כל מיני מחשבות של 'מה אני ומי אני' ו'מה זה משנה אם אני יעשה או לא' וכדומה, אך אם רק נכיר בערך העצום של כל מעשה קטן שלנו, אזי מיד נצא מהבור השחור לאור גדול!

דבר זה נלמד ממדרש נפלא בפרשתנו: על ראובן כתוב בפרשה 'וישמע ראובן ויצילהו מידים' וזאת משום שתכנן לבוא אחר כך ולהוציאו מהבור, ובמדרש 'אמר ר' יצחק בר מריון בא הכתוב ללמדך שאם

ושאלו הקוצקע'ר אם יש בידו דבר חידוש מפי חותנו הגדול. הוא השיב בחיוב וכך אמר בשמו: אצל אהרון הכהן אנו רואים מדרגה נעלית של 'ידום אהרון!' שני בניו מתו והוא קיבל את האסון בשתיקה, אך בדוד המלך אנו רואים מדרגה נעלית יותר! עליו נאמר 'למען יזמך כבוד ולא ידום' דהיינו, שאף בזמן שבאו עליו צרות וניסיונות, בכל זאת הוא ממשיך לזמר לקב"ה! והקוצקע'ר שיבח את דבריו.

כאמור השבוע נזכרתי בסיפור זה כי לפי המדרש הנ"ל ניתן אולי להוסיף על דברי ה'תפארת שלמה' שכבר ביוסף הצדיק מצאנו את המדרגה הנעלית של 'למען יזמך כבוד ולא ידום!' כשזרקו אותו לבור ובכל צרה שהתרגשה עליו הוא היה איש מצליח ויצא בריקוד נלהב!

כלפי מה הדברים אמורים?

כבר הזכרנו שהתורה הקד' לא מספרת לנו סתם סיפורים ח"ו, אלא מדברת עלינו שבחיינו אנו נתקלים לא פעם באותה סיטואציה בתחפושת אחרת.. כל אחד מתי שהוא מגורש מגן עדן, כל אדם עובר מבול משלו, כל אחד מתנסה בעקידה משלו, מתמודד בסדום שבתוכו, או בעשו שבא למולו וכן על זה הדרך..

וכן, כל אחד מאיתנו גם חולם בגדול כמו יוסף הצדיק! אך לעיתים גם אותנו זורקים לבור.. כל אחד והבור שלו.. ממש גלגל חוזר. ובדיוק בשביל המקרה הזה באה התורה ומתווה לנו את הדרך כיצד להתמודד כשזורקים אותנו לבור? אל תתיאש אלא אדרבה, כמו יוסף הצדיק תעשה מזה מזמור! כך ע"י השמחה והריקודים תהיה כמו יוסף איש מצליח!

'זיהי איש מצליח'

פרשתנו גדושה באירועים סוערים ומטלטלים שרב הנעלם בהם על המוכן, אך אנו אמונים על דרכנו בגיליונות הקודמים, לדלות מהם כלים ותובנות לחיינו אנו.

יוסף הצדיק הוא האדם היחיד שהתורה מעידה עליו שלוש פעמים שהיה איש מצליח! והדבר צריך ביאור, כי כל אחד שעבר על הפרשה נוכח לדעת שאין בתורה אדם שסבל כמו יוסף הצדיק, נזרק לבור ע"י אחיו, נמכר למדינים, הפך לעבד במצרים, ישב בבית הכלא, ועוד, אז במה הוא היה איש מצליח?

במדרש על הפסוק 'זיהי איש מצליח' מובא: 'רבי ברכיה אמר גבר קפוז (מרקד) כמה דתימא וצלחו הירדן לפני המלך'. מסבירים שכוונת המדרש שמה שהיה יוסף איש מצליח, היינו שכל מה שהיה קורה לו, היה **קופץ ומרקד!** כן, ממש ככה! זורקים אותו לבור, מוכרים אותו, מכניסים אותו לכלא המצרי, הוא לא מתייאש חלילה אלא רוקד ושמה על ה'הצלחה' שנפלה בחלקו.. ומשום כך זכה לגדולה!

הרה"ק ר' צדוק הכהן מלובלין זי"ע אומר שלאחר 12 שנים בכלא, בלילה אחרון, יוסף הצדיק כמעט אמר נואש, ומיד הוא קם והתחזק באמונה ולמחרת יצא מבור הכלא לארמון המלוכה!

זהו סוד ה'**איש מצליח**' הנאמר ביוסף הצדיק.

השבוע, ששמעתי את הפשט הזה במדרש בשיעורו של הגה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א, נזכרתי בסיפור:

פעם הגיע **רבי מקוצק זי"ע** חתנו של ידידו **הרה"ק ר' שלמה מרדומסק זי"ע**

ועוד ולא לזרוק את עצמנו לבורות דמיוניים.
שנזכה לחלום ולרקוד כמו יוסף, לשים תמיד את מבוקשינו לנגד עינינו, ולהעריך את כל פעולותינו, ונהיה פשוט אנשים מצליחים, אמן.

**גוט שאבע'ס
א פרייליכ'ן חנוכה**

לתגובות ו/או לקבלת הגיליון מידי שבוע
למייל שלחו בקשת הצטרפות ל:

. holyfire6820@gmail.com

יודע כי מפעולה קטנה שלו נעשית פרשה בתורה! והוא מה שאמרו שאילו היה ראובן יודע שאותו הדבר הקטן בעיניו אינו דבר קטן כלל, אלא שנעשית מזה פרשה שלימה או פסוק שלם בתורה, או אז היה מתאמץ הרבה יותר ו'בכתפו היה מוליכו אצל אביו' כי הכרת כח מעשיו נותנת לו כח להגדיל את המעשה ולעשותו בשלימות!

מדברי החידושי הרי"ם הנפלאים בכיבוד דברי המדרש נלמד להכיר את כוחנו העצום בכל פעולה קטנה, את האור הגדול שבכל מצווה, וכך נקבל כח לעשות עוד

אדם עושה מצווה יעשנה בלבב שלם, שאילו היה ראובן יודע שהקב"ה מכתיב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפו היה מוליכו אצל אביו".

ומדרש זה תמוה, וכי ראובן רצה להצילו בשביל כבודו ומשיקולים של מה ייכתב עליו חלילה?

אלא אומר **השפת אמת זי"ע** בשם זקנו **החידושי הרי"ם זי"ע** כי חס ושלום לומר שעשה ראובן מפני הכבוד שיעיד עליו הכתוב, אלא שלפעמים האדם המכיר את שפלות עצמו באמת יש לו איזה צד התרשלות בעבודתו **משום שאינו מאמין ואינו תופס עד היכן מעשיו מגיעים ואינו**