

אש קדש

עושים סוף לסבל הסבלנות! כל הפרטים על תוכנת ההפעלה הסודית של פרעה

מולם לא היה איזה מנהיג כריזמטי נערץ וסוחף שבא להטיל עליהם גזירות שמד, אלא מדובר באיש קטן! תרתי משמע.. ודווקא הוא הצליח ליצור רושם אצל עם ישראל שאינו מאיים כל כך.. ויהיה בסדר.. וכן על זה הדרך, אם הוא היה איש מבריק ותקיף, איש עם ראש גדול, יכול להיות שהוא לא היה מצליח להרדים את עם ישראל ולהרגיל אותם למצב, אך דווקא מציאותו הקטנה של פרעה הצליחה להביא את בני ישראל לסבל הגדול ביותר: הסבלנות לסבל!

איך אמר איש חכם:

כשאנשים קטנים מטיילים צל גדול, סימן שהשמש שוקעת..

השלב שמגיע עכשיו הוא בדרך כלל השאלה 'כלפי מה הדברים אמורים' ואז ההסבר שבצידו הצדה לדרך לחיינו אנו, הפעם זה נראה לי מיותר.. הדברים ברורים, וההיכרות הקצרה שערכנו עם דמותו של פרעה תעזור לכל אחד שמכיר את הפרעה הקטן שמסתתר בתוכו ומצליח לשעבדו לסבלנות שלילית בשלל נושאים חשובים.

זה הזמן כעת שאנו בעיצומם של ימי השובבי"ם לקום ולהשיב לו מנה אחת אפיים, הרי כאמור הוא סך הכל 'איש קטן'..

יעזרנו הקב"ה לשים קץ לסבלנות השלילית, ושכח ההרגל לא יצליח לשעבדנו, אמן.

א פרייליכ'ן שאבע'ס

לתגובות ו/או לקבלת הגיליון מידי שבוע למייל שלחו בקשת הצטרפות ל:

holyfire6820@gmail.com

שהיה לישראל במצרים, היה הסבלנות שהיה שלהם כלפי השיעבוד שפרעה כפה עליהם, וזהו שנא' בפסוק המוציא אתכם מתחת סבלות, דהיינו מן הסבלנות שהיה לכם במצרים!

הדברים חריפים ונוקבים עד התהום!

בעצם אנו לומדים פה שהשיעבוד הקשה ביותר שהיה לבני ישראל במצרים, שלא השאיר ברירה אלא להוציאם מהר ממצרים היה: **שיעבוד ההרגל!**

בכותרת הובטח לקוראים השיפה מהי תוכנית ההפעלה הסודית של פרעה, זה נשמע מביטח ומסקרן.. ואולי בגלל זה קראתם עד לפה... אך האמת שזה לא תוכנית מתוחכמת במיוחד או מהלך גאוני פרי מוחם של חרטומיו, אלא זו מציאות שנוצרה מעצם מציאות פרעה, ואסביר.

ידועים דברי הגמ' (מועד קטן יח.) שפרעה היה בגובה אמה ואף זקנו היה באורך אמה. בטח עכשיו אתם מגחכים כשאתם מנסים לדמיין איך זה היה נראה.. ואכן שיטת המהרש"א היא שדרשות חז"ל נאמרו כפשוטם, אך רבינו המהר"ל מבאר שאין הדברים כפשוטם שהרי אין לנו שום עניין בידיעה מה היה גודלו של פרעה, ולא מצינו באחרים שהתורה פירטה את גודלם אלא אם כן יש מה ללמוד מזה, וכך כאן בפרעה יכול להיות שבאמת הוא היה גבוה ורחב ממדים.. אך כוונת הגמ' לאישיות של פרעה שהוא היה אדם קטן כפי שהתבטא בהנהגותיו.

חושבני שפה טמון 'סוד ההצלחה' של פרעה, אם אנו מנסים להבין באיזה שיטות מתוחכמות הוא הצליח להביא את עם ישראל לשיעבוד הקשה ללא התנגדות, התשובה היא שלא הייתה פה איוו אסטרטגיה גאונית, פשוט מי שהתייצב

הגיליון הקודם נפתח בדברי הרבי מקוצק זי"ע על חשיבות לימוד פרשיות אלו בעיון, כדי ללמוד מגלות מצרים איך לעבור את הגלות שלנו. בפרשתנו אנו רואים כיצד פרעה נכנס לעימות חזיתי עם משה רבנו וחוטף שבע מכות עליו ועל בני עמו, וזה הזמן לשרטט קווים לדמותו, ולהתחקות אחר תוכנית ההפעלה שלו וכיצד הצליח לשעבד את עם ישראל, כדי לדעת איך לעבור את הפרעה שלנו.

'הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים'

בתחילת הפרשה הקב"ה שולח את משה רבנו לספר לעם ישראל שהוא שמע את נאקתם וזכר את הבטחתו לאבות ולכן הם הולכים לצאת בקרוב ממצרים, ובלשון הפסוק 'הוצאתי אותם מתחת סבלות מצרים'.

רבותינו מפרשי המקרא הסבירו ש'סבלות' היינו טורח המשא של המצריים, אך לא מובן מדוע התורה בחרה דווקא בלשון זה ולא בלשון אחרת של עבדות או שיעבוד וכד', מה באה התורה ללמדנו בלשון זה של 'סבלות מצרים'?

ישנו ווארט נורא מהרבי' ר' בונים מפשיסחא זי"ע שהסביר שבתחילת השיעבוד היה לבני ישראל קשה מאוד, אך לאט לאט הם התרגלו! משום שההרגל הופך לטבע, וכשראה הקב"ה שהם התרגלו לעבוד ושקועים כל כולם בחומר ובלבנים וכבר אינם מרגישים את קושי השיעבוד, אז שלח את משה רבנו לומר להם 'הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים', 'סבלות' דייקא כי לאחר שהם התרגלו כבר לסבול אין שום ברירה אלא להוציאם מיד ממצרים!

הרבי' ר' הענין מאלכסנדר זי"ע חידד את העניין באמרו שהגלות הגדולה ביותר

הגיליון מוקדש לרפואת מורינו הגאון ר' דוד יוסף בן אסתר לרפו"ש בתושח"י

