



אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות
מחבר הספר "דע לך בני"

פרשת תצווה

אתה חכם? לילימה? קלכל או ללל?

מדוע חיפשו לגלאכת המשכן "חכם לב"? ולא חכם שכל?

מסבירים בעלי המוסר שבאמת אין מדובר בכשרון הטבעי שעמו אדם בא לעולם ושקיים בכל אדם מלידתו, שכן גם אם אדם הוא מוכשר מאוד זה לא מה שהקב"ה מחפש במי שיעסוק במלאכת המשכן.

חכמת הלב פירושה תיקון הלב. בדומה לכלל הגדול של "אחרי המעשים נמשכים הלבבות". כשהקב"ה שולח את משה לחפש את האנשים שיקימו את המשכן, הוא רוצה אנשים שלא רק ניחנו בכשרון הטבעי שעמו נולדו, אלא אנשים שליבם, רצונותיהם ורגשותיהם הם מתוקנים על ידי מעשים טובים שאדם הרגיל עצמו לעשות כל ימיו. זוהי חוכמת הלב. הקב"ה אינו מעוניין בחכמה ובכשרון שבאו מאליהם, אלא בכאלה שנקנו לאדם בעבודת המידות שעליה עמל בחייו.

דוגמא לחכמת לב? המושג אינטלגנציה רגשית הינו קשה להגדרה מדויקת, אך מקובל לתארו כיכולת הרגשית של האדם המנחה אותו בהתנהגותו, מנווטת את דרכו במצבים חברתיים מורכבים ולפיה מתקבלות החלטות אישיות שונות של האדם, כל אחד על פי מידת האינטלגנציה הרגשית שבו.

וייתכן כי כשהתורה מדברת על "חכם לב", בפרט כשהמדובר בבניית המשכן, הכוונה היא לאנשים שניחנו באינטלגנציה רגשית גבוהה, בעלי רגישות חברתית מפותחת, וזוהי חכמת הלב המבוקשת.

כפי שבא הדבר לידי ביטוי במאמר חז"ל שהמעלה הגדולה של בצלאל, שהקב"ה מינה אותו לבניית המשכן, הייתה לדעת כיצד להשתמש בתרומה של כל אדם ואדם שניתנה לצורך בניית המשכן, כפי שאותו האדם רצה שישתמשו בתרומתו.

רגישות זו לאחר והיכולת להזדהות ולהבין את רצונו של האחר ואת כוונותיו היא חכמת הלב האמיתית הנדרשת משליחי הציבור, על מנת שיעשו מלאכתם נאמנה.

mottizol@gmail.com

054-5773002

לילימה, איזה חכם אתה?