

בעזהשי"ת

מקשיבים לקולך

מאמרי השקפה וחיזוק
מלווים בסיפורי השגחה ואמונה מיוחדים
המקרבים את הלבבות לאהבת ה'

פרשת - יתרו

נערך ונלקט מתוך שיעורים יומיים שנמסרו מפי מגיד המישרים
הרה"ג פינחס אליהו פרץ שליט"א

ניתן לשמוע את השיעורים מידי יום ביומו
להאזנה חייגו לקו הישיר:

0733-71-81-57

כמו"כ ניתן גם להוריד את השיעורים
בעמדות ובאתר קול הלשון

זמני השיעורים מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת המרכזי "שבטי ישראל" אופקים
מידי יום אחר תפילת שחרית

בבית הכנסת "אהבת שלום" אופקים
בשבת קודש אחרי תפילת שחרית
שיעור בשבת בשעה 15:30

להארות והערות וכן לקבלת הגיליון
ניתן לשלוח בקשה לכתובת המייל:

makshivim10@gmail.com

ניתן להוריד את הגיליון מידי שבוע
באתר דרשו וכן באתר לדעת וכן באתר קול הלשון
© כל הזכויות שמורות למערכת
להזמנת הרב לשיעורים 052-7654865

המעוניינים לזכות לקחת חלק בהפצת גיליון זה
לרפואה/הצלחה/זיווג/עילוי נשמת וכו'
מוזמנים ליצור קשר לטלפון: 052-7654865

פרשת יתרו תשפ"ג

וגם בהתבוננות היום יומית, מי שקצת פוקח את העיניים, הוא רואה כמה שה' גדול, כמה שה' רחמן, ועל זה נאמר בשיר: אילו יהודי היה יודע כמה ה' אוהב אותו, היה שמח ורוקד כל השבעים שנה...

יש חשיבות בסיפורי השגחה, שרואים שבורא עולם משגיח השגחה מלאה, ודואג לפרטי פרטים, גם לפרטים כאלה שעל פניו נראים שוליים או לא קשורים... רק אחרי שנראית לנו כל התמונה בכללותה, אז אנו מבינים כמה ה' דאג לנו...

מסופר: על משפחה שהיתה אמורה להגיע לחתונה של הדוד, [אח של האשה] וכך הם מספרים: הזמנו מונית שתבוא לקחת אותנו לחתונה, וכמוכן סכמנו על שעה, אחד האחים התקשר אלינו ודיווח על פקקים... התקשרנו שוב לנהג מונית וביקשנו ממנו להקדים בחצי שעה לפני הזמן שקבענו מראש, כדי שלא יהיו פדיחות של הרגע האחרון...

מדוע הגיעה מונית 24 למיון
הדסה???

"עֲתָה יִדְעֵתִי כִּי גָדוֹל ה' מִכָּל
הָאֱלֹהִים" [יח י"א]

סיפורי השגחה זה דבר שקורה ל-כ-ו-ל-ם-!!! אלא, שלא לכולם יש את המשקפיים הנכונות, וגם אם יש להם אותן, לא תמיד הם מרכיבים אותן, משום שמרוץ החיים לא נותן לנו בהרבה מקרים לעצור רגע ולהתבונן, אבל כמוכן, שכאשר הדבר נמצא בדרגת חשיבות גבוהה, אז מוצאים זמן לעצור ולהתבונן בו.

אם נשאל כל אדם: למה אתה לא עושה דברים שאתה מאמין בהם?? הוא יענה לנו: אין לי זמן!!! והאמת, שאם זה היה חשוב לו, הוא היה מוצא זמן לכך, וזה בדוק!!! שלדבר שחשוב לנו מוצאים זמן או אם תרצו מפנים זמן...

לפתע, נהג המונית ששמע את דברי האמונה שלי, אמר אתה רוצה לשמוע מה זה השגחה?? תשמע סיפור שבחיים לא שמעת, לצערי, אני לא זכיתי להיות דתי, אבל תודה לה' אני מאמין ויודע שבורא עולם משגיח כל רגע, זו הירושה שקיבלנו מההורים שלנו... הם העבירו לנו אותה בתוך בקבוק המטרנה, הכניסו לנו לוורידים, את האמונה בבורא עולם, אני שומע שאתה אומר שהכל לטובה, אז בוא תשמע סיפור ותבין כמה שהכל לטובה...

וכך סיפר: יום אחד הייתי עם המונית שלי בשכונה מסויימת בירושלים מחכה לנסיעה, לפתע אני שומע במכשיר קשר: 24 שומע???

שומע, עניתי לו, הסדרן אמר לי: אני צריך נסיעה משכונת רמות, וואי, וואי, רק הנסיעה לשם זו כפרת עוונות... אמרתי לו: כמה דקות אני שם, הגעת, ואני כבר מרחוק לפני שעשיתי פרסה כדי להגיע אליהם, אני רואה זוג שכבר עולה למונית אחרת, מה אני אניד לך, כעסתי... כיון שבאתי במיוחד לשכונת רמות, ועכשיו, מה אני אעשה פה???

חצי שעה לפני, המונית הגיעה, אבל רק כאשר נכנסנו לפקקי התנועה, הבנו, שהקדמת הנסיעה לחצי שעה קודם, זה כמו כוסות רוח למת... זה פשוט לא עוזר כלום, והשעון התקדם, רק המונית נשארה במקום, באותו היום נערכו הפגנות סוערות באזור, [כנראה, של אנשים שלא השלימו שהם הפסידו בבחירות, 😊] אשתי התקשרה לאחותה ושאלה אותה: מה קורה באולם???

החופה כבר מתחילה, ענתה האחות, אל תשאל, אמרה לה אשתי, אנחנו בפקקים לא פשוטים, בקיצור את החופה שמענו דרך הטלפון, את האמת אני הייתי יותר רגוע, [המשפחה שלה 😊] אבל אשתי היתה מאוד לחוצה שאנחנו מאחרים לחתונה...

אחרי כחצי שעה הפקק התחיל להשתחרר והגענו לחתונה באיחור, בדרך, אמרתי לאשתי: תדעי לך, אנחנו עשינו מאמץ לבוא מוקדם, אבל בורא עולם רצה שנאחר, כל מה שהקב"ה עושה הכל לטובה!!! אנחנו צריכים להאמין בזה, ולחיות על פי זה...

תשמע, הגעת ממש בזמן!!! עוד כמה דקות אם לא היית מגיע, זה יכל להיות מאוד מסוכן עד כדי מוות, הי' ישמור!!!

תבין, הייתי אמור לקחת את הנוסעים הראשונים למקום אחר לגמרי, אבל בורא עולם סידר שהם ילכו עם מונית אחרת, ואלוקים שלח לי נוסעים אחרים, שלוקחים אותי לא פחות ולא יותר למיון של הדסה, בדיוק למקום שידעו לטפל בי כמה שיותר מהר.

המשיך הנהג ואמר ליושב לצידו: אני לא רוצה לחשוב אם ההתקף היה באמצע נסיעה, וגם לא באמצע נסיעה, מספיק שלא הייתי שם בלם יד [אמברקס] וההתקף יכל לשחרר את הרגל מהעצירה, והרכב היה ממשיך... הכל זה לטובה!!!

שבורא עולם הביא אותי עד שערי בית החולים, כדי שאני אקבל את ההתקף קרוב כמה שיותר מהר לטיפול, ולא רק שאני לא צריך לשלם, אלא, עוד משלמים לי על הנסיעה הזו, הבנת מה זה נקרא שהקב"ה עושה הכל לטובה???

אם נתחיל להתבונן, נראה הרבה סיפורי השגחה מדהימים שעוברים

לחזור סתם?? מי ישלם לי על הנסיעה הזו???

לפתע, אני קולט שעוצרים אותי אמה וילד קטן, והילד נראה מרגיש לא כל כך טוב, הגעתי אליהם, ושאלתי: לאן?? ענתה לי האמה: למיון של הדסה.

שמחתי שלא הגעתי סתם...

לקחתי אותם למיון, ומיד הורדתי אותם סמוך וקרוב ממש למיון, למוניות נותנים להיכנס כמעט עד המקום שהאמבולנסים מגיעים, אחרי ששילמה לי האשה, היא אומרת לי: תודה!! והיא רואה אותי מתפתל.

היא שאלה אותי: הלו!!!!!! נהג!!!! היא קלטה שאני לא כל כך מגיב... והבינה שיש פה מקרה שמצריך רופא בדחיפות, היא צעקה: רופא דחוף!!! מיד הוציאו רופא מהמיון, הוציאו אותי מהרכב והכניסו אותי למיון וטיפלו בי...

התברר, שקיבלתי התקף לב חמור, והרופאים שלא ידעו מכל סיפור ההשגחה המדהים הזה, אומרים לי:

אומרים לו: אתה צודק!!! אם אתה רוצה כמוהו, אז תקבל בדיוק כמוהו... לא רק את הוילה שלו, אלא גם את הבריאות המעורערת, והמשפחה הלא כל כך מאושרת, את השכנים הפ'סרה [על הפנים] שיש לו... כל זה נמצא באותה חבילה של הוילה, אם אתה מקנא בחבר שלך שקנה רכב חדיש, אז תיקח גם את המחלות שיש לו, ואת נדודי השינה שלו... את כל החבילה!!!

וזה מה שהתורה אומרת: "לא תחמוד אשת רעך לא תחמוד בית רעך ושורו וחמורו" שאם אתה בא לחמוד רק אותם, אומרת התורה: "וכל אשר לרעך" תדע לך, כל אחד והחבילה שלו...

ר' נפתלי מרופשיץ זצ"ל אומר: כל יהודי נושא את הצרור שלו, ששם יש את כל מה שה' חנן אותו, גם הטובות וגם הרעות, וכשהמשיח יבוא, כולם יבואו אליו ויאמרו לו: למה, למה נגזר דווקא עלי את החיים הללו?????

מה יעשה המשיח???? הוא יקצה אולם ענק ויקרא אליו אחד אחד, ויאמר: תניח את הצרור שלך, ותניח אותו

לידינו, ואנחנו לא טורחים אפילו להביט לעברם..



חבילה של "הכל כלול"

לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך ועבדו ונאמתו ושורו ונחמרו וכל אשר לרעך [כי יד]

שמעתי מאבי מורי שליט"א: מדוע אחרי שפירט הכתוב: "לא תחמוד אשת רעך שורו חמורו" הוא פירט גם "וכל אשר לרעך"?????

והביא בשם הרב גלינסקי זצ"ל תשובה: אדם חומד את בית רעהו, יש לו דופלקס, פנטהאוז שטיחים מקיר לקיר, מטבח אמריקאי, פינת אוכל סינית, סלון איטלקי, נברשת אוסטרית, תרים וניציאני... הוא חומד את ממון חברו, לחבר שלו יש רכב חדיש 2023, והוא נוסע עם רכב שמתניע רק בירידה 😊.

מדוע לחברו יש, ולו אין, מה הוא פחות מחבירו???? היכן היושר?????

והכל נוסע... אני מדבר איתו הרבה זמן, ושם לב שצריך לקלף הרבה קליפות עד שאני אניע לדברים שמעיקים עליו, לכן איתו זה לקח יותר זמן.

לעולם, אין מה לקנא בשני, כיון שאתה לא יודע מה מסתתר מאחרי כל ה"שופוני" שלו, אנחנו מברכים כל יום "שעשה לי כל צרכי" ומודים לה' שכל מה שאנחנו צריכים, בורא עולם נותן לנו, ואם הוא לא נותן לנו, זה סימן שאנחנו לא צריכים את זה, ולא רק שאנחנו לא צריכים את זה, אלא אם זה היה לנו, זה היה מזיק לנו...



מדוע האריות לא רקדו
לצלילי המוזיקה???

"וַיִּשְׁמַע יְתֵרוֹ" [י"ח א']

הביא אבי מורי שליט"א את הסיפור שסיפר הרב זילברשטיין: סיפר מורה וותיק, בוקר אחד, כאשר נכנסתי לביתה, אמרתי לילדים לפתוח את

פתוח כדי שכולם יראו מה יש בו, וככה קורא לכולם, אחד אחד, עד שבשלב מסוים הוא קורא לאנשים ששמו את הצרורות שלהם, ואומר להם: וולקאם!!! [ברוכים הבאים] תבחרו מה שאתם רוצים, כל אחד הולך מסתכל בשקים שנראים טוב, אבל שהוא רואה עם מה הם מתמודדים, הוא אומר: תודה רבה! תשחרר אותי, תן לי את החיים שלי, לא מוכן להחליף עם אף אחד...

אחד החסידים שהגיע לרבו חיכה וחיכה, אבל בפנים היה עשיר שהתור שלו התארך מעל לחצי שעה, כשסיים ויצא, נכנס העני ונתן פתק לברכה, הרב בירך אותו שיזכה לפרנסה טובה, זהו? שאל העני, ענה לו הרב: האם אתה צריך עוד משהו???? אמר העני לרב: למה הרב לא משוחח איתי כמו שהרב דיבר עם העשיר, חצי שעה הרב דיבר איתו, ואיתי הרב מדבר רק חצי דקה, מה גם לפה חדרה האפליה????

ענה לו הרב: כאשר אתה בא אלי, אני יודע ישר מהי הבעייה שלך, אבל כשהעשיר בא אלי ומספר שהכל טוב

המילים שאנחנו אומרים, וכן גם למה זה חשוב לומר את המילים הללו, הרי שהתפילה של הילדים תיראה אחרת...

והביא את הסיפור שסיפר ר' שלמה זלמן אויערבך זצ"ל: ליד תחנת המשטרה שהיתה ליד תלמוד התורה "עץ חיים" בירושלים, היו עמודים עם שני אריות מעליהם, ופעם אחת, בתקופת ילדותו של ר' שלמה זלמן אויערבך, אמר המלמד שלהם בתלמוד תורה "עץ חיים": שאם האריות שעל גבי העמודים ישמעו מוזיקה הם ירקדו, הילדים לא ידעו חכמות, אם המלמד אמר אז כנראה שזה כך...

הלכו הילדים לבית והביאו כלי נגינה והתחילו לנגן ולהשמיע מוזיקה, אבל האריות לא זזו... חזרו הילדים לרב ואמרו לו: שהם השמיעו מוזיקה לאריות, והאריות לא זזו, אמר להם הרב: אני אמרתי אם האריות ישמעו מוזיקה הם ירקדו, אבל האריות לא שמעו... נכון שאתם השמעתם להם, אבל הם לא שמעו, הבעיה היא בהם... שהם לא שומעים...

גם כשאנחנו באים להסביר לילדים לשים לב טוב שחזן ממה שאנחנו

הסידורים, וקלטתי שאין להם חשק להתפלל, אמרתי להם שיסגרו את הסידורים, ופתחו ישר ספר חשבון, היום אנחנו מדלגים על התפילה, קיוויתי שבכך אני יעורר אותם על חשיבות התפילה, שירגישו שהתפילה היא זכות ולא חובה, לדבר עם הקב"ה זה לא פשוט בכלל, ועוד 3 פעמים ביום הוא מקשיב ושומע לתפילותינו.

לפתע, אני שומע אחד מהתלמידים שבוכה בשקט, למה אתה בוכה???? עשו לך משהו???? שאלתי, ענה לי הילד: הרב, איך אפשר להתחיל ללמוד חשבון מבלי להתפלל???? אמרתי לכל הילדים: תדעו לכם, שהילד הזה, בגלל הרצון שלו להתפלל, הוא גורם לכך שבורא עולם יקבל את התפילה היום, אפילו שלא הייתם בעניין של התפילה...

והסביר, שנראה לו, שהסיבה שילדים לא מתחברים לתפילה, היא מכיון שלא לימדו אותם את פירוש המילים, ולכן הם לא יודעים, ולא מבינים את המשמעות, וזו הסיבה לכך שקשה להם להתחבר לתפילה, הם פשוט לא מבינים... אם נשים יותר דגש על

הוא אמר לי: אם אבא שלי, היה יוצא איתי פעם אחת לסיבוב או לשיחה כמו שעכשיו עשית עם בנך, לא הייתי נראה כך, אם אבי היה שם עלי פעם אחת את ידו על כתפי, הייתי נראה אחרת...

איי, איי, איי, כמה שאנחנו יכולים להשפיע על ה"שמיעה" של ילדנו, אם רק ניגש בגישה נכונה, ובמקום נעים עם אווירה טובה, אזי נזכה שילדנו ישמעו, ובכך נחסוך מעצמנו הרבה עוגמת נפש מיותרת.



שקי המלטה [לא] נכונים

שֶׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וְעֲשִׂיתָ כָּל מְלֹאכֶתְךָ" [כי ט']

רש"י מביא מכילתא שכתוב: כשתבוא שבת, יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה. סיפר קבלן ממרכז הארץ, שחזר בתשובה בעקבות מעשה שהוא חווה על בשרו, וכך סיפר: היינו שני קבלנים,

משמיעים, שגם הם ישמעו, וכמובן שהכל צריך להיות אחרי הרבה מחשבה, וגם לתת הרגשה טובה.

ובאותו ענין סיפר תלמיד חכם: ערב אחד, יצאתי למייל עם אחד מילדי, ישבנו על אחד הספסלים בנינה הציבורית, כך אני נוהג כל פעם כשאני רוצה לדבר עם ילד, אפילו על דברים של מה בכך, בחוץ, ישנה הרגשה טובה יותר, האוויר הצח משרה אווירה יותר נעימה, והדברים נקלטים הרבה יותר טוב, וכך אנחנו יושבים ומדברים, תוך כדי שאני שם את ידי על כתיפו.

לפתע, התיישב בספסל מולנו בחור, הוא הסתכל עלינו... ולפתע, פרץ בבכי... לא הבנו למה הוא בוכה!?

לפתע, נזכרתי, שהוא מוכר לי, זה היה בחור שבשנים האחרונות הידרדר מדחי אל דחי, עד שהטיל אימתו על כל תושבי השכונה שבה הוריו היו גרים.

ניגשתי אליו, ושמתי את ידי על כתיפו, ושאלתי אותו: האם אני יכול לעזור לך במשהו??? הוא לא ענה, רק אחרי כמה דקות הוא אמר לי משפט שזעזע אותי עד עמקי נשמת...

שאני אחלל שבת בשביל כסף?????
מה עובר עליך???? תן לי את השם
של אמא שלך ובלי נדר אני אתפלל
עליך לרפואה שלימה (🙏).

טוב, אם אתה לא רוצה, אז אני אלך
לפחות להכניס את שלי, תעשה מה
שאתה רוצה, אמר חברי, אני לא
חושש, אם נגזר עלי שאני אפסיד, אני
אפסיד, ואם לא, אז אני לא אפסיד, אני
לא דואג, כיון שהשבת היא מקור
הברכה, כך אמר.

הלכתי לבד, והעמסתי את כל המשטח
של המלט לתוך הרכב, וזה עלה לי
בהרבה מאמץ, כיון שבדרך כלל מי
שסוחב סחורה זה העובדים שלי...

אחרי מספר שעות, מאז שהכנסתי,
התחילו הגשמים, והם התחילו לרדת
כמו שצריך, ממש חזק, אמרתי לעצמי,
איזה מזל שהכנסתי את שקי המלט
שלי, מסכן חברי הקבלן, שבגלל
שמירת השבת הוא לא הכניס את שקי
המלט שלו.

תכננתי כבר לבוא ולומר לו שהנה
הפסדת ואני הרווחתי, אבל כשחיפשתי
איזה כלי שהזמנתי ואני רואה שאני

חברי הקבלן היה שומר תורה ומצוות,
ואני הייתי רחוק מכך, עבדנו אחד ליד
השני, והיינו עוזרים אחד לשני, אפילו
הזמנות היינו עושים במרוכז ומקבלים
מחירים זולים יותר.

יום אחד, עשינו הזמנה של שקי מלט,
ועוד כמה דברים, והביאו לנו אותם
ביום שישי, קיבלנו שני משטחים,
משטח אחד בשבילי עם עוד כמה
כלים שהזמנתי, ומשטח אחד בשבילו.

עשינו טעות של מתחילים שלא כיסינו
את המלט, כיון שמלט שבא במגע עם
מים, אם לא השתמשת בו מיד, הוא
הופך לסוג של יציקת בטון, לא רק
שאתה לא תוכל להשתמש בו, אלא גם
תצטרך לשבור את הראש איך
להפריד אותו מהשטח...

לאחר כניסת השבת, אני שם לב
שהולך לרדת גשם... ואם ירד גשם, כל
ההזמנה של שקי המלט תלך לאיבוד...
הכל יהרס!!! ומדובר על הפסד
ע-צ-ו-ם, הלכתי לחבר שלי בשבת
ואמרתי לו: בוא תעזור לי להכניס את
השקים מתחת לסככה, מיד אמר לי
חברי הקבלן השני: אתה נורמלי?????

מיסות שלא צריכות מגדל פיקוח!!!

"לא תַעֲשֶׂוּן אֶתִּי אֱלֹהֵי כֶסֶף וְאֱלֹהֵי
זָהָב לֹא תַעֲשֶׂוּ לָכֶם" [כי' כו']

רבנו בחיי מביא שני פירושים על הפסוק הזה, ובפירושו השני כתב: שבורא עולם אומר לנו, כשאתם עומדים בתפילה איתי, אל תחשבו על הכסף ועל הזהב, כיון שאם אתם עושים כך, כביכול עשיתם לכם אלוהי כסף ואלוהי זהב, כיון שאם אתם עומדים בתפילה, לא מפנים את הראש לדברים אחרים...

כמו אותו אחד שעומד באמצע שמונה עשרה ומאריך... ואדם שעמד לפניו ורצה לפסוע שלש פסיעות אחורה של "עושה שלום" ולא יכול בגלל שיש מאחוריו אדם שעוד לא סיים שמונה עשרה, ויש הלכה שאסור לעבור לפני המתפלל, והוא לא מבין מה קרה היום, שהוא מאריך יותר מתמיד????

הלו!!! הוא בכלל נמצא בנמל חיפה...
חושב איך הוא מוציא את הרכב החדש

לא מוצא אותו במשטח, התחלתי לבדוק אם הוא היה ברשימה, אני בודק את תעודת המשלוח.

ואז... אני מגלה שהשם שכתוב על תעודת המשלוח שנמצא בתוך המחסה, זה לא השם שלי!!!!!! כל מה שהכנסתי, זה היה של הקבלן השני ששמר את השבת, הסחורה שלי נרטבה בחוץ, ולא היה מה לעשות איתה, כנראה שלא ביוזנתי כל כך ב"ולא ניגע לריק" (🙄).

בורא עולם הראה לי בחוש, שמשמירת שבת רק מרוויחים, והמדהים שאני שהתווכחתי איתו על הדבר הזה, בורא עולם אמר לי, לא רק שאני אראה לך שהוא לא הפסיד, אלא אתה בעצמך תסחב לו את שקי המלט, מאותו זמן, עשיתי סוויצ' וחזרתי לאט לאט בתשובה, והיום תודה לה', אני שומר תורה ומצוות, ומתפלל שלש תפילות ביום.



התפילה, ואתה אומר לעצמך, איך, ריבוננו של עולם, הנעתי כבר ל"יהיו לרצון"???

אבל כמו שדורשים על הפסוק: "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר" [תהלים פרק כ'] שיש כאלה אנשים שנזכרים בסדר יום שלהם כשהם עולים לרכב, ויש כאלה שנזכרים כשהם עולים לסוסים... או אם תרצו בלשוננו: רק עולים על ההגה ונזכרים בהכל...

ואנחנו, "בשם השם אלוקינו נזכיר" רק פותחים את הסידור, ופותחים לידו שדה תעופה זמני... ומשם ממריאים עד לנחיתה, אלו טיסות שלא צריך מגדל פיקוח כדי לכונן את הנחיתה, זה משהו שבא טבעי 😊.

האמת, שזו בעיה שיש לה כמה פתרונות, אחד מהם: זה להתפלל מילה במילה מתוך הסידור, יש דורשים על הפסוק: "אָמַר עַם הַסֵּפֶר יָשׁוּב מִחִשְׁבֹּתָיו הִרְעָה" [ט' כ"ה] שבאשר אדם מסתכל בתוך הספר, זה עוזר לו לסלק את כל המחשבות שלא קשורות...

שהזמין מסוכנות BMW... או שהוא לא מסיים את התפילה, כי הוא עכשיו בעיצומם של קניות בשוק מחנה יהודה... באמצע לבדוק את העגבניות אם הן מתאימות לסלט או למטבוחה... 😊.

יש מנהג בתפילת שמונה עשרה שבברכת "סלח לנו" דופקים עם היד על הלב כמו בוידוי, מספרים: על אדם שבאמצע שמונה עשרה, הוא איכשהו הפליג בדמיונותיו הרחק אל שוק מחנה יהודה, ולפתע, הוא מרגיש שמישהו נתן לו שתי דפיקות בלב, מיד הוא צעק: הלז!!! מי נתן לי את האגרופים האלה???

לפתע, הוא קולט שהוא לא נמצא בשוק, ולא במחנה יהודה, הוא פשוט הגיע לברכת "סלח לנו" ומי שנתן לו את האגרופים הללו, הוא נתן לעצמו 😊.

מובא בחז"ל שאנחנו צריכים להודות לבורא עולם שהראש שלנו כורע בכרכת מודים, כמה עצוב שלפעמים, אתה עומד שמונה עשרה, ואתה מוצא את עצמך אחרי כמה דקות בסוף

לא נתעסק עם שאר הדברים שחולפים, לא רק בגלל שאסור, אלא כי עכשיו אני מבין שזה לא הזמן המתאים, וזה לא חשוב כרגע, אלא מה שיותר חשוב עכשיו, זה שיש לי את הזכות לשהות בבית הכנסת ולדבר עם מלך מלכי המלכים, כשאתה מדבר עם בורא עולם איך? איך אתה יכול לענות לטלפון??? או לחשוב על העבודה????

אל ר' חיים קנייבסקי זצ"ל הגיעה שאלה, היתה זו שאלה מלונדון, וכך השאלה: יש לי אח בשווייץ, שאורח חיינו שונה לחלוטין ממני, אני גר בלונדון וזכיתי שאני יושב כל היום ולומד תורה, ואחי רחוק מהעניין, ונחשב לאחד מעשירי שווייץ... הקשר בינינו היה רופף...

יום אחד אני מקבל טלפון מבני הבית של האח בשווייץ, ומבקשים ממני שאבוא דחוף לאחי, כי הוא מרגיש לא כל כך טוב, וכדאי שאבוא.

מיד מסתי, נסעתי והגעתי לשווייץ, וכשהגעתי לרחוב שלו, אני רואה שיש הרבה אנשי משטרה ובטחון, שאלתי

ועוד דבר שכדאי לאמן את המחשבות שאני חושב, מה עכשיו אני צריך לחשוב ויועיל לי, יכול להיות אדם שיש לו איזה עניין לסדר או לשלם איזה חוב, אם הוא יחשוב על זה הרבה, זה לא ישנה לו כלום, פשוט הוא צריך לתת לזה את הזמן שנצרך כדי למצוא פתרון ולא יותר, זהו... שיאמר לעצמו, אני התקדמתי אני לא שם... בהתחלה זה לא קל, אבל בהמשך אדם מרגיל את עצמו מה לחשוב, מתי לחשוב.

מסופר: על אדם שבא לרב והתלונן שיש לו מחשבות זרות באמצע התפילה, אמר לו הרב: אין לך מחשבות זרות באמצע התפילה, אלא, יש לך תפילה באמצע המחשבות הזרות... 😊

ואת זה הקב"ה מבקש: שעוסקים בתפילה, לא להתעסק בדברים אחרים...

והאמת, שזה מתחיל שלב אחד לפני, אם ניתן לכל דבר את החשיבות שלו, ולדברים שחולפים ולא הולכים איתנו, ניתן את היחס המתאים, אז כאשר נבוא לבית הכנסת לתורה ולתפילה,

המיליארדים כלום... אמרתי לו:
הבנתי, ומה אני יכול לעזור לך
בזה???

אמר לי: את העסק האחרון בחיי אני
רוצה לעשות איתך, השאלה אם תהיה
מוכן?? אמרתי לו: על מה אתה
מדבר?? איך אני יכול להסכים, אם
אני לא יודע כמה מדובר.

ואז הוא אמר לי: אני רוצה לעשות
איתך הסכם יששכר וזבולון, אני
אעביר לך חצי מנכסי, ובתמורה, אתה
תעביר לי חצי מהתורה והמצוות
שלך... האם אתה מוכן?! נקרא עכשיו
לעורך דין ונחתום, מה אתה
אומר???

אמרתי לו: אני אוהב אותך, ומוכן
להתפלל עליך, ולתת צדקה לרפואתך,
אבל את התורה והמצוות שמסרתי
עליהם נפש במשך שנים, לא יום ולא
יומיים, אני לא מוכן לחלוק, גם לא
בעד מיליארדים.

אחרי מספר ימים אחי משוויץ נפטר
ל"ע ול"ע, ואחרי השבעה, התחילו
אצלי ייסורי מצפון, על כך שלא
הסכמתי להסכם יששכר וזבולון, ולכן

אנשים: איך אני מגיע לכתובת הזו,
לבית של אחי? אמרו לי: הלוי!!! לא
פשוט להיכנס לבית הזה, כל מי שאתה
רואה כאן אלו שומרים על הבית,
התקרבותי לשם ומיד עצרו אותי שני
שומרים: הלוי!!! מה אתה חושב שאתה
עושה?? לאן אתה הולך?? אמרתי
להם: יש לי פגישה עם בעל הבית, זה
אחי!!!

הם דיברו בקשר ואכן ראו שאני מוזמן,
ואחרי שקבלו אישור הכניסו אותי,
הייתי כהלם מהגודל, מהפאר וההדר,
אבל מה כל זה שווה אם רחוקים
מהקב"ה...

הביאו אותי לחדר שאחי שכב שם,
שאלתי את אחי: מה נשמע?? הוא
ענה לי: לא פשוט בכלל!!! וסיפר,
שנשארו לו ימים ספורים לחיות,
והרופאים אומרים שאין שום סיכוי
לרפואה, ושלא תבין לא נכון, היו פה
גדולי וטובי הרופאים...

וכך המשיך ואמר לי: תשמע, עשיתי
עסקים בהיקף של מיליארדים, ואני
מרגיש שאני אוטומוטו זז מכאן... אני רק
עכשיו מבין, שאין לי מכל

מה שמר עליי במשך 10

שנים??? ומה השתנה

ב 3 חודשים האחרונים???

סיפור מדהים על עוצמתה של התפילה: על אדם שהתגורר במנהטן, באותה עיר קיים מרכז רפואי גדול, וכדרך כלל אנשים באים לשם לצורך רפואי, ורואים אותם בבית הכנסת שבמרכז הזה.

אותו אדם, כל פעם בתפילות, הוא היה בודק אם יש אדם חדש, ואם כן, היה ניגש אליו ומציע לו עזרה בלינה, אכילה וכד', את חלקם הוא היה מארח ממש כמו בית מלון, והכל בחינם ומכל הלב.

יום אחד, הוא מזהה פנים חדשות, הוא ניגש אליו בברכת "שלום עליכם" ושואל אותו: האם יש לך מקום לישון??? אוכל ושתייה??? ענה לו אותו אדם: תודה לה', אני מסודר! אז אולי תביא לי את השם שלך אני אתפלל עליך, הוא נתן לו את השם שלו, ומאותו היום הוא התפלל עליו ובכל תפילה הוא היה מזכיר אותו.

שלחתי את השאלה לביתו של ר' חיים קנייבסקי זצ"ל, האם נהגתי כהוגן???

ר' חיים השיב לי: שזו גמרא מפורשת במסכת סוטה [כ"א], הגמרא שם דורשת על הפסוק: "אם יתן איש את כל ביתו באהבה בוז יבוזו לו", רש"י שם מפרש: שהלל הזקן עסק בתורה כל ימיו מתוך עוני רב, והיה לו אח בשם "שבנא" שבא אליו רגע לפני קו הסיום... וביקש ממנו לחלוק איתו בזכויותיו.

יצאה בת קול ואמרה: אם יתן איש את כל ביתו באהבה בוז יבוזו לו, פירושו: שהסכם כזה לא יכול להתקיים בסוף התהליך... אתה רוצה לתת?? אז תיתן לו את העזרה בתקופה שזה יעזור לו להתקדם, ורק אז תזכה שחצי מהתורה שלו נקרא על שמך, נכנס לך ישר לחשבון, אבל יש גיל שהוא הגיע כבר לאן שהיה צריך, והוא לא צריך אותך ולא את הכסף שלך... זה כבר מאוחר!!!

אדם, גם כאשר מציעים לו מיליארדים, הוא לא מתרגש, אני מניח שבזמן תפילת שמונה עשרה הכסף לא יעסיק אותו, לא הכסף ולא הזהב...

הצעתני לך שתבוא לישון ולאכול אצלי, ואמרת לי שאתה מסודר, ואז לקחתי ממך את השם שלך להתפלל עליך, ושתדע לך שמאז אני מתפלל עליך בכל יום שני פרקי תהילים, ורק לפני שלשה חודשים הפסקתי...

לפתע הוא שם לב ששלמה בן רינה מתחיל להחוויר... הלז, מה קרה לך, הכל טוב??? אמר לו: תשמע, אני המום מעוצמתם של שני פרקי תהילים, תדע לך, שלפני עשר שנים באתי לכאן לטיפול באותה בעיה שיש לי היום, ואז הרופאים לא נתנו לי כל כך סיכוי להתרפא, אבל ברוך השם, עברתי את הניתוח ואחרי תקופה של התאוששות, חזרתי לעצמי, והבעיה כאילו נעלמה... אך לפני שלשה חודשים, הבעיה שוב חזרה לי, עכשיו, אתה מבין מדוע הזדעזעתי, שני הפרקים שהיית אומר כל יום לרפואתי, זה מה ששמר עלי במשך עשר שנים...

הוא לא עשה גלגולי שלג ולא תעניות וסיגופים, הוא בסך הכל אמר שני פרקי תהילים, ומתברר שהוא הציל אותו בכל התקופה הזו, סביר להניח, שאם הוא היה יודע עד כמה גדול כוח

שימו לב טוב!!!! הוא היה כל יום אומר עליו שני פרקי תהילים, וכן בכל יום הוא היה מזכיר את השם שלו לרפואה שלימה, וכך במשך עשר שנים!!!! אחרי עשר שנים, הוא אמר לעצמו, נראה לי שזה מסוכן להמשיך להתפלל עליו... שלא יהיה יותר מידי בריא 😊, ובאמת, הוא הפסיק לומר עליו תהילים...

יום אחד, כהרגלו, הוא מסתכל אם יש פרצוף חדש, והנה הוא מזהה שיש אורח חדש, הוא ניגש אליו אחרי התפילה, וכשבא לשאול לשמו, הוא שם לב שהוא מכיר אותו, ומיד שאל אותו: מאיפה אתה מוכר לי, האם כבר היית כאן בעבר????? ענה לו: כן! אבל לפני עשר שנים.

וואי, וואי, עכשיו אני נזכר, שלמה בן רינה, נכון?!

אני המום!!! איך אתה יודע מהו שמי???? ועוד יודע גם את השם של אמא שלי, עוד שניה תביא לי גם תעודת זהות 😊.

צדיק, תנסה להיזכר, כאשר היית כאן בפעם הקודמת לפני עשר שנים, אני

סיפורה של אנדרטה ששוויה \$ 193,000,000

"שם האָהד גַּרְשֵׁם פִּי אָמַר גַּר
הִיִּיתִי בְּאֶרֶץ נְכַרְיָה: {ד} וְשֵׁם
הָאָהד אֱלִיעֶזֶר" [יח גי ד']

אם נתבונן, נשים לב כי מבחינת
הדקדוק של הפסוק, אם בהתחלה
כתוב "שם האחד", אז ממילא אחר
כך היה צריך לכתוב "שם השני" אז
מדוע נאמר פעמיים "ושם
האחד"???

ראיתי שמביאים: שיש כאן לימוד
עצום, שהתורה רוצה ללמד אותנו,
שאסור לנו להתייחס לילד כאל ילד
שני... עלינו להתייחס לכל ילד שהוא
"האחד"...

ובאמת, לכל ילד יש את הייחודיות
שלו, יש את היופי שלו, ולכן התורה
מדגישה: "אשר שם האחד" כל אחד
וייחודו!!!

אחד מהדברים שיכולים להרוס הרבה
בחינוך, שחושבים שילד זה "מוצר
מדף" ... ומתחילים לעשות השוואות

התפילה על חבירו, הוא לא היה חולם
להפסיק מלומר את פרקי התהילים
הללו, גם אחרי עשר שנים, אבל
לצערנו, אנחנו לא רואים את זה עדיין
במוחש, כמה שכוח התפילה הוא
עוצמתי.

פרק תהילים אחד יכול לשנות את כל
התמונה, הוא יכול לרפא ולהציל חיים,
נפגשת עם אדם שנמצא בצרה: א'.
תנסה לעזור לו כמה שאתה יכול, ב'.
תבקש ממנו את השם שלו ותתפלל
עליו.

יש אנשים שיש להם רשימת חולים
בסידור, וכל אחרי ה"יהיו לרצון" הם
מתפללים עליהם, לא תמיד אנחנו
באמת יודעים כמה פרק התהילים הזה
משפיע ומציל...



בינו לשאר הילדים, זה לא מועיל כלל, וזה רק יכול להזיק בחינוכו.

בתאילנד, באחד המנזרים יש אנדרטה, שעשויה כולה מזהב טהור, המשקל שלה למעלה משניים וחצי טון, והשווי שלה מוערך ב-193,000,000 \$ [מאה תשעים ושלוש מיליון דולר] והסיפור שמאחורי האנדרטה הזו, הוא מעניין:

בשנת 1957 ההנהלה של המנזר הטילו על קבוצת נזירים להעביר את האנדרטה שעשויה מחימר, מהמנזר הישן למנזר החדש, כיון שפינו אותם מהמנזר הישן לצורך סלילת כביש בכנגקוק, הם הביאו מנוף גדול שיכול להרים משקל רציני, וקשרו אותו היטב סביב האנדרטה.

אבל כשהרימו את המנוף, הם גילו שהחימר מתחיל להתפורר, אווה, חבל שהכל יתפרק, מיד הם הורידו את המנוף לפני שזה יתפרק, ומכיון שירדו גשמים באותו יום, הם כיסו את האנדרטה ביריעה גדולה, וסיכמו ביניהם שמחר הם יבואו וימשיכו להזיז אותה בעדינות...

ואולי גם יתקנו אותה לפני שיזיזו, בלילה, הגיע אחד הנזירים והסתכל עם פנים, כדי לראות מה גודל הנזק, לפתע הוא קולט שיש שם משהו מנצנץ... הוא הביא פטיש ואיזמל, והתחיל לקלף שכבה ועוד שכבה, עד שהוא קלט שיש פה ז-ה-ב!!! שכל האנדרטה הענקית הזו עשויה מזהב טהור...

היסטוריונים שחקרו את הנושא מאמינים שהסיבה לכך, היא שלפני כמה מאות שנים רצה הצבא הבורמזי לפלוש לתאילנד, והנזירים פחדו שהם יבזזו להם את האנדרטה היקרה הזו שעשויה כולה מזהב, ולכן כיסו אותה בחימר, אבל כאשר הבורמזים נכנסו לתאילנד, הם הרגו את כל הנזירים ולא נשאר מהם אף אחד שידע לומר שהאנדרטה הזו שנראית מחימר היא בעצם עשויה מזהב אורגינל...

זה דבר שכל הורה או מחנך צריך להפנים היטב, היטב, שגם אם הילד שעומד לפנינו נראה עם שכבת חימר... או אם תרצו, הוא נראה ח'מר 😊 אם נדע איך לקלף את הקליפות בצורה נכונה, בזהירות ובעדינות נגלה שיש כאן זהב טהור 24 קראט, ששווה לא רק מיליונים אלא מיליארדים.

מסדרי הצ'קים!!!

"כִּבְדוּ אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמְךָ לְמַעַן
יֵאָרְכוּן יְמֵיךָ" [כו' י"ב]

רש"י על הפסוק אומר: "למען יאריכון
ימך" אם תכבד יאריכון, ואם לאו
יקצרון.

צריך לדעת, שכיבוד הורים זה לא רק
כאשר ההורים מפקידים לך כל חודש
לחשבון הבנק, וקונים מתנות כל יום
הולדת של נכד כולל עוגה עם בלוני
הליום... [להמשיך???) בא נעצור
פה]

החכמה היא, גם כאשר אין את
הדברים שאמרנו, גם כשההורים
מבוגרים וצריכים את עזרתך, גם שם
יש כיבוד הורים.

גם כשיש קושי, אם אתה עומד בנסיון
ומתגבר על הקושי, אז השכר שתקבל
הוא עצום, והשכר הוא לא רק בעולם
הזה, אלא גם בעולם הבא, שכידוע,
כיבוד הורים זה אחד הדברים שאוכל
מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת
לו לעולם הבא.

בירושלים, לפני מספר שנים, הלך
לעולמו אדם שזכה לשיבה טובה
ונפטר בגיל מעל 110 שנים... הרב
בלאט ז"ל.

סיפר הרב רבינוביץ: כשבאתי לנחם
את המשפחה, התעניינתי ושאלתי את
בנו: מדוע אבא שלך זכה לאריכות
ימים???

ענה לי הבן: נראה לי שהסיבה לכך
שאבא שלי זכה לכזו אריכות ימים,
היא משום שהיה לו כיבוד הורים
בצורה מופלאה שלא רואים דברים
כאלה...

וכך סיפר לי בנו: לאבא שלי היה מפעל
גדול שעבדו בו עשרות עובדים כמרץ
רב, כדי להפיק את התוצרת הנדרשת
מידי חודש, ובכל חודש היו יוצאים
הרבה משלוחים והזמנות לכל חלקי
הארץ.

הוריו, כלומר סבי וסבתי, היו אנשים
מבוגרים שלא עבדו ושהו בבית, והוא
חשב איך הוא יכול להעסיק אותם, לא
היתה לו בעיה לשלם להם משכורות
ולומר להם שיעשו מטוסים מנייר...
הבעיה, שהם היו נפגעים מזה, מה

לעבודה, ומוכן מאליו, שעם השנים הם הרגישו כמו בעלי הבית על המפעל...

כל טיול שהיה לעובדים הם היו משתתפים, וכל אירוע שהיה מתקיים במפעל, הם היו יושבים בשולחן הכבוד ליד בנם המנהל, והרגישו ממש טוב ונעים.

וכך נהג איתם כמשך שנים, אפשר לומר עד יומם האחרון, ואם אתה שואל למה הוא האריך ימים??? אני אתן לך תשובה שתענה לך גם, למה הוא כל כך הצליח בחיים????

והתשובה: שהוא כיבד את הוריו בכזה כבוד שנדיר לראות, ובורא עולם לא נשאר לו חייב, וחוזן מהשכר שקיבל בעולם הזה: אריכות ימים, שפע ונחת מהילדים, השכר העיקרי שמור לו לעולם הבא...



אנחנו משועממים?! ולכן הוא חיפש דרך מכובדת, שהם ירגישו שהם עושים משהו, ויהיו מרוצים.

אחרי מחשבה רבה, הוא מצא דרך מקורית ביותר, הוא הקים בקומת המשרדים, משרד ענק ומרווח ל"סידורי צ'קים", אז בזמנו כל התשלומים של הסימונאים וכל ההזמנות היו מתבצעים בצ'קים, וביקש מההורים שלו, אם הם מסכימים לעבוד אצלו בסידור הצ'קים, וזה מאוד יעזור לו ולמפעל, וכמוכן שהוא ישלם להם משכורת עם תלוש [ויהיה להם גם פנסיה 😊] כמוכן, שההורים שלו שעד אותו יום חיפשו מה לעשות, הסכימו ושמחו לעבוד בזה, שזו עבודה קלה יחסית... ויש להם את המשרד הכי יפה במפעל.

ובאמת, הם נכנסו לעבודה הזו כמו שצריך, והרגישו ממש טוב, כיון שהם מטבעם היו מסודרים, והם הרגישו שהם עוזרים למפעל... וכמוכן, העובדים היו מפרגנים להם על עבודתם, מה שנתן להם לחוש שהם רצויים, וכך הם שמחו מאוד לבוא

ול"ע בלשון, והוא פנה למומחים בתחום, ואמרו לו כולם פה אחד: שאין מנוס אלא לחתוך לו את הלשון, וזה הסיכוי היחיד שיש לו, כדי שהמחלה לא תמשיך ותתפשט...

המשיכה האמא בדמעות: הרב, אם יקטעו לו את הלשון, באותו יום הלכה לו לטמיון כל העבודה, כל מה שהוא למד במשך שנים, כל מה שהוא השקיע שנים רבות בתחום הייעוץ, אם לא תהיה לו לשון, הוא לא יוכל לדבר ולא יוכל להתפרנס.

והאמא בוכה ובוכה, ואומרת לו: הרב, אני מוחלת לו בלב שלם על מה שהוא עשה, והוא גם מתחרט, תברך אותו שהוא יתרפא והכל יעלם.

הרב אמר לה: מה אפשר לעשות, הרי הוא הוזהר מראש, נורא נוראות!!! הרי זה משחק באש!!!

דומני שכל מילה מיותרת!!!



אש שגם מכבי אש לא עוזר!!!

סיפר אחד ממזכי הרבים שהגיעה אליו אמא והתלוננה על בנה שלא מכבד אותה כמו שצריך, ולא רק זה, אלא הוא גם משפיל אותה מילולית, וזה גורם לה צער גדול, ואין לה מנוחה מזה...

הרב הכיר את הבן שלה שהיה מלומד גדול... והוא היה סוג של יועץ שמייעץ לאנשים... שומע אנשים, שומע את הבעיות שלהם ומדבר איתם, [רק את ההורים שלו הוא לא שומע].

אמר לה הרב: תזהירי אותו שזה לא פשוט, והוא משחק באש, וחבל!!! כיון שלכזו אש גם מכבי אש לא יעזור...

הבן שמע והמשיך לצפצף...

אחרי שבועיים, האמא הגיעה לרב בוכה, מה קרה עכשיו???? מה אמר לך עוד פעם????

אמרה לו האמא, עם דמעות בעיניים, שהבן שלה קיבל את המחלה ל"ע

גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה

אימי מורתני דינה בת ריקה תחי'
הילדה מוריה בת רחל תחי'
להצלחת משפחת התורם בעילום שם
יצחק בן רבקה הי"ו להצלחה ברו"ג
חיים שלמה משולם בן ליאורה ברכה הי"ו
לרפואת

אבי מורי ר' שלום בן עישה שליט"א
ר' רחמים בן ריקה הי"ו
שולמית בת סוליקה תחי'
הילד הראל מאיר בן לינוי ני"ו
לרפואת מרגלית בת סוזן תחי' סוזנה בת רחל תחי'
מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו

לאה בת חסידה חסיבה תחי'
ר' רפאל ישראל בן מזל הי"ו
דינה בת סימה תחי'
לינוי בת שירה תחי'
רבקה בת חסידה חסיבה תחי' לזיווג הגון והצלחה בכל מעשי ידיה
להצלחת

גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים

הסבא ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל
הסבתא ריקה בת עזיזה ע"ה לבית כהן
משה סרג' עטיה בן אוריזה ז"ל
ר' אורן בן רחל רשל ז"ל

חמותי הרבנית חסידה חסיבה בת סוליקה ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל
הסבא ר' פינחס אליהו כהן בר שמחה ז"ל
אייד בת מרגלית ע"ה לבית שריקי
ר' פסח שמואל בן יקותיאל ז"ל

מור חמי הרה"ג רפאל אדרי זצוק"ל הצדיק מרעננה
הסבתא עישה בת סולטנה ע"ה לבית פרץ
הצדיק מרעננה ר' יצחק הכהן הוברמן בן זלאטא אסתר זיע"א
חיים בן גיגי בן מרים ז"ל

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
הוא יברך את

"עמודי התווך"

המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה

הורי היקרים
הרב שלום ודינה פריץ הי"ו

ר' פינחס ולינוי
בהן הי"ו

איתמר ואסתר
אילוז הי"ו

יורם ומיי
עמיה הי"ו

ה' ישמרם ויחיהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים,
יצליחם במעשי ידיהם וכפרנסתם,
ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,
וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

בשורה משמחת

בסייעתא דשמיא ולאור בקשת רבים

עלה בידינו לפתוח קו מלפון ישיר

לשיעורי הרב שלימ"א

שמספרו:

0733-71-81-57

(ללא הקשת שום קוד)

השיעורים נמסרים מידי יום ביומו בשעות הבוקר