

מעלת התחוננים

איך דברי האר"י הק' שתכלית הבריאה הוא לגלות מידותיו לנבראיו, מסבירים את המעלה של 'דירה בתחוננים'?
 למה תבע הבעש"ט הק' ליהודי פרוש מעולם הזה, שיודה לה' דווקא על ענייני הגשמיים? ומה השייכות המיוחדת של הדברים לחודש אדר?

ענייני הגשמיים, לא רצה להתייחס לדבריו, והודה לה' רק על הצלחתו בענייני הרוחניים, אך הבעש"ט הק' הוסיף להפציר בו, וביקש לחלץ מפיו דברי הודיה לה' דווקא על ענייני הגשמיים ההולכים בטוב.

הסיפור הזה מלמד שגם כשהיהודי הודה לה' על הצלחתו ברוחניות, הבעש"ט הק' לא הסתפק בכך, והוא הוסיף לתבוע ממנו שיודה לה' על ענייני גשמיים בדווקא, והיא ממש הנקודה האמורה, ששלימות התגלות אורו ית' הוא דווקא ע"י הדרגות התחוננות והגשמיות ביותר!

דווקא כאשר יהודי מודה לה' על מתנות גשמיות, הוא מתחבר לה' בכל הכח ובכל הלב, יותר מכל השגות רוחניות אחרות! כי הרי אצל שפלים כערכנו, הגשמיות היא המציאות המוחשית שהכי נקלטת בלבנו, וכשהגשמיות עצמה מגלה לנו את חסדו ה', וכמובן, יותר ממה שאנו מודים על המתנה הגשמית עצמה, אנו מודים על החיבור לה' המורגש לנו באמצעות המתנה הגשמית, הודיה כזו היא ההתגלות המושלמת ביותר של אורו ית' בתחוננים.

ולכן הדריכו צדיקים, לעסוק בדיבורי הודיה פשוטים ובדווקא על המתנות התחוננות ביותר שלנו, להודות על כך שהצלחנו בלימוד כמו חבר פלוני שקינאנו בו, וכל כדומה לזה. כי דווקא כשעניין תחתון מביא אותנו לחיבור לאורו ית', זה חיבור לה' באופן מורגש וגלוי יותר, וזה מילוי הכוונה העליונה של דירה בתחוננים בשלימות.

ד

אלופו של עולם דר - אדר

וראוי לציין כשעוסקים בעניין זה, כי ימים אלו שייכים במיוחד לעבודה זו, כי ידוע מה שרמזו צדיקים כי הנוטריקון של אדר הוא **אדר**. דהיינו שהמהות הפנימית של החדש הזה הוא, שבו אלופו של עולם - הרמז בא' - דר בתחוננים. וגם אם פשוט שדירתו ית' בתחוננים אינה רק באדר, וזו היא הרי התכלית הכללית של כל הבריאה, ש'נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחוננים', אך בכל זאת גילו הצדיקים כי לחודש הזה יש קשר מיוחד עם התכלית הזו.

הדברים מתבטאים מזוית נוספת בכך שדווקא בתחילת זה החודש קוראים בתורה את פרשת 'תרומה' העוסקת בבניין המשכן, שהיא עשיית הדירה לו ית' בתחוננים, אשר הקריאה מעוררת את העניין כידוע.

ההסבר שנאמר בדברי הצדיקים על השייכות של חודש זה ל'דירה בתחוננים', הוא בהיותו החודש האחרון בשנה, אשר משמעותו הפנימית היא שהוא גם החודש התחתון בשנה.

והוא ע"פ המתבאר בספ"ק כי הסדר של חדשי השנה המתחיל בניסן ונגמר באדר, הוא סדר של קומה פנימית של השפעה אלקית, אשר ניסן הוא 'ראש חדשים', דהיינו שבו יורדת השפעה אלקית באופן מרום ודק, ומחודש לחודש בסדר החדשים הולכת ההשפעה ומתעבה, עד שבאדר שהוא החודש האחרון בקומה, ההשפעה האלקית הוא באופן הכי תחתון, ולכן זה הזמן השייך לעניין של דירה בתחוננים.

מעובד מתוך שיעורו של המשפיע הגה"ח ר' בן ציון אפל שלישי"א

הוא נקרא 'אין סוף', ולית מחשבה תפיסא ביה כלל. א"א כלל להיות בו שום הרגשה, תפיסה או הכרה. וגם העולמות העליונים, אשר אורו ית' עדיין מופיע בהם יותר, גם בהם אין לנו כל השגה או הרגשה. אך כמה שאורו ית' יורד ומשתלשל לעולם תחתון יותר שוב אנו מתחילים לקבל השגה והרגשה מסוימת. ועד שזה מגיע לעולם הזה הגשמי, שהוא העולם הכי תחתון, שם יש לנו כבר את ההרגשה וההכרה המלאה. את הרובד הגשמי של העולם אנו יכולים לתפוס לגמרי בכל פרט ופרט שבו, אנו רואים כל דבר איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, ומרגישים וחיים אותו בכל הרמ"ח ושס"ה, כי גשמיות הוא מציאות של התגלות.

ואפילו בתוך חיי העולם הזה עצמם, רואים אשר כלל שמדובר בדרגה חיצונית ותחתונה יותר, זה יותר מורגש וניכר, וככל שעולים לרובד עליון יותר, רוחנית ונפשית יותר, התפיסה וההרגשה שלנו היא חלשה יותר. זו הסיבה למה כאשר נצא לרחוב בין אנשי עולם הזה ונפגוש אנשים שמסתובבים מרוצים ושמים, ונשאל לסיבת שמחתם, יותר מצוי לשמוע אנשים שיסבירו את שמחתם בכך שהרוחו הרבה כסף, או בכך שהגיעו לאיזה מעמד, מאשר למצוא כאלו שיסבירו שמחתם עם עצם החיים, עם עצם היותם אדם - על אף שכולי עמא מודי שכל הון דעלמא אינו שווה מל החיים עצמם... ועד כדי כך מגיעים הדברים, שאפילו כשנעצור אדם ברחוב ונשאל אותו, מה אתה?, על פי רוב הוא ינקוב לנו את שם המקצוע שבו הוא מתמחה, 'אני רב' 'אני מגיד שיעור', 'אני אברך כולל', מעטים יענו לנו את המהות האמיתית שלהם: אני אדם, אני יהודי!.

והסיבה היא אחת, וכאמור, כמה שהדבר עליון יותר כך הוא פחות מורגש וניכר, וכמה שהוא תחתון יותר הוא יותר מורגש וניתן יותר למישוש. ולכן, המתנה של עצם החיים, דווקא בגלל שהוא מתנה הרבה יותר עליונה, מהצלחות שונות ב'קנאה תאוה כבוד', דווקא לכן היא פחות מורגשת. ואכן האדם המגושם והתחתון נמשך יותר לחיות את החלקים החיצוניים והתחוננים יותר בנפשם, של קנאה תאוה וכבוד, שהם הדברים המורגשים ונתפסים לו במלוא התוקף, מאשר לחיות המתנה והשמחה של עצם החיים, אין בזה הרגשה חזקה כ"כ.

זה הוא אם כן רצונו ית' להיות לו דירה בתחוננים, אשר היינו הך עם רצונו לגלות אורו לנבראים כמבואר בדברי האר"י. כי דווקא הדירה בתחוננים, זה מביא את גילוי אורו ית', באופן מושלם.

ג

הודיה על גשמיות, יותר חיבור

להמחשת הדברים איך זה נוגע לנו בעבודה, נביא את הסיפור הידוע המקובל על מרן הבעש"ט הק' טרם התגלותו.

הבעש"ט הק' נדד אז בין העיירות כצדיק נסתר, והוא פגש באחת העיירות, יהודי פרוש שישב כל היום על התורה ועל העבודה בביהמ"ד, בלי להזדקק לשום עניין גשמי. הבעש"ט הק' נגש אליו והחל לשאול אותו על מצבו בחיים בבריאות ופרנסה, והפרוש שהרגיש מרום מכל

א

איכות הדירה - לאשתמודעא אלקותו

חז"ל הקדושים במדרש תנחומא גילו לנו, כידוע, כי תכלית בריאת העולם הוא כי 'נתאוה לו הקב"ה להיות לו דירה בתחוננים'.

ועצם העניין למה התאוה לזה השי"ת, הוא למעלה מטעם ודעת, אשר זה עומק ההגדרה של 'נתאוה הקב"ה', שביארו הצדיקים שהוא כמו 'תאוה' כביכול, למעלה מכל טעם ודעת. וכלשון קדשו של הרה"ק בעל התניא זי"ע: 'על תאוה אין שואלים קושיות'. (ולגבי כל טעמי הבריאה השונים שנאמרו ע"י רבותינו הראשונים, כבר אמר המגיד הק' מקאזיץ זי"ע שפשיטא שאין בזה הסברים על רצונו הפשוט אשר לית מחשבה תפיסא ביה, ואינם אלא טעמים שהשי"ת שם בדרגת הנבראים, ואכ"ל בעומק העניין). אך מה שנוכל להתבונן, הוא על **איכותה של הדירה בתחוננים** אשר לה נתאוה השי"ת, **באיזה צורה היא הדירה להשי"ת ע"י התחוננים?**

ונקדים עם דברי רבינו האר"י לזי"ע אשר כותב כי תכלית מה שברא השי"ת את עולמו הוא בגין לאשתמודעא אלקותו, כי השי"ת רצה לגלות את שמו ית' וכוחותיו וכינוייו ומעשיו לנבראים.

ופשטות ביאור דבריו של האר"י לזי"ע הם על דרך שכאשר חכם מחבר ספר, שהספר מגלה את החכם, כי דרך הספר יוצאת חכמת החכם לעולם, כך הוא הבריאה, שהוא כמו חיבור שהשי"ת חיבר, כדי שדרך הבריאה נוכל לראות את חסדו ורחמנותו וכל מידותיו הקדושות, שהן מנהיגות את הבריאה הזו. (כשהתכלית העיקרית בכל זה היא לעלות מגילוי מידותיו ית' לגילוי אלקות עצמו כביכול, לידבק באין סוף עצמו ע"י עבודה).

משל נוסף על הדברים היא **חיות הנשמה בתוך הגוף. הנשמה** היא מהות רוחנית שאי אפשר להשיגה, אך **הגוף** מגלה אותה. כי ע"י שאנו רואים גוף חי ומתנועע, אנו רואים את הנשמה שמחיה את הגוף. וכל כח שמתגלה ע"י הגוף, מגלה לנו על כוחות הנשמה. כשאנו רואים את הגוף מדבר דברי חכמה, אנו לומדים על החכמה של הנשמה, וכן הלאה, בעומק יותר ויותר. וכמו כן כל חלקי העולם מגלים לנו את אלקותו ית', אשר הוא ית' מחיה את כולם.

ב

ההסבר: תחתון והתגלות, היינו הך

והנה באמת דברי קדשו של רבינו האר"י לזי"ע האמורים, הם הם דברי חז"ל שתכלית הבריאה היא להיות לו דירה בתחוננים, ודבריו ודברי חז"ל משלימים ומשתלבים יחד זה עם זה, אלא שלהבין זאת נצטרך לשוב ולהתבונן עוד קיימא בדברים הקדושים.

ראינו בדברי האר"י הק', שהעולם הגשמי נברא כדי לגלות את אלקותו ית', כספר המגלה את המחבר, וגוף המגלה את הנשמה. אך יש לנו עדיין להסביר, למה אכן אי אפשר לנשמה להתגלות כי אם ע"י דבר תחתון כמו גוף גשמי? למה אכן ביקש השי"ת להתגלות לנבראיו דווקא בעולם גשמי תחתון כזה?

וההסבר בזה הוא, כי כל דבר כמה שהוא יותר תחתון, גשמי, ורוחני - דווקא אז יש בזה יותר התגלות והכרה, וכשעלה ברצונו ית' לגלות אלקותו לנבראים, דווקא העולם הגשמי התחתון הוא זה שמביא את ההתגלות וההכרה החזקה ביותר.

השי"ת בעצמו, הוא הרי עליון על כל העליונים, ואכן לכן

רשפיה / כללי וחיצי קודש ממאורי החסידות

אי אפשר לנצח את היצר, כי אם על ידי 'שמחה'

הרה"ק הבעל התניא זי"ע (יעי"ש בתיא פכ"ו-כ"ז-כ"ח בדרכי קניית השמחה)

