

בדרו אמונה

במשנת מרן רשכבה"ג הדרך אמונה זללה"ה



לע"נ רביה"ק: במעמד רב רושם הנכו ישיבת משכן התלמוד את התכנית מדובבי שיח

ראשי הישיבה ובניה קיבלו בהתרגשות את בנו חניכו של רבינו זיע"א, הגאון הגדול ר"ש קניבסקי שבחן את התלמידים ונשא דברים לרגל מעמד היסוד לתכנית • הגר"י קסלר: בחור יושב ולומד את זה הוא מרגיש שר' חיים מדבר אליו • הגר"ש קניבסקי: במשך שלושים ימים הרב כתב פרקי הספר ארחות יושר.



ומסביר בארוכה לבחור, כמה מעלתו עצומה ואיך יהיה סדר יומו, ותוך כמה שנים יהיה מאושר עלי אדמות, וזה עשה פעולות גדולות בלבבות בני הישיבות ועד היום הזה.

כיום יש לנו את הספר ארחות יושר, **בחור יושב ולומד את זה הוא מרגיש "הוא מדבר אלי", צדיק שחי בדור שלנו כותב את הדרך אשר נלך בה בשפה ברורה ופשוטה**, זה דבר עצום ונשגב התועלת הגדולה שיש מזה, ובעז"ה נזכה שלזה ימשכו לבבות כולנו לאהבה ויראה ולדבקה בו.

וציין: אחרי הלוייה שחו כולם כי איש לא יצליח להקיף את דמותו הגדולה והעניפה של מרן זיע"א, ולמעשה כשקוראים הספר ארחות יושר, **כמדומני שאין הספד טוב מזה על מרן זללה"ה שהוא שלושים ערכים שעוברים על כל חייו של איש ישראל, על פרטיהם ודקדוקיהם.**

נזכרים איך שמרן זללה"ה כל סדר יומו היה בלי לוותר על שום פרט וחלק מכל מה שנאמר שם, אין דבר שמקיף דמותו יותר מאשר ספרו שלו.

תלמידי הישיבה האזינו בשקיקה להגאון הגדול ר' יצחק שאול שליט"א שבאורח נדיר נאות לבקשת ראש הישיבה למסור דברים קצרים מהקודש פנימה, והאיר הדרך לבני עליה בדרכו המרוממה של אביו רבינו הגדול, וכן בדבריו תיאר רגעי ההוד שזכה במחיצת אביו עת עמל על כתיבת ספר ארחות יושר, וז"ל:

אני זוכר שלפני שהרב גמר לכתוב כמדומה לי את ה'דרך אמונה', הוא אמר שצריך לכתוב גם ספר מוסר, היה עולה למעלה, שם היה לו עליה שהיה סגור שם נעול, ושם כתב את הספר, כל יום הוא כתב סימן בשעה שעתיים.

וכתב לפי סדר א ב, למשל כ' זה על יכיבוד אב ואם, כל מי שמכיר את ה'ארחות יושר' יודע שזה בלול בכל התורה, **כל פרק שכתב כלול בו כל**

באורח נדיר זכו בשבוע שעבר בני ישיבת משכן התלמוד ק"ס בראשות הגאון ר' יוסף קסלר שליט"א רב קהילת אוהל מנחם בעיר, ובנשיאות הגאון ר' חנניה יו"ט ליפא ליוש רב שכונת גרין פארק.

לביקורו של הגאון ר' יצחק שאול קניבסקי שליט"א בנו של רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל, אשר הופיע לרגל הצטרפותם לתכנית מדובבי שיח שע"י מכון שיח אמונה המכה גלים בשבועות האחרונים בקרב עולם הישיבות.

רבות הם הישיבות לצעירים המתחבטות איך להחדיר את לימוד המוסר בקרב צעירי הצאן, וכאן החליטו ראשי הישיבה שליט"א לאור דברי רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א שמחדיר תמיד בגודל מעלת המוסר בלימוד לפי טבעו של כל אחד ואחד והחלו בלימוד אגרת הרמב"ן, כשהתלמידים יחד עם המשגיח הגר"ש מאלקין שליט"א ורבני הישיבה, מאירים הערותיהם בעומק דבריו הקדושים.

ועתה לקראת י"א חודש להעלותו של רשכבה"ג מרן שר התורה השמימה, הביע ראש הישיבה שליט"א את רצונו להצטרף ללגיונו של מלך, מדובבי שיח בארחות ישרים, בלימוד הספר ארחות יושר בסדרי המוסר בישיבה.

את המעמד פתח רה"י הגאון ר' יוסף קסלר: "חז"ל אומרים שראה הקב"ה צדיקים מועטים הלך ושתלן בכל דור ודור", עוד כתוב שהראה לו הקב"ה לאדם הראשון דור דור ודורשיו דור דור ומנהיגיו, זה משהו מדהים שהיינו בחורים היה את הספר חיי עולם של רשכבה"ג מרן הסטייפלער זצוקלה"ה, זה דיבר לנפש כל אחד, דיבורים באמונה ובדרך הלימוד הנכונה. בסוף גם נדפס מכתבו שבאים אליו בני ישיבה ואומרים שיש להם משבר, הוא היה יושב

גם ההצלחה הגדולה של הרב היתה העקביות שלו, כל דבר שהוא עשה, הוא עשה בעקביות בנחת, ובלי לחץ, אבל עשה בעקביות יום יום, לימוד מוסר יום יום בלי לוותר, שהיה צעיר למד כל יום רבע שעה מוסר, היה אפשר לחשוב מה זה רבע שעה אבל רבע שעה יום יום.

גם אתם כל אחד שילמד רבע שעה כל יום מוסר, אז הוא ידע את כל הספרי מוסר, אבל אם ילמד רבע שעה ולא שבתוכו יפטפט... אותו דבר תפילות היה מחליט שצריך להתפלל בנץ אז אין רפיון!!

גם הלימוד שלו בש"ס היה בקביעות, הוא למד שמונה דפים ליום [הוא למד שמונה דפים כי רצה להספיק זרעים וטהרות שאין עליהם גמרא], וכך הוא גמר את הש"ס בשנה, בהתחלה זה היה מאוד קשה לו, בהתחלה הוא למד טוב כל גמרא, למד כמה פעמים עד שידע את זה טוב – ואחרי זה גמרא עם רש"י תוספות וראשונים, למד טוב וחזר, כך התחיל ברכות שבת עירובין... זרעים וכמובן טהרות, וכשידע טוב אז הוא החליט שבשנה חוזר על הכל והיות שידע טוב זה הלך לו מהר.

והוא אמר שבהתחלה הוא ניסה, בשנה הראשונה התחיל והגיע לאמצע וזה לא הלך ולא הספיק ואף שלא הצליח - לא נשבר, התחיל שנה אחרי זה עוד פעם, הגיע ערב פסח שנה הבאה ולא הספיק, והתחיל מהתחלה ועוד הפעם לא הצליח, ובשנה רביעית הוא כבר הצליח, כך שלוש שנים הוא ניסה ולא הצליח, ורק ברביעית אחרי שלא התייאש ולא הפסיק – הצליח.

לכן אני אומר שכמדברים פה על ספר מוסר, אז מאוד חשוב שתדעו שהרב זה היה 'עקביות', אם אתה מחליט שאתה לומד ספר "ארחות יושר" אז שיהיה לך עקביות כל יום, וע"י זה יהיה לכם הצלחה עצומה, בעז"ה תדעו את כל התורה כולה.

לאחמ"כ בחן הגאון הגדול שליט"א את התלמידים ועמד בהתפעלות על ידיעותיהם הנרחבות והמקיפות בסוגיות שנלמדו בישיבה במהלך החדשים האחרונים, בסיום המעמד עברו בני הישיבה, והגרי"ש חילק לתלמידים את הספרים נדבת מכון שיח אמונה.

המעמד הותיר רושם כביר על תלמידי הישיבה שהחלו את הלימוד בספר הקדוש "ארחות יושר" מתוך התעלות כבירה, לע"י רבינו הקדוש מרן זיע"א, ואף מידי שבוע נערכים ע"י ראשי הישיבה מבחנים על הנלמד.

הנושא מכל החזלי"ם שיש על אותו נושא, הוא כתב את זה מהזיכרון והוא רק היה מוציא את הספרים לבדוק מבפנים כדי לכתוב מהמקור, פשוט זכר הכל.

ואני הייתי ישן שם בעליית גג, ואחרי שהיה קורא את מה שכתב, היה מעיר אותי, ואומר לי תקרא האם זה מוצא חן בעיניך, יש שם שלושים פרקים, כך ישב במשך שלושים ימים שבהם כתב כל יום פרק.

אני נזכר עכשיו, שכידוע הוא מאוד אחז להתפלל בנץ, הוא גם כותב את זה ב'ארחות יושר', והוא עצמו התפלל בנץ, (כשיטת הרמב"ם והרי"ף שלכתחילה להתפלל בנץ), באמת שאני מגיל ה' מגיל שידעתי לקרוא טוב, היה מעיר אותי בשבתות, להתפלל אתו בנץ תפילה ותיקין.

זה הכל היה עד שנכנסתי לשי"ק, כשנכנסתי לשי"ק, תפילה בישיבה הקפיד מאד, בשבתות המשכתי להתפלל בנץ, אבל ביום חול אמר שתפילה עכשיו לא בנץ, אלא בישיבה, אמרתי לו למה? אז הוא אמר לי שבישיבה מלמדים בחור להתפלל, ובבית הכנסת לא תלמד איך להתפלל.

אנשים בטוחים שהוא היה גאון ידע את כל התורה כולה ומי יודע מה הוא עשה... **הוא חי כמו כל בן-אדם, אלא שהוא פשוט למד כל החיים, הוא היה מנצל את הזמן, ישן ואכל טוב - כמו מה שהיה צריך, אך היה מנצל את הזמן ולא היה מבזבז אותו.**

הוא היה אומר שבאים עליו בחורים ואברכים שיש להם כאבי ראש מרוב לימוד, אז היה אומר להם תגידי לי איזה דבר הסנדלר הכי שומר? על השולחן שלו, על הרהיטים שלו? לא! אלא הסנדלר הכי שומר על הפטיש שלו, וחייט על המכונת תפירה שלו הכי שומר! ועל שאר הדברים לא כ"כ שומר רק על זה, ולמה? כי פה זה החיים שלו.

הוא אמר: אברך ובחור שלומד, אז על מה הוא הכי צריך לשמור? **הכי צריך לשמור זה על הראש! שהראש יהיה רגוע, שהראש ינוח טוב ויאכל טוב, וכשצריך לפטפט – גם ידבר, כמו שכותב ב'ארחות יושר'.**

אבל כל הזמן ניצל, לא היה שייך לדבר אתו אפי' לא סתם משפט אחד, 'כן מה נשמע' וכדו', מה שהיה צריך לדעת הוא כבר ידע, אבל לא בזבז את הזמן, לכן ידע את כל התורה כולה.

