

פרשת ויחי
גיליון קע"ז
שנה ד'
טבת תשפ"ג

בדרו אמונה

במשנת מרן רשכבה"ג הדרך אמונה זללה"ה



בקודש פנימה – פתיחת תכנית "מדובבי שיח" לבני ישיבת ארחות תורה

ראשי הישיבה הנכו נדבר חיזוק בלימוד המוסר לע"נ רביה"ק זיע"א



ובאמת אנחנו לא ראויים לדבר, אבל אחד הדברים הגדולים שדיברו מרבינו זצ"ל זהו הקביעות והמחייבים שעשה לעצמו חק ולא יעבור דבר יום ביומו.

וזהו התוכנית שכבר נקבע בכמה ישיבות ורוצים לייסד כעת בישיבתנו שמידי יום חמשה ימים בשבוע יהיה קביעות לפי סדר שיקבעו בספר, ולקראת יום היארצייט הראשון להסתלקותו של רבינו זצ"ל יזכו לסיים את הספר ולצעוד לאורו ויהי לתועלת עצומה לכולם ולנחת רוח לפניו.

וסיים דבריו בהודאה: יישר כח לבנו של רבינו, הגאון רבי יצחק שאול שליט"א שמעמידים את התוכנית הזו.

לאחר מכן האזינו בני החבורה בחרדת קודש לדברי ראשי הישיבה הגאונים הגדולים שליט"א:

רה"י הגאון ר' ברוך דב דיסקין: על המעלה של הספר ארחות יושר לא צריך לדבר, זה התקבל בכל תפוצות ישראל כמו ספר מהדורות הקודמים, מה שאנחנו צריכים לדבר על מה שזה חשוב לנו.

והנה זה ודאי שיש ספרי מוסר שהתקבלו ותמיד מרן הראש ישיבה ר' גרשון שליט"א אומר שכל אחד צריך ללמוד ספר שמושך אותו, וללמוד בלי שנמשכים לזה זה לא משפיע, וזה הספרי מוסר המקובלים שיש לנו.

עם כל זאת הספר ארחות יושר זה בשורה, ראשית דבר מפני שזה התחבר בשביל הדור שלנו, זה מתנה שהקב"ה נתן לדור שלנו, ואם ר' חיים כתב אותו לדור הזה זה מיועד בשבילנו.

ומלבד זה הרי התועלת שיש בו היא שהכל בנוי על חז"ל ומדרשים וכל כולו יסודו בהררי קודש אין פה דברים שמישוהו יכול להגיד שזה חידושים, הרי לא צריך להגיד את ההיקף של ר' חיים זצוק"ל, את התמצית של דברי חז"ל והקדמונים הוא הכניס בספר, אמנם זה נראה ספר קטן אבל יש בו ממש "יום הגדול".

ביום חמישי שעבר התקבצו ובאו לקודש פנימה בית רביה"ק זיע"א להקים ישיבה על קברו, פתיחת תכנית מדובבי שיח במסגרת מכון שיח אמונה, בו לימוד יומי בספה"ק ארחות יושר לע"נ הטהורה בישיבת ארחות תורה.

הכניס נערך בראשות ראשי הישיבה הגאונים הגדולים רבי ברוך דב דיסקין שליט"א רבי איתמר גרבוז שליט"א, רבי יחיאל קלרמן שליט"א, והגאון הגדול ר' יצחק שאול קניבסקי שליט"א בנו חביבו של רביה"ק, ונשיא מכון שיח אמונה.

הרה"ג ר' משה מרדכי כהן מרבי הישיבה פתח המעמד בכאב: אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע, קשה לעמוד במקום הקדוש הזה, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, מקום שעד לא מזמן זכינו שממנו תצא תורה הוראה ויראה טהורה לכל כלל ישראל.

ועכשיו בעוונותינו אחר שכבה המאור הגדול ואנחנו חוזרים למקום הזה אנחנו מרגישים את האבל שוב ביתר שאת, חשים את החסר הגדול הרבה מעות יש לנו ואין לנו שולחני לפורטן.

הדגיש הרב כהן: **אבל מאידך זוקא בתוך השנה ע"ז אמרו חז"ל בב"ק על חזקיה שהושבו ישיבה על קברו, חזקיה שהגדיל להחדיר לימוד התורה בקרב בני דורו זכה שהושבו את בני ישיבתו כדרך שהיו יושבין לפניו בחייו ולומר שמועות מפיו בדברי תורה שלמדו ממנו וזהו כבודו.**

אין דבר יותר מתאים מלקבוע בישיבה הקד' קביעות תמידית בספרו של רבינו "ארחות יושר" שנדע הדרך לילך בארחות יושר, וכפי שרבינו זצ"ל מביא בהקדמה לספר ארבעה דברים צריכין חיזוק תמיד וזה ע"י לימוד המוסר.

וכן בספר הזה שכיון שחיברו את זה לדורינו אפשר למצוא בזה הרבה תועלת, וכמו שהוא אמר שהוא חיבר את הספר לפי הדברים שבאו אליו שעייז הוא ידע את המצב של הדור, אייכ נעשה במיוחד לדורינו, ובודאי יהיה סיעתא דשמיא וזכותו יגן על כל מי שילמד בספר הזה, אמן.

רה"י הגאון ר' יחיאל קלרמן: צריך לדעת שגם כשיש קביעות לפעמים זה מלומדה, שלומדים כל יום כמה סעיפים בלי להפנים, ואפי' שבעצם הדברים פועלים את מה שהם פועלים, מ"מ צריך לרצות להכניס ללב את מה שהוא צריך לקבל, ואפי' שיש בזה את זכות המחבר מ"מ צריך לפתוח את הלב.

ובאמת כל מה שכתוב שם זהו דברי רבותינו שכל דבריהם כגחלי אש, ואם נקבע בזה לימוד ע"מ לעשות אז נזכה ללכת בדרכים שהוא קבע ב"ארחות יושר" – "ארחות ישרים", ושהקב"ה יעזור שבאמת נהיה ישרים ונזכה למה שכתוב ולישרי לב שמחה, אמן.

במהלך הכינוס שתו הרבנים לחיים לרגל השמחה בפתיחת נדבך בחיזוק לימוד המוסר לע"י רביה"ק זיע"א.

בסיום המעמד ביקשו הרבנים מהגאון ר' יצחק שאול שיתן ברכתו למהלך, הגרי"ש ברך בחביבות: **שנזכה לעשות לעילוי נשמתו, שהוא ימליץ טוב בעד כולנו.**

וב"ה לאחר כינוס הפתיחה, החלו השבוע ביום א' בני ישיבת ארחות תורה בלימוד הספק יומי בארחות יושר, "ובודאי יש בזה נחת רוח לנשמת מרן זצוק"ל בגנזי מרומים, וימליץ טוב על כל המתחזקים", כפי שכתב רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א למעמד סיום ארחות יושר ע"י מדובבי שיח שנערך בישיבת ביהמ"ד עליון.

אין ספק שמי שילמד את הספר ויזכה גם לדעת מה שכתוב בו, הרי זה גם מעורר, וגם יש לו ידיעות בכל החלקים של המידות, של תורה, ושל תפילה, כל הדברים שהוא מביא מבבלי ירושלמי מדרשים זה קנין לנצח.

ובאמת זכות גדולה למשפחת הרב שמעודדים את הענין הזה. [הם מזכים אותנו, שיהיה לנו את הזכות הזאת ללמוד, אבל כמובן כשלומדים בקבוצה ולפי סדר מסוים זה יותר "מחייב", כמו כל דבר שעושים בחבורה וודאי שיש לזה יותר קיום].

הקב"ה יעזור שיהיה לתועלת, ושיזכו באמת לדעת את כל מה שכתוב פה וגם לקיים את הדברים.

רה"י הגאון ר' איתמר גרבוז: **ספר ארחות יושר זה ספר מופלא, ורואים את הגדלות של הספר ושל המחבר שהוא היה קדוש ד', וכמעט לא ראינו ספר שהתקבל בכזו מהירות בתפוצות ישראל, וודאי כל בחור שיהיה לו קביעות בספר יהיה לו תועלת לעצמו.**

חז"ל אומרים על מה שאמר יוסף לאחיו אני יוסף, "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה יוסף קטנן של שבטים לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו כשיבא הקב"ה ויוכיח לכאוי"א לפי מה שהוא וכו' עאכו"כ".

ומבאר הבית הלוי שהכונה שהקב"ה ידון כל אחד לפי החשבונות שלו, כמו שאמר יוסף אתם כל הזמן אומרים ואבינו זקן והיכן היא הדאגה לאבא במכירתו.

ועוד מבארים שהקב"ה ידון כל אחד לפי מה שהוא יכל לגדול, כדוגמת יוסף שאחיו קראו לו נער והוא נהיה משנה למלך, וזה היה התוכחה שראו איך יכול לגדול לפי מה שהוא.

