



אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות
מחבר הספר "דע לך בני"

פרשת ויחי

ביקור חולים

"ויתחזק ישראל וישב על ראש המטה". הגר"א מביא כי המטה בגימטריה 59. וזה מה שכתוב בגמרא: "כל המבקר חולה - נוטל (=מוריד) אחד משישים בצערו".

על החשיבות היתירה שראה מאורה של ארץ ישראל, רבי יוסף חיים זוננפלד זי"ע, במלאכתו, מלאכת הקודש, של ד"ר וולך, מייסד בית החולים "שערי צדק", נוכל ללמוד מהסיפור המהימן הבא:

כשנושא ציבורי בוער, דָּלֵק על שולחנם של עסקני ירושלים, כינסו אלה האחרונים אסיפת התייעצות דחופה אליה הוזמנו טובי העסקנים, בראשות רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים קדישא. גם הרופא הנערץ והמושיע, מנהלו של בית החולים שערי צדק, הוזמן ליטול חלק עם משתתפי האסיפה. כשהופיע רבי יוסף חיים והתקבל בחרדת קודש, נחו עיניו על ד"ר וולך, ואמר: "מוטב היה שלא תיטוש את עמדתך הרפואית בבית החולים, אף לא לצורך התייעצויות דחופות שכאלה. חזור נא לבית החולים ועמוד לצידם של המתייסרים הזקוקים לך". שמע הדוקטור הצדיק וללא אומר ודברים קם ממקומו, לבש את מקטורנו וניגש ללחוץ את ידי הרב, כאות פרידה. האיר לו רבנא יוסף חיים פנים ושח לו: כך היה מעשה בצעירותי, כשבאה שמועה לאוזני רבה של ירושלים, מרנא רבי שמואל סלנט זי"ע, על הרופא בבית הרפואה 'ביקור חולים', שמתעכב דבר יום ביומו, עם תום תפילת השחר, ועוסק בתורה בנעימה. זימנו רבי שמואל והורה לו לבל יעשה כן, אלא תיכף לאחר תפילתו, ימהר לסור אל בית החולים ויעניק טיפול לחולים הממתינים לו - ורק בשלהי היום, אם ייוותר לו פנאי, יעסוק בתורה. באומרו: "לא חסרה ירושלים למדנים וקובעי עיתיהם לתורה. מלאה היא בחכמים ובסופרים. אולם חסרה היא, עיר הקודש, רופאים מומחים מחישי מזור. פְּנֵה נא אפוא מדי בוקר לאלתר לבית החולים...".