



סמוך לציון הרב הקדוש
רבי שלמה מקרלין זצוק"ל הי"ד

| גליון 111 |

פרשת מקץ תשפ"ג

לודמיר

מקושרים לצדיק מאז ועד היום

להפצת משנתו ותורתו הבהירה של
הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע
סיפורים ותולדותיו, ותולדות זרעו אחריו

שבוע של חיים

מתורתו של רבינו ותלמידיו הק'

פרשת מקץ

וירא יעקב כי יש שבר במצרים (מב א).
גם במצרים ודחקות יש 'שברי', לשון
תקוה.

(בית אהרן נב)

קחו מזמרת הארץ בכליכם מעט צרי
ומעט דבש וכו' (מג, יא). אמר הרה"ק
ר' אורי מסטרעליסק זצ"ל, בכאן מרמז
לנו התורה הקדושה כל אופני התפלה,
שלא יתחיל תיכף בתחילה בהתלהבות
היותר גדול ובשגגה היותר גדולה
ובעולם היותר גדול, רק ילך ממדריגה
למדריגה ומעולם לעולם, ובתחילת
התפילה יעיין רק בעולמות התחתונים,
וזה "קחו מזמרת" פירוש בפסוקי דזמרה
אז תקח אותה לומר בכל האיברים, וזה
"בכליכם" בכלי הנשמה. ואמרה תורה
"מעט צרי" פירוש כשתתחיל הקרבנות
שנאמר בהם הצרי והצפורן אז תהיה
במעט התלהבות, ואחר כך תהיה הולך
וחושב ממדריגה למדריגה, ואמר עוד
"נכאת" וגוי הכל הם מדריגות התפלה.

(אמרי קדוש)

קחו מזמרת הארץ בכליכם מעט צרי
ומעט דבש וכו' וכסף משנה קחו
בידכם (מג, יא-יב). הנה בזה הפסוק
מרומז ענין התפילה. קחו 'מזמרת'
הארץ בכליכם - זהו פסוקי דזמרה.
מעט 'צרי' - זה קטורת. מעט 'דבש' -
יש ענין שצריך גם לזה. 'וכסף משנה'
קחו בידכם - היינו התורה. כסף משנה,
החימוד והתשוקה של לימוד. ולכך
נקראת כסף משנה, החימוד נעשה
כפול, היינו כשבני אדם נכספים לתורתו
ומצותיו של הקב"ה ומקיימים אותה אזי
משפיעים להם מן השמים פי שנים,
היינו כשאישי ישראל חומד ומשתוקק
מעט אל התורה הקדושה או לדבר ה'
משפיעים לו מן השמים חימוד פי שנים.

(בית אהרן מט)

קדושת הקדוש

אמרים מובחרים, יקרים ומאירים, מתוך הספר
'קדושת הקדוש' הנמצא בשלבי עריכה

פתיחת הלב

...כפי שאמר הרב הצדיק מקארלין זצוק"ל לאיש אחד: אין לי שום מפתח לפתוח אותך, והשיב לו: פתחו
אותי הגם בצוואיק [מסמר]. ושיבחו את האיש בזה למאוד.

(בית אהרן מד)

עיטורי קדוש

המפתח

הנה הרב פותח את לבבות תלמידיו, להדריכם
ולהלהיבם לעבודת ה'. אבל איש זה מחמת מצבו
הירוד לא היה באפשרות לפתוח את לבבו, ולכן
אמר לו רבינו: "אין לי שום מפתח לפתוח את
לבבך". ואז ביקש אותו איש מרבינו שיפתח את
לבבו במסמר.

מהו המסמר הפותח את הלב?

זאת נוכל ללמוד ממשל דומה, המובא בשם הרה"ק
המגיד ממעזריטש זצוק"ל, וז"ל (כתר שם טוב
סימן רמג):

"יש לכל מסגר מפתח שפותח בכוון, ולפי המסגר
כן מכוין המפתח. ויש גנבים שפותחים בלי מפתח,
דהיינו ששוברים המסגר. כן הענין יש לכל דבר
נעלם מפתח, והיא הכוונה המכוונת לאותו דבר, אבל
עיקר המפתח להיות כגנב ששובר הכל, דהיינו
לשבור הלב היטב בהכנעה גדולה, ויושבר המסך
המבדיל למעלה שעל ידו הוא המסגר לאדם", ע"כ.
נמצינו למדים, שהמסמר הפותח את הלב, הוא
שהאדם ישובר את לבו בהכנעה גדולה. וזאת היתה
כוונתו של אותו אדם - שביקש מרבינו שישבר את

לבבו ויכניעו.

ארוממך ה' כי דליתני

הרה"ק רבי אהרן מקארלין זצוק"ל (בי"א שם) למד
מסיפור זה כלל גדול בעבודת ה': כאשר אדם נמצא
במצב ירוד והוא מרגיש שיש מחיצה המפסקת בינו
לבין בוראו, העצה לצאת מכך, היא שיכניע את
עצמו וידע שהוא אינו כלום. ידיעה זו משנה את
המחיצה ממחיצה של קיר שאין שום דרך לעברה
- למחיצה שהיא כעין דלת, שהרי את הדלת אפשר
לפתוח על ידי מפתח, ואם אין לו מפתח יכול הוא
להתאים לה מפתח אחר, וגם כאשר אין לו שום
מפתח יכול הוא לפרוץ את המנעול עם מסמר.
וכשיפתח את הדלת כבר יוכל לעבור מחדר לחדר
ולהתעלות מדרגא לדרגא עד אין סוף.

ובזה פירש את הפסוק ארוממך ה' כי דליתני,
שהנה לחיבת "דליתני" יש ג' פירושים: האחד
מלשון דלות, השני מלשון דלת, והשלישי מלשון
'דלה דלה' (שמות ב' י"ט) והיינו הגבהה. והרמז
בזה הוא, שכאשר יעשה האדם את עצמו דל, על
ידי כך ייעשה מהמחיצה דלת, ובכך יוכל להתרומם
ממצבו.

הקמיע הנדיר

שיאפשר לך להיות מקושר באופן תמידי לפועל הישועות!

בשורה טובה למצפים לישועה!

כבר ניסיתם את כל הסגולות? את הסגולה הזו עדיין
לא עשיתם: חתיכת ענף מהעץ הגדל בסמיכות לקברו
של רבינו שלמה זצוק"ל, המסוגל לישועות גדולות
וכמובא בכמה ספרים קדושים וכמקובל במסורת
ישראל מזה דורות.

רבים וטובים ביקשו ממנהלי המקום לקבל לידיהם
פיסה מעץ מסוגל זה, העומד בסמיכות לציונו
הקדוש של רבינו זצוק"ל, אשר הניסים
המתחוללים שם מרעישים עולם
ומלואו - כעת הדבר אפשרי!!!

בהסכמת גדולי ישראל שליט"א ובברכתם, הובא
ארצה במהלך ייחודי ענף שלם מהעץ המסוגל, כאשר
לאור ריבוי המתעניינים בוצע בו חיתוך מיוחד המחלק
אותו לחלקים רבים, כאשר על כל פיסה חרוטים
שמות הקודש.

עם רכישת פיסת עץ שכזאת, תהיה לכם היכולת
לזכות בס"ד בישועה לה אתם מצפים, ובנוסף תזכו
לקחת חלק בפעילות המבורכת והקדושה הנעשית
מסביב לשעון בלודמיר קרתא קדישא.

מהרו לזכות בקמיע הנדיר ותזכו
לישועה שלימה ולכל מילי
דמיטב!

בְּחַנוֹנֵי נָא בְּזֹאת

**וַיִּזְעַקוּ אֶל ה' בַּצַּר לָהֶם
מִמַּצְקוֹתֵיהֶם וַיִּשְׁיַעֵם**

פה מנוחת כבודו של
הרב הצדיק הקדוש
רבי שלמה הלוי סג"ל
מקארלין זצוק"ל הי"ד
כהרג על קידה"ש
ביום כ"ב בתמוז תקנ"ב
(המצבה חורשה בשנת תש"ס לפ"ק)

מעמד תפילה נורא הוד בקבר הצדיק רבי שלמה מקארלין הי"ד
ביום המסוגל 'זאת חנוכה'
שיביא לך את הישועה המובטחת, כמו בחיים חיותו!

**בזאת
אני בוטח**

קחו עכשיו שותפות בהמשכת פועלו של הצדיק, קירוב וחיזוק היהודים
הגרים בלודמיר וביסוס המרכז היהודי ו'הכנסת האורחים' במקום!

בעצם יום זאת חנוכה, בעת רצון בעלות המנחה תיערך מעמד התפילה המיוחד בזעקות ותחנונים מעומק
הלב למען כל השותפים בהמשכת פועלו של הצדיק שיזכו לישועה מובטחת "כמו בחיים חיותו"!

**אל תוותרו על ההזדמנות הנדירה לביטול
כל הגזירות ולישועה מעל לדרך הטבע!**



כמות מצומצמת לשותפי הצדיק!
כל הפרטים על הקמיע המיוחד - בעמוד 1

הקמיע הנדיר

מתקשרים ונושעים!

ניתן להעביר שמות לתפילה
עד יום שני זאת חנוכה
בשעה 14:00 בדיוק

04-30-10-900

