



הדגשים והגשות על פי פרשת השבוע

פרשת חיי שרה | עלון מס' 1

במידות של האבות הקדושים אברהם אבינו הוא מידת החסד, יצחק אבינו הוא מידת הגבורה, ויעקב הוא מידת האמת.

הגרש"ד פינקוס זצ"ל מאריך לבאר כאשר פועלים במידת החסד, הרי שאין לה גבול ומעצור, כי כשאדם היה מבקש מבוראו מה יגביל ומה יעצור את השפע, אדם שמבקש שולחן מדוע לתת לו רק שולחן אחד, למה לא 100 שולחנות או 400, בעצם אין לזה גבול, שפע של חסד היא נתינה ללא מעצורים...

ומנגד מידת הגבורה היא דין, היא מדידה של כל מעשה בני האדם, ונתינה או ענישה מדוייקת לפי מעשיהם, גם באופן זה אין קיום לאנושות, מכיוון שעל כל מעשה שנעשה, אם חלילה נמרה את פיו של בורא עולם, מידת הדין דורשת מיידית דין וצדק... עשית עבירה? עונש... דין משפט...

ולכן הקב"ה ברא את מידת האמת - שמשלבת בין חסד לבין הדין מצד אחד היא דורשת משפט כי זה אמת, ומן הצד השני היא משלבת רחמים בדין, לתת עוד צ'אנס, עוד אפשרות לתיקון לחזור בתשובה... כך שבעצם השילוב בין חסד לדין במידת האמת היא זו שנותנת קיום לעולם.

והנה אברהם אבינו היה סמל של מידת החסד, בלי גבול ובלי מידה... ממתין הוא לישמעאלים להכנסת אורחים, גם כשהוא כאוב מהברית, לעומתו, יצחק אבינו היה מידת הגבורה, מסירות נפש בלי חשבון, עלה לעולה לקרבן לפני ד', לא יוצא מארץ ישראל... זה דין עם חשבון מדוייק.

אי אפשר לקיים עולם עם דין לבד ואי אפשר לקיים עולם עם חסד לבד, ודווקא כשרבקה נכנסת לאהל של יצחק, ומשלבת היא את מידת החסד שלה עם הגבורה של יצחק, יוצא מידת האמת, יוצא יעקב אבינו המוגדר בחיר האבות, מידת האמת היא של יעקב, 'תתן אמת ליעקב'.

וזה המסר שניתן ללמוד מפרשתנו, מידתה של רבקה הייתה חסד ללא גבולות, נתאמן אף אנו לדבוק במעשי אבות סימן לבנים, בחסד שהוא מעל ומעבר.. ובזכות זה נזכה למידה כנגד מידה.. בשפע של חסדים.



שבת שלום ומבורך

יה: נתאמר שְׁתֵּה אֲדֹנָי וְתִמְהַר וְתִרְדּוּ כַּדָּה עַל יָדֶה וְתִשְׁקֶהוּ:
יט: וְתַכַּל לְהִשְׁקֹתוֹ וְתֹאמַר גַּם לְגַמְלִיךָ אֲשָׁאֵב עַד אִם כָּלוּ לְשִׁתֹּת: [פרק כ"ד]

שמעון: ישראל יכול להגיש לי את הכוס מים??

ישראל: מה??

את הכוס מים בבקשה..

ישראל: תגיד אתה רציני ?? אתה בדיוק באותו מרחק ממני, תתכבד תקום בעצמך ותיקח!!!

מה אני עובד אצלך?? מה זה העצלות הזו??

כמה פעמים אנחנו נתקלים בסיטואציה הזו, של תחושת ניצול, כאשר חבר, אה, בן זוג, מבקש טובה שהוא יכול לעשותה בעצמו באותה קלות, מה - עם הוא עצלן אני צריך לשרת אותו??

ומה עם חסד?? האם יש במקרה שכזה חסד או לא?

מעניין לראות בפרשת השבוע, אליעזר עושה לעצמו סימן, והיה הנערה שאבקש ממנה לשתות, והיא תיתן לי, וגם את הגמלים תשקה היא הנערה שמיועדת ליצחק...

היה מצופה שהנערה הנכבדה תאמר לאליעזר, בבקשה אתה צמא קח לשתות, אבל את הגמלים, בבקשה תתכבד בכבודך ובעצמך לשאוב ולהשקות אותם, אין הבדל בין הטרחה של שנינו, אולי אפילו להפך, אני נערה קטנה וחלשה, אתה גבר גדול וחזק מוביל שיירת גמלים, בבקשה תתכבד נא להשקותם...

ולא... היא בפשטות אופיינית, לא מתעצלת, וממש רודפת אחרי החסד, בלי חשבונות ובלי תירוצים, כן אדוני גם לגמליך אשאב... עד עם כילו לשתות...

חסד בלי גבולות... בלי חשבון... זה היה סימן מנצח....

היא האישה שמתאימה להיכנס לבית ששורשו חסד אברהם אבינו מידת החסד.. בלי גבול ובלי חשבון....

בעצם שורש חסד הוא בושח... אני נזקק אני חסר וצריך שמישהו ימלא את החסר... חסד הוא בלי גבול... ההפך מחסד הוא דין... מידת הדין, זה אומר שהכל מדוד בחשבון מדוייק... כשאנחנו מודדים - אז החסד נהיה מוגבל...

מליארדים... של רוחניות...

בשבוע שעבר פורסם על אדם מקליפורניה שזכה בסכום אגדי בלוטו האמריקאי בסך למעלה משני מיליארד דולר!!!

אני רוצה להתייחס לזה בשני היבטים.....

מיליארדר... אה??

נו... כעת חוץ ממה שהחיים שלו נגמרו והסתיימו ... למה?

כי אין לו יותר שום אתגר בחיים יש לו הכל.. אדם צריך השגות צריך שיהיה לו על מה לחלום... אצלו נגמרו החלומות...

הוא יכול לקנות הכל לרכוש הכל.. לא חסר לו כלום... וזה דבר מזדהים... בעצם כל מה שמחזיק אותנו כאן זה הצפייה להשלים חוסרים... למלאות תאוות וכמאמר חז"ל יש מנה רוצה מאתיים... הרצון התשוקה הכמיהה והכיסופין, זה מה שמחיה את האדם... הוא חולם כל פעם על עוד.. הוא חולם כל פעם להגיע לעוד השגה... זה החיים תחרותיות השגות... אם יש לי הכל... ולא חסר לי כלום.. אז בשביל מה לחיות???

ולא דיברנו על הפחדים והחרדות שיגנבו ויפרצו ויבזו אותנו... אדם שלא התרגל מעודו להשיג את הכסף בעמל ויגיעה, לא יכול ברגע להיות מיליונר או מיליארדר...

והנקודה השניה שרציתי להאיר אותה, פורסם שגם המוכר בדוכן שבה נרכש הכרטיס הזוכה, יקבל בונוס של מיליון דולר...

רגע אחת... אני לא מבין... בשלמא זה שמילא לוטו הוא הלך השקיע מכספו.. עשה מאמץ קל מילא טופס השקיע.. נו.. עלה בגורל.. זכה לו..

אבל המוכר הרי לא עשה כאן משהו מעבר למה שכל מוכר אחר עשה..

למה מגיע לו???

בכפר קטן אי שם באחת מעיירות פולין, היה את ר' יענקל הקבצן... מסכן קשה יום, לא מתחיל את החודש .. נשרף הוא ... מתגלגל הוא מפניה לפינה מחפש את מזלו כאן ושם... צריך הוא להביא אוכל לפי הטף... שני בנותיו יושבות בבית ושערותיהן מלבינות... הרעב הוא אורח של קבע בביתם....

יום אחד, והרשל בעל דוכן הגרלות, נכמרו רחמיו על יענקל ידידינו והוא החליט לשגע אותו שירכוש כרטיס לוטו, החל הוא במסע שכנוע.. מנסה בכה ומנסה בכה... אך ר' יענקל עקשן ... קשה לפיצוח...

מה אכפת לך.. תשקיע כמה קופיקות ותוכל לזכות בערימה של רובלים...

תוכל לפרנס את משפחתך תוכל להשיא את בנותיך המזדקנות...

ויענקל?? עקשן כפרד... לא יהיה...

מנסה הרשל בשכנוע אחרון תשמע יענקל, אני אלווה לך את הכסף לרכוש את כרטיס הלוטו ואתה, אם תזכה תחזיר לי את ההלוואה אם לא... הרי זו מתנה....

על כזו הצעה יענקל אינו יכול לסרב... והעסקה בוצעה....

ממלא הוא את הטופס בוחר הוא את המספרים ... ושב לביתו..

ויהי היום, יום שלישי הלילה ההגרלה הגדולה, ומן העיר הגדולה נשלח השליח למוכר ההגרלות, עם רשימת המספרים הזוכים... נו ומה אתם חושבים??

אכן הכרטיס של ידידינו ר' יענקל עלה בגורל....

וואוו... שמח הרשל, סוף סוף יצא הוא ר' יענקל ממצבו..

מאפילה לאור גדול...

לא מתעצל הוא הרשל, ובלילה גשום וקפוא, חובש הוא את מגפיו הגדולים מתעטף הוא במעיל הכבד, לובש את הקוטשמע לראשו, ויוצא בלילה לבשר ליענקל את הבשורה האדירה... משרך הוא את רגליו, מתבוסס בשלג, שיניו דא לדא נקשן... ומתקרב הוא לקצה העיירה ... הנה שם בקצה הוא הבית...

נעצר לרגע מסדיר את נשימותיו.. ועומד הוא על מפתן הדלת ... נוקש הוא על דלתו של ר' יענקל... אך הוא כבר נם את שנתו על מיטתו...

נוקש הוא יותר חזק ואז שומע הוא טפיפות רגלים קול של ילד מי שם???

אני הרשל מהדוכן פיס..

תעיר את אבא בבקשה... רק רגע...

כמה דקות רועד הוא מקור.. יענקל פתח כבר אני קופא.. פותח יענקל את הדלת... מה אתה דופק בשעות כאלו השתגעעת??

יענקל יענקל, בא נעשה ריקוד, תביא לחיים !! מה קרה???

הכרטיס שלך עלה בגורל.. אתה עשיר....

והנה פרצופו של יענקל ידידינו מתכרממות בזעף... אתה לא מתבייש???

אתה ... שאתה יודע שאני הגביר של העיירה לא מתבייש להגיע ולהפריע לי לישון באמצע הלילה.....

שאלנו למעלה למה המוכר גזר קופון???

האמת - כי הוא מכר כרטיס שזכה?? אז מה??

לא משנה הוא מכר כרטיס שזכה...

כמה כרטיסים זוכים יש לנו?? אנחנו כבר עשירים.. בעשירות של אמת... עשירות של נצח ... בעולם האמיתי..

חינכנו ילד, בנינו תלמיד, סייענו להפצת תורה, גרמנו לריבוי תורה, הדלקנו אור של קידוש ה' בעולם..

זהו... הכרטיס שלנו זוכה פעמיים, אחד בעצם היותו כרטיס זוכה, ושנית שאנחנו מגדלים את הכרטיס הזוכה של הדור הבא...

ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה

בס"ד לאחר זמן רב של ציפייה, להוציא עלון לפרשת שבוע, הנה זה היום עשה ד', בתקווה ובתפילה, שנזכה מהיום והלאה כל שבוע להפיץ את אור התורה, ולהוציא מפרשת השבוע נקודות וזוויות מעניינות, עם המסר לחיינו אנו, עם הרגשים ורגשות העולות מן הפרשה.

במקום זה אודה מאד מקרב לב, לאלו שדחפו סייעו, עזרו תמכו ועודדו,

החפצים בעילום שמם יהי שכרם מושלם מן השמים

ונזכה יחד להגדיל תורה ולהאדירה

איתמר סקורניק

ניתן להצטרף לתפוצת מייל - המצורף כאן למטה בתחתית.

