

ידידנו הנכבדים

שמחנו מאוד על הצטרפותכם לתוכנית הלימודים והמבחנים בתלמוד הירושלמי 'קנין ירושלמי' של 'דרשו' נגיל ונשיש בזאת התורה, עם פתיחת תוכנית הלימוד החדשה - להרבות חיילים לעיסוק בתלמוד הירושלמי, אשר עליו העיד ה'זוהר' הקדוש, "והאור - זה התלמוד ירושלמי דנהיר נהורא דאורייתא". וכן אמרו בבראשית רבה, "וזהב הארץ היא טוב - מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל".

והנה במשך דורות רבים היה התלמוד הירושלמי חתום וכמוס, ורק יחידי סגולה זכו לעסוק בו, וגם לאחר שהודפס והפך למצוי יותר בבתי המדרש, עדיין היו העוסקים בו מעטים, מכמה וכמה סיבות.

זכה דורנו בהיגלות אורו הבהיר, עם הפירושים החדשים שנתחדשו ופתחו את הלימוד לכל תופסי התורה, ובמיוחד חיבורו הנפלא של רשכבה"ג מרן שר התורה זצ"ל, אשר הנגיש את הלימוד וכל החפץ יבוא ויטול.

על כן באנו בזאת בדברי חיזוק וברכה, לעמלי התורה אשר בחרו לעסוק בתורת ארץ ישראל המאירה את העולם כולו, ולהגות בה יומם ולילה, תוך שמירה על קצב לימוד של דף ליום, והעמדת הנלמד בכור המבחן מדי חודש בחודשו.

בטוחים אנו שעל ידי כח הרבים וכוח התורה של רבותינו גדולי הדור אשר סמכו ידיהם על התוכנית ועל לומדיה, בוודאי תצליחו ללכת מחיל אל חיל וממסכתא למסכתא, עד שתזכו לסיים את הש"ס הירושלמי כולו ולשנותו בסייעתא דשמיא כמה וכמה פעמים.

וזכות העיסוק בתורת ארץ ישראל דנהיר נהורא, נזכה לראות מהרה בבניין ירושלים, אורו של עולם, בבית משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

בברכת התורה

הנהלת 'דרשו'

המבחן הראשון ייערך בעז"ה ביום שישי א' בכסלו פרשת תולדות על הדפים א. - יא:
בכל מוקדי המבחן של דרשו ברחבי הארץ.

שימו לב: המלגה עבור מבחן זה תהיה בהתאם למספר הדפים, (11 דף בלבד) ורק
מהחודש הבא, ייערך מבחן על 30 דף, ותינתן מלגה מלאה.