

השיעור השבועי



גליון מספר 366



הרב המקדים: הג"ר שמואל פנחסי שליט"א
רב אורח: הג"ר יהודה כהן שליט"א



השיעור נמסר בכל מוצאי שבת בבית היזדים ומשודר דרך הליווי והרדיו ובקוויים רבים. מיסודו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

ר"ת	יציאה	כניסה	ירושלים
17:59	17:23	16:32	חל אביב
17:54	17:19	16:29	חיפה
17:55	17:20	16:29	באר שבע
17:58	17:22	16:32	

לך לך | י"א חשוון תשפ"ג

כתב וערך השיעור:

הרב דכיר פרץ שליט"א

הלכות ברכות

להפצת עלונים באזור מגוריך
התקשר: 0506-730-831

במוצאי שבת מרן שליט"א נשא דברים כמלאות תשע שנים להסתלקותו של מרן פאר הדור זיע"א, ולא האריך עקב עצרת חיזוק שהתקיימה ב"יודים'

שטר תרומת חיים

א. מובא במדרש (הובא בסידור השל"ה עה"פ "אל תבטחו בנדיבים". ועי' בלקוט שמעוני בראשית רמז מא), בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הראה לו את כל הדורות העתידיים לבוא, את גדולי ומנהיגי הדורות, דור דור ודורשיו, וכשהגיעו לדוד המלך ראה אדם הראשון אור גדול שנדלק ומיד נכבה, זהו דוד המלך ע"ה שנקצב לו להיות נפל ולחיות שלש שעות בלבד. שאל אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא: ריבוננו של עולם, לא תהא תקנה לזה? השיב לו, כך עלתה במחשבה לפני. המשיך ושאל: כמה שני חיי? אלף שנים. האם יש מתנה ברקיע? כן. אם כן, אני תורם שבעים שנה משנות חיי לנשמתו הגדולה של דוד המלך. כתב שטר: אני החתום מטא אדם הראשון מתחייב לתת לדוד המלך שבעים שנה משנותיי, וחתמו עליו הקדוש ברוך הוא ומטטרון שר הפנים ואדם הראשון. כמובן שאין זה כפשוטו, אלו מושגים רוחניים. והנה כשהגיע אדם הראשון לגיל תשע מאות ושלושים שנה, בא הקדוש ברוך הוא ליטול את נשמתו, טען אדם הראשון: אבל מגיע לי לחיות אלף שנה. אמר לו הקב"ה: וכי שכחת את הבטחתך?! הוציא את השטר עם החתימות והראה לו. רצה אדם הראשון לחזור בו, חייך קודמים לחיי חברך. אמר לו הקב"ה: עתיד לצאת ממך אדם גדול שידור ויקיים, וכי הוא? יעקב, שנאמר "וידר יעקב נדר לאמר" וכו', ואתה לא תקיים את הבטחתך?! הסכים ונפטר לבית עולמו.

ניצול הזמן מאדם הראשון

ב. השאלה הנשאלת, אדם הראשון הוא יציר כפיו של הקב"ה, מי יכול לתאר את גדולתו הרוחנית? חז"ל אומרים (בסנהדרין נט): שהיה מיסב בגן עדן, ומלאכי השרת היו צולים לו בשר ומסננים לו יין, ואמרו במדרש (בראשית רבה ה, י), שמלאכי השרת טעו בו וביקשו לומר לפניו "קדוש", עד שהקדוש ברוך הוא הפיל עליו תרדמה, וידעו שהוא אדם. איך אדם כזה גדול חותם על שטר ואחר כך אומר: אני חוזר בי, היום כל מנהל בנק של איזה סניף נידח, חותם ומקיים מה שחותם. אלא אדם הראשון חתם ביום שהוא נברא, הוא עדיין לא הבין את הערך של כל רגע בחיים, וחשב שלא נורא לתרום שבעים שנה מתוך אלף. במשך החיים הבין שבכל דקה הוא יכול לגרום נחת רוח לבורא יתברך, ויכול לעסוק בתורה ולקיים מצוות ולגמול חסדים טובים, למה לאבד את השנים האלו? כי "במתים חפשי", כיון שאדם מת נעשה חפשי מן תורה ומן המצוות (שבת ל). טענת אדם הראשון היתה שכביכול יש כאן מוקח טעות, אילו הייתי יודע את הערך של כל רגע מהחיים לא הייתי חותם. השיב לו הקב"ה, שמכל מקום ילמדו ממך צאצאך שאדם יכול לחתום ולא לקיים ח"ו, ולכן קיים את החתימה. רואים מכאן את הערך של ניצול החיים, ניצול הזמן.

התפקיד החשוב ביותר

ג. כל עוד הנשמה באפוס של האדם, יכול הוא לנצל את הזמן ללימוד התורה, ואת זה ראינו אצל מרן זצ"ל, עוד לפני ששים שנה היינו רואים אותו יושב ולומד, מתוך התמדה עצומה ושקיעות בלימוד, מזדהים! גם כשקיבל תפקידים והיה רב העיר תל אביב והרב הראשי לישראל, יש אנשים שכאשר מקבלים תפקידים הופכים להיות חצי עסקנים, בכל חתונה נמצאים שעתים, ובכל סנדקאות יושבים לאכול, אבל הרב היה עושה את כל התפקידים שלו במהירות, ושב ללימודו.

זכה ורבים זיכה

ד. אני זוכר כשהיינו גרים בתל אביב, לא היה לילה אחד שלא היה הולך ממקום למקום ומוסר שיעור בין מנחה לערבית וכדומה, ובין הזמנים היינו מצטרפים

אליו. בטלן שלא אוהב ללמוד, אוהב לנסוע לכל מיני ערים, אבל מרן לא היה כמוהו שאהב ללמוד, היה ניכר עליו שמרגיש "כי הם חיינו ואורך ימינו" כפשוטו, ובכל זאת היה סוגר את הספר כדי לזכות את הרבים. בשנת תשכ"ט היה לו שיעור בבית כנסת 'אור תורה' בכרם התימנים, היה עולה במדרגות ונותן שיעור, כמה היו שם? חמשה עשר ולכל היותר עשרים איש. פעם באתי אליו ושאלתי אותו: אבא, למה אתה הולך לשם, תבוא ל'יודים' ותראה כמה באים לשם... אמר לי: אני לא בא רק בשבילם, אלא אני בא בשביל להחזיר בהם את אהבת התורה, שישלחו את הבנים והנכדים שלהם לישיבות קדושות, ומאותה סיבה היה טורח והולך מעיר לעיר לזכות את הרבים.

מעיר לעיר

ה. בזמנו של מרן כשחזר ממצרים בהיותו כבן שלשים שנה, היו שבועיים בשנה שהיה ניתן להעביר ילדים מבית ספר לבית ספר - היום אפשר כל השנה - ובשבועיים הללו מרן היה נוסע בכל יום לעיר אחרת, נתיבות, שדרות, אשקלון, טבריה, עפולה. יום אחד נסע באוטובוס, והתיישב לידו חבר כנסת הרב שלמה לורנץ מאגודת ישראל, ושאל את מרן: מי אתה? אברך מהכולל של הרב פראנק. מה אתה עושה? רושם ילדים לחינוך העצמאי, לא היו אז מוסדות של ש"ס. איך אתה עושה? מגיע לבית כנסת, ובין מנחה לערבית מבקש לדרוש, ומספר להם איזה מעשה, על הגאון מוילנא, רבי יהונתן אייבשיץ, וכך מושך את לבם, ואחר כך מוציא פתקים ושואל אותם, איפה הבן שלך לומד? בבית ספר ממלכתי דתי, למה? תעביר אותו לתלמוד תורה! וכך היה עובר מאחד לאחד. היה עובד כאחרון העסקנים.

פיקוח נפש של הספרדים

ו. שמע את זה חיים משה שפירא, ראש המפד"ל ושר הפנים בזמנו, ושלח איום למרן: אתה רוצה להתקדם בחיים ולהיות דיין, ואחר כך רב ראשי, אבל לא תהיה דיין ולא רב ראשי ולא רב 'תוספות'... נעצור את כל הקידום שלך! הרי מרן חזר ממצרים והיה ללא פרנסה, ויחד עם חכם בן ציון לימד שעתים ביום בתלמוד תורה של סאטמר, טוב שלא נשאר שם, אחר כך היה חסיד סאטמר... אמר מרן ללורנץ: אני לא שומע לו, אני עושה הכל לשם שמים. אמר לורנץ: עד כדי כך?! זה פרנסה! פרנסה חשובה מאוד. אמר לו מרן: אתה מדבר איתי על פרנסה, אבל זה ממש פיקוח נפש של הספרדים! מרן לא סיפר לנו את הסיפור הזה, וכך שמעתי מבנו של שלמה לורנץ בשם אביו. שימו לב איזו אכפתיות היתה לו מעם ישראל!

מי ילד לי את אלה

ז. אתמול בליל שבת היינו בבית כנסת הגדול, לשירת הבקשות, והיה מרגש לראות למעלה מאלף וחמש מאות איש, ורובם בחורי ישיבות. אמרתי, אם מרן היה כאן, היה מתפעל ואומר, איך נהיו כל כך הרבה בחורי ישיבות, "מי ילד לי את אלה"? אין ספק שזכויות רבות נזקפות לראשי הישיבות שמלמדים את הבחורים ומדריכים אותם בהשקפה נכונה, אבל הורחם של אותם בחורים מבעלי בתים, האבות או הסבים שלהם, שמרן החדיר בהם את אהבת התורה, את החשיבות שיש ללמד את בניהם בתלמודי תורה וישיבות קדושות. היו שהתווכחו עם מרן, אולי נשלח לישיבה תיכונית, ישיבת הסדר? אבל אמר להם מרן: בשום פנים ואופן, אין כמו התורה, התורה למעלה מהכל! מאז ומתמיד השקפתו של מרן

