

דרך הרי"ף

מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

פרשת חיי שרה | גיליון 02 | כ"ה בחשוון תשפ"ג



סעודה ראשונה



**"וַיְהִי חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה"
גם המצבים הכי קשים של האדם הם מהשם ולטובתו**

אדם צריך לדעת שבכל ניסיון שהוא נמצא יש שם דברים מיוחדים והוא צריך לחפש את הדברים המיוחדים שבתוך הניסיון, יש שם דברים שאין אותם במקומות אחרים. האדם צריך לקחת את הדברים המיוחדים שבתוך הניסיון ולהשריש אותם בנפשו ולחזק את נפשו מהם. בכל בעיה שהאדם נמצא יש דברים טובים ועל האדם לחפש את הדברים הטובים שיש שם. אדם שנפל על הרצפה ידע לחפש ברצפה דברים טובים שנמצאים שם, ומתי שהאדם גבוה הוא לא רואה אותם אלא רק מתי שהוא נמוך הוא יכול לראות אותם. האדם צריך לאסוף את הדברים הנמוכים ולקחת אותם איתו כדי שמתו שיהיה גבוה, הם יהיו איתו הלאה למעלה כשהוא גבוה.



האדם צריך בכל ניסיון שיש לו, כולן שווין לטובה לדעת שזה רצון השם ועליו לשמוח וטוב לו כי זה מה שהשם רוצה שיהיה שם וישמח במקום שהוא נמצא. לכן שרה אמנו הגיעה לדרגות שהגיעה כי אצלה גם הרע וגם הטוב, העוני והצער שעברו, התשעים שנה שעברה בלי ילדים הכל שווה לטובה, כי ידעה שהכל זה מהשם והכל לטובתה.

אנחנו מוצאים בפרשת השבוע "וַיְהִי חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה" ורש"י אומר במקום כולן שווין לטובה, שכל החיים שלה שווים לטובה והכל היה טוב בחיים שלה. צריך להקשות קושיה איך אפשר לומר על החיים של שרה שכולם שווים לטובה, שרה הייתה עקרה עד גיל תשעים, על זה אפשר לומר שהחיים שלה טובים? אשה שחטפו ולקחו אותה לבית של פרעה וחספו ולקחו אותה לבית של אבימלך, על זה אפשר לומר שכל החיים שלה שווים לטובה? אשה שבעלה עבר עשרה ניסיונות קיומיים וזרקו אותו לכבשן האש, בית האסורים, על זה אפשר לומר על היסורים ששרה אמנו שחייה היו שווים כולן לטובה?

אלא אפשר לפרש ולומר יסוד גדול, בן אדם יכול לעבור את כל הצרות שבעולם אבל ברגע שהוא יודע שזה רצון השם וזה מה שהשם שם אותו ונתן לו לעמוד במקום הזה, סימן שזה רצון השם והוא טוב עם זה, גם אם זה קשה וכואב אבל זה רצון השם. שרה אמנו לקחה את כל הניסיונות תשעים שנה בלי ילדים, השנים שהיה אברהם אבינו בבית האסורים, היסורים שלקחו אותה לביתו של פרעה ולביתו של אבימלך, עשרה ניסיונות של בעלה אבל היא אמרה זה רצון השם ולקחה את זה ברוח טובה, כולן שווין לטובה כי זה רצון השם, שרה קיבלה את רצון השם בהבנה ובשמחה כי זה רצון השם.



ספר דברים

הסגולה שכבשה את העולם היהודי



"וַיְבֵא אַבְרָהָם לְסֵפֶד לְשָׂרָה וְלִבְכָתָה" כל שינוי ואפילו לטובה גורם לעצבות לאדם

החדש גורם לו לעצבות בחיים. לכן תמיד בין חורף לקיץ אנשים עצובים, בין קיץ לחורף אנשים עצובים, כל שינוי של זמן גורם לאדם עצבות והרגשה לא טובה בנפש כי אדם מתרגל לדבר הקודם ומתי שמשנים את הדבר הקודם לא נוח לאדם.

גם אם השינוי לטובה והאדם עולה בדרגה ועולה במדרגה, השינוי גורם לאדם עצבות. לכן צריך לשמח את החתן והכלה שבעה ימים אפילו שהם מתחתנים והם שמחים, יש משהו של עצבות בלב שלהם כי כל שינוי גורם לאדם עצבות בלב שלו.

לכן המשנה שמו של אדם קורעין לו גזר דינו, כי השינוי גורם לאיזושהי עצבות אפילו שהשינוי השם לטובה זה משהו בלב עצוב. אדם שעובר דירה אולי הוא שמח שעבר לעיר יפה לעיר טובה, אבל בלב יש עדיין עצבות והעצבות הזו כפרת עוונות.

על פי זה אפשר לומר יש כמה זמנים שקשים לאדם, הזמן הראשון ברגע שהאדם יוצא מהבטן של אמא שלו לאויר העולם זה רגעים קשים ביותר לתינוק, רק לא זוכרים את זה אבל זו טראומה שחרוטה בנפש של הילד לכל החיים. הזמן השני הקשה ביותר זה מתי שהנשמה הולכת מהעולם הזה לעולם הבא, רגע המוות הוא קשה ביותר מתי שמלאך המוות שם בפה של האדם שלוש טיפות כנגד קינאה תאוה וכבוד וככה לוקח את הנשמה של האדם וגם להסתגל לעולם הבא מהעולם הזה, זה דבר קשה ביותר.

אבל שרה אמנו שהייתה צדקת והחיים שלה היו עולם הזה ועולם הבא אותו דבר, אז לה לא היה צער לעבור מעולם הזה לעולם הבא. לכן על נפטר צריכים לבכות כי הוא עובר את השינוי מעולם הזה לעולם הבא, אבל שרה אמנו שכל חייה הייתה בצדקות ובקדושה, מתהלכת בארצות החיים ומתהלכת בעולם הזה כמו בעולם הבא וסוכה ברוח הקודש, בשבילה לא הייתה אף עצבות.

וכך יובן כתוב בפרשה וְלִבְכָתָה עם כ' קטנה כי אברהם אבינו לא בכה הרבה על שרה כי לא היה עצב גדול בפטירה שלה אחרי שהלכה לעולם שכולו נוח בלי יסורים, בלי צער ואף דבר קשה.

אמרו רבותינו (שבת קה:): שכל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו.. א"ר יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. כל המתאבל ובוכה על תלמיד חכם זוכה לדברים גדולים ואדם ששומע שצדיק או תלמיד חכם נפטר ולא בוכה ולא מצטער, נענש בעונשים קשים ביותר.

בפרשת השבוע אנו מוצאים "וַיְבֵא אַבְרָהָם לְסֵפֶד לְשָׂרָה וְלִבְכָתָה" וכתוב בתורה במילה וְלִבְכָתָה כ' קטנה. והרי בתורה כל אות וכל תג יש בו סודות ורמזים, אם כך למה כתובה האות כ' קטנה, אלא אומרים המפרשים שאברהם אבינו בכה קצת על שרה ולא בכה עליה הרבה, אז צריך להקשות קושייה למה אברהם אבינו לא בכה על שרה, הרי אמרנו בראשית הדברים שאדם חייב לבכות על צדיק ושרה הייתה צדקת, המדרש אומר (ילקוט"ש פר' נח) ואמר ר' יצחק יסכה זו שרה ולמה נקרא שמה יסכה, שסוכה ברוח הקודש. אם כך למה אברהם אבינו לא בכה והצטער צער גדול על שרה אלא רק מעט?

אלא אפשר לפרש ולומר כך, הגמרא אומרת (ר"ה טז:): וא"ר יצחק ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. יש כמה דברים שאם על האדם נגזר גזר דין קשה, זה קורע ומוחק את הגזר דין. אם אדם החליף את שמו או שאם אדם היה גר במקום אחד ועבר למקום אחר משנה מקום משנה מזל. צדקה וצעקה, מתי שאדם בתפילה וצעקה זה קורע את גזר הדין שאם נגזר עליו דבר קשה, זה הופך את הגזר דין.

חשבנו להקשות ולומר מילא תפילה מובן שקורעת גזר דין כשאדם מתפלל וכך גם צדקה, אבל למה מי שמשנה את שמו או מי שעובר מקום למה זה קורע את הגזר דין, אם קראו לו עד היום אברהם ועכשיו יקראו לו יצחק, למה זה משנה את הגזר דין או שאם היה גר בעיר מסוימת ועובר לעיר אחרת למה זה ישנה את הגזר דין?

אז צריך לדעת יסוד גדול, כל שינוי שאדם עושה בחיים שלו משפיע עליו לרעה וגורם לו עצבות. אדם שגר בבית קטן ועובר לבית גדול, אפילו שעבר לבית יותר מפואר יש לו בלב איזושהי עצבות. כל שינוי שהאדם עובר בחיים, הדבר



דעו לכם!
קריאת ספר דברים
גורמת להמתקת
הדינים



"וְהָיָה הַנֶּעֱרָךְ אֲשֶׁר אָמַר אֵלֶיךָ הֵטִי נָא כְדָרְךָ וְאַשְׁתֶּה וְאִמְרָה שְׂתֵה וְגַם גְּמַלְיֶךָ אֲשַׁקֶּה"
מידות מנוגדות אצל בני הזוג מעלות את זיווגן יפה

על פי זה אפשר לבאר ולומר, הגמרא מספרת (יבמות סג.) על אשתו של רבי חייא שהייתה מצערת אותו, ובכל אופן רבי חייא בכל פעם שהיה רואה דבר יפה, היה קונה ומביא לה במתנה. שאלו אותו חכמים, הרי אשתך מצערת אותך אם כך למה אתה קונה לה מתנה, אמר להם רבי חייא דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא שמחנכת את ילדיו ומצילה אותו מהחטא ואומר רש"י שמצילות אותנו מהחטא מהרהור עבירה. נבוא ונשאל אם כך, מה הפירוש של הדברים?

אלא רבי חייא אומר פה יסוד גדול, אשתו הייתה קשה ומנוגדת אליו בהתנהגות. הוא היה סוג אחד של התנהגות והיא הייתה סוג אחר של התנהגות, וזה שהיא מנוגדת אליו גם אם היא מצערת אותו, הניגוד הזה אליו גורם לו שיהיה להם משהו שלישי כי זה מתקן אותו. התורה הקדושה אומרת (בראשית ב, יח) "אֶעֱשֶׂה לְךָ עֵצָר כְּנָגְדוֹ" האשה צריכה להיות עזר כנגדו, במידות כנגדו. ומתי שזה כנגדו אז יכול להיברא דבר שלישי. לכן רבי חייא הלך וכל דבר שראה אפילו שהיא מצערת אותו, זה הביא אותו לדרך ולתיקון כי זה דבר שכנגדו. אם היא חסד הוא דין ואם הוא דין היא חסד.

ומתי שיש שני דברים מנוגדים, אז נברא הדבר השלישי ולכן הקב"ה יושב ומזווג זיווגים, כי לדעת את הדברים המנוגדים בין חסד לדין, רק הקב"ה רואה נסתרות יודע ורואה איך לזווג זיווגים ומה לזווג. וזה הכוח הגדול שהיה אצל אליעזר, דוקא לחפש אשה שכולה חסד ליצחק שכולו דין.

מוצאים בפרשת השבוע שאברהם אבינו שולח את אליעזר לחפש אשה ליצחק אבינו, התנאי והמבחן שאליעזר שם לאשה שתהיה ליצחק אבינו הוא שתהיה בה מידת החסד. נבוא ונשאל מה מיוחד במידת החסד שאליעזר מחפש אשה דוקא עם מידת החסד, למה אליעזר לא מחפש אשה עם מידה אחרת ואליעזר שם את כל הכוח והכובד שלו על מידה זו כתנאי לאשה של יצחק אבינו?

יודע מה שהמדרש אומר (בר"ר סח, ד) שהקב"ה במשך כל היום יושב ומזווג זיווגים. צריך לשאול מדוע הקב"ה יושב ומזווג זיווגים ואומר בת פלוני לפלוני, הרי היהדות בנויה על בחירה שהאדם צריך לבחור מה שהוא רוצה, לבחור בטוב או לבחור ברע, מה שהוא רוצה. אם כך למה בעניין זיווגים הקב"ה קובע את הזיווג של האדם בת פלוני לפלוני ולמה הקב"ה בעצמו יושב ומזווג זיווגים?

אלא אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול, אי אפשר שזוג יתחתנו כשיש לשניהם אותן מידות. אם זוג מתחתנים ולשניהם יש את אותן מידות, לעולם הזיווג הזה לא יצא טוב ולא יצא נכון. בשביל שיצא דבר שלישי צריך שיהיו שתי מידות מנוגדות אחת לשני, מתי שיש ככה שתי מידות מנוגדות יכול להיווצר דבר שלישי.

אם נסתכל אצל אברהם אבינו, אברהם היה חסד ושרה אמנו הייתה דין, החסד והדין התחברו ומה יצא ליצחק אבינו. יצחק אבינו היה כולו דין, אליעזר ידע בכדי שהשידוך של יצחק יהיה טוב צריך חסד ורחמים, הוא לא יכול להתחתן עם אשה שגם היא דין, כי מדין ודין לא יצא מזה זיווג טוב, אלא צריך אשה שהיא בעלת חסד. לכן אליעזר מחפש אשה שיש בה מידת החסד גדולה ביותר כי ביצחק אבינו הייתה מידת הדין גדולה והקשה ביותר.



כל יום כמו נס



סעודה רביעית

סיפורי הריף

אדם צריך להיזהר זהירות גדולה בכל מעשה ידיו, האדם צריך להיזהר בכל דבר שמוציא מפיו, בכל דבר שאומר בפיו, בכל מעשה שעושה האדם, צריך להיזהר זהירות גדולה, כי הנוק שיכול להיגרם זה נזק שאחרי כן קשה לתקן אותו. כמה אנשים מסתובבים בעולם עם צרות קשות שלא יודעים בכלל למה הצרות האלה באו אליהם. הצרות האלה באו אליהם בגלל מעשים ודברים שאחרי כן לוקח שנים ודורות לתקן את אותם מעשים שעשו האנשים.

לכן אדם צריך להשתדל בכל כוחו, להיזהר, להתרחק מכל דבר שיכול לגרום צער לאנשים, להשתדל להתרחק מכל עניין שיכול לגרום עוגמת נפש לאנשים, כי אח"כ לתקן את הדברים, מי ישורנו, מי יכול לתקן את הקלקולים שעושה האדם, איך האדם יכול לתקן את אותם ק"ל קולים. כל אחד צריך להקפיד בעצמו, לדקדק בכל מעשיו, לדקדק בכל עניין ועניין.

מסופר על "בעל ההפלאה", בעל ההפלאה היה קודש קודשים. בעל ההפלאה בחרו אותו להיות הרב הראשי של פרנקפורט. הוא בא לבת שלו, שהבת שלו הייתה נשואה עם חתן שהיה תלמיד חכם שחיבר ספר "ברך חיים". בא לחתן שלו ואמר לו, אני עובר לגור בפרנקפורט, בבקשה בוא תעבור איתי דירה. אמר החתן שלו, אני לא רוצה, אני רוצה להישאר פה בעיר שלי.

בעל ההפלאה אמר לו, אני יודע שאתה נשוי עם ביתי עשר שנים ואין לכם ילדים, ואולי אתה רוצה לגרש אותה אחרי עשר שנים שאין לכם ילדים. אמר החתן אולי, לא רצה להניד כלום. אמר לו בעל ההפלאה, שהוא מקלל אותו שלא יהיו לו ילדים לא עם אשתו ואם הוא יתגרש, עם אשה אחרת לעולם לא יהיו לו ילדים וימות בלי ילדים. וכך היה, בעל ההפלאה עבר דירה לפרנקפורט, החתן שלו התגרש מביתו והלך התחתן עם אשה אחרת, לא היה לו ילדים, נפטר בלי ילדים (הוא היה צדיק גדול, בכל אופן נפטר בלי ילדים).

אחרי הרבה שנים היה רב גדול, צדיק, קראו לו ה"דברי חיים" מצאנז, הדברי חיים בא אליו אדם לקבל ברכה, אמר לו, רבי אין לי ילדים. שאל אותו הדברי חיים, איך קוראים לך. אמר אותו אדם, קוראים לי חיים. שאל אותו, על שם מי. אמר לו, על שם הצדיק הבאר מים חיים שכתב את הספר הזה שהיה צדיק גדול. אמר לו הדברי חיים, לא יהיה לך ילדים. שאל אותו, מדוע. אמר לו, משום שבעל ההפלאה קילל את הרב שאתה קרוי על שמו, שלא יהיה לו ילדים, הקללה תופסת עדיין, אפילו שאתה על שמו גם אין לך ילדים ולא יהיה לך ילדים.

הואים פה יסוד גדול, מתי שמישהו מצטער בגלל אדם, מתי שמישהו יש לו עוגמת נפש בגלל אדם, הקטרוג הזה כבד וקשה מאד שיכול להזיק גם בעולם הזה וגם אחרי שנים וגם מה שקשור לאותו אדם.

ישועה? להנצל מחבלי משיח
ספר דברים!

שמהות?
ספר דברים!

בריאות?
ספר דברים!

ה-300 שח נפ"ף עבור 50 ספרי דברים
 שילמו מיני שבת
 להצטרפות ופרטים 052-5106510

סדר לא חקאים סירכונים
 אכמה האחוו"ר??
אתם לא מחוברים!

info הורה סביב
 052-510-6510

המבדיל בין קדש לחל חטאתינו הוא ימחול

21:00
 שעת ישראל
 מייזניק

השיעור

האדמו"ר רבני יאשידו פינטו שליט"א

נפש הרי"ף

עברו החנים וכל אדם נכנס למחשבות, וכל הדאגות וכל הדברים הקשים מהעבר של האדם, מהילדות, צפים לאדם במחשבות והאדם מתמודד עם הרבה דאגות של פרנסה, של החיים, דאגות שבאמת צריך לדאוג או דאגות שהן סתם עצת היצר הרע. ואדם צריך לדעת יסוד גדול, שכל יהודי יש לו נשמה גבוהה ביותר, וכל אדם לא יודע איזו נשמה של תנא או אמורא או צדיק מעוברת בו, והיצר הרע מנסה לעשות דבר אחד, להכניס את האדם לחולשת הדעת, שהאדם יחזיק את עצמו בתור אדם שפל בפני עצמו, יחזיק את עצמו בתור אדם שלא יכול להצליח, להחזיק בעצמו שהוא לא יכול לפעול כלום, לא יכול לשנות כלום, לא ברוחניות, לא בגשמיות, היצר הרע מציף לאדם את כל העבירות שהוא עשה, מציף לאדם את כל הכישלונות שהוא עשה. את המצוות ואת הדברים הטובים שהאדם עשה, היצר הרע מקטין אותם ומביא את האדם שהאדם מפסיק להאמין בעצמו, ומתי שהוא מפסיק להאמין בעצמו בפנים, ורק משדר כלפי חוץ שהוא חזק ומאמין בעצמו, אז האדם נכנס לקטנות הדעת קשה ביותר ולדבר נמוך ביותר בנשמה שלו ושמה מתחילה הנפילה של אדם ושמה מתחיל הניצחון של היצר הרע.

אדם צריך לדעת שכל יהודי יש לו כוחות נפש עצומים, כוחות שאי אפשר להבין ואי אפשר למדוד אותם, את הכוחות שיש לכל אדם ואדם, ואת המלחמות ואת העצות של היצר הרע לעשות את האדם קטן בפני עצמו, כלפי חוץ ודאי אנשים אוהבים להראות את עצמם גדולים וחזקים, אבל בפנים היצר הרע מייאש את האדם ונותן לאדם הרגשה שהוא השפל והקטן והלא מוצלח ביותר שיש בעולם, אבל אדם צריך לדעת, גם אם הוא חטא וגם אם הוא עשה טעויות, עדיין הנשמה שלו גבוהה וחזקה ביותר והוא יכול לתקן ויכול לשנות את הכל. ולכן מה שדוד המלך אומר (תהילים פ, ב) "שְׁמֶרָה נַפְשִׁי כִּי חָסִיד אֲנִי", דוד המלך כל חייו החזיק בעצמו שהוא עפר ואפר, ושהוא "תולעת וְלֹא אִישׁ חֲרָפַת אָדָם" (תהילים כב, ז), דברים הקשים ביותר, אבל הוא ידע שיש בו נפש מרוממת וגבוהה וחזקה ביותר. ולכן אומר דוד המלך את האמת, "כִּי חָסִיד אֲנִי", שהנשמה שלו היא גדולה וחזקה ויש לה כוחות עצומים, "שְׁמֶרָה נַפְשִׁי", בכוח זה שאני מאמין שהנשמה שלי גבוהה וגדולה, וגם אם טעיתי וגם אם חטאתי וגם אם נכשלתי, הנשמה שלי גדולה ואני לא מתייאש, "שְׁמֶרָה נַפְשִׁי כִּי חָסִיד אֲנִי".

כל עוד האדם חזק בתוך עצמו, שהוא יודע שהוא יכול לשנות והוא יכול לתקן והוא יכול להצליח והוא יכול להשיג הכל בחיים, כל דבר שהשכל יכול לחשוב, אפשר גם להגיע לזה במציאות, רק צריך את האיזונים של התורה הקדושה ושל המוסר ושל עבודת השם.

וברגע שאדם יודע שהוא מסיים זוהר הקדוש, לומד זוהר הקדוש, קורא ספר דברים, קשור בתורה, קשור במצוות, קשור בעבודת השם, הקב"ה נותן לו כוח לעלות ולהתעלות ולנצח את היצר הרע שנותן לאדם לראות רק חמישית הטעם ולכן הוא נקרא "חמסן", משום שהוא מייאש את האדם ונותן לאדם את ההרגשה השלילית ביותר ושמה מתחיל הנפילה והירידה של האדם. כל אדם צריך לדעת גם אם חטא, גם אם טעה, גם אם לא הצליח, גם כל החיים שלו אם הם בכישלון, אם הוא יהיה דבוק בהשם ויהיה חזק ביותר ויאמין שיש לו כוחות להצליח ויאמין שיש לו כוחות להשיג את הכל, ויאמין שהנשמה שלו היא גבוהה ביותר, והנשמה שלו חזקה ביותר, והצלחות וכישלונות לא נמדדים באותו רגע, החיים נמדדים במאה ועשרים מה הגעת ומה השגת, יש אנשים שהשיגו עולם בצעירות ונכשלו ונפלו בזיקנה, ויש אנשים שבצעירות נכשלו בהכל ופתאום הקב"ה הרים אותם למקומות הגבוהים ביותר.

לכן "שְׁמֶרָה נַפְשִׁי כִּי חָסִיד אֲנִי", כל אדם יש לו בנפש חסד, יש לו בנפש כוחות גדולים ביותר, יש לו כוחות עצומים, כמו שרבותינו הקדושים אומרים שהעבירות זה כמו דם אדום, אבל אם יודעים איך לקחת את העבירות, הדם בסוף נהפך לחלב, הוא מתהפך להיות חלב, מתהפך להיות חסד. גם האדום, הרע, הקשה, בסוף נהיה חסד, לבן ונהיית ברכה גדולה.

לכן כולנו נשקפיד בתורה, במצוות, במעשים טובים. כמו שאדם צובר בבנק כסף ורוצה שיהיה לו כסף, כל אחד בראש שלו יצבור מצוות "היום עשיתי מצוה, ועוד מצוה, ועוד מצוה", "הֲלֹךְ לְפָנַי צְדִיקָה" (ישעיה נח, ח), הצדיקות, החסד, ילך לפני האדם וזה מה שיעמוד עם האדם ו"שְׁמֶרָה נַפְשִׁי כִּי חָסִיד אֲנִי". להקפיד בזוהר הקדוש, להקפיד בתורות הקדושות, ובע"ה נזכה לגאולה וישועה והצלחה גדולה.

ספר דברים
אציל לך את החיים!!!



לקבלת ספר דברים בחינם באזור מגוריהם:
@seferdvarim 058-5026955



ואנחנו מפיצים!!

עלות השתתפות בהפצת

50 ספרים - 300 ש"ח

לפרטים 052-510-6-510

סגולה לישועות גדולות

יש סגולה, עניין חשוב, ענין גדול שאנחנו משתדלים להקפיד בו מתי שרואים יהודים שיש להם בעיה או צער גדול, שנמצאים בצרה גדולה, זו סגולה חשובה שאפשר להשיג בה ישועות גדולות.

מסופר על אחד הצדיקים הגדולים שהבן שלו חלה והלכו לכל הרופאים למצוא רפואה, מזור למחלתו ואף רופא לא מצא תרופה והרופאים כבר התייאשו והרימו ידיים מהמחלה. באו לאבא שלו ואמרו לו, הרופאים כבר מרימים ידיים, לא יודעים מה לעשות.

מה עשה האבא, לקח עשרה צדיקים ושלח אותם לאחד מהקברים של הצדיקים הגדולים ואמר להם, איך שתגיעו לקבר של אותו צדיק, תעמדו ותאמרו שאנחנו תורמים סכום של כסף לצדקה, והכסף הזה יהיה לעילוי נשמות שאין מי שיגיד עליהם קדיש ואין מי שירים אותם, והם נמצאים בבעיה בשמיים. אם הם ילכו לפני כסא הכבוד ויהיו מליצי יושר והבעיה הפלונית אלמונית, הבעיה המסוימת שיש, תיפתר, אז הכסף הזה יהיה לעילוי נשמתם.

ואיך שחזרו אותם עשרה צדיקים מהקבר של אותו צדיק וסיפרו לרב שהם עשו את הדבר הזה שהוא ביקש ממנם, הבן שלו שהיה חולה והיה במצב קשה, קם ממיטת חוליו.

והדבר הזה יש לו סימוכין ויש לדבר הזה עניינים שראו ניסים וישועות גדולות. אדם יאמר, אני נותן סכום של צדקה לעילוי נשמת כל האנשים או לעילוי נשמת נשמות שאין מי שיעשה לעילוי נשמתם, אבל אם הם יעלו ויהיו מליצי יושר בשמיים והבעיה תיפתר, זה יהיה לעילוי נשמתם.

סגולה לאדם שמידת הדין מתוחה עליו

כמה אנשים שאלו אותנו בימים האחרונים שמרגישים שיש עליהם מידת הדין והדברים קשים אצלם, והם מרגישים ממש הסתר בפנים גדול מהקב"ה.

אז ידעו צדיקים סגולה גדולה, אדם שמרגיש הסתר פנים ומידת הדין, ילך ויעשה התרת נדרים והתרת קללות, כמו שעושים בערב ראש השנה ובערב כיפור התרת נדרים והתרת קללות, אדם ילך לשלושה תלמידי חכמים ויעשה התרת נדרים והתרת קללות ובכוח הזה להוריד את כל הדינים וכל הקללות.

וככה אבותינו הקדושים ורבותינו הקדושים היו נוהגים לעשות, כל פעם שהיו רואים עת צרה אצל מישהו, היו אומרים לו לעשות מהר התרת נדרים והתרת קללות.



אני עם אמונה מוחלטת בקב"ה ויש לי משיכה ללמוד בספרים חיצוניים

לדברים החמורים ולדברים הקשים ביותר.

אז אם אתה רואה נקודה של שלילי בחיים, תהיה חכם לעצור את המשהו, אין סתם דבר. דבר גורר דבר, עכשיו אתה עצוב, משהו עומד אחרי. עכשיו יש לך בעיה, משהו עומד אחרי. תחפש את הבעיה, תפתור אותה, הבעיה תיגמר אין דברים סתם. כואב לך הראש, משהו גורם לכאב ראש.

הפסדת כסף, משהו גורם להפסד כסף. מישהו פגע בך, מישהו גורם למשהו שפגע בך. תחפש את הבעיה, תפתור אותה תיגמר הבעיה.

אנחנו מאמינים אמונה שלימה, אמונה של הרבה שנים, של הרבה כאב, של הרבה ייסורים, של הרבה התמודדויות, של הרבה דברים קשים, של ייסורים בנפש, ייסורים בנפש. אנחנו, תדעו צדיקים כל הגוף שלנו חלול. כליה אחת לא מתפקדת. כבד, חצי לא מתפקד. כיס מרה, היה לנו גידול לקחו לנו. בלוי טות הלימפה לקחו לנו, בלוטת התריס לקחו לנו. למטה לקחו לנו הכל. אנחנו חיים עם חיתול, חיים בייסורים, חיים בשלוש פעמים גידול בראש.

למדנו יסוד גדול כל דבר שיש לאדם בחיים, יש משהו כנגדו יש משהו כנגדו. תפתור את המשהו כנגדך, תיפתר לך הבעיה. לא תפתור את המשהו כנגדך, לא תיפתר לך הבעיה. תעבוד על עצמך לפתור את הבעיה, אם אתה לא פותר את הבעיה, הבעיה השניה לא תיפתר. כל בעיה יש לה, זו רעידת אדמה משנית, רעידת אדמה פה, יש לזה רעידה משנית, עוד רעידת אדמה משנית, אתה צריך לעצור את הרעידת אדמה הראשונה, לא לתת לה להתדרדר לרעידת אדמה משנית.

תעצור את הדברים בהתחלה, אל תתן לדברים להתדרדר לדברים יותר חמורים, לדברים יותר קשים.

כבוד הרב, ברוך השם יש לי אמונה מוחלטת בהקב"ה, יש לי משיכה ללמוד בספרים חיצוניים. רציתי לשאול, מה הבעיה בזה?

צריך לדעת יסוד גדול, אנחנו זוכרים שהיינו ילדים קטנים, שלמדנו א' ב', התחלנו את הלימוד א' ב', לחדר הגיע בבא מאיר, רבי משה פינטו, האדמו"ר מפייטסבורג, לקחו תפוח, טבלו אותו בדבש, נתנו לנו לאכול, קראו חלק מהקורבנות, קראו א' ב'.

מתי שבן אדם ירא השם כותב משהו, אז המשהו הזה, זה לא רק מה שכתוב, כל מה שיש לו בדעת כתוב בתוך הנייר. סופר כתב עמוד, העמוד הזה מספר על השמיים, אבל בתת הכרה, במה שהוא כותב בשמיים, הוא כותב על אלף דברים שיש לו בראש. מתי שאתה קורא על

השמיים, נדבק לך ונשרש לך בראש את כל הסיפורים שיש לו על השמיים. הוא מדביק בך, זה כמו זרע, שהוא זרע חורבן גדול.

מתי שאדם קורא ספרים חיצוניים, אולי זה מספר על ההרים, על הרי האלפים, אולי זה מספר על התהומות, אולי זה מספר על הים, אולי זה מספר על חיות, אבל בתת הכרה של הסיפור שבן אדם לא ירא שמיים, הוא זרע בפנים, זה כמו תמציית של חורבן גדול.

ואם יש לסופר הזה מחשבות של עריות, מחשבות של אשת איש, מחשבות לא טובות, הוא זרע את כל הדבר הזה בראש שלך, ואתה לא מבין ופתאום עולות לך מחשבות של אשת איש, מחשבות של גזל, מחשבות לא טובות, הספר שקראת, ספר חיצוני, הוא הדביק בך את כל המחשבות הלא טובות. לכן ספרים חיצוניים לחתוך איתם.

יש סיפור מפחיד, היה איזה רב שהיה לו תלמיד בישיבה, שהיה סובל מדם מהאף, דם מהאף, דם מהאף, דם מהאף. הוא הלך לכל הרופאים בעולם, לא ריפאו לו את הדם מהאף. הוא הלך לאחד הרבנים הגדולים, אמר לו, רבי יורד לי דם מהאף, אמר לו הרבי, אתה קורא ספרים חיצוניים? תפסיק לקרוא, יפסיק לך דם מהאף.

לפעמים יש לאדם נזק שהוא לא מבין למה, כאב שהוא לא מבין למה, משהו שהוא לא מבין למה, הוא משתגע, הוא הולך לרופאים, לא מוצאים פתרון. למה? ספר חיצוני. משהו שנראה כמו משפיע שפע, משפיע חורבן גדול על החיים של האדם, שאם האדם לא עוצר את זה, זה מדרדר אותו





בדיקות מקיפות

היי רציתי לפרסם את הישועה שלי בעילום שם.

אבא שלי עשה בדיקות והם יצאו לא תקינות הרופאה שלו שלחו אותו ממש לעשות בירור ובדיקות מקיפות לקחתי על עצמי לקרוא ספר דברים באמת בסוך התברר שהכל היה תקין והבעיה נוצרה מסיבה ממש שולית.

והכל בזכות התפילות וספר דברים המסוגל לישועות גדולות! ❤️

ישועה

מס'

2



היא חיובית!

היי. אני חייבת לשתף אתכם.
חברה שלי מנסה כבר 5 שנים להיכנס להריון.
היא עברה אינסוף טיפולים, ושום דבר לא עזר.
הבאתי לה את ספר דברים ואמרתי לה שתקרא אותו, ביום שבת שלפני
ההזרעה. היא קראה אותו וקיבלה תשובה חיובית!!!