

בעזוהשי"ת

גיליון

מקשיבים לקולך

מאמרי השקפה וחיזוק
מלווים בסיפורי השגחה ואמונה
מתוך שיעורים שנמסרו דבר יום ביומו

◀ פרשת השבוע ▶
נח

מאיתי בסייעתא דשמיא
פינחס אליהו ב"ר שלום פרץ

ניתן לשמוע את השיעורים מידי יום ביומו
להאזנה חייגו לקו הישיר:

0733-71-81-57

כמו"כ ניתן גם להוריד את השיעורים
בעמדות ובאתר קול הלשון

זמני השיעורים מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת המרכזי "שבטי ישראל" אופקים
מידי יום אחר תפילת שחרית

בבית הכנסת "אהבת שלום" אופקים
בשבת קודש אחרי תפילת שחרית
חדש !!! שיעור בגמרא בשבת בשעה 16:15

להארות והערות וכן לקבלת הגליון
ניתן לשלוח בקשה לכתובת המייל:
makshivim10@gmail.com

ניתן להוריד את הגליון מידי שבוע
באתר דרשו וכן באתר לדעת
© כל הזכויות שמורות למחבר

**המעוניינים לזכות לקחת חלק בהפצת גיליון זה
לרפואה/הצלחה/זיווג/עילוי נשמת וכו'
מוזמנים ליצור קשר לטלפון: 052-7654865**

פרשת נח תשפ"ג

לך", חסד פירושו: לעשות טוב עם כולם, ללא יוצא מן הכלל, ולא משנה אם הסבתא שלו אומרת "משיגינער" או אומרת "מא'הבול"... 😊 [שאנג זה אותה משמעות].

סיפר הרב אלקריף שליט"א סיפור שסיפרו בניו של ר' אהרן מונסונגו זצ"ל רבה של מרוקו שנפטר לאחרונה, אביו היה רבי ידידיה מונסונגו זצ"ל, ששימש כרב של העיר פאס ובהמשך שימש גם כרבה הראשי של מרוקו.

אותה תקופה היתה תקופה לא פשוטה בכלל, כאשר הגיעה תנועת ה"אליאנס" למרוקו, וניסו לחלץ את כל הציבור, מה הם לא עשו כדי להצליח בזה, הם עשו הצגה שהמסר בה היה לצחוק על יהודי החובש כיפה, כאשר באו לחו"ל הם פחדו מהאנטישמיות השוררת שם ולכן הלכו ברחוב עם קסקט, כשאבא שלו שמע מבנו על ההצגה הזאת של אנשי

מכתב בצרפתית שהציל את הישיבה

"ניזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בַּתְּבָה" [ח' א']

אם נתבונן, מה הקב"ה זוכר לנח??? הוא זוכר לו את החסד שהוא עשה ללא שום רווח, פשוט חסד נקי...

בדרך כלל, אנשים נותנים בגלל שהם יודעים שהיום הם יתנו ומחר הם יקבלו, סוג של "שמור לי ואשמור לך", וזה לא נקרא חסד, אלא השקעה לטווח הרחוק!!! סוג של פק"מ... חסד פירושו: ללא שום ציפיה לקבלת תגמול.

קבוצה של אנשים התאספו במטרה לפתוח קופה שתעזור לכל מי שתורם לקופה הזו, בין כל אותם חברי הקבוצה בלבד, אמר להם הרב: זה לא נקרא צדקה!!! אלא זה "שמור לי ואשמור

שהוא נהרג, אבל זה לא ברור לה בדיוק, ולכן היא מבקשת שיתיר אותה מעגינותה, כדי שתוכל לפתוח דף חדש בחיים.

הוא חיפש וחיפש היתר ולא מצא שום פוסק שיתיר אותה, אך באחת הפעמים שלמד גמרא עם הר"ף, הוא ראה שהנה הוא מוצא לה היתר מעגינותה, הוא למד את הסוגיא היטב, ובזכות הפירוש של הר"ף הוא מצא לה היתר מעגינותה.

הרב וייל הרגיש שיש לו הכרת המוב להר"ף, משום שבזכותו הוא מצא היתר לעגונה, ולכן הוא החליט לשלוח מכתב לעיר פאם שבמרוקו, במכתבו הוא כותב: היות שיש לי הכרת המוב להר"ף שהיה רב בפאם, אני רוצה להרכות תורה בעיר פאם, על ידי כך שאקבל בחורים מפאם שרוצים ללמוד בישיבה שלנו, ישיבת "חכמי צרפת", וכל בחור שיגיע לישיבה מהעיר פאם יתקבל מיד.

הוא לא ידע את הכתובת של הרב, אז הוא שלח את זה לעיר פאם ללא כתובת מדוייקת, בדרך לא דרך זה הגיע לידיים של רב העיר הרב

ה"אליאנס" איך שהם צוחקים ולועגים על קיומה של מצווה, מיד הוא אמר לבן שלו: אין לך מה ללכת לבית ספר שצוחקים על קיום המצוות, עדיף שתשאר בבית.

וכמובן, שאביו לא השאיר אותו משועמם, אלא דיבר עם אחד הדיינים בעיר פאם, שילמד עם בנו הלכות שחיטה, הוא התחיל ללמוד אתו, וכך הם למדו במשך שלוש שנים ביחד, ולאחר שלוש שנים שהוא למד היטב והתקדם, הוא בא לאביו ואמר לו: אבא, נכון שאנחנו לומדים היטב, אבל אני רוצה ללמוד עם ילדים בגיל שלי.

באותה תקופה פתח ר' נתן וייל, את ישיבת "חכמי צרפת" על גבול צרפת-שווייץ, וצירף לצוות הישיבה גם את ר' שמחה ווסרמן ורבי חיים יצחק חייקין זצ"ל, שהיה תלמידו של החפ"ן חיים, וכיהן כראש ישיבה ב"אקס לה בן" במשך השנים שקודם השואה.

הרב וייל חוץ מתפקידו כראש ישיבה, הוא כיהן גם כרב באיזור מגוריו, באחד הימים הגיעה אליו אישה וסיפרה שבעלה נעלם במהלך השואה והיא לא יודעת מה קורה איתו, ויתכן מאוד

מקבל כיכר לחם שהיה אמור להיות המזון שלו למשך כל השבוע.

הרב חייקין ששימש שם כרב בישיבה, שמע על קרן שהוקמה כדי לתמוך במוסדות תורה, הוא שלח לקרן מכתב וסיפר להם על הישיבה, ועל המצב שהבחורים נמצאים בו, ועל מסירות נפשם למען התורה.

הקרן שמטרתה היתה לתמוך בישיבות, וחברי הקרן רצו לדעת שהישיבה הזו, זה לא איזה מוסד לפליטים... ולכן הם שלחו את אחד מחברי הקרן שהיה תלמיד חכם, כדי שיבחן אותם ויראה שבאמת מדובר בישיבה, הנהלת הקרן הודיעה לרב חייקין שבימים הקרובים יגיע אליהם רב מחברי הקרן, כדי לערוך לבחורים בחינה על החומר הנלמד, כדי לראות שאכן מדובר בישיבה, ואם כן, אז הם יקבלו תמיכה ולא מדובר על שקלים... הישיבה התחילה להכין את כולם לחזרות, כדי שידעו מה לענות בבחינה.

לאחר מספר ימים, הגיע מהקרן הרב לבחינה, ואמרו לבחור אהרן מונסונגו שלא יכנס לבחינה, כיון שהוא חדש פה, כדי שלא יבשל סתם וחבל, הבחור

מונסונגו, כשראה הרב מכתב שכתוב בשפה הצרפתית, ביקש מהבן שלו שיתרגם לו מה כתוב שם.

הבן הקריא לו שכתוב שם, על הרב וייל שיש לו ישיבה וכיון שיש לו הכרת הטוב להרי"ף שהיה ממפרשי התלמוד והיה רב בעיר פאס הוא רוצה להרבות תורה בעיר פאס, והוא מוכן לקבל כל בחור שיבוא מהעיר פאס ללמוד בישיבה שלו שנמצאת בגבול צרפת שוויץ.

צריך להבין שאז התחבורה לא היתה כמו היום, שתוך מספר שעות אתה נמצא בקצה השני של העולם, כשהיו צריכים לנסוע ממדינה למדינה המסע לא היה פשוט בכלל, ולא התאפשר לדעת מה קורה עם הבן שיוצא לדרך, בקיצור מצב לא פשוט, ובכל זאת זה לא הפריע לרב מונסונגו, שדאג לבנו שלא תעלם יהדותו עם כל תנועת ה"אליאנס" והציע לו ללכת לישיבה.

הוא שלח אותו לישיבה של הרב וייל, וכשהגיע הבן ר' אהרן מונסונגו [שלימים נהיה רבה של מרוקן] לישיבה, גילה שבישיבה סבלו מחרפת רעב, בתחילת שבוע כל בחור היה

אתה מגלה שהנתינה הזו שחשבת שנתת לשני, נתת אותה לעצמך.

זה מה שאומרים חז"ל: "שֶׁלַח לְחֶמְדְּךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם כִּי בָרַב הַיָּמִים תִּמְצָאָנִי" [קהלת י"א א'] וזה העניין שרואים אצל נח, שבורא עולם זכר לו את כל החסד שהוא עשה בתיבה, ללא שום ציפיה לשכר, זהו החסד האמיתי.



מדוע הבבא סאלי צעק על מקורבו שילך ממנו???

"שִׁפְךָ יָדִים הָאֲדָמָה בְּאֲדָמָה דְּמִוּ יִשְׁפֹּךְ" [ט' ו']

הביא אבי מורי שליט"א את פירושו של האלשיך הקדוש: שכוונת הכתוב לרמוז בזה על גודל העוון של המלבין פני חבירו ברבים שנחשב כשופך דמים, שבשעה שמביישו "אזיל סומקא ואתי חוורא" דהיינו, הדם עולה במהירות לראשו ופניו מאדימים, וכיון שעלה הדם שלא כהרגלו הרי הוא יורד במהירות בחזרה לגוף וזה

אהרון מונסונגו ראה שכולם נכנסים לבחינה, אז גם הוא נכנס.

הרב שאל שאלה שאף אחד מהבחורים לא ידע עליה תשובה, רק הבחור אהרן מונסונגו הצביע וענה שזו שאלה של הבית יוסף ויש עליה שתי תשובות, ושוב הרב שאל עוד שאלה שאף בחור לא ידע לענות ושוב רק הבחור אהרן מונסונגו מצביע ועונה תשובה, שזו שאלה של הט"ז והוא מתרץ כך וכך, וכך גם בשאלה השלישית הוא היחיד שעונה את התשובה והאמת שאת כל התשובות הוא למד אצל הדיין בפאם כאשר היה ילד.

הבוחן מאוד התפעל מהידע שלו, ואישר להם את כל התקציבים מאותה הקרן, התברר, שאותו חסד שעשה ראש הישיבה הרב וייל עם הבחור, ללא שום חשבון של רווח וכדומה, החסד הזה הוא שגרם לו לקבל את כל התקציבים מהקרן לישיבה שלו, בזכות הבחור הזה.

בהרבה מקרים, אתה מוותר, ואתה "חושב" שאתה נותן, אך לאחר זמן, לפעמים זמן מועט, ולפעמים זמן רב,

לך מתנות בגלל שעל ידי הבזיונות
שביזית אותי, הצלת אותי ממוות.

וסיפר אבי מורי שליט"א: על אדם
שהוא קבלן בניה, והוא היה
מהמקורבים לבכא סאלי לעזיזי, ובכל
פעם שהיה מגיע אותו אדם לבכא
סאלי, היה הבכא סאלי מקבל אותו
בחיבות גדולה, שאין דברים כאלה.

באחת הפעמים, כאשר הוא הגיע
לצדיק כהרגלו בקודש, לפתע יצא
"עליו" הבכא סאלי וצעק עליו:
"שקרן!!! רמאי!!! נוכל!!! כל כך
הרבה זמן הולכתני שולל... ולא נרגע
עד שאמר לו: "צא מפה, ואל תדרוך
פה יותר!!!! תלך!!!"

וואיי, וואיי, איזה בושות!!! הוא לא
ידע איפה לקבור את עצמו, ועל
מה????? מה הוא עשה שככה הבכא
סאלי נפל עליו בצעקות??? הוא הלך
במצב של כמעט בוכה, ולבו שותת
דם... והוא מנסה להיזכר אם הוא עשה
משהו לא טוב, ולא ידע אלו דברים
סיפרו לבכא סאלי עליו.

הוא לא מצא את עצמו, והחליט ללכת
לאתר הבניה שלו במצפה רמון, ושם

יוצר את החיזיון, וזהו כוונת הכתוב
ש"שופך דם האדם באדם", אין
הכוונה ששופך לארץ את דמו, אלא
שופך אותו בתוך גופו.

והביא בשם ר' משה קורדובירו זצ"ל:
שכאשר נגזרת על האדם מיתה, אם
הוא עשה תשובה, בורא עולם מביא
עליו בזיונות ובוה מחליף לו את
המיתה, אבל בדרך כלל האדם לא
יודע את זה, והוא מתרעם על הבזיון
שביזו אותו, בעוד שהיה צריך להודות
על כך שבורא עולם הציל אותו, ולמה
דווקא בזיונות???? כיון שאדם
שמבזים אותו זה שופך את דמו, וזה
במקום שימות.

מסופר: על אחד הרבנים שהיה אדם
שביזה אותו, ולמחרת, כאשר קם
המבזה בבוקר, הוא רואה שהרב שלח
לו מתנות, אמר לעצמו, איזה איש מוזר
אני מבזה אותו והוא שולח לי
מתנות????

למחרת, כשראה את הרב, שאל אותו:
אני לא מבין על מה המתנות??? אולי
הרב התבלבל בכתובת??? אמר לו:
אל תדאג, לא התבלבלתי!!! שלחתי

שיכלו להזיק לך, וראיתי את מלאך המוות רוצה לתפוס אותך.

ולכן גרמתי לך בזיונות שזה שווה ערך למיתה, ואחרי הזיונות שהיו לך, מלאך המוות עזב אותך.

במקום לקחת אותך, לקחו לך את המכונת, לקחו לך את שני הפועלים, ואותך הצילו, ואם תשאל, הרי המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, אז איך צעקתי וביישתי אותך לעיני כולם?????

התשובה, שאני מוכן לוותר על העולם הבא שלי, כדי לגרום חיים ליהודי, ועוד צדיק כמוך, בכלל שווה!!!



ואמר לו: ברוך הבא!!! בא שב איתנו, אני מחכה לך!!! היה נראה שהבכא סאלי יודע מה קרה איתו, ולכן הוא לא ראה צורך לספר.

לפתע, הוא התחיל לבכות, ובוכה, ובוכה בהודיה על כך שבכא עולם הציל אותו, הציל אותו ממוות בטוח, ועל שהבכא סאלי מתייחס אליו בחביבות כמו תמיד, ולא צועק עליו.

הוא פנה לבכא סאלי ואמר לו: ילמדנו רבנו, אתמול הרב צעק עלי, והיום אתה מקבל אותי בחביבות כמו תמיד???

אמר לו הבכא סאלי: כספי המעשר שאתה נותן מכספך ללומדי התורה מגינים עליך כמו חומה בצורה, ומזה זמן רב שיש עליך איזו גזירה לא טובה בגלל איזו סיבה מסוימת, וראיתי אותך שאתה מוגן מהמזיקים.

ואמנם, בזמן האחרון, התחלת לספר על הצדקה שאתה עושה ולהתפאר בה, ואמנם זה לא מוריד את המצווה, אבל זה מצווה אחרת לגמרי, וזה יצר מום, יצר חור בהגנה שיש לך, וכמעט

איך הצליח למכור עשרות חתולים ב 1,000 דולר לחתול?

"כִּי מְלֶאכֶה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם
וְהִנְנִי מִשְׁחִיתֶם אֶת הָאָרֶץ" [וי' י"ג]

אם תשאלו כל ילד בגן: מה זה
גניבה??? הוא יגיד לכם שבאים
אנשים עם כובע גרב על הראש ועם
כפפות שלא יהיו טביעות אצבע
וגונבים, ולפעמים זה גם תחת איזמי
אקדח.

אבל זו טעות, כיון שגזל זה הרבה
הרבה מעבר... זה גם בדברים הקטנים,
אתה יכול לראות אנשים שמורים
היתר לעצמם, כאילו העולם שייך
לאבא שלהם, והאמת, שמי שמשקר,
מי שלא הולך ישר, מפסיד מזה!!!
ובהרבה מקרים הוא אמור לראות את
התוצאות, גם אם לא מיד, הוא יראה
לאחר זמן, אבל בסוף תמיד רואים.

באחת החנויות שנמצאות ליד השוק
הומה האדם, ישב לו המוכר בתוך
החנות עם קצת מוצרים ישנים, וכתב

בשלט שנמצא מחוץ לחנות: "חנות
עתיקות".

עתיקות, זה דבר שיכול ליצור הרבה
כסף, יש אנשים שהעבודה שלהם זה
למצוא כל מיני עתיקות, והם בודקים
בכל מיני הזדמנויות, אם זו מכירה של
תכולת דירה, או חנויות שמביאות
עתיקות.

במשך היום לא היו נכנסים הרבה
אנשים לחנות הזאת, אבל אלה שכן
נכנסים, מספיק קונה אחד בשבוע והוא
מסודר, כיון שלא מדובר כאן על רווח
של שקלים... אלא במקרה הזול זה 3
אפסים, ולפעמים מגיע ל 4 אפסים
ול 5 אפסים אחרי הספרה הראשונה.

יום אחד, נכנס לחנות סוחר עתיקות,
כדי לראות אם יש משהו מעניין, הוא
בודק ולא רואה משהו שעניין אותו,
אבל כאשר הוא בא לצאת, הוא רואה
בפתח החנות חתולה ששותה חלב
מכלי ישן, בתור אדם שמתעסק עם
עתיקות, זיהה הסוחר שמדובר בקערה
יקרה מאוד, משהו ששווה עשרות
אלפי שקלים, אבל כנראה המוכר לא
יודע את זה, והראיה שהוא שם אותה
מחוץ לחנות, ושם בה חלב לחתול.

לו: לא, בשום פנים ואופן אני לא מוכר את הקערה.

אותו סוחר לא ידע מה לעשות עם החתול, סתם שילם עליו 1,000 דולר, אבל אז לא היה את החוק שיש היום, שתוך 14 ימים אתה יכול להחזיר מוצר, וכשרצה להחזיר לו את החתול, אמר לו המוכר: קנית, נגמר!!! עכשיו זה כבר חתול יד שניה... המחיר שלו ירד 😊.

אחרי שהלך אבל וחפוי ראש, הוא ניסה לסדר את בעל החנות ורק הפסיד מזה, פנה לבעל החנות חברו הטוב שהיה נוכח במקום, ושאל אותו: למה לא הבאת לו את הקערה????? הרי אתה נתת איתה אוכל לחתול, ועכשיו אין לך חתול, אז למה לא לתת לו?????

אמר לו: הקערה הזו שווה כמה עשרות אלפי דולרים, ממממההההההה????? אתה רציני????? אז למה אתה שם אותה בחוץ????? ועוד נותן איתה אוכל לחתול, אתה נורמלי?????

אמר לו בעל החנות: אתה יודע כמה חתולים מכרתי בזכותה????? 😊 😊

אמרתי לעצמי, אם אני אראה לו שאני מתלהב הוא "ירביץ" מחיר... תוך כדי עלה לי רעיון, אני אשאל אותו על החתול, ואחרי שאני אקנה ממנו את החתול, אני אבקש את הקערה ממנו, כדי שיהיה לי כמה להאכיל את החתול.

אמר הסוחר למוכר: איזה חתול יפה יש לך בחוץ איפה קונים כזה דבר, הייתי מוכן לשלם עליו אפילו כמה מאות דולרים, אמר לו אם אתה רוצה אני יכול למכור לך את החתול, אמר לו: בטח שאני רוצה! כמה אתה רוצה עליו? אמר לו: כזה חתול, זה חתול של עתיקות, הוא חתול יקר, המחיר שלו הוא 1,000 דולר, אמר לעצמו: שווה לי לשלם על החתול, ולקחת את הקערה, אם הוא שם בה אוכל לחתול, כנראה שהוא לא יודע כמה היא שווה, ושערכה גדול יותר.

הסוחר שילם לו על החתול 1,000 דולר, וכשבא לצאת איתו, אמר לו: וואי, אין לי קערה כמה להאכיל אותו, ראיתי שהוא אוכל מהקערה בחוץ, אולי תיתן לי את הקערה הזאת, אני אתן לו בבית אוכל בקערה הזו, אמר

מה הציל את בני הזוג מ"לאן קפושיו"

את המסר מפרשת נח אני חושב שצריך להדפיס במהדורת כים, ולשים אותו בכל כים של יהודי, נח בונה תיבה במשך 120 שנה, ומבואר בחז"ל שהיו באים אליו אנשים צוחקים עליו ולועגים לו, אבל הוא לא התייחס אליהם, והמשיך במלוא המרץ לבנות אותה, ובסופו של דבר מכל אלה שצחקו לא נשאר כלום!!! ורק מכח זה שנח נכנס לתיבה, העולם חזר לקדמותו, ואנחנו נמצאים כאן...

הקב"ה הביא אותנו לעולם הזה למשך 120 שנה, כדי שנבנה את התיבה שלנו, כדי שנכין את העולם הבא שלנו, אבל יש הרבה ליצנים שצוחקים עלינו ולועגים לכל הקדוש והיקר, התפקיד שלנו הוא להמשיך במלוא העוצמה, כיון שבסוף אחרי 120 שנה, צוחק מי שצוחק אחרון... בסוף מי שעובד את ה' הוא זה שיזכה להיכנס ולהיות עם בורא עולם, וכל השאר יעלמו.

כל סוחר עתיקות שנכנס לחנות ורואה את הקערה, חושב "לערבב" אותי, ואומר אולי הוא יקנה את החתול, וכך אני אתן לו את הקערה, ואני משחק איתם את המשחק עד הסוף, עד שזה מגיע לקערה, ואז אני בשום פנים ואופן לא מוכן לתת להם.

אנשים חושבים שאם הם ירמו הם ירויחו, אך לבסוף הם מגלים שהם תקועים עם חתול שאין להם מה לעשות איתו.

כאן בסיפור הזה, זה חתול, אבל כל סיפור והחתול שלו... כל מי שמנסה לרמות, אם הוא יבדוק היטב, היטב, הוא יגלה שלא מרוויחים מגול, כיון שבזמן שאתה הולך עם האמת, מה שמגיע לך יגיע לך, גם אם תשב רגל על רגל, וחוז' מלגרד בגב לא תעשה כלום 😊.



גמ רק לא מזמן, והיא צריכה לחכות שלשה חודשים עד שהיא תוכל להתחתן שוב.

היא אמרה את זה לחתן שלה, שלא היה כל כך אדם דתי, הוא התעצבן ואמר לה שבשום פנים ואופן לא שייך לדחות, כיון שכבר סגרנו עם אולם, עם תזמורת ועם צלם, ואפילו נופש לאחר החתונה סגרנו, הכל סגור ומוכן מראש.

לדחות עכשיו זה לא מעשי, כיון שאנשים תפסו מראש חצי שנה קדימה, אם הוא לא רוצה לקדש אותנו, מה הבעייה אני אביא לך רבאי רפורמי, שתמורת כמה דולרים הוא יהיה מוכן לעשות ההההההכל!!!!

היא כמוכן לא הסכימה, והוא מנסה לשכנע אותה, והיא מנסה לשכנע אותו, במקרים מעין אלו, אם שניהם נשאים בעמדות שלהם זה יוצר פיצוץ וחבל, הוא ראה שזה ממש בנפשה הדבר, וזה לא שהיא עושה בדוקא, אלא היא משתדלת לשמוע לרב בהכל, לכן בסוף הוא הסכים לה, ודחו את החתונה בחודש.

הם התקשרו לרב, וסיפרו לו שהם החליטו לדחות את החתונה, אולם,

אדם שמבין שהוא נמצא כאן כדי לבנות את התיבה של עצמו, שכאן בעולם הזה זו לא התכלית, אלא כאן זו רק תחנת מעבר לקראת התכלית עצמה, אז הוא יתייחס אחרת לכל הנסיונות, ויתמודד אחרת עם כל האתגרים היום יומיים.

נח לא הפסיד כלום מכך שהוא לא היה מחוץ לתיבה בזמן המבול, להיפך התיבה הגנה עליו, כל פעם שיהודי מתגבר למען הקב"ה, כל פעם שאדם נכנס לתיבת נח, שאלו הם בתי הכנסת ובתי המדרש, ידע נאמנה, שהוא רק מרויח, וירויח מכזה מהלך.

בקליפורניה, הגיעו לרב מינץ שמכהן שם כרב, זוג שרוצים שהרב יסדר להם קידושין, הרב אמר להם: ישנם כמה תנאים שצריך לסדר לפני, והביא להם כמה תנאים, הם הסכימו לכל התנאים, ואפילו התייעצו איתו על עוד כמה דברים.

והנה הרב בדק את המסמכים וגילה שהם לא יכולים לקיים את החתונה עכשיו, אלא הם צריכים לדחות את החתונה בחודש, כיון שהיא היתה נשואה לפני החתונה הזו, והיא קיבלה

סרטון שחוזר על עצמו

"נִיבֹא נַח וּבְנָיו וְאִשְׁתּוֹ וְנָשֵׁי בָנָיו
אֵתוֹ אֶל הַתְּבֵה מִפְּנֵי מִי הַמַּבּוּל" [ז']
[ז']

מפרש רש"י: שנה היה מקטני אמנה,
מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא
נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים.

אני לא מבין, מאמין או לא
מאמין??????

ומה שלא מובן, איך אפשר לומר על
נח שהוא לא היה מאמין, אחרי שהוא
בונה תיבה במשך 120 שנה ולא
מתייאש?? איך אפשר לומר שהוא לא
מאמין??????

קיימת טעות בעולם, בהבנה של
המושג "אמונה", אנשים מועים
לחשוב, שמי שמאמין, אז כל מה
שיהיה איתו הוא אמור לקבל את זה
בצורה שיויונית, ואם אתה מאמין, אז
אתה אמור לדעת שכל מה שבורא
עולם עושה איתך זה לטובתך, אז מה
זה משנה אם עכשיו הפקידו לך מיליון
דולר בבנק או שאתה במינום של
מיליון דולר.

צלם, תזמורת והכל, ואפילו את הנופש
שהם הזמינו ב"לאן קפושי" מקום
שנמצא בין גבול הודו וסרי לנקה.

הם בסוף התחתנו בחודש שבט, במקום
בטבת, ולפני החתונה הם עשו סעודת
הודיה רצינית, על כך שהם שמעו לרב
ודחו את החתונה, כיון שאם הם לא היו
דוחים אותה.

הם היו אמורים להיות בנופש ב"לאן
קפושי" ויומיים אחרי שהנופש שלהם
היה אמור להתחיל, פרץ שם הצונאמי
שהעלים את כל תושבי "לאן קפושי"
מאכל לדגי הים, לא נשאר מהם אף
אחד...

בגלל שהם שמעו לרב, בגלל שהם
סגרו את עצמם ונכנסו לתיבה...
התברר להם שהם הצילו את עצמם.



את האמונה שלוש פעמים ביום, רצוי לפני אוכל 😊, אז זה הולך ומתאדה... לשמוע אמונה!!! לקרוא אמונה!!! לדבר אמונה!!! רק כך נוכל לחזק את האמונה בבורא עולם.

סיפור על מרצה בערכים: שכל יום הוא מקליט את עצמו ברעיון מוסרי קצר, ודואג שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, על ידי ששולח את ההקלטה, ומעלה את זה בתקשורת הסלולרית, יום אחד בחורף, הוא יצא למלון שנמצא על חוף הים ליום הרצאות, ובין לבין הוא חיפש מקום שיוכל להקליט את עצמו, אשתו אמרה לו: בוא נלך ליד חוף הים, כך יהיה לך גם רקע יפה, וגם עכשיו חורף אין אף אחד שאמור להיות באזור.

ירדו לים, והוא התחיל להקליט את עצמו, והפעם הוא דיבר על אמונה בבורא עולם, שאם ישנם קשיים לאדם זה בגלל שהוא עלה דרגה, ולכן נותנים לו מבחנים יותר קשים, ולא צריך להיבהל מקשיים, זה היה נושא הדיבור.

הוא התחיל וכמעט סיים, אלא שבדיוק אז נשבה רוח חזקה והעיפה לו את

אמר פעם משהו: לי, באמת זה לא משנה, אלא למנהל הבנק שלי זה משנה 😊.

אם אתה מאמין, אז איך זה שלפעמים רואים אותך דואג????? הרי אתה מאמין?????

התשובה היא, אומר ר' יחזקאל לונשטיין זצ"ל: שאמונה, זה לא שחור לבן, או בן או לא, זה משהו שצריך לעבוד עליו, ויש בזה הרבה דרגות, ורואים אצל אברהם אבינו שהיה ראש המאמינים, ואף על פי כן כתוב: "וְהָאֱמִן בַּיהוָה וַיִּחְשְׁבֶהָ לוֹ צָדָקָה" [ט"ו ו'] אם הוא מאמין, מה שייך לתת לו שכר על זה שהוא מאמין, הרי הוא מאמין מזמן?????

התשובה: שאמונה, זה לא מהדברים הקלים, אתה יכול לראות אנשים שמצהירים על עצמם שהם מאמינים, ורק אם משהו קטן לא הולך לפי התכנון שלהם, זה כבר מוציא אותם משלוותם, הלו!!! אמרת שאתה מאמין????? מה התהפכת?????

ואת זה אנחנו צריכים לדעת, שגם אם אנחנו מאמינים, אם לא נחזק אצלנו

שהמצב שלה לא כל כך טוב, הלכה לשבת עם עצמה ולדבר עם בורא עולם שיעזור לה להתמודד עם כל הקשיים שעוברים עליה, וכיון שהיא גרה באזור, היא הלכה לכיוון חוף הים וישבה שם, כשהיא במצב נפשי לא טוב.

ולפתע כמו מתוך חלום, היא שומעת אותך איך אתה מדבר על אמונה, היא ראתה אותך ואת אשתך שמצלמת אותך, אתם לא ראיתם אותה, אבל היא ראתה ושמעה אותכם, אמר לו הרב: אתה מתכוון שהיא ראתה את מה ששלחנו???

לא, לא, הרב, היא ראתה אותך את כל התהליך, איך שעפה לך הכיפה והקלטת מחדש, איך שהטלפון של אשתך צלצל והקלטת מחדש, והיא שמעה אותך 3 פעמים חוזר על אותו רעיון, אין לך מושג כמה הדברים שדיברת השפיעו עליה, זה שינה לה את כל ההרגשה, זה עשה אותה חדשה, החזרת לה את האמונה לחיים, היא הרגישה שבורא עולם מדבר איתה וחוזר לה על אותו מסר 3 פעמים, כדי שיכנס לה טוב טוב, לראש.

הכיפה, הוא התחיל לרוץ ולתפוס את הכיפה, וכבר זה לא היה שייך לשמור את ההקלטה, הוא אמר לאשתו שתקליט מחדש, היא התחילה להקליט, והוא שוב חוזר על אותו רעיון בקול כדי שישמעו אותו.

דקה לפני סיום ההקלטה, הטלפון של אשתו מצלצל ומפריע לכל המשך, לא נורא, מתחילים מחדש! אם היו לו צוות צילום, הם היו עושים עריכה, וחותכים פה ושם, אבל כאן הוא נמצא רק עם המצלמה, ואין לו איך לערוך, הוא צריך שיהיה הכל טוב מהתחלה ועד הסוף ללא שום פדיחות.

הוא התחיל שוב בפעם השלישית, וחוזר על אותו רעיון, והפעם לשם שינוי הכל יצא תקין, הוא בדק שהכל נראה טוב, ושלה לאן שרגיל לשלוח וכו'.

בערב הוא מקבל טלפון מאדם ששואל אותו: כבוד הרב, האם אתה היית היום בחוף הים, ואמר גם את שם העיר???

אמר לו הרב: כן, למה???

אמר לו: תשמע, כאשר אתה יצאת להקליט את עצמך, באותו זמן בחזרה

המורה??? אמרו לו: כן, אמר להם: האם אתם רואים את השכל של המורה??? אמרו לו: לא, אמר להם: אם ככה, סימן שהוא לא קיים, ולמורה אין שכל... 😊

נח היה מאמין, אבל אמונה כזו שתגרום לו להיכנס לתיבה לפני בוא המבול זו דרגה אחרת, ואת זה לא היה לו עדיין.



איך מרצה נגד עישון מעשן???

"נִיבֹא נַח וּבְנָיו וְאִשְׁתּוֹ וּבְנֵי בְנָיו אֵתוּ אֶל הַתֵּבָה מִפְּנֵי מִי הַמַּבּוּל" [ז']

סיפר אבי מורי שליט"א באחת האונברסיטאות המיוחדות התקיימה הרצאה בנושא: "סכנת העישון והנזקים ממנה" הנזקים במישור הבריאותי, הפיננסי וההגיני, לפעמים אתה מדבר עם מעשן כבד, ואתה חושב שאתה מדבר עם מאפרה 😊, מה זה????????

אתה קורא סיפור כזה, אתה אומר: וואי, וואי, אין דברים כאלה!!! את התזמונים המדוייקים האלה, רק בורא עולם יכול לעשות, ועדיין, גם אחרי הסיפורים מהסוג הזה, תמיד צריך לתחזק את נושא האמונה, ולא להיבהל, אם לפתע יש איזה נסיון שהוא קשה לו, כיון שזו עבודה שלוקחת שנים רבות, עד שמגיעים לאמונה הצרופה של 100%, שכל מה שקורה לי, על הרגע הראשון אני מייחס את זה לבורא עולם, ואפילו לא כועס או חושש.

ולסיום, ברוסיה הקומוניסטית דאז, ניסו הקומוניסטים לעקור את האמונה מכל הילדים בכל מיני דרכים, באחד מבתי הספר שלהם, עמד המורה ואמר: ילדים, האם אתם רואים את השולחן???? אמרו לו: כן, ושוב שאל ילדים: האם אתם רואים את הלוח??? ענו לו כל הילדים במקלה: כן, ושוב שאל: האם אתם רואים את אלוקים???? אמרו לו: לא, אמר להם: אז סימן שהוא לא קיים. [עפר לפיו].

אחד התלמידים היהודים קם ושאל: ילדים, האם אתם רואים את

פנו אליו ואמרו לו: איך אתה מסוגל לעשן?? הרי אתה הצנת לנו כמה זה מסוכן לעשן?? כמה נזקי העישון הם רבים, אז איך אתה מסוגל לעשן???? אמר להם: אני לא מבין מה אתם רוצים ממני, אני בתור רופא בכיר הצנתי לכם את כל הנתונים, ואיך שאני מתנהג בתור אדם זה עניין אישי שלי, אני נהנה לעשן, ולכן אני מעשן!!!

כלל ראשון בשיווק הוא: שהמוכר צריך להאמין במוצר שהוא מוכר, ואם הוא לא מאמין במוצר, יהיה קשה לו לשכנע את הקונה לקנות אותו, גם מרצה או רב, או כל אדם שרוצה להעביר מסר, אם הוא לא מתנהג כך, כמה שיהיה לו כושר דיבור זה לא יעזור.

זו אחת הסיבות שנח לא הצליח לשכנע אף אחד מבני דורו, מה שאין כן אברהם ושרה, שחז"ל אומרים שהוא היה מגייר אנשים ושרה מגיירת את הנשים.

ויש פה דבר פלא, שהרי הוא בנה תיבה במשך מאה ועשרים שנה, וכולם ראו

ישבו שם בהרצאה, והמידע היה מאוד משכנע, וכמה מהמשתתפים אפילו חשבו על זה באופן רציני... בסיום ההרצאה כולם היו בהתפעלות, ולפתע הם רואים את המרצה מוציא חבילת סיגריות.

הם חשבו שבטח הוא הולך להראות להם מה הם צריכים לעשות עם הסיגריות שנשארו להם, אבל לא, הוא מוציא סיגריה מצית ו-מ-ע--ש-ן!!!!!! הם לא האמינו למה שהם רואים!!! הוא עכשיו דיבר איתם על הסכנה מהעישון, על כך שהם לא חושבים על העתיד שלהם, ועוד כל מיני טענות שלכמה מהמשתתפים זה גרם לחשב מסלול מחדש, אבל עכשיו, אחרי שראו אותו מעשן, זה "פינצ'ר" להם הכל...

ואם נשאל אותם: הרי אתם יודעים שהדברים שדיבר המרצה נכונים, אז מה זה משנה מה הוא עושה????

והתשובה: שכל הדברים שאמר להם, ברגע שהם רואים שהוא לא מאמין בדברים אלו, אז ממנו הם כבר לא יקבלו.

כשהם שאלו את נח על התיבה, מה אתה מאמין שיהיה מבול והכל ימחק???? זה נראה לך הגיוני???? למה שבורא עולם ירצה להפוך את מה שהוא ברא זה כל תשחית???? ועוד כל מיני טענות חסרות שחר, הם קלטו מה שחז"ל אומרים: שנח היה מאמין ולא מאמין, כמו שאומרים העולם: הוא "ישב על הגדר" לא פה ולא שם, והם קלטו את זה בתשובה שלו שהוא לא סגור על עצמו, ולכן הוא לא הצליח להשפיע עליהם, כיון שהוא לא היה בטוח בזה.

חז"ל אומרים: שנח היה אמור להיכנס לתיבה לפני פרוץ המבול, אבל נח לא נכנס לתיבה עד שהמים הגיעו לקרסוליו, ורק שהוא ראה שזה מתחיל להיות מסוכן, רק אז הוא נכנס.

כמו שהתורה אומרת " וַיִּבֶא נֹחַ וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ וּנְשֵׁי בָנָיו אֵתוֹ אֶל הַתֵּבָה מִפְּנֵי מִי הַמַּבּוּל " [ז' ז'] ואומר רש"י: מפני מי המבול, עד שהם ראו שהמים עלו רציני רק אז הם נכנסו, ועל זה אומר רש"י: נח מקטני אמנה היה.

אדם שיש לו טיסה, שלוש שעות לפני הוא כבר נמצא בשדה התעופה, יש

אותו והגיעו ושאלו אותו: נח, מה אתה עושה??? ונח מספר להם, והפלא הגדול שהוא לא מצליח לשכנע אף אחד, ומה שנח ענין את כולם זה היה בגלל שנח היה אחד הממציאים הגדולים, שהרי הוא המציא את המחרישה [עד נח היו חורשים את האדמה בידים].

כולם רצו לדעת מה ההמצאה החדשה שלו, וחשבו שהתיבה זה עוד סוג של המצאה 😊, והוא הסביר להם שה' אמר לו לבנות תיבה, כיון שה' הולך לתת מבול אם לא יחזרו בתשובה.

במשך 120 שנה אנשים היו באים והולכים לראות את האיש המוזר שבונה תיבה, וכולם שואלים אותו את אותה שאלה, והמדהים שאין אחד שמאמין לתשובה שלו, אף אחד לא חושב אולי באמת יש פה משהו.

ונשאלת השאלה מדוע הוא לא מצליח??? הרי כזה פרסום זה משהו שהיה אמור לעבוד?????

והתשובה: איי, איי, איי, שדור המבול נולדו בלילה, אבל לא אתמול בלילה, אלא שלשום ☹️...

בורא עולם הציל את נח??? כיון שהוא תמיד הלך אחרי הקב"ה בעיניים עצומות, לא רק כשהכל הלך למישרים ועל מי מנוחות, אלא גם כשהיו מצבים של מידת הדין הוא הלך עם בורא עולם, אדם שבכל מצב מזכיר את בורא עולם וסומך על בורא עולם, אז בורא עולם נותן לו הגנה אחרת מכולם.

ואפילו שאמרנו שנח היה מאמין ולא מאמין, בכל זאת הוא הלך תמיד עם הקב"ה גם כשלא הבין.

סיפר הרב אלקריף: על יהודי מישראל שהגיע בשבת בראשית לנוי יורק, הוא שם לב שבמנין שהוא מתפלל, אחד המתפללים אומר את כל הקדישים, ואחרי התפילה הוא עשה קידוש וסעודה גדולה.

שאל אותו: האם יש לך אזכרה של אחד מבני משפחתך? ענה לו: אני עושה את כל האזכרה הזו, ואומר את כל הקדישים האלו על חבר שהיה לי בתקופת השואה, כאשר התחילה המלחמה הוא התחיל להתרים כלפי מעלה, וכל האמונה שלו התחילה להתערער, אמרתי לו: תשמע, אנחנו

את המגזימים שמגיעים חצי יום לפני 😊, בסוף אתה שואל אותם: מה קניתם? מטען USB שמוכרים בארץ ב 20 שקלים הם מבסוטים שקנו אותו ב 50 בדיוטי פרי ויגידו לך אתה יודע כמה זה עולה בחו"ל??? 52 שקלים 😊.

המשותף בין כולם שלמי שיש טיסה לא מחכה לרגע האחרון עד שהמטוס ימריא, ואז הוא נזכר לרוץ, אלא בא לפני, וגם נח היה צריך להיכנס לתיבה לפני, אבל הוא לא נכנס, והסיבה שהוא לא האמין כל כך.

וזו התשובה למה הוא לא הצליח להשפיע על כולם, אם לך לא ברורה האמונה, אם אתה לא מאמין בדבר, אתה לא תוכל לשווק אותו.



איך הצליח לצאת מתאי

הגזים????

"אֵת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֵּךְ נֹחַ" [וי' ט']

ידוע, ששם אלוקים רומז למידת הדין, התורה אומרת לנו: אתה יודע למה

לא סיימתי את המשפט ולתוך החדר שהיינו בו שהוא חדר של תאי גזים נכנס קצין גרמני, ואמר: למה הכניסו כל כך הרבה אנשים?! צריך שיהיה פחות דחוס, ותוך כדי כך הוא תפס כמה אנשים והוציא אותם לבחוץ, ואני הייתי אחד מאלה שהוא הוציא, עוד הספקתי לשמוע את חברי שהיה המום מהתפנית, צועק לעברי: אתה צודק!!! אתה צודק!!! אל תשכח להגיד עלי קדיש.

אני ברוך השם ניצלתי, ומאז ואני לא שוכח כל שבת בראשית לעשות לו אזכרה, ואני אומר עליו קדישים.

יום יבוא, וכולם, כל היהודים וכל הגויים יצעקו לבורא עולם: "אתה צודק, אתה צודק" כמו שאומרים כל יום בתחנון: "ואתה צדיק על כל הבא עלינו", וזה מה שאומרים חז"ל: "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

"אחד" בגימטריה 13 שזה גימטריה של "אהבה" ביום ההוא יהיה ה' אחד, ביום ההוא נראה שכל מה שבורא עולם עשה איתנו, הכל היה אהבה אחת גדולה.

לא יודעים חשבונות שמים זהו רצון ה', וצריך לקבל את זה באהבה.

והחבר לא קיבל את מה שאמרתי לו, ואני המשכתי לדבר איתו על אמונה, שבורא עולם הוא אב הרחמים והכל מסודר לפרטי פרטים, רק שאנחנו לא יכולים להבין הכל, כיון שאנחנו לא רואים את כל התמונה כולה, ואז לאחר תקופה, הנאצים פלשו להונגריה, ואלפי יהודים הונגרים נשלחו לתאי הגזים, בין הנשלחים היינו אני וחברי.

כשהכניסו אותנו לתאי הגזים, פנה אלי חברי ואמר לי: מה תגיד עכשיו???" אמרתי לו: אני מאמין באמונה שלימה שהכל מאת ה', ושתדע לך שהקב"ה הוא כל יכול, ואם הוא רוצה הוא יכול להציל אותנו גם ממצב כזה, ידוע מה שחז"ל אומרים: "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים" [גמרא ברכות י"].

חברי צחק ואמר לי: תגיד, אתה נמצא על הקרקע???? תראה איפה אנחנו נמצאים, נראה לך שמכזה מקום אפשר להינצל???" אמרתי לו: בטח שאפשר!!!! תבין, אם בורא עולם רוצה הכל אפשרי.

גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה

אימי מורתני דינה בת ריקה תחי'	אבי מורי ר' שלום בן עישה שליט"א	לאה בת חסידה חסיבה תחי'
להצלחת משפחת התורם בעילום שם	ר' רחמים בן ריקה הי"ו	ר' רפאל ישראל בן מזל הי"ו
הילדה מוריה בת רחל תחי'	הילד הראל מאיר בן לינוי הי"ו	לינוי בת שירה תחי'
מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו	מרגלית בת סוזן תחי' סוזנה בת רחל תחי'	רבקה בת חסידה חסיבה תחי' לזיווג הגון והצלחה בכל מעשי ידיה
הבה"ח יצחק בן לאה הי"ו	שולמית בת סוליקה תחי'	לזיווג הגון ישראל עמר בן תמור הי"ו
לזיווג הגון	להצלחת	לרפואת

גיליון זה מוקדש לעי"נ הנפטרים

הסבא ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל	חמותי הרבנית חסידה חסיבה בת סוליקה ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל	מוור חמי הרה"ג רפאל אדרי זצוק"ל הצדיק מרעננה
הסבתא ריקה בת עזיזה ע"ה לבית כהן	הסבא ר' פינחס אליהו כהן בר שמחה ז"ל	הסבתא עישה בת סולטנה ע"ה לבית פרץ
משה סרג' עטיה בן אורידה ז"ל	אייר בת מרגלית ע"ה לבית שריקי	הצדיק מרעננה ר' יצחק הכהן הוברמן בן זלאטא אסתר זיע"א
ר' אורן בן רחל רשל ז"ל	ר' שמואל כגן ז"ל בן הינדה ז"ל	חיים בן גיגי בן מרים ז"ל
לע"נ	לע"נ	ר' משה אילוז בן זוהרה ז"ל ר' חיים יעיש שושן בן עליה ז"ל

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
הוא יברך את

"עמודי התווך"

המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה

הורי היקרים
הרב שלום ודינה פריץ הי"ו

ר' פינחס ולינוי
בהן הי"ו

איתמר ואסתר
אילוז הי"ו

יורם ומיי
עמיה הי"ו

ה' ישמרם ויחיהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים,
יצליחם במעשי ידיהם וכפרנסתם,
ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,
וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

בשורה משמחת

בסייעתא דשמיא ולאור בקשת רבים

עלה בידינו לפתוח קו מלפון ישיר

לשיעורי הרב שלימ"א

שמספרו:

0733-71-81-57

(ללא הקשת שום קוד)

השיעורים נמסרים מידי יום ביומו בשעות הבוקר