



אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות
מחבר הספר "דע לך בני"

פרשת נצבים - ראש השנה (לקוח מהספר "דע לך בני")

סיפר רבי פסח קראון: זוג יהודים ישראלים, שכפי הנראה לא מצאו ערך כלשהו במגורי ארץ ישראל ובשל ריחוקם מהדת, ירדו מהארץ למיאמי ביץ' - ארה"ב ושם חיו את חייהם החופשיים, במשך שנים...

יום אחד ביושבם במרפסת ביתם שבסמיכות לחוף, שמו לב כי קבוצת גברים לבושים היטב, עם חליפות ועניבות הולכים לכיוון חוף הים. ברגע זה תהו לעצמם בני הזוג למעשיהם של אלו, בדרך כלל מי שיורד לחוף לא עושה זאת בלבוש מהודר שכזה. בתוך כך הבעל, שלצורך הסיפור שנקרא לו נחמן הבין את המתרחש ואמר לאשתו: 'אוי ואבוי, היום זהו ראש השנה, ואנשים אלו הולכים לומר תשליך'. אמר קם ועשה - בזריזות לקח את הכיפה המקופלת שהייתה מונחת בארון והצטרף אל אותה הקבוצה בדרך אל הים, כמובן שמראהו השונה גרר מבטי פליאה מצד חברי הקבוצה.

בהגיעם למים, הוציאו כולם את המחזורים ואמרו את סדר התשליך. אל נחמן ניגש בחור ושאל אותו: 'תסלח לי, האם אתה יודע לקרוא עברית?'. 'בודאי', השיב נחמן, 'בטח שאני קורא עברית, אני במקור ישראלי'. הבחור הוסיף לשאול: 'אתה רוצה להגיד מה שהם אומרים?', והשיב הלה: 'כן, אני יודע מה זה, אני זוכר שכילד קטן אמרת תשליך'. 'טוב', אמר הבחור והגיש לו את המחזור לאמירת התשליך.

כשכבר התכוון נחמן ללכת, ניגש אליו אדם נוסף ושאל: 'סלח לי אדוני, האם שמעת תקיעת שופר היום?' 'היום? זה כבר שבע שנים שלא שמעתי תקיעת שופר', ענה נחמן לשואל. ואז המשיך האיש ואמר: 'שמי הוא משה כץ, אני הבעל תוקע כאן, ויש לי שופר קטן בכיס היית רוצה שאתקע עבורך?'.

חשב נחמן לעצמו, למי אכפת מה השם שלו... וכי 'משה כץ' יודע שלו קורים נחמן?... אני לא חבר שלו והוא לא חבר שלי? ובכל זאת שאלו נחמן בתדהמה: 'יש לך שופר בכיס?', ענה לו בעל התוקע: 'כן, ואני יכול לתקוע עבורך'. שמח נחמן ואמר: 'וואו, זה יהיה נחמד...', ואכן הוא תקע בשבילו 30 קולות. כולם הסתובבו בפליאה, מחתי שומעים תקיעת שופר באמצע תשליך? הם כבר חשבו שהמשיח כאן...

כשסיים בעל התוקע את מלאכתו, נחמן הודה לו, ושוב חזר הלה והזכיר לו: 'רק אל תשכח, קוראים לי משה כץ'. ושוב תמה נחמן מה אכפת לי איך קוראים לו? המשיך משה כץ לומר לו: 'אני רק רוצה לומר לך שראיתי מהיכן הגעת, אתה גר לא רחוק מבית הכנסת. אם אי פעם תרצה להיות בקשר עם מישהו מבית הכנסת, תוכל להתקשר אלי, קוראים לי משה כץ, ואם לא אלי, תוכל להתקשר לרב בית הכנסת'.

כשחזר נחמן לביתו, אשתו שאלה אותו: 'איך היה?' והוא סיפר לה: 'את יודעת, שאלו אותי אם אני יודע לקרוא עברית, וענית שאני ישראלי, ולאחר מכן, איש אחד בשם משה כץ ניגש אלי ותקע לי בשופר'.

בתדהמה עצומה שאלה אותו אשתו: 'מה? מי תקע בעבורך בשופר?' 'משה כץ', ענה לה. היא שאלה אותו: 'משה כץ תקע בשופר בשבילך?' הוא אמר: 'כן, למה? והיא ממשיכה: 'אני לא מאמינה, זה באמת השם שלו? ושוב חזר נחמן: 'כן, הוא אמר לי את שמו שלוש פעמים...'.

ואז סיפרה לו אשתו: 'אתה יודע, לסבא שלי, שנפטר, קראו משה כץ, והוא היה הבעל תוקע בבית כנסת גדול מאוד בביאליסטוק. אני לא מאמינה שהיום איש בשם משה כץ תקע בשופר בעבורך'. שניהם נדהמו ממה שקרה, הם קיבלו צמרמורת ולא יכלו להאמין לזה, במשך שלושה ימים הם דיברו רק על זה.

בסופו של דבר הם החליטו ללכת לבית הכנסת, שם הם פגשו את הרב, סיפרו לו את אשר אירע והוסיפו להיפגש עימו לאחר מכן כמה וכמה פעמים - בעקבות מפגשים אלו הם החליטו לחזור בתשובה.

כאשר הגיע אותו הרב לארץ ישראל, נכנס אל הגאון רבי חיים קניבסקי, סיפר לו את כל השתלשלות המעשה ואיך שהקב"ה גילגל לידיהם את 'משה כץ' על מנת שיחזרו בתשובה בעקבות כך. רבי חיים לא התלהב ואמר: 'דברים כאלו קורים בכל יום, אבל לא תמיד אנו מבינים את זה'.

המשיך הרב והעז לשאול את רבי חיים, שאלה מאוד קשה, והתשובה מאוד חשובה לנו. שאלתו הייתה: 'אם ה' רצה שנחמן ישוב בתשובה, מדוע לא שלח להם את משה כץ לפני 10 שנים...?'. שאלה טובה, לא?

רבי חיים ענה לו: 'ה' מתין שהאדם יעשה את הצעד הראשון. ברגע שהוא חבש את הכיפה ואמר: 'אני הולך איתם לתשליך' - אז ה' אומר שעכשיו אני יכול לשלוח את משה כץ...'.

איזה לקח מדהים עבור כולנו. אם רוצים להשתנות. אנו חייבים לעשות את הצעד הראשון.

mottizol@gmail.com

054-5773002

ו, מה הצעד הראשון שלי?