

## חודש אלול מלא באהבה וידידות

בספרים מביאים בשם הקדמונים כמה רמזים מהפסוקים על חודש אלול.

אנחנו בעז"ה נדבר על שלשה מתוכם, ואם יהיה זמן גם על הרביעי. **רמז אחד**, מביאים מה'פרי עץ חיים' (שער ר"ה פא, א), שכתוב "וה' אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה", זה פסוק שנאמר בערי מקלט. ר"ת אלול.

**רמז שני** - מביא בעל הטורים בפרשת נצבים (דברים ל, ו), "ומל הי' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך".

**רמז שלישי** - המפורסם ביותר - וזה כתוב במהר"ח אור זרוע (דרשות ל"ב), ובאבודרהם (תפילת ר"ה), "**אני לדודי ודודי לי**".

**הרמז הרביעי** - מובא בקש"ע (סי' קכח, ס"א), "**איש לרעהו ומתנות לאביונים**". (ואם יספיק הזמן נדבר גם עליו).

והנה, בשלשה הרמזים הראשונים, אם נתבונן נראה שיש סדר בדברים, ושלשתם מובילים לכיוון אחד.

ההתחלה של הדברים, כולנו יודעים שאנחנו מתחילים את חודש אלול עם שופר, דבר ראשון - להתעורר! כי אם בן אדם ישן טוב, גם אם תדבר אתו או אפילו תצעק לו, לא יעזור שום דבר הוא לא שומע...

ולכן על ההתחלה מביאים את השופר, וכמו שהרמב"ם כותב בהלכות תשובה (ג, ד) 'רמז יש בו, כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה'.

אם אתה רוצה להיכנס לאלול - קודם כל עליך להתעורר! עם ישנים אין עם מי לדבר... ולכן מביאים את השופר.

וכשאני מתעורר, מה אני שומע? 'אני לדודי ודודי לי'. איזה קול אני שומע?... קול דודי דופק... איך הדוד מדבר אלינו ב'אלול'!...

**המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל היה קורא לימים האלו "הימים הנחמדים", אלו ימים כל כך מתוקים! מה הקב"ה מדבר אלינו היום? פתחי לי... הוא אצלנו בין מפתחי הלב (!) אחותי... רעייתי... יונתי... תמתי... שראשי נמלא טל, קווצותי רסיסי לילה.**

איזה אהבה, איזה חיבה, באיזו ידידות... מזל בתולה! ידידות, קרבה, אהבה, מה צריך יותר...

יש היום במוסדות חינוך עם פנימיות, כשרוצים להעיר את הילדים בבוקר יש פעמון גדול ומדליקים שם שירים וניגונים, שכולם יתעוררו עם מצב רוח טוב... (ויל"ע אם מותר עפ"י הלכה).

אנחנו לא צריכים את זה... באלול אנחנו רק מתעוררים ושומעים את קול דודי דופק, בכזו אהבה, פתחי לי...

בחובות הלבבות כתוב, 'ולא ישכב כי אם על יצועי אהבתו, ולא יקום כי אם במתיקות זכרו!'! אדם מתעורר עם מתיקות זכרו, הקדוש ברוך הוא לידו... והוא מדבר אלי, דופק לי, אלו שדופקים לי על הדלת - זה שום דבר... הי' דופק לי על הלב!

הוא דופק לי על הדלת הפנימית, על מפתחי הלב, ומדבר איתי, בכזו ידידות ובכזו אהבה, פתחי לי... איזה מתיקות זכרו! אחותי!!!

רעייתי!!! שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה.  
**רבי משה מקוברין זצ"ל היה אומר, שמהאהבה של "אני לדודי ודודי לי" - אפשר להיות שיכור! שיכור מהמתיקות והאהבה!**  
**שמחתי מתוך יראתי**

והנה קמו אנשים והתחילו להעביר ביקורת... אנחנו תמיד ידענו את דברי רבי ישראל סלנטר זצ"ל, אשר מלפנים, כל איש אחזו פלצות מקול הקורא קדוש - אלול. ידעו שאלול זה דבר נורא ונשגב, שצריכים לפחד ממנו!... והנה קם לו דור חדש אשר לא ידע את יוסף, ומאריכים לשכנע כמה אלול הוא נחמד, אלול מתוק, אלול שמח...

והגדיל לעשות אחד שאמר באירוניא, פעם ידעו שבאלול - אפילו דגים שבים רועדים. מסתמא עוד מעט יגידו, שבאלול - אם תסתכל טוב על הדגים בים - תראה שהם שמחים ומחייכים...

אך הוא לא צודק. ונסביר: לימד אותנו הגר"א וינטרויב זצ"ל, כתוב בתנא דבי אליהו (רבה, ג) 'שמחתי מתוך יראתי, ויראתי מתוך שמחתי'. אמר רבי ישראל אליהו, ביראת שמים - היראה והשמחה הולכים יחד. שמחתי מתוך יראתי, למה, כי אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא!

כשאומרים לנו על הימים הללו - **ימים נוראים**!!! ממה זה נורא?... על בית המקדש כתוב (בראשית כח, יז), "מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים".

נשאלת השאלה: הרי כולנו מתחננים שיבנה בית המקדש, ותחזינה עינינו!!! והראנו בבנינו, שמחנו בתיקונו, ובנה ירושלים עיר הקודש. למה?... הרי זה דבר נורא!... אלא מה, אנחנו שמחים ויראים. אמת ויציב, מה נורא המקום הזה, אבל אנחנו מחכים לזה! ושמחים עם זה... ושמחנו...

וכן ימים נוראים - זה אמנם ימים נוראים, אבל סוף סוף זה דביקות וקשר עם הקדוש ברוך הוא! אני מתקרב לקב"ה!

רבינו יונה כותב במסכת אבות: בדרך כלל יראה - מקצרת ימים, אדם שתדיר הוא מפחד, ודואג, ולחוץ - זה משפיע על הבריאות שלו! אבל יראת ה' - תוסיף ימים! למה, כי זה דביקות וקשר עם הקדוש ברוך הוא.

**אין שום הבדל מעשי בין התיאור של רבי ישראל סלנטר על אלול, לבין איך שהיום מסבירים לך מהו אלול... את שני הדברים יש. יראתי מתוך שמחתי, ושמחתי מתוך יראתי. רק שפעם דברו יותר על יראתי מתוך שמחתי, ואנחנו מדברים יותר על שמחתי מתוך יראתי.**

יש יראת שמים, מדברים על יום הדין, ועל היראת שמים, אבל שמחתי מתוך יראתי. זה הקדוש ברוך הוא! אני דבוק אתו. הוא מבקש מאיתנו פתחי לי... שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה!...

### הקב"ה מתגעגע אלינו!!!

רבי איצ'לה בלאזר זצ"ל היה אומר, כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא אמר לראובן, ראובן! אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שבן בנך - הושע פותח ואומר "שובה ישראל עד הי' אלוקיך".

הקשה רבי איצ'לה, וכי עד הושע לא ידענו על מצוות התשובה?... הרי רבינו יונה מביא כבר בהתחלה, והוזהרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה וכו', שנאמר (דברים ד, ל) "בצר לך... ושבתי עד הי' אלוקיך" ועוד, אז מה החידוש של הושע?...!

אומר רבי איצליה, לא מדובר פה על חיוב תשובה, או מצוות התשובה, מדובר פה על געגועים של אבא לבן! כמו בן שנסע לחוץ לארץ, למדינה רחוקה, נשא אשה, הקים משפחה, עובר שנה, שולח לו האבא - אני כבר מתגעגע אליך, אני לא יכול... אני רוצה שתבוא אצלי! אומר לו הבן, אבא, בסדר, אבל אין לי כסף!... אומר לו אביו, מה הבעיה? על חשבונני!...

הקדוש ברוך הוא מתגעגע - - - **שובה ישראל!!!** אני מתגעגע אליכם, בואו אלי... מה משיבים לו כלל ישראל? השיבנו ה' אליך ונשובה! אין לי כסף... אני לא מתעורר, הרגש כבוי... תן לי כרטיס טיסה... **אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך את אלול! אלול זה כרטיס טיסה, בא אלי!!! שובו אלי ושובה אליכם!** אמר פעם ת"ח חשוב, יש שלשה סוגי מחנכים: ניקח דוגמא, יש ילד בתלמוד תורה שאיחר לבא לכיתה, איחור גדול, בא אחרי שעה... הוא יודע שאצל המלמד זה דבר מאד חמור לאחר, הוא כולו מתנצל, אני לא יודע מה קרה לי... קמתי מאוחר ומיד אחרי התפילה אפילו לא אכלתי ורצתי מיד לכיתה, והוא מבקש סליחה... אז יש שלשה סוגי מחנכים:

יש רביה שאומר, בסדר... אני מבין, אבל לא היום, היום אתה לא נכנס לכתה! זה חוסר אחריות להגיע מאוחר. עליך לדאוג לזה! יש רביה שאומר - בסדר, אתה אומר לי שרצת כל הדרך, ולא אכלת, תיכנס, אבל - מתרה בו הרבי - זו הפעם האחרונה!!! ויש רביה שאומר - מגיע לך עונש, ואני עוד אדבר אתך על כך, אבל אמרת לי שלא אכלת, אז דבר ראשון - תאכל ארוחת בוקר... [נבמאמר המוסגר, דברו פעם עם מרן רה"י זיע"א, שפה בשיבה, קורה שיש מאחרים לבוא לארוחת בוקר, אז שישגרו את הדלת של חדר האוכל מיד בתחילת הסדר, כדי שילמדו לא לאחר... אמר הראש ישיבה, בסדר, אבל בתנאי שישאירו חדר צדדי עם לחם ומעט ריבה וגבינה, שלא ישארו רעבים...]

אומר הקדוש ברוך הוא, שובה ישראל עד ה' אלוך, אני מתגעגע אליך! אני לא מדבר אתך על חטאים ועל גיהנם... אלא, כי כשלת בעוונך. אני אבא שלך, ואני לא יכול לראות אותך נופל! אני רוצה להרים אותך, ולהקים אותך... מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים!

אתם קולטים מה הפשט בקוברינער שאפשר להיות שיכור?!... אני לא יודע איך אפשר להישאר אדיש ולא להיות שיכור...

### הקב"ה מעורר אותנו לחזור בתשובה

ואומר מרן הרה"י זיע"א: דע לך! הקדוש ברוך הוא לא רק חידש את התשובה, הוא גם יצר דברים שיעוררו אותנו לתשובה. (אגב, רבינו יונה בשער ב' - בשערי תשובה - מביא דברים שהקב"ה יצר שמעוררים לתשובה).

ומרן רה"י מקדים ומסביר לנו: למה בעצם אחד שלא אוכל - הוא רעב, ואם לא ישן - הוא עייף, ואם הוא חולה - כואב לו. למה?... כי אדם בשביל הבריאות שלו צריך לאכול, ולישון, ולהיות בריא. אם בן אדם לא היה רעב - הוא היה שוכח שהוא צריך לאכול, וזה היה מזיק לו. לכן נתן לו הקב"ה את תחושת הרעב. וכן אם בן אדם לא היה עייף, הוא היה שוכח שהוא צריך ללכת לישון, וזה היה מזיק לו, לכן נתן לו הקב"ה את תחושת העייפות. ואם בן אדם חולה ולא יכאב לו, הוא לא יטפל בעצמו ולא יילך לרופא, וזה יזיק לו, אחרת יהיה מאוחר מידי ה"י... לכן הקב"ה נתן את תחושת הכאב, ואז מיד הולכים לרופא, נוטלים תרופה, ומתרפאים.

אומר מרן ראש הישיבה: אם ככה על דברים גשמיים, על דברים רוחניים הוא לא יעורר אותנו?!... וכי הוא יתן לנו לנבור באשפתות ולהפסיד את כל החיים האמתיים?!...

לכן הקב"ה נתן לנו את מצוות הציצית. אשר עניינה, "למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי". אדם שהוא קצת בעל נפש - - - נזכר. דבר נוסף, יש לנו את המזוזה. הרמב"ם (ו, יג) כותב "ויעור משנתו ושיגאתו בהבלי הזמן". כאשר רואים את המזוזה - נזכרים. אבל גם כאלו שלא נזכרים לא בזה ולא בזה, יש כמה דברים שהקב"ה מעורר בהם.

הקב"ה מתחיל עם הגויים, כמוש"כ בצפניה (ג, ו-ז) "הכרתי גויים נשמו פינותם החרבתי חוצותם מבלי עובר, נדרו עריהם מבלי איש מאין יושב. - - - אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר".

ונתבונן ונראה, רוסיה ואוקראינה - מקומות שהיו ברום הפסגה והפכו לאיי חרבות, עשרות מיליונים גולים מבתיהם... ונהרגים עשרות אלפים מהאי גיסא ומהאי גיסא.

**כאשר עדיין לא לוקחים מוסר - הקב"ה מתחיל עם כלל ישראל! וירמיה הנביא זועק (ב, ל) - "לשוא הכיתי בניכם - מוסר לא לקחו". הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו... וראינו את זה במגיפת הקורונה. שהתחילה עם גויים, ואח"כ זה עבר לכלל ישראל, דברים לא טבעיים - איך שבבת אחת - כל העולם משותק! אבל כל העולם!!! ומיליונים מתים, זה דברים לא טבעיים... הקב"ה מעורר אותנו שהעולם הזה הוא לא התכלית.**

ואח"כ זה עבר ישירות לבני תורה - - - באסון מירון, ובאסון קרלין, רק בבין הזמנים האחרון היו כאלו תאונות דרכים משונות, אוטובוס מתדרדר והורג אנשים, ועוד כמה תאונות דרכים שהיו ממש לאחרונה, וזה מיהודים שלנו!

**וכן מה שהיו טביעות בים של בני עלייה גדולים, ופטירתם של כמה מגדולי הדור, הקדוש ברוך הוא מעורר ומעורר - - -**

**כמה שעונים מעוררים צריך בבת אחת? אנחנו ישנים כל כך חזק?!... זה כבר מחלה קשה... חולי הנפש...**

### רצה הקב"ה לזכות את ישראל

ואני רוצה להגיד לכם:

ידוע שבדור שלנו מאריכים ימים, ואומרים בזה כל מיני הסברים מעניינים, והרבה גם מוסמכים.

ישנו הסבר שלנו, (לא בטוח שזה לא נכון...) ידוע שהגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל אמר שהוא בא פעם למרן הסטייפלער הקדוש, ואמר לו, הרבה פעמים אני מדבר ומחזק, אך אני מרגיש שחסר לי את ה"מכה בפטיש", השפראך האחרון...

והסטייפלער הרחיב לו בסיפור, אך המסקנה הייתה שהקדוש ברוך הוא אוהב את העולם. ולמה נבראו גלגולים?... כי הקב"ה כל כך רוצה שבני אדם כן יזכו, ולכן, אף אם לא הצלחתי בגלגול הקודם - בא עוד פעם, אולי עכשיו תצליח לתקן... ושוב ושוב, הוא כל כך אוהב אותנו.

המשיך הסטייפלער - היום זה כבר הגלגול האחרון. יותר - אין. איך שאתה יוצא מפה - כך זה לנצח! מיליונים של שנים... והיות שהקב"ה כל כך אוהב אותנו, אז הוא מאריך לנו ימים, בא בא... אני כל כך רוצה שתזכה!...

הקב"ה אוהב אותנו ורוצה אותנו ונותן לנו עוד אלול, ועוד אלול, אבל צריך לדעת שאוטוטו בא משיח ואז זה כבר עולם אחר...

הסבא מסלבודקא אמר, אנו אומרים בתפלה, "חנן המרבה לסלוח". מהיכן מתחיל ה-"מרבה" לסלוח?... מהמחילה על העבירה הראשונה. ולמה, כי כמו שאם יש אפילו כתם חזק אחד על בגד זך - צריך הרבה חומרים לנקותו. כך עבירה אחת זה כתם גדול! בלי הרבה חומרים זה לא יימחק, צריך מרבה לסלוח.

זהו חלקו האחד של אלול, השעון מעורר... חומר החטא והפחד מגיהנם.

אבל אומר מרן הרה"י, בא נדבר גם על החלק השני: אתה יודע כמה אתה יכול לזכות?!...?

### השכר הגדול של אמן יהא שמיה רבא

כתוב בגמרא בשבת (ק"ט, ב) כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כוחו - קורעין לו גזר דינו. ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן, אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה - מוחלין לו! כמה אמן יהא שמיה רבא מתגלגלים לידינו כל יום - - - שמעתם כאלו דברים?!...

הרה"ג ר' גבריאל ריקליס (חמיו של הרב יונגראם מזכרון יעקב) אמר לנו בשם רבי ירוחם: שאומר, לפעמים כשיש חולה - נותנים לו כדורים. אך אם הוא מגיע עם דום לב - נותנים לו מכת חשמל. כדורים כבר לא עוזר...

לפעמים באים ליום הדין - וצריכים מכת חשמל. מה זה? אמן יהא

שמייה רבא! וכמו שמכת חשמל יכולה להעיר בן אדם שיש לו דום לב, כך אמן יהא שמייה רבא יכולה להפוך בן אדם שגזרו עליו שבעים שנה לרעה, ולהפכם לטובה!!!

**אתה קולט מה זה אמן יהא שמייה רבא אחד?? זה נמדד בעשרות מליארדים!**

הגמרא בסנהדרין (צו, א) אומרת שנבוכדנצר זכה למלוכה ג' דורות, כי הוא עשה ג' פסיעות לכבוד הקדוש ברוך הוא.

ומביא מרן ה"י זיע"א את הגמרא במגילה (יא, א) שהוא היה מלך ששלט בכיפה על כל העולם כולו!!! וזכה לכך ג' דורות בשביל ג' הפסיעות שעשה.

והנה כל יהודי עושה כל יום שלש פעמים "עושה שלום" - ג' פסיעות. ובשביל זה זוכים למלוכה שלש דורות על כל העולם כולו!!! אתה קולט מהי עוצמה של ג' פסיעות לכבוד הקב"ה? ... אם כן מה זה התפילה עצמה? ... והמצוות? ... ולימוד התורה? ...

אתה יודע מה זה גזר דין של נצח שקובע איזה נצח תקבל? ... והרי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה! מה זה כל חיי העוה"ז? ... שלי, ושלך, ושל כל העולם, בכל הדורות ובכל הזמנים - תצמצם את הכל לרגע אחד של הנאה - - - וה"קורת רוח" שיש שם - בעולם הבא - (זה עוד לא הנאה גמורה) שווה עוד יותר מהכל!

אומר הרה"י, על מה אנחנו מבזבזים את זה? ... ישנם שבשעת התפילה עומדים ומפטטים, ובשביל פטפט אחד - אתה מפסיד אמן יהא שמייה רבא אחד!!! ויותר מאחד ...

**אחד שמפטט ומפסיד אמן יהא שמייה רבא, זה דומה לאחד שפטט ואח"כ נודע לו, שבזמן שהוא פטט היה אחד שאמר כל מי שבא אלי הרגע - מקבל מליון דולר! והוא רואה את כולם חוזרים עם המליונים... הוא לא יסלח לעצמו! ופה זה הרבה יותר...**

והקב"ה מעורר אותנו כי הוא רוצה שנזכה! אנחנו בנים שלו, והוא אוהב אותנו, בראתי את זה בשבילך - - - שובה ישראל! כל העולם הזה - נבנה בשביל שתוכל לקבל, עולם חסד יבנה.

ולמה באנו בכלל לעולם הזה? כדי שבעולם הבא לא יהיה לנו נהמא דכסופא. וכמו שהגמרא אומרת שהעני מתבייש להסתכל בפני מי שנותן לו צדקה. ומבואר עוד בגמרא בשבת שאותיות ג' ד' זה ר"ת גומל דלים, ולכן הדל"ת מחזירה את פניה מהאות גימ"ל, כי היא מתביישת להסתכל בפניה.

הקב"ה לא רצה שיהיה לנו נהמא דכיסופא... הוא הכין לנו כזה גן עדן גדול, והיום אנחנו קובעים את זה!

תארו לכם, גביר ענק שהפסיד את כל המליארדים שלו, אותו יום שהוא הפסיד את כל כספו, אתם מבינים איזו הרגשה זו? ... יש כאלו שיגיזו, אז מה... עדיין נשאר גביר...

אתם יודעים מה זה להפסיד נצח? ... והקדוש ברוך הוא רוצה שנזכה! אז הוא מעורר אותנו ומעורר, עורר ישנים משנתכם! בא תראה מה אתה מפסיד... ולא רק שמפסידים גן עדן, אלא גם מקבלים גיהנם, בכלל אין על מה לדבר...

### **התשובה מתקבלת תמיד!**

ולאחר ה'דודי לי' בא שלב ב' והוא ראשי תיבות נוסף של אלול, 'והאלוקים אנה לידו ושמת לי' מקום אשר ינוס שמה.

אחרי שהקב"ה כבר עורר אותנו עם שיא המתיקות, אני כבר באמת רוצה להתעורר ולהתקרב אליו, אך דא עקא, שאני מלא בחטאים... מה אעשה? ...

אומר לנו הקב"ה, ושמת לי מקום! וכמו שכותב רבינו יונה (שער א') והמנוס הוא התשובה!

כשראינו ערי מקלט, היו בזה כמה תנאים, דווקא רוצח בשוגג, רק שש ערים, וגואל הדם יכול להרוג אותו מחוץ לערי מקלט כל רגע... אך תשובה - - - גם לחוטא במזיד, בתוך הבית, כי קרוב אליך הדבר מאד! וכתוב בספרים, שאפילו אחר, ששמע ישו בו בנים שובבים חוץ מאחר - אם הוא היה שב בתשובה היה נמחל לו! רק שלא עוזרו לו, ודחו אותו. אך אם היה מתעקש, אין דבר העומד בפני התשובה.

ואחרי שבן אדם כבר מגיע עם תשובה אז זוכה לשלב ג' והוא 'ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב'... וכבר כתב הרבינו יונה בתחילת השערי תשובה, והתבאר בתורה כי יעזור ה' לשבים כאשר אין יד טבעם משגת, ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו.

מל ה' אלוקיך, כמו בברית מילה, לוקחים לך את הערלה! פתאום אתה מרגיש לב אחר.

אגב, בקלם היו אומרים איך עושים בחינה לראות אם התפילות בימים נוראים התקבלו או לא, שהיו רואים אם מיד אחרי נעילה ירד טמטום הלב או לא...

אה! איזה אלול גישמאק... נו, זה לא אלול מתוק?!... ושמעתי מהרב טרבלסי (מח"ס אפיקי איל), שמרן רה"י זיע"א אמר פעם בשיעור בביתו, שכתוב בחובות הלבבות שאם אחד עובד את ה' וחושב בתוך לבו גם על כבוד, הוא עובד את ה' בשיתוף! זה כמו עבודה זרה.

שאל הרה"י, אז מי שעובד רק לשם כבוד - יוצא שהוא רק עובד עבודה זרה... והסביר הרה"י - לא... מי שעובד לשם כבוד הוא סתם שוטה. כמו אחד ששורף מלא כסף, הוא שוטה. אבל כשאתה כבר קרוב לקב"ה, מה אתה מכניס לשם עוד מחשבות של כבוד? ...! זה נקרא לעבוד בשיתוף! כך אמר הרה"י.

כזו מתיקות, נפשי חולת אהבתך... המשני"ב מביא (בהתחלה) בשם החינוך - **כי כל אהבה שיש בעולם מאשה וננים וכיו"ב הלא הם כאין וכאפס מול אהבתו יתברך.**

### **מה הכיוון שלך?**

קצת נעבור לפסים מעשיים: מהי העבודה של אלול:

בן סורר ומורה, כתוב ברמב"ן שהוא עבר על "קדושים תהיו". ולמה הורגים אותו, וכי כל העובר על קדושים תהיו, אחת דתו להמית?!...! אלא אומר מרן הרב שך: הקב"ה לא הורג מי שאין בו קדושים תהיו. אלא אנשים כאלו ש"קדושים תהיו" זה בכלל לא בכיוון שלהם להגיע לשם - הם הולכים בכיוון הפוך, להם מגיעה מיתתו.

ידוע שהחזו"א היה מקרב בעלי בתים פשוטים. אך כל אלו שקצת סטו מן הדרך, בדרכים שונות שלא כהמקובל מדור דור, אותם הוא לא אהב.

ושאלו אותו פעם, מה ההבדל? ואמר, יהודי פשוט יודע שהכיוון הוא להיות גדול בתורה ויראת שמים, רק שהוא עוד לא הגיע לזה... אך אלו שאומרים שזה בכלל לא הכיוון, והקב"ה לא שואל ממך שתהיה גדול בתורה והוא העיקר, זהו סילוף של כל תורת משה!!! לאחרונה היתה חתונה עם בת של הגאון רבי יוסף צבי טורק, ושם הביאו חוברת של כל השאלות שהוא שאל את מרן שה"ת רבי חיים קניבסקי זצ"ל. והיתה לו שם שאלה על בן סורר ומורה, הוא הבין שהבעיה של הבן סורר ומורה - שהוא עובר על כיבוד אב.

אמר לו רבי חיים - לא זו הבעיה... ילד קטן שאבא ואמא לא מדבר אליו בכלום, זה בכלל לא מתחיל לעניין אותו - סופו להיות לסטים!... ילד כזה שכבר כשהוא קטן הוא כזה מרדן ולא מוכן לשמוע, אני עושה מה ש"בא לי" - סופו להיות עומד ומלסטם את הבריות.

אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב.

רבי ישראל סלנטר שואל, הגמרא אומרת על ישמעאל - באשר הוא שם. אז למה בבן סורר ומורה - נדון על שם סופו? ...

ומסביר רבי ישראל, באשר הוא שם - קצת הוא במצב טוב, אמנם אחרי זה הוא יתהפך להיות רשע - וע"ז אמרו באשר הוא שם. אבל בבן סורר ומורה - זה כבר מונח היום! כבר היום הוא איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, זולל וסובא, כל חכם הרואה את הנולד כבר רואה פה לסטים מזויין שעומד ומלסטם את הבריות.

### **המטרה של אלול היא - להיות מתייצב על דרך טוב.**

יש בחורים שבאים ושואלים, הם רק מתחילים את אלול, איך אני מגיע לכך שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם? ... הוא כבר אווז שם... אשריהם ישראל...

קודם כל תתחיל! תתחיל להיות מתייצב על דרך טוב. יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו. תתחיל ללכת על דרך טובה, ולאט לאט

תגיע גם לכך שיעיד עליו יודע תעלומות. אבל תתחיל...

### אם לא תנסה - לא תצליח!...

ופה אני רוצה לומר לכם מילת מפתח:

הרה"ג ר' אליעזר כהנמן (שה' ישלח לו רפואה שלמה במהרה) דיבר פעם באסיפת מחנכים בבתי אבות, וסיפר סיפור על יהודי מחוץ לארץ, שאמא שלו קמה באמצע הלילה ביום כיפור, וראתה שהבן שלה הקטן כולו כחול... לא יכול לנשום, רח"ל.

היא מיהרה לרופא ביום כיפור ודפקה חזק, הוא לא ענה, היא דפקה בכל כחה, עד שהוא קם, ושאל בזעף, מה את רוצה?... אמרה לו, תראה את הילד שלי! אמר לה הרופא, עוד כמה דקות תצטרכי לקרוא לחברה קדישא, מה את מעירה אותי עכשיו... היא לא אבדה עשתונות ואמרה לו, תקשיב, אני אתן לך סכום כסף ענק - רק תנסה! אני לא מבקשת ממך שתצליח, אבל לפחות תנסה לעשות לו החייאה. אם יעזור טוב, ואם לא - לא. שווה לך!!! אמר הרופא - אני מוכן. עשה לו את החייאה, ההחייאה הועילה, והוא חי.

מי היה הילד הזה?... הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן. הרב מפוניבז'!!! כל הרבי מפוניבז' הגדול והענק, ממה זה התחיל!... ממילת מפתח בת ארבע אותיות... ת - נ - ס - ה!!!

היצר הרע מייאש אותנו מכל הכיוונים, קודם כל, יש דברים שאני לא יכול להתמודד... אני לא יכול לקום לתפילה, לא שייך שאני אקום... לא שייך בלי פלאפון... ועוד כל מיני דוגמאות. אבל מילה אחת: תנסה.

הייתי בישיבה אחת לאחרונה, וסיפר לי בחור שהוא עבר הרבה דברים בחיים, עד שהחליט אלול אחד - אני משתדל בכל הכחות, והוא אמר לי שהוא השתנה מן הקצה לקצה.

תנסה. תתמודד. ואף אם תאמר, זה בין כה וכה לא יחזיק מעמד, מחר אני כבר אפול --- ועוד כל מיני טענות. מה זה עסק שלך? תנסה! וכי שמעתם כדבר הזה, שאומרים לבן אדם תהיה מיליארדר במשך חודשיים שלוש, ואח"כ כבר לא. והוא ימאן... או להיות עשיר כל החיים או כלום... שוטה! כל יום שאתה מתחזק זה מיליארדים!

בדרך כלל אומרים את זה למורה שמתייאש מהתלמיד שלו. תנסה! היום אנחנו אומרים את זה על עצמנו, אל תתיאש מעצמך! תנסה, אתה יכול להצליח! אדם לא יודע כמה כוחות יש לו וטמונים בתוכו. אמנם בשנה שעברה נפלת, ומי אמר שהשנה תחזיק מעמד?... תנסה! הרבה ניסו והצליחו.

רבי חיים קניבסקי עצמו סיפר, שהוא רצה לגמור ש"ס בהתחלה, והוא לא הצליח, ואח"כ הוא הצליח. אם הוא היה נשבר בשנה הראשונה - לא היה לנו את רבי חיים קניבסקי. הוא לא הצליח פעם אחת וניסה עוד שנה. מה קרה?... קם גדול הדור.

### זיכוי הרבי בשמירת הסדרים

יש רמז נוסף מובא בקש"ע (ריש הלכות ר"ה), 'איש לרעהו ומתנות לאביונים'. ומרן הרה"י זיע"א תמיד היה מדבר, בין אדם לחבירו. קבלנו מרבתינו שאחד מיסודות ההצלחה בימים הנוראים, הוא להיות אחד שרבים צריכים לו.

אמר מרן הרב שך זצ"ל, ועוד אמרו זאת, כל בחור בישיבה זה רבים צריכים לו. איך נוצרת אורה של התמדה בישיבה?... אם כל הבחורים באים ולומדים.

למה באלול כולם יושבים ולומדים?... כי כולם באים! אז בחור מתבייש לא ללמוד או לא לבא לתפילה. וגם אם הוא נפל ולא בא לתפילה - הוא מרגיש נקיפות מצפון.

היום זה היוצר יחד לבס, המבין אל כל מעשיהם. יש הרבה דברים שאתה לא יכול להבין, אבל היוצר יחד לבס, בגלל שכולם עושים גם אני עושה...

אמר הרב שך, בחור שלומד הוא כמו משה שזכה וזיכה את הרבים! רבים צריכים לו. זו זכות גדולה ליום הדין! ואם ח"ו זה הפוך - אז הפוך. דבר פשוט.

### הארת פנים ומחמאות לזולת!...

אבל מרן הראש ישיבה זיע"א דיבר גם על הפשטות של בין אדם לחבירו. וידוע ומפורסם שמרן רה"י הגיע פעם לישיבה אחרי שהוא חזר מהישיבה בכרמיאל, והוא אמר, אני לא יכול לדבר, אין לי כח, אך על דבר אחד באתי לדבר: לבקש מהבחורים המבוגרים שיקרבו את הצעירים! שהם לא ירגישו את עצמם לבד.

כל בחור מבוגר, שייזכר קצת קודם, כשהוא היה חדש פה, כמה הוא היה צמא למילה טובה... מה מבקשים? להגיד "שלום עליכם", להתעניין, לפעמים במילה קטנה אתה יכול מאוד לעזור לו. מה הבעיה?...

כמה בחורים קנו את עולמם בזה! מחייכים אליהם, מאירים להם פנים, ולפעמים גם אפשר לעזור טכנית, בחברותא או בחדר, מה הבעיה?...

הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, כתב פעם מכתב לבוגרי ישיבתו, שכתוב בפרשת שופטים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועיינו לא ראו. ורש"י מביא מתז"ל, וכי יעלה על דעתך שביט דין שופכי דמים הם!... אלא שלא פטרנוהו בלא אכילה ושתייה ולויה.

אכן טענה, אך מה זה שייך לכאן, מדברים פה על שופכי דמים!!! אומר רבי ברוך מרדכי, כך זה הכלל, אדם הולך ברחוב ובא מולו רוצח. אם הוא יודע שיש לו עוצמה, כולם מאחוריו, הוא חבר של כולם - וטוב לו בחיים, אז הוא מתחיל להילחם איתו! למה סתם למות?... ולפעמים הוא גם מנצח.

אבל אם הוא חושב לעצמו - אני לא שווה כלום, אף אחד לא דואג לי... אף אחד לא חושב עלי... אף אחד לא מדבר איתי... אז הוא בכלל לא מתחיל להיאבק, ו... ידינו לא שפכו את הדם הזה!!! כמה זה נכון... מילה טובה...

הגר"מ קופשיץ אמר, וכן מובא ביסוד ושורש העבודה, כמו שיש איסור לשון הרע ואדם ייתבע על כך, כך אדם יהיה נידון על מילה טובה שהיה יכול להגיד ולא אמר!!!

[ויש אומרים שעל זה יש את הנגעים הטהורים, נגעים טמאים - באים על לשון הרע. ונגעים טהורים (שזה גם מחלה) זה על כך שיכלת לומר מילה טובה ולא אמרת!!!]

להגיד מילה טובה לשני... לפרגן לשני... ולרצות באמת שהשני יצליח. לתת לו גיבוי והרגשה טובה! אתם יודעים מה אפשר לזכות?!

אפשר כל כך הרבה לזכות, והקב"ה בא אלינו, ומתרפס אלינו, שראשי נמלא טל, קווצותי רסיסי לילה... ולא יקום כי אם במתיקות זכרו...

את הדודי לי - כבר שמענו. כעת העבודה שלנו היא אני לדודי.

ברכת מזל טוב

לידידנו הרב שמעון שניידר שליט"א

תלמיד מרן המשגיח שליט"א

אשר מסייע רבות למערכת 'ארחות חיים'

לרגל הולדת הבת בשעטו"מ

יה"ר שיזכו לגדלה לחופה ולמעשים טובים אכ"י"ר



ברכת מזל טוב

לידידנו הרב דוד דנגור שליט"א

ולידידנו הרב יהושע ליב אונא שליט"א

אשר שקדו ועמלו מידי שבוע בשבוע בכתיבת ועריכת השיחות

לרגל הולדת בתם בשעטו"מ

יה"ר שיזכו לגדלה לחופה ולמעשים טובים אכ"י"ר



ניתן לשמוע את השיחה ביום שלישי בערב ולאחמ"כ בשידור חוזר וכן שיעור דף היומי ועוד, בקו השיחות שמספרו 074-740-3629

ניתן לתרום לגליון מכל עמדות נדרים פלוס ברחבי הארץ באמצעות לחצן קופות נוספות בחיפוש יש להקיש ארחות חיים או קוד מוסד 1000729 כמ"כ ניתן לתרום דרך המערכת הטלפונית הממוחשבת נדרים פון בחיגו לטלפון 037630585 שלוחה 2071 או במספר פלא 053-415-3025 כל מי שיכול לעשות הוראת קבע אפילו של 5 ש"ח תבוא עליו ברכה, וכל המוסיף... ניתן לקבל את הגליון במייל: 4166058@gmail.com