



# אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות  
מחבר הספר "דע לך בני"

## פרשת מטות

### "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה"

אמר הצדיק רבי מנחם מנדל מקוסוב זצ"ל: אדם יכול להגיע לדרגה גבוהה מאוד ע"י זה שמקיים כל מה שמוציא מפיו ואינו מחלל דבריו, וזה מרומז בפסוק "לא יחל דברו", היינו שאינו מחלל את דיבורו, אז "ככל היוצא מפיו יעשה" שהקב"ה יעשה כל מה שיאמר, ממש בבחינת צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר זצ"ל היה מקורב לרשויות השלטון בברלין ונערץ עליהם. הוא ניצל זאת למען שתדלנות לעת הצורך, להעביר את הגזירות הרעות שגזרו על בית ישראל. באחד הימים הגיע שליח מקהילה רחוקה ובפיו בקשה דחופה ששלחו אנשי הקהילה כי יואיל רבי עזריאל בטובו למהר אל השר הממונה, לחלות פניו ולהפעיל שתדלנותו להסיר מעליהם גזרה קשה שנגזרה עליהם. הבקשה הדחופה נזדמנה לפתחו בדיוק בשבת קודש, ולנוכח הסכנה היה צורך לפעול מידית אף בעיצומה של יום השבת. חבש רבי עזריאל מגבעתו, עטה את גלימתו הרבנית, והזדרז לבית השר ביום השבת לפעול לטובת אחיו היהודים. רבי עזריאל היה נוהג לעשן סיגריות, שכן בתקופתו עדיין לא נודע דבר הרופאים שהסיגריות מזיקות ויש לאוסרם עפ"י ההלכה. והנה כאשר הופיע בשבת בפני השר, כיבדו הלה בסיגריה משובחת... רבי עזריאל חשש להשיב פני השר ריקם כדי שלא לעורר כעסו ועל כן השיב לו על אתר: "האם אינך יודע שאינני מעשן כלל ועיקר"?! שמע השר והשיב את הסיגריה למקומה, ורבי עזריאל שוחח עמו על ענין אותה קהילה. ואולם מאותה פגישה, פסק רבי עזריאל מלעשן. הוא החליט כי עליו לעמוד בדיבורו ולקיים "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה"! ומכח הדיבור שהוציא מפיו שאינו מעשן, לא הכניס יותר סיגריה לפיו כל ימי חייו!

כח הדיקדוק. רציני. לא? תן צליל!

mottizol@gmail.com

054-5773002