

# רעיונות מדהימים

פרשת פינחס תשפ"ב, עלון מס' 444

להצטרפות לאלפי המנויים ולקבל את העלון חנם, לשלוח הערות או תגובות, נא ליצור קשר עם הרב יהושע אלט בכתובת [yalt3285@gmail.com](mailto:yalt3285@gmail.com). העלון מתפרסם בשש יבשות וביותר מארבעים מדינות ברחבי תבל.

לעילוי נשמת רחל רבקה בת מרדכי

כדי לרכוש אחד מהספרים (באנגלית) של המחבר (עותק או ספר אלקטרוני) ולקבל אותו במשלוח עד דלת ביתך, אנא שלח דוא"ל לכתובת [yalt3285@gmail.com](mailto:yalt3285@gmail.com) או בקר בכתובת <https://amzn.to/3eyh5xP>.



## הפצת "רעיונות מדהימים" על פני הגלובוס

ארגנטינה • אוסטרליה • אוסטרליה • בלגיה • ברזיל • קנדה • צ'ילה • סין • צ'כיה • אנגליה • צרפת • גרמניה • גיברלטר • הולנד • הונגריה • הודו • ישראל • איטליה • מקסיקו • פנמה • פולין • רוסיה • דרום אפריקה • שווייץ • אוקראינה • איחוד האמירויות הערביות • ארצות הברית • ונצואלה

This newsletter can also be viewed in English at <https://bit.ly/3z9qF5E>

דעם נוזלעטער קען מען אויך זען אויף יידיש ביי <https://bit.ly/38RvdTI>

Pour voir ou télécharger la version Française: <https://parshasheets.com/?s=Fascinating+Insights>

אפשר לקרוא את עלון זה בעברית באתר: <https://bit.ly/3mGmEOZ>

**המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים.**

## המתנה היקרה של שבת

הגמרא (שבת ק:) מספרת שה' אמר למשה שיש לי מתנה טובה, מתנה נפלאה בבית האוצר שלי ושמה שבת. אני רוצה לתת את זה לעם היהודי, לך תודיע לו. הספר "ספרי קדושים" מסביר את הגמרא בסיפור. ר' שמואל שמעלקה נתקל פעם באדם עני ולא היה לו מה לתת לו. לכן הוא נתן לו טבעת יקרה שהייתה ברשותו. כששאתו הבינה את זה, היא כל כך התעצבנה כי זה היה שווה הרבה כסף. הרבי אמר אז אם זה שווה כל כך הרבה, תן לי ללכת להגיד לעני כמה באמת שווה הטבעת כדי שהוא לא ימכור אותה בזול. כך נוכל לתפוס את הגמרא הנ"ל כפי שעלינו לדעת את ערכה האמיתי של השבת. לכן, לך והודיעם, הודע ליהודים על ערך השבת.

המילה "שבת" קשורה לשקט, שלווה כמו "שובה ונחת" (ישעיה ל:טו) וכמו "נפשי ישובב" (תהלים כג:ג), מחזירה את נשמתו. כוחות הרשע עוזבים את השבת כפי שאומר לנו הזוהר, "כשמגיע השבת... כל המשפטים הקשים מוסרים..."

אנחנו צריכים לחוות שבת אמיתית. ר' משה לייב סאסובר היה נותן את המשל הבא: היה מישהו שרצה להזמין אדם גדול. לכן הוא הזמין את האיכות הגבוהה ביותר מכל דבר - המעדנים הטובים ביותר, מוזיקאים מובילים, הקומיקאים המצחיקים ביותר, התאורה הטובה ביותר וכן הלאה. עם זאת, הוא שכח להזמין את האורח. כך גם עם אנשים רבים בנוגע לשבת כשהם מכינים את המאכלים הטובים ביותר, לובשים את הבגדים הטובים ביותר שלהם, מנגבים את הרצפה, מכינים נרות שבת יפים וכן הלאה. עם זאת, הם שוכחים להזמין שבת! בדרך זו אנו יכולים להבין "וקראת לשבת" (ישעיה נח:יג), מכיוון שצריך להזמין גם את השבת.

היה יהודי מירושלים שהיה אומר "ה' נתת לי חלה ללחם משנה (אגב, הנצי"ב [משיב דבר א, כא] כותב שלחם משנה יכולה להיות שתי פרוסות לחם, ולא שתי חלות שלמות), יין לקידוש ולהבדלה וכל מה שאני צריך לשבת. עכשיו, בבקשה תן לי שבת לשבת." אנחנו צריכים לחוות את השמחה, המתיקות והקדושה של השבת.

השל"ה מעיר על "וקראת לשבת עונג" ששבת צריכה להתענג ממך. כלומר, מהדרך שבה אתה מתפלל, לומד וכדומה. לשבת יש את היכולת להביא אותנו **קרוב** לה' כפי שהוא אומר "ואני קרבת אלהים לי טוב" (תהלים עג:כח), כמו קרבת, חולקת את אותה גימטריה כמו שבת, 702.

איך מרגישים את האור של שבת? אדמו"ר מלכבי"ץ (תורת אבות, דרכים בעבודת ה') מעיר על "לוו עליי...ואני פורע", לווה את הכספים הדרושים לשבת ואני, ה', אחזיר את הלוואותיך (ביצה טו:), שהמילה "לוו" גם כן משמעותה להתחבר כמו ב"לילה אישי" (בראשית כט:לד), בעלי יתחבר. אז, התחבר לה' ואז אני פורע, הוא יראה לך את האור, כפי שפורע גם כן משמעותה לגלות כמו ב"כי פרע" (שמות לב:כה), הוא נחשף.

### בנייה החיובית

עם כל הבנייה המתרחשת בארץ הקודש, חלקם עשויים למצוא בכך מטרד שכן הוא גורם לרחובות להיות פקוקים יותר, לרעש החזק מהבנייה שמתחילה בשעה מוקדמת, האזורים צפופים יותר ככל שיותר אנשים זזים פנימה וכן הלאה. איך אנשים גדולים רואים את זה?

ר' יוסף חיים זוננפלד שמח לראות את בנייתה והרחבתה של ירושלים. בקיץ האחרון לחייו בשנת 1932, כשכבר היה חלש מאוד ולא יכול היה עוד ללכת ברגל, היה נוסע לעתים קרובות במוניות לביקור בשכונות החדשות של ירושלים. כשעבר בחלקים החדשים של העיר פניו היו קורנים שמחה והוא היה ממלמל "בונה ירושלים ה'", ה' הוא בונה ירושלים (תהלים קמז:ב).

במכתב מיום א' אלול 1903 כתב ר' יוסף חיים זוננפלד לאחיו, ר' שמואל, מנהיג קהילה באוסטרה שבמורביה: "ב-31 השנים מאז בואי חלו שינויים רבים יותר מהאלף השנים הקודמים ביחד. יותר מאלף בתים יהודים נבנו כאן. עיר הקודש עצמה התרחבה ונבנו בירושלים מבנים יפים יותר ממה שקיוונו אי פעם. בניית הרכבת מתקדמת עוד יותר; ישובים חדשים צצים; אזורים שנשלטו על ידי שממה וריקנות במשך אין ספור דורות התלבשו כעת בחיים ובצמיחה. בכל מקום יש גנים שופעים ומטעים פורחים. האם אפשר שלא לראות את יד ההשגחה האלוהית בכל זה? עלינו לעבוד ביישוב מחדש של הארץ עם אמון בה' שנתן לנו את תורתו הקדושה. בוודאי, אם נהיה נאמנים לתורה נזכה לחיות כאן בבטחה ונמצא תמיד רחמים וחסד..."

ר' יוסף חיים ראה בבנייתה מחדש של ירושלים, אפילו מבנים חדשים שנבנו ואוכלסו על ידי לא-יהודים, כהכנה לגאולה. בטיול בשכונות טלביה וקטמון, הוא לא יכול היה להסתיר את התרגשותו מאחד הבניינים הגדולים שנבנו לאחרונה. מישוה שהתלווה אליו ציין שההתרגשות לא במקומה מאחר והבניין שייך לא-יהודים. ר' יוסף חיים השיב: "מה ההבדל? אבותיהם הרסו את הארץ. האם הם לא נדרשים לסייע בבנייתו מחדש? אל תדאג, כל הבניינים היפים והמפוארים האלה יהיו יום אחד שלנו". כשהניף את ידו על הפנורמה של העיר החדשה ההולכת ומתרחבת, קרא ר' יוסף חיים בשמחה נלהבת: "אני זוכר שכל האזור הזה היה ביתם השומם של יצורי השממה. עכשיו זכיתי לראות את כל זה בנוי ופורח!"

במכתב שכתב ר' ישראל רייזמן באוגוסט 2019 לאחר שהגיע לישראל בקיץ לכמה שבועות, הוא כתב, "אנו מתארים את ירושלים כ"יפה נוף", הכלה היפה. ובכן, הכלה יפה מתמיד. הגעתי לכאן בצפייה גדולה ולא התאכזבתי. חדר היחוד היה מיוחד. ירושלים חיבקה אותי והבטיחה לי קבלה ישירה בלימוד התורה שלי וקו ישיר לתפילות שלי. קבלת הפנים כאן יוצאת דופן. ישיר. עמדתי על הר הזיתים והסתכלתי לעבר ירושלים. יש לי הבנה חדשה של נבואה של זכריה. כפי שאתם אולי יודעים, מהר הזיתים רואים בבירור את הר הבית וכיפות הבושה. אבל ראיתי הרבה יותר. ככל שהעין יכולה לראות, משמאל ומימין, צפון ודרום, יש פנורמה של בתים וישיבות חדשים. העין יכולה לראות גם קילומטרים מזרחה, מעבר לעיר העתיקה. לרגע הרגשתי כמו משה רבינו, מרגיש את השמחה של התבוננות אל הארץ מראש ההר. ראיתי אלפי, אולי עשרת אלפים בניינים ודירות ברגע מרגש אחד. מזרח ירושלים הערבית מתגמדת מול גל גאות של הבניינים החדשים והאלגנטיים, הגבוהים והקדושים שלנו. ילדי ירושלים הגולים זה מכבר חוזרים. כשנולדתי, ההרים מירושלים השכנה היו ריקים. "שועלים הלכו בה" (עיין מכות כד:). לפני שישים שנה היו רק שכונות פזורות, עם מבנים קטנים. ועכשיו! יש יותר יהודים בחזון שלי, היום, מאשר היו בכל ישראל, לפני מאה שנה. הרבה יותר. התנפחתי מגאווה כשהבטתי סביבי, שוב ושוב. בקושי יכולתי להכיל את עצמי. ומאז אני בוחן את התמונה בעיני רוחי. זה רק אני. תארו לעצמכם את השמחה שחשה הכלה. לא פלא שהיא פותחת את הלב לכל מי שרוצה להרגיש אותה. ועכשיו אני מבין את זה. לזכריה יש נבואה על ימות המשיח. בנבואה עוצמתית הוא מדבר על התפצלות הר הזיתים לשניים. למה? זה אף פעם לא היה ברור. אבל עכשיו זה כן. כשנולדתי, הנוף של הר הזיתים - מה שההר ראה כל היום, כל השנה - היה בעיקר נוף של שני המסגדים האומללים. זה היה כך במשך מאות שנים. כיום, ההר מתמוגג מהנוף הייחודי שלו. גם ההר מתנפח מגאווה. כל שבוע, בניין חדש! עגורים שמגיעים יותר ויותר לשמיים! גאות הר הזיתים. ברגע של שמחה ההר יתאמץ לכל הכיוונים. והוא יתפצל כדי לספק נתיב ישיר להר הבית. השמחה כבר שם. זו תעלומה שזה לא מתפצל כרגע".

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא שלושה ספרים במגוון נושאים בענייני יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, אידיש, עברית, גרמנית וצרפתית.