



אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות
מחבר הספר "דע לך בני"

פרשת נשא

אזון כהן? מה קציוק הקטע שלי???

מדובר ללא ספק בתופעה מרתקת. על פניו, הכהנים אינם צריכים להצטיין בשום תכונה אישית. הכהן לא חייב להיות המתפלל הכי ירא-שמים בבית הכנסת, הוא לא חייב להיות הגאון הכי גדול, הוא אפילו לא חייב לחלא מספר שעות קבוע של לימוד תורה בכל יום. הוא קדוש מעצם טבעו. משפחת הכהונה נושאת סגולה עצמית ההופכת אותה למשהו מיוחד ואת ברכתיה לבעלות עוצמה.

מספרים שהיה יהודי בליטא, קבצן בן קבצן אשר חלם להתחיל דף חדש ולהתעשר... הגיע לארה"ב והחליט מהיום אני אהיה מוצלח ומקסים כולם יעריכו אותי מה הוא עושה? הולך וקונה לעצמו חליפה, עניבה וכו'.

כנס לבית הכנסת בשבת ומתיישב ליד כל האנשים החשובים, ב"מזרח". כמו כן החליט, שכשישאלו מי כאן כהן, אני יגיד שאני כהן. לכהן מובטח תשומת לב. מגיע קריאת התורה, והכהן שלנו עולה לקריאת התורה מבסוט. הגיע הרגע שהוא הפסגה, מבחינתו. סוף התפילה.

הולך ונעמד לצד הרב וממתין שכל הקהל יעמור גם דרכו ויכבד אותו. לפתע, הרב פונה אליו בברכת שבת שלום... וכאשר העיניים מצטלבות, הרב שואל אותו: יענקל? מפינסק? זה אתה? ויחבקהו וינשקהו...

וואוו הגעת לאמריקה, Welcome!!! מה שלומך? אולם, סליחה שאני שואל, הלא אני זוכר את אבא ואת סבא שלך ואת סבא רבה, אתם לא כהנים, איך פתאום נהיית כהן?

אז הוא אומר לרב, תשמע לי טוב, פה זה אמריקה, מדינה חדשה, חיים חדשים. אם אתה יכול להיות פה רב אני יכול להיות כהן.

כהן זוהי ירושה מאהרן, ללא שום תכונה... אולם, תכונה אחת הוא חייב. אהבת ישראל.

בנוסח הברכה: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה." יש סיפור, על הראי"ה קוק זצ"ל היה מברך ברכת כהנים ניתן היה לשמוע בקולו הנעים את האהבה היוקדת שהוא רוחש לכל אחד מישראל, את השמחה הפנימית הממלאת את חדרי לבבו, את העין הטובה ואת המתינות הגדולה.

ברכת כהנים זו אחריות גדולה, הכהן צריך להיות צינור ראוי, ואמנם הוא יכול לברך גם אם הוא לא חכם ולא מדקדק במצוות, יש צינור שהוא חלוד ויש צינור שהוא חלול ויפה והקול שעובר דרכו הוא ערב וצלול.

בכל כהן טבוע כוחה של ברכה. מתנה אלקית זו דורשת מהכהן להכיר בזכות הגדולה שנפלה בחלקו להיות צינור שדרכו תעבור הברכה. כמו שופר שזואגים מבעוד יום לנקות אותו בעראק או בחומץ כדי שקולו יהיה צלול, כך על כל כהן וכהן לערוך נקיון פנימי מוקדם, נקיון רוחני שמביא אהבה ושמחה, עין טובה, מתינות ונעימות.

שנרצה להתקדק. אמון!

mottizol@gmail.com

054-5773002