

בארה של תורה

פשוט עיון ודרש בפרשת השבוע ופניני השקפה ומוסר / נכתב ונערך ב"ה ע"י הרב ראובן גולן

יו"ל ע"י מוסדות "דרכי תורה" רחובות (רח' הי"ש 12) לאור חזונו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל

כתובת המערכת:

רחובות- ההגנה 56/5

טל' - 054-8410805

דוא"ל להערות וקבלת

העלון מדי שבוע:

rg5740@gmail.com



גליון 763 סיון תשפ"ב שנה טז

לע"נ חברנו ר' יחיאל בן דינה ז"ל ע"י חבריו במוסדות דרכי תורה

"בסתר המדרגה" בקרוב!

בפרט עכשיו, כשאנו זוכים למעמד האדיר והנשגב של מתן תורה, שומה עלינו לעשות בדק בית פנימי ומקיף ולדרוש ולחקור ולשאול:

- א. כיצד נראה הקשר שלנו עם התורה הקדושה וכמה אנו מחוברים אליה?
- ב. כיצד אנו מתייחסים ליום שעבר עלינו בלי לימוד תורה, בלי שיעור תורה? האם אנו ממשיכים הלאה לסדר היום, או מרגישים כמי שאבד לו סכום של מיליארד דולר??
- ג. האם אנו חיים מתוך הרגשה שיום בלי תורה הוא יום אבוד לנצח, ומאידיך, יום שבו למדתי טוב, השתתפתי בשיעור תורה, או למדתי תורה בחברותא, הוא היום המאושר בחיי, יום שילווח אותי לנצח בבחינת "בא בימים"??
- ד. האם אנו חיים מתוך הרגשה שהתורה עבורנו היא לא חמצן לנשימה ואמצעי לחיים, אלא היא היא החיים עצמם, ובלעדיה אנו מסכנים ואבודים???
- ה. האם אנו באמת מאמינים שהתורה היא הברכה הגדולה ביותר מכל דבר אחר שקיים בעולם, ומה וכמה אנחנו מוכנים לעשות כדי לזכות לברכה עצומה זו???

ככל שאדם מחובר ומקושר בטבורו הרוחני לתורה כך זוכה להצלחה

התורה הקדושה היתה קיימת עוד לפני מתן תורה, ואפילו לפני שנברא העולם. אך בכל אותם תקופות ושנים שקדמו למתן תורה, יהודי היה יכול להגיע להישגים רוחניים בדרכים כאלה ואחרות בעבודת ה', ואם היה נראה לו שעל ידי מעשה מסויים שמנוגד לתורה הקדושה הוא יכול לפעול תיקונים כבירים, הוא היה עושה זאת [וכבר האריכו בזה בספרים הקדושים, אודות יעקב אבינו שנשא שתי אחיות וכיוצא ב].

אולם בחג השבועות שבו קיבלנו את מתנת התורה, התחדש שרק על ידי התורה אפשר לעלות ולהתעלות, אחת היא הדרך ואין בלתה. יהודי, יכול ואף מצווה לעשות חסד, ולהתפלל, ולעשות מעשים כבירים וגדולים בשטח של בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, אך היסוד שעליו נשען הכל היא התורה הקדושה. ואם הוא לא עמל בתורה, אף שהינו גדול ורם בעניינים רוחניים אחרים, העיקר חסר מן הספר!

ומשכך עלינו להפנים כי הברכה והאושר וההצלחה בחיינו נמדדים רק לאור הקשר האישי שלנו לתורה הקדושה. ברכה לא נמדדת בכמות. יכולים להיות לו ליהודי קניינים רבים, וכסף וזהב עד בלי די, אך כל עוד שאיננו עמל בתורה, אין לו לא

חג שבועות

שלא יתפוס אותך כלב

בסוף מגילת שיר השירים (ח, יד) נאמר "ברח דודי ודמה לך לצבי או לעופר האילים על הרי בשמים". ופשט הדברים טעון ביאור, מדוע שלמה המלך ע"ה קורא ל"דודי" לברוח? וכיצד אפשר להידמות לצבי או לעופר האילים? והיכן נמצאים אותם "הרי בשמים" ש"דודי" אמור לברוח אליהם?

אלא, שהנה דרך הציידים לשלוח לפנייהם כלב שירחרח ויזהה היכן נמצא הצבי וירדוף אחריו עד שיתפוס אותו. הצבי רץ כל עוד נפשו בו, אך הכלב אינו מוותר, ובאמצעות חוש הריח החזק שלו הוא דולק אחריו. הצבי שרואה כי כלתה אליו הרעה ובעוד רגע קט הכלב יתפוס אותו, מזנק ברגע האחרון לעבר שיח בשמים ומתחבא בתוכו. הוא יודע שכוחו של הכלב הוא בחוש הריח, הכלב מריח אותו ויודע היכן הוא נמצא, וריחם הטוב של הבשמים שגובר על ריחו שלו ומטשטש אותו, מציל אותו מפני הכלב.

זהו המשל. ומהו הנמשל? ה"צבי" ששלמה המלך מדבר עליו הוא היהודי. ובעצם כל אחד מאיתנו. ה"כלב" הוא היצר הרע, שדולק אחרי היהודי ומבקש להחטיאו. ליצר יש "חוש ריח" חזק, הוא "מריח" את החסרונות שלנו, הוא בקי בכל המגרעות שלנו, והוא מכיר היטב את החולשות שלנו, דרכם הוא מנסה לתפוס אותנו ולהפילנו לבאר שחת של עבירות וטומאה.

ומה הפתרון? אם היצר הרע מכיר אותי כל כך טוב כיצד אוכל להימלט מפניו? אומר החכם באדם שרק עצה אחת היא לנו! "ודמה לך לצבי על הרי בשמים!!", עלינו לברוח לבית המדרש, ושם בבית המדרש שמלא בניחווחה של תורה, וכולו מבושם בריחה המשכר של התורה הקדושה, היצר אינו יכול ליהודי, הוא כבר לא "מריח" אותנו, ושם הוא מתפוגג ונימוח מקדושת התורה, וכך אנו נמלטים וניצלים מפניו.

מה אנחנו מוכנים לעשות כדי לזכות לברכה?

האמת היא שהתורה היא לא רק בבחינת "סור מרע". התורה לא רק מגינה עלינו מפני היצר הרע, אלא מביאה לנו ברכה עצומה, ומכניסה אור גדול לחיינו.

בית שמתנהל סביב תורה, לא רק במונן של דקדוק ההלכה, אלא שהתורה היא משאת הנפש ואור החיים, ובני הבית חיים מתוך ידיעה ש"טוב סחרה מכל סחורה", הוא בית מואר, בית שממנו יצמחו בבוא העת בנים וחתנים תלמידי חכמים.

שלמה בן עליה זכרי ז"ל

מרים בת יעקב ליבי ע"ה

שדרה שושנה בת יחיאל סעיד בסל ע"ה

צביה בת סאלם דרף ע"ה

שלום בן מנחם סעיד ז"ל

גדעון בן שושנה דרף ז"ל

מיכאל בן ברטה הבויניצקי ז"ל

אברהם בן אסתר אניג'ר ז"ל

משה בן רגינה לביא ז"ל

ברכה בת בת שבע אליהו ע"ה

רנה בן סוזאן אלאיש ז"ל

סלמון בן יונה משמור ז"ל

אליהו בן מסעודה טובול ז"ל

יוסף בן חנה בן שמחון ז"ל

ברכה ולא סייעתא דשמיא. ומאיך יתכן יהודי שאינו משופע בממון, אך הוא חי אוהב ונושם את התורה הקדושה, יהודי כזה הוא יהודי מבורך, שברכת התורה מלווה אותו על כל צעד ושעל. **וזהו כלל גדול בתורה, ככל שאדם מחובר ומקושר בטבורו הרוחני לתורה כך זוכה במידה גדושה לברכה והצלחה. אך כשאנו מתרחקים מהתורה ולא עוסקים בה כראוי ולא עקביים בלימודה, אנו מרחיקים עצמנו מהברכה, וזהו הפסד גדול ורב.**

האברך שהתעשר בזכות הקללות בלדרמן

היה אברך שהתפלל בבית הכנסת לדרמן בבני ברק בשבת פרשת בחוקותי. הגבאי כיבד אותו בעליה לפרשת הקללות. וראה זה פלא שמאותו שבוע מזלו התרומם והוא נהפך לבעל ממון. מאן דהוא הציע לו למכור סחורה מסוימת בביתו. הוא ראה הצלחה, קונים רבים פקדו את ביתו. המקום נעשה צר מהכיל, והוא השכיר מקום רחב יותר, וכשגם שם לא היה די מקום, הוא השכיר חנות גדולה ומרווחת, ובהמשך פתח סניפים נוספים עד שהיתה לו רשת חנויות גדולה, והוא נהפך לעשיר. כמובן שה"הצלחה" גבתה מחיר יקר, יקר מאד. הרי מדובר היה באברך כולל ששקד על תלמודו יום ולילה, ופתאום הוא מוצא את עצמו עוסק בסחורה. בהתחלה זה היה בין הסדרים, ולאחר מכן הוא החל לעסוק בכך על חשבון הסדרים עצמם, ולא עבר זמן רב עד שהוא מצא את עצמו מחוץ לכולל לגמרי. הוא בקושי זכר מהיכן פותחים את הספר...

כל אותו הזמן ניקרה במוחו השאלה כיצד יתכן שדוקא העליה לתורה בפרשת הקללות היא שהסבה לו הצלחה כל כך גדולה והביאה לו ברכה רבה כה גדולה. הוא נכנס אל הקודש פנימה אל ביתו של מרן שר התורה זצוק"ל ושאל אותו על כך. הרב לא הבין על מה הוא מדבר, "על איזו ברכה אתה מדבר? אתה לקית בקללה הגדולה ביותר! אתה היית אברך מתמיד בכולל והיום אתה בקושי לומד אם בכלל, האם זו נקראת ברכה בעיניך???" יהודי בלא תורה הוא יהודי שאינו מבורך ואין זה משנה כמה כסף יש לו...".

כמה מסר למדנו ממעשה זה. ברכה נמדדת ותלויה אך ורק בקשר שלנו עם התורה. ו"מברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם הוא". כלומר האדם נבחן במה הוא מחשיב כברכה. האם הוא יודע ומבין שהברכה הגדולה ביותר היא עצם לימוד תורה, או שבעיניו ברכה היא ממון וקניינים גשמיים.

מדוע חייך הרב זילברשטיין כששמע את ברכת מרן שר התורה?

היה יהודי בעל ממון שתרם לקרן ההסעות שע"י החינוך העצמאי. הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א ביקש ברכה

היכוננו למעמד הענק!

אי"ה יתקיים מעמד סיום מסכת עירובין במסגרת לימוד העמוד היומי בגמרא שע"י הארגון העולמי "אורייתא". יום ד' כג' סיון באולמי בית זלצר 20:30 (רח' הבעש"ט 22).

אירוע מושקע, במעמד הרבנים שליט"א, ובהנחיית הרה"ג בנימין קובלסקי. סעודה כיד המלך בליווי תזמורת והרבה הפתעות. ההשתתפות חינם בהרשמה מראש במייל rg5740@gmail.com

עבורו ממרן שר התורה. הרב השיב "שיזכה ללמוד תורה!". הרב זילברשטיין החל לחייך והסביר שיהודי זה מבין רק "כסף" ובעיניו הברכה הגדולה יותר היא כסף וממון, ואם כן אולי כדאי שהרב יברך אותו שיזכה לשפע ממון. למרות זאת מרן שר התורה חזר על דבריו ואמר "שיזכה ללמוד תורה!!!".

ומדוע? כי באמת הברכה הגדולה ביותר היא התורה הקדושה, מה שאותו יהודי לא השכיל להבין. הוא חושב שכמה שיהיה לו יותר כסף זה יותר ברכה עבורו. אך האמת היא שאם אתה לא לומד תורה, אין לך ברכה כלל, לא בעסק, לא בחיים, לא בכל מה שיש לך. לברכה אמיתית זוכים רק בזכות התורה. התורה הקדושה, היא ההצלחה, היא הנחת, היא הבריאות, היא האושר, היא הסיפוק והטעם בחיים, והיא הדבר הגדול ביותר שיהודי יכול לזכות לו.

יהודי מתחנן ומבקש מבורא עולם, ובפרט ביום הדין על התורה בחג השבועות, שירעיף עליו שפע ברכה והצלחה. לבורא עולם אין שום מניעה להעניק לו כל אשר יחפוץ. אבל יש לו שאלה אחת, מה אתה יהודי יקר מוכן להשקיע בשותפות הזו??

בורא עולם אומר, אתה רוצה שאשקיע ב"עסק" שלך, בחיים שלך, שאהיה שותף שלך בכל מעשי ידיך, אבל אתה שוכח שבשותפות כמו בשותפות כל אחד מהצדדים צריך להשקיע משהו. יתכן שאחד ישקיע יותר והשני פחות, אבל אין מושג כזה שאחד נותן הכל, זו לא שותפות, זו מתנה. ומה ה' רוצה שאנו ניתן ונשקיע? מה אנו יכולים לתת לו? כסף וזהב, דבר גשמי כזה או אחר? לא ולא! הנחת של בורא עולם זה לראות יהודי שמגיע לשיעור תורה אחרי יום מפרך. זו ההשקעה שלך, זה העמל שלך בשותפות עם בורא עולם. ובזכות זה הקב"ה נותן לך כח לעשות חיל, ואתה רואה ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.

רחמים באכילת מאכלי חלב בשבועות

המגן אברהם (תצד, ו) כתב שהטעם לאכילת מאכלי חלב בחג השבועות הוא מפני שבשר מסמל דין וחלב מסמל רחמים. והיינו כי גם אם ח"ו יש גזירות קשות ורעות שכבר נגזרו על האדם, הרי שבזכות שמקבל עליו עול תורה בחג השבועות מתהפכת מידת הדין למידת הרחמים וכל הגזירות מתבטלות כלא היו והוא זוכה לחיים טובים ולשלום.

הבה נקבל על עצמנו עול תורה, לקבוע עתים לתורה, להוסיף על הקיים, ולהתחבר כמה שיותר לתורה הקדושה כי היא מקור הברכה והיא לנו עוז ואורה ב"ה.

זמני התפילות ב"דרכי תורה"

חג שבועות

שיעור סגולת זרע שמשון - 19:50
צאת השבת 20:15
עריבת ליל החג - 20:20
תיקון ליל שבועות - 22:45
חצות - 12:39
מכירת העליות לתורה - 12:45
סיום מסכת מנחות מורנו הרב שליט"א - 1:15
שיעור עם הרב גלעד גרפי שליט"א - 1:45
שיעור עם הרב ניר לוי שליט"א - 2:45
שיעור עם הרב אופיר שירה שליט"א - 3:30
עלות השחר - 4:07
שחרית (קרבות) - 4:40
הנץ החמה - 5:38
שיעור באגדה ובהלכה - 16:30
תהלים לבנים - 17:30
אבות ובנים - 18:00
מגילת רות - 19:00
מנחה (קרבות) - 19:30
דרשה מיוחדת לרגל החג
צאת החג - 20:16
עריבת מוצאי החג - 20:20

מספר הטל' החדש של הרב ראובן גולן, ליצירת קשר, שאלות בהלכה, ייעוץ וברכה, הזמנת הרצאות ועוד
054-8410805

זמני התפילות ב"דרכי תורה"

שבת קודש פרשת נשא

מנין פלג המנחה (קרבות) - 18:10
מנחה ערב שבת (קרבות) - 19:20
הדלקת נרות - 19:24
שחרית מנין נץ (קרבות) - 4:40
שחרית מנין מרכזי (קרבות) - 8:00
מנחה מנין א' (קרבות) - 13:30
תהלים לבנות - 14:15
תהלים לבנים - 17:00
שיעור גמרא מסכת ברכות - 14:15 - 15:30
לא יתקיים "אבות ובנים"
מנחה מנין ב' (קרבות) - 17:30