

בעזהש״ת

גיליון

מקשיבים לקולך

מאמרי השקפה וחיזוק
מלווים בסיפורי השגחה ואמונה
מתוך שיעורים שנמסרו דבר יום ביומו

◀ פרשת השבוע ▶
בחוקותי

מאיתי בסייעתא דשמיא
פינחס אליהו ב״ר שלום פרץ

ניתן לשמוע את השיעורים מידי יום ביומו
להאזנה חייגו לקו הישיר:

0733-71-81-57

כמו"כ ניתן גם להוריד את השיעורים
בעמדות ובאתר קול הלשון

זמני השיעורים מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת המרכזי "שבטי ישראל" אופקים
מידי יום אחר תפילת שחרית

בבית הכנסת "אהבת שלום" אופקים
בשבת קודש אחרי תפילת שחרית
חדש !!! שיעור בגמרא ובהלכה בשבת בשעה 5.30

מושב בטחה בבית הכנסת נחלת יצחק
כל יום חמישי בשעה 12:45

להארות והערות וכן לקבלת הגיליון ניתן לשלוח בקשה לכתובת המייל:

makshivim10@gmail.com

ניתן להוריד את הגיליון מידי שבוע באתר לדעת
וכן באתר דרשו

© כל הזכויות שמורות למחבר
עימוד שערים ועריכה: 054-8470581

המעוניינים לזכות לקחת חלק בהפצת גיליון זה
לרפואה/הצלחה/זיווג/עילוי נשמת וכו'
מוזמנים ליצור קשר לטלפון: 052-7654865

פרשת בחוקותי תשפ"ב

ישיבה או מוסד לחולי נפש?

"אם בחקתי תלכו... ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" [כו גי-ד']

הרבה אנשים מחפשים סגולות לרפואה, לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית ולכל הדברים, לומר פרק שירה, שיר השירים נשמת ועוד... במשך ארבעים יום לנסוע למרחקים והעיקר שהישועה תבוא כבר וכמה שיותר מהר...

התורה כאן מגלה לנו, שהסגולה הכי גדולה והפתרון לכל הבעיות טמון ב- "אם בחוקתי תלכו" אז יהיה הכל, ואם לא אז ה' ישמור.

סיפר ר' דוד פוברסקי זצ"ל ראש ישיבת פוניבז': מעשה שהיה בישיבת נובהרדוק בתקופה שהשלטון הקומוניסטי היה בעיצומו, ארגנו עצרת למפלגה הקומוניסטית שאמורה

להתקיים ליד הישיבה, ומשום שהם התנגדו לקיום הישיבה, היה חשש ממשי שיבואו חיילים לישיבה ויהרגו אותם, ואין פוצה פה ומצפצף...

ולכן היה כזה רעיון שיסגרו את הישיבה ליום אחד, כדי שלא יודע על קיומה לקומוניסטים, אבל ראש הישיבה הסבא מנובהרדוק אמר, שלא יבטלו את לימוד התורה, אלא יגבירו את הלימוד וינצלו בעז"ה, ואמר: בחור שילמד בכל כוחו מובטח לו שלא יאונה לו כל רע.

ובאמת באותו היום היה "שטייגען אש" [לימוד חזק] והם למדו עם כל הכוחות ובריכוז מושלם, ובית המדרש ממש רעד מעוצמת הלימוד.

הבחורים למדו בכזה חשק ובהתלהבות יתרה כאילו הם בליל שבועות, ואכן החיילים שמעו רעש ועלו לישיבה, ותוך כדי הם אומרים לעצמם, הנה סוף סוף גילינו איפה ישנה ישיבה בוא נטפל בהם ונהרוג

הפנימיה, ומיד כאשר החיילים ראו אותם ירו בהם והרגו אותם הי"ד.

ומי שנשאר בבית המדרש הם לא נגעו בו לרעה, כי הם פחדו לנגוע ב"לא נורמלים" וראו בחוש את ההבטחה של בורא עולם: "אם בחוקותי תלכו..." שתהיו עמלים בתורה, מוכטח לכם שלא יאונה לכם כל רע.



כדור או טיפות

סיפור השגחה מדהים!!! בלעדי לקוראי הגיליון ולשומעי השיעורים, את הסיפור הבא סיפר לי ידיד, סיפור זה מראה כמה בורא עולם דואג לנו וחושב עלינו ובהרבה מקרים אנחנו לא מפרשים את זה כך, ומסתכלים בהסתכלות שטחית.

וכך הסיפור: הם מתמודדים ל"ע ול"ע עם ילד לא בריא כל כך, והם רגילים לתת לו תרופה שמאוד מקילה עליהם בטיפול בו, וגם עוזרת לו בהתמודדות עם החולי שלו, מאז ומתמיד התרופה ניתנת בטיפות, וכך

אותם, ובאותו הזמן שהם התחילו לעלות, שני בחורים שיצאו מבית המדרש ראו שהם באים ומיד יצאו מהדלת האחורית לכיוון בניין הפנימיה.

החיילים הגיעו לבית המדרש, והנה הם רואים אולם מלא בבחורים ש"צועקים" אחד על השני, ו"מעיפים" את הידיים שלהם בתנועות סיבוביות, מיד אמרו אחד לשני כנראה שזה מוסד לחולי נפש, וככל העולם יודעים [חוץ מרוסיה 😊] שבמלחמה לא פוגעים באנשים חסרי ישע: לא בילדים, לא בנשים ולא באנשים חולים, וכיון שהם חשבו שזה מוסד לאנשים לא בריאים לכן הם הלכו בלי לעשות להם כלום, ואז רגע לפני שיצאו אמר אחד לחבירו, כשהוא מצביע על בניין הפנימיה, ואומר: תראה יש כאן עוד בניין בוא נבדוק... אולי נמצא כאן אנשים נורמלים.

נכנסו לבניין כדי לראות אולי ימצאו שם אנשים נורמלים, ובאותם רגעים יצאו מהבניין שני הבחורים שנמלטו מבית המדרש והתחבאו בבניין

ובאמת הרגיעה אותו בזה שהם ינסו לתת לו כדורים, ולאט לאט ירגילו אותו לרעיון החדש... ואם בורא עולם סידר את זה כך, פירושו שכורא עולם רוצה להיטיב עימנו.

ובאמת ניסו לתת לו כדור, ואחרי שברוך השם הצליחו לתת לו, הילד חוזר מהלימודים ומדווח שהוא הרגיש הרבה יותר טוב... אמרו לעצמם, מעניין לעקוב אולי זה קשור לכדורים או לאיזה מאכל מסוים?!

וגם למחרת הם קיבלו דיווחים על שיפור בכריאות הילד, מיד הרימו טלפון לרופא ושאלו אותו: האם השינוי לטובה קשור לטיפול השונה מהטיפות לכדורים????

אמר להם הרופא: את הטיפות הכבד מפרק מהר ולכן ההשפעה שלו נגמרת מהר, אבל בכדורים עד שהגוף מפרק אותם זה לוקח יותר זמן, ולכן גם ההשפעה של הכדורים מועילה לזמן רב יותר וטובה יותר, ועל כך הם לא ידעו לפני כן,

והדבר הזה שהיה נראה בהתחלה כלא טוב, התברר כמתנה מכורא עולם שדאג להם.

במשך שנים שהם מטפלים בו בצורה הזו, ומידי חודש הם מחדשים מרשם, זו ההתנהלות שלהם, כשמידי פעם הרופא מעלה את המינון בהתאם לצורך.

לפני חודש, הם ביקשו לעלות את המינון של התרופה כדי להקל עליהם ועל הילד והרופא לאחר תחנונים [כאילו הוא משלם מכיסון] הסכים להעלות את המינון והכין מרשם חדש, ההורים שלחו את הילדה שלהם שתקנה את התרופות.

למחרת, הוא היה צריך את התרופה לילד, הוא פתח את השקית ובאותו רגע חשכו עיניו, הוא רואה שהבת שלו הביאה במקום את התרופה בטיפות היא הביאה אותה בכדורים, והבעיה שהילד הוא קטן ולא יודע לבלוע כדורים, ולשנות עכשיו את התרופה זו חתיכת כאב ראש... מה עושים????

אשתו ראתה שהוא בלחץ ולא יודע איך להכיל את זה, מיד אמרה לו: מה הבעיה??? ננסה לתת לו את הכדורים, ובתוך תוכה היא גם דואגת, אבל היא היתה חייבת להרגיע אותו.

אמר לו: הרב, אתה יודע, יש קשיים
זה לא פשוט, יש עלייה של הדלק,
עלייה של המיסים, איך אני יכול
לעזור לו במצב כזה?

על זה אומרים: על דברים שחשובים
לך אתה תמצא דרך, ועל דברים
שלא חשובים לך אתה תביא תירוץ.

תירוצים יש הרבה ותשובה יש רק
אחת, והיא: שהוא "חסכן"!!!
כשרוצים לומר על מישהו שהוא
"קמצן" ולא נעים לפגוע בו, אומרים
שהוא "חסכן" 😊.

אמר לו הרב: כאשר עם ישראל יצאו
ממצרים, התורה אומרת: "וגם אני
שמעתי את נאקת בני ישראל" מה
שייך לומר "וגם" מי עוד שמע?
שהתורה אומרת שהקב"ה גם
שמע????

והתשובה: שעם ישראל עבדו שם
קשה, ולמרות כל הקושי שכולם
עברו, כל אחד שמע את הקושי של
השני וניסה להקל עליו כמה שיותר,
ולכן כיון שהם שמעו ועזרו אחד
לשני, הדבר הזה עורר עליהם את
מידת הרחמים וגם בורא עולם שמע
אותם.

לשנות את המצב הבטחוני

"ונתתי שלום בארץ... וחרב לא
תעבר בארצכם" [כו, ו']

מביא אבי מורי שליט"א: שלכאורה
הפסוק חוזר על עצמו, כיון שאם יש
שלום בארץ וודאי שלא תהיה שום
חרב???

ומביא את הפירוש של האבן עזרא
שמוסיף מילה אחת, ונתתי שלום
בארץ- "ביניכם" רק אם יהיה שלום
ביננו לבין עצמנו רק אז בורא עולם
ידאג שישום חרב לא תעבור בארצנו
ביד כל אחד ואחד מאיתנו לשנות את
המצב הבטחוני.

וסיפר: על אחד מגדולי הסוחרים
בפרשבורג שנכנס לחתם סופר וסיפר
לו: שלאחרונה הוא נקלע לקשיים
כלכליים והוא מבקש שהרב יתפלל
עליו.

הרב שהכיר אותו, אמר לו: אני מבין
מה שאתה אומר, אבל ידוע לי
שאחיד הוא בעל משפחה ויש לו
קשיים כלכליים, ואתה רואה את
הקושי ומתעלם ממנו, ולא עוזר לו.

הרכב כמה שיותר מהר וכל יום שעובר אתה סתם מפסיד וחבל. למחרת, הוא רואה את אותו אדם שתלה שלט "למכירה" על הרכב, מיד הוא שלח את חבר שלו שיקנה בשבילו את הרכב, הוא היה מבסוט שבזכות החכמה שלו הוא הצליח לקנות את הרכב הזה בגרושים...

בדרך לבית קרתה לו תאונה, נכנס בו רכב והוריד לו את כל הדלת השמאלית, בקיצור הדלת שליד הנהג התעקמה לגמרי, הוא הלך למוסך, ושאל: כמה יעלה תיקון? אמרו לו: בשבילך, בגלל שאתה איש טוב, יעלה לך רק 9.000 אלף שקל!!! אמר להם: "זיי גזוענט" [תהיה בריא] אני כבר אסתדר, הוא יצא מהמוסך והרים טלפון לאחמד [בן שרה 😊] מהכפרים, שכל חלק של רכב שאתה מבקש לוקח שני ימי עסקים ויש לך את החלק המבוקש, כמובן חלק מקורי יד שנייה במצב טוב, בגרושים...

איך הם עושים את זה? זה לא מעניין אותנו, הוא עכשיו צריך דלת לרכב שהוא קנה, ואחרי שהוא עבד על

תדע לך, סיים הרב, אם אתה רוצה לצאת מכל הקשיים תעזור לאחיך!!! תשמע את צעקת האנשים הדלים והאביונים ובזכות זה בורא עולם ישמע אותך ויוציא אותך מכל הקשיים.

ולפי זה אפשר לבאר את הפסוק, שאם יהיה שלום בארץ, הכוונה "ביניכם" הדבר הזה יעורר רחמי שמים ויגרום לכך שחבר לא תעבור בארצכם.



דלת ימנית של אאודי

עד עכשיו דיברנו על מי שעוזר לשני, ומי שעושה רע, בהרבה מקרים הוא משלם על זה יקר, ועל זה סיפר אבי מורי שליט"א: על אדם שראה רכב עם מכסה מנוע מורם, עצר לידו ואמר לו כמו כל ישראלי ממוצע: וואי, וואי המנוע שלך עומד למות תשמע!! תשמע את הרעש של המנוע, עצה שלי בתור מוסכניק שמבין [איזה מבין רק אתמול הוציא רשיון 😊] כדאי לך למכור את

שאל אותו: תגיד, איזו דלת השנת לי ימנית או שמאלית כי אני בקשתי שמאלית? אמר לו אחמד: השנתי לך ימנית.

אחמד לא ידע שברגעים אלו הוא תירץ לו על שתי שאלות, האחת, איך הוא השיג כזה מהר? והשנייה, למה דווקא ימנית ולא שמאלית?

ולסיום: אי אפשר שלא להביא את המשנה באבות "אף הוא ראה גולגולת שצפה על פני המים אמר לו: הסיבה שהורידו לך את הראש כי אתה הורדת ראש למישהו אחר, ומי שהוריד לך את הראש, בסוף גם לו יורידו את הראש".



האם אנשים עובדים מקבלים שכר?

"אם בחוקותי תלכו" [כ"ו ג']

ופירש רש"י: שתהיו עמלים בתורה.

ולבאזרה, מה העניין לעמול??? נתאר לעצמנו, אדם שמביא פועל לבית שיעשה לו עבודה כלשהי, ואותו בעל

הבעלים שלו שהרימו מכסה מנוע, איזה דלת??? שאל אחמד.

אמר לו: דלת לרכב אאודי, טי טי קופי בצבע לבן, כמה יעלה???? אמר לו: 2,000 שקלים, ותספור עד 48 [שעות] וזה אצלך, כולל עבודה כולל שטיפה לרכב, פחית קולה קרה ומנני לשנה למטעמים ☺.

לבינתיים הוא חנה את האאודי בחניה, מחר כבר יביאו לו את הדלת חדשה והוא יוכל להנות מהרכב שהשיג אותו בגרושים, למחרת, הוא קם ויורד לחניה ואין שום רכב ולא זכר לרכב...

ואומר לעצמו, אולי החנתי אותו בחניון התת קרקעי??? לא, אין מצב!!! אני זוכר החנתי אותו בחניה החיצונית של הבניין והרכב איננו.

תוך כדי שהוא מנסה לחשוב מאין יבוא עזרי, הוא מקבל טלפון ועל הקו לא פחות ולא יותר אחמד מהכפרים, ואומר לו: תשמע, השנתי לך בגרושים דלת לאאודי שביקשת.

הוא כבר התחיל להבין... שהוא יכול לנחש איפה הם מצאו את הדלת, ואז

רגש של אהבה שיש בין אבא ואמא לבן, ולמה זה כך????? והתשובה: שהם לא העניקו לו, הם לא נתנו לו, ולכן הם לא מרגישים אליו שום קשר ושום רגש של אהבה.

כשאתה משקיע במשהו מסוים זה גורם לך להתחבר אליו, וכדי להתחבר עם התורה, עליך להיות חלק ממנה, ואנחנו צריכים להשקיע ולעמוד בה, כדי שנוכל להגיע למצב של "קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד הוא".

הגמרא במסכת "ברכות" מביאה את תפילת ר' נחוניא בן הקנה, שכל אדם יתפלל בכניסתו לבית המדרש ללמוד תורה: שלא יארע תקלה תחת ידי, ושלא אומר על טמא מהור ועל מותר אסור, שלא יבשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם.

ובציאתו מבית המדרש מודה לבורא עולם על כך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, אנו משכימים והם משכימים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר.

ולכאורה, מדוע הוא אומר שהם עמלים ולא מקבלים שכר, הרי רואים

מקצוע הביא איזו מכונה שהיא עושה את כל העבודה, זה ברור שבעל הבית לא יכול לומר לו: אני משלם לך רק אם אתה תעבוד בעצמך, ולא על ידי המכונה, וזה מכיון שאתה מקבל את התוצאה ולא אמור לעניין אותך איך אני מגיע לתוצאה הזו.

ואם כן, נשאלת השאלה: מה העניין שהקב"ה ציווה אותנו לעמול?????

והתשובה: שאם תשאל אבא, למה אתה אוהב את הבן שלך??? הוא יגיד לך: כי הוא הבן שלי!!! והאמת, שהוא אוהב אותו כי הוא השקיע בו, הוא נתן לו הרבה.

על כך אומר הרב דסלר זצ"ל בספרו "מכתב מאליהו": שהנתינה מולידה אהבה, ולא כמו שחושבים אנשי העולם: שהאהבה מולידה נתינה, ובלשוננו, אתה אוהב את הילד שלך כי אתה נותן לו ומשקיע בו, ולא כמו שחושבים שאני נותן לו כי אני אוהב אותו, כגלל שהוא הבן שלי.

לפני מספר שנים ראינו הורים שילדם לא גדל אצלם, והפעם הראשונה שהם ראו אותו היה בגיל 18, הם דיווחו שהם לא מרגישים אליו שום

זה על התוצאה, הבאת תוצאה קיבלת משכורת, לא הבאת תוצאה אין משכורת [אלא אם כן אתה יושב במשרדי הממשלה, שם גם אם תשב כל היום בתוך כורסת מסאו' יתנו לך הוספה במשכורת 😊]

אבל אדם שלומד תורה ומקיים מצוות הוא מקבל שכר לא רק על התוצאה, אלא גם על העמל, ועל זה אומר החפץ חיים: שאנחנו בשונה מכל העולם מקבלים שכר על העמל.

אדם שהגיע לשיעור תורה ונרדם או שלא הבין כל כך, הוא יקבל שכר על כל המאמץ שהוא התאמץ לבוא על כך שהוא ישב והקשיב.

דוד המלך אומר בתהילים "ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" [ס"ב י"ג]

ולכאורה, מה החסד שבורא עולם משלם לאדם על מה שעשה?? והתשובה: שהקב"ה משלם לאדם לפי איך שנעשה המעשה, לפי כל התנאים הסביבתיים ולפי הקושי שלו.

אינו דומה אחד שקם בבוקר כי המיטה פלטה אותו, לאדם שקם

שהם מקבלים משכורות ותלושים גבוהים, ולמה ר' נחוניא אומר שהם לא מקבלים שכר???

והתשובה היא: נתאר לעצמנו אדם שהזמין ארון לבית והביא את בעל המקצוע שיקח מידות מדויקות, ולאחר שסיים לקחת מידות הוא בנה והרכיב את הארון וכל זה לקח לו כמה שבועות ובסיום העבודה בא לביתו כדי להתקין לו את הארון, אבל הארון לא התאים במידותיו והיה גדול בכמה סנטימטרים יותר מהרגיל.

אמר בעל המקצוע לבעל הבית: לפחות תשלם לי על כל העבודה שעבדתי, בכל השבועיים האחרונים הייתי עסוק רק בבניית הארון שלך, ונכון שהוא לא מתאים למידות ואי אפשר להתקין אותו, אבל לפחות תשלם משהו.

אמר לו בעל הבית, אני מבין לליכך שקשה לך, אבל עם כל הכבוד עדיין לא רשמתי על הבית "ביטוח לאומי" 😊 ולא "לשכת התעסוקה" תפנה אליהם ואני מאמין שיעזרו לך.

ככה זה בעבודה, אתה מקבל שכר, יש משכורת, אבל זה לא על העמל

30.000 שקל, ואז אתה תוכל לעבוד אותו בראש שקט ולא תשמע ליצר הרע לעולם ועד, ולא יהיו לך יותר נסיונות... ומה הקב"ה ענה ליי? שאל החסיד.

אמר לו הרב: הקב"ה ענה לך: "מויחל מויבס"! ובלשוננו, לא צריך טובות! אני רוצה אותך במצב שלך, עם הנסיונות שלך ועם כל הקשיים.

ולכל אחד יש ייחודיות שאף אחד אחר במקומו לא יכול להשלים.



הכובע הלבן שיצר חור בשן

מסופר: על אחד המלכים שהיה אהוב על בני מדינתו וליום הנישואין שלו, הם הכינו לו הפתעה רצינית, שלקח להם להתארגן בשבילה מעל חצי שנה, והשתתפו בזה אלפי אנשים, הרעיון היה ליצור את התמונה שלו על ידי אנשים כשהוא מחייך, ולצורך כך לקחו אלפי אנשים שכולם היו עם כובעים בצבעים שונים והמיקום המדויק שכל אחד עמד בו, זה מה שיצר את התמונה, לדוגמא: איפה

בבוקר ומתאמץ על זה, אינו דומה אדם שבא לשיעור וזה קל לו, לאדם שמתגבר על קושי ומגיע.

אם נפנים שכל מה שבורא עולם דורש מאיתנו זה המאמץ והעמל, אז פחות נמדוד הצלחות לפי תוצאות.

ידוע שתינוק במעי אמו נמצא איתו מלאך שמלמדו את כל התורה, ואם כך אז כל תינוק הוא תלמיד חכם גדול, והיינו אמורים לקום בפני אישה מעוברת, כיון שהיא סוחבת חברותא של מלאך, וזה יותר מגדול הדור???

והתשובה: שנכון שהוא לומד את כל התורה מפי מלאך, אבל זה בלי עמל ולכן זו תורה ברמה אחרת.

מסופר על סנגורם של ישראל ר' לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל: שבמוצאי יום כיפור פנה לאחד החסידים שלו, ואמר לו: אני יודע מה ביקשת מבורא עולם, ואני יודע גם מה הוא ענה לך.

אמר לו: אתה ביקשת מבורא עולם שיתן לך בשביל שתוכל לעבוד אותו בלי טרדות, סכום לא רציני של מיליון דולר... בעובר ושב, שיהיה בשביל ההוצאות השוטפות ועוד איזו משכורת נחמדה בכל חודש של איזה

התמונה שלו כשהוא מחייך ומאוד התפעל מההפתעה שעשו לכבודו, אבל לפתע הוא עצר את ההתלהבות שלו והתבונן והוא רואה שבשיניים חסר משהו זה נראה כאילו יש לו חור בשן, ונכון שבאופן כללי הכל היה מושלם, אבל החור הזה האפיל על הכל.

בדקו מה קרה שם, והתברר שאחד המשתתפים היה עייף באותו ערב, ואמר לעצמו: "בטח אף אחד לא ירגיש בחסרוניי" ולכן הוא לא בא, מה שהתברר שחוסר ההגעה שלו, הזלזול שלו, גרם להרוס את כל התמונה כולה, להרוס השקעה של אלפי אנשים שעשו חזרות כמשך חצי שנה הכל הלך לטמיון, כמובן שהעמידו אותו לדין והענישו אותו במלוא חומרת הדין על העדרותו.

כשאנחנו שומעים כזה סיפור ישר אנחנו כועסים על אותו אדם, למה? למה? למה הרסת הכל ובדיוק ברגע האמת???

אני אספר לכם משהו שבדידי הוה עובדא [אצלי היה המעשה] שבזמן שהיינו צעירים  אחד מחברי עשה

שנמצאות הגבות של המלך, עמדו אנשים בצורה של הגבות עם כובעים שחורים, ובמקום של השיניים עמדו אנשים בצורה של השיניים עם כובעים לבנים, וכך על כל הפנים סידרו לכל אחד מיקום שונה והרבה כובעים בצבעים שונים.

והתכנון היה שבאותו היום יעמדו כולם ויעלו את המלך על בימה גבוהה וכך הוא יוכל לראות משם את כל אלפי האנשים שהם בלי כובעים ואז לא יראו כלום, ומיד כאשר יסמנו להם סימן כולם ישימו את הכובעים ואז הוא יראה את התמונה שלו שהוא מחייך בה.

ובאמת אחרי הרבה חזרות וצילומי רחפן היה נראה שזה יצא הרבה יותר ממושלם.

באותו יום כולם היו במתח לראות שהכל נוסע כמו שצריך... בכל זאת השקיעו כאן חצי שנה של חזרות.

ואז הגיע הרגע המדהים הביאו את המלך וכל האנשים עדיין לא שמו את הכובעים על ראשם, ולאחר קבלת הסימן מיד הם שמו את הכובעים, וברגע ששמו אותם, המלך ראה את

חושבים שטויות רק אני לא אניע, מי ישים לב? איי, איי, צריך וחשוב לדעת, שיכול להיות שעוד כמה חושבים כמוך, ולבסוף התוצאה שאף אחד לא בא.

אותו הדבר בחיים שלנו, אם אנחנו חושבים מה יקרה אם אני לא אלך בתלם? אם אני לא אבוא לתפילה מוקדם? בורא עולם יסלח לי, אולי כן אולי לא, אבל מה שבטוח שאף אחד לא יעשה במקומך את התפקיד שלך, כי הוא שייך לך עם כל הייחודיות שלך.



נשיקה ששווה מיליונים

"ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי והלכתי אף אני עמכם בקרי, והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם" [כ"ו כ"ג-כ"ד]

המפרשים מסבירים: שכל התביעה כאן היא שאם אתה מקבל סוג של איתות... אל "תשחק אותה ראש קטן" ולא מבין מה רוצים ממך, אוי מסכן, אתה לא מבין למה דווקא

"חנוכת הבית" כשנכנסים לבית חדש מאוד חשוב לעשות את התיקון של חנוכת הבית, כיון שזה גורם לשמירה מיוחדת לבית, ברמות שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין.

והנה אותו אדם הזמין כעשרה אנשים לחנוכת הבית לשעה מסוימת, והם אמרו לו שבעזרת השם הם יבואו, הוא היה רגוע וחשב לעצמו הזמנתי עשרה אנשים זה מנין, מצוין וזה מה שצריך.

באתי אליו לבית, ומה שקרה היה לא נעים בכלל, מסתבר שמכל האנשים שהוא הזמין אני הייתי היחיד שהגעתי.. לא נעים! ניסינו להתקשר אליהם ענתה לנו מזכירה אלקטרונית: המנוי הלך לישון (☹) ואינו זמין בעת אנא התקשרו במועד מאוחר יותר.

בסופו של האירוע, ישבנו שנינו לבד, לבד, עם בורא עולם והיה ממש לא נעים, כיון שהם ערכו שולחן שיספיק לכל האנשים המוזמנים.

בהרבה מקרים כמו בסיפור עם האיש עם הכובע הלבן שבגלל אי הגעתו היה נראה שלמלך יש חור בשן, וגם בסיפור הזה של חנוכת הבית, אנחנו

אותו אדם הסכים, נתתי לו את המחשב והתיישבתי, אחרי כעשר דקות הוא סיים לראות, ואני קמתי לקחת ממנו את המחשב בחזרה.

במחלקה ראשונה ישנן כורסאות שבלחיצת כפתור אחת אתה מעביר למצב שכיבה, וכשלקחתי ממנו את המחשב בטעות לחצתי על הכפתור הזה... באותו רגע הוא עבר למצב שכיבה, תתארו לעצמכם אדם כגודל של XXXXXXL שברגע אחד עובר ממצב ישיבה למצב של שכיבה 😊 זה היה לא נעים בכלל!!! ואותו אדם היה המום, ואני לא ידעתי איפה לשים את עצמי, ומיד באתי לעזור לו לקום ולחצתי שוב על הכפתור והחזרתי אותו למצב ישיבה, כשתוך כדי נתתי לו נשיקה על המצח, ואחר כך התיישבתי במקום שלי כשאני אומר לעצמי, למה היית צריך להכניס את עצמך למצב הזה? חסר לך פדיחות בחיים???

אחרי כעשר דקות הוא קורה לי שאני אנש אליו [הפעם הוא כבר כיסה את הכפתור שמעביר למצב שכיבה עם היד שלו, שלא יהיו טעויות...] ניגשתי

אותך מחנכים? ועוד אתה אומר: מה עשיתי???

רק על זה לבד יש עונש, על כך שהאדם לא מבין בהשגחה פרטית מופלאה, ואין מקרה!!! צריך למחוק מהלקסיקון את המילה "מקרה".

סיפור חזק שסיפר הרב גרוסמן על השגחתו הפרטית של בורא עולם, עד כמה הוא משגיח על ברואיו, ואין שום מקרה, וכך סיפר: באחת מנסיעותי לחו"ל, לצורך דאגה למוסדות ולהפצת תורה סדרו לי מקום במטוס במחלקה ראשונה, ישבתי שם, ובמחלקה זו אין הרבה מקומות ישיבה, והנה נכנס אדם גדול במיוחד, משהו בערך כמו 300 קילו... שבקושי הצליח לעבור במעברים שלא היו כל כך רחבים, ובסוף איך שהוא הצליח להגיע למקום שלו ולשבת.

לאחר מספר דקות ניגשתי אליו עם המחשב שלי, והצעתי לו אם הוא רוצה לראות את כל הפעילות שלנו במוסדות, ועל כל הדאגה שאנחנו דואגים לילדים ולנערים בלימודים ובכל מה שמסביב.

שישלח לו למספר חשבון בנק מסוים דולר אחד והוא ישלח לו מה עושים כדי להיות מליונר.

הרבה אנשים עשו חשבון שגם ככה מדובר רק בדולר אחד, ולכן לא חשבו פעמיים ושלחו לו דולר.

אחרי שכולם שלחו לו דולרים, הוא שלח להם: "אם אתם רוצים להתעשר, תעשו כמוני" 😊.

ורואים מכאן שאמנם עם דולר אחד אין הרבה מה לעשות, אבל שדולר מצטרף לדולר, ששניהם ביחד מצטרפים לעוד נוספים, בקיצור הרבה דולרים זה כבר משהו אחר... ומי שלא מזלזל בדולר אחד רק הוא יכול להגיע להרבה דולרים.

על הפסוק: "אם בחוקותי תלכו" אומרת התורה: שתהיו עמלים בתורה, אדם עמל, זה אדם שלא מחפש הנחות, הוא אדם שמוכן להתאמץ בשביל לעשות מה שהוא צריך לעשות, ומי שמתאמץ יגיע רחוק, וגם אם הנתונים ההתחלתיים שלו "לא מעודדים".

נתאר לעצמנו אדם שיש לו רכב למבורגיני בחנייה, ויש אדם רוכב על

אליו, והוא שאל אותי אם אני מכיר אותו, אמרתי לו שלא, אמר לי איזה שם באנגלית, וסיפר שהוא עשיר גדול, והוא ואשתו בקרו בארץ, וחישבו מוסד שעוזר לילדים עם חום ואהבה כמו שראה מקודם, והוא סיכם עם אשתו, ותוך כדי אמר לי הנה היא כאן, תשאל אותה, אמרתי לה שאני עושה סימן שאם יהיה בעל מוסד שיתן לי נשיקה על המצח, אני אתן לו את כל הסכום שחשבתי לתת, ואתה זה שנתת לי נשיקה על המצח, ולכן אני נותן לך את כל הסכום...

אמר הרב גרוסמן: אני חשבתי שעשיתי איתו פדיחה, ומתברר שהוא נתן לי את הסכום שלא חלמתי להשיג בכל הנסיעה, ואיך בורא עולם גלגל את זה בצורה כזו מדהימה שרק הוא יכול לסדר.



הבמבוק הסיני

אחד מתרגילי העוקץ שהיה לפני כמה שנים: אדם שפרסם בכל מיני מקומות שיש לו את המתכון איך להיות עשיר, ומי שרוצה לדעת מהו סוד העושר

אדם שרואה את הגודל של הבמבוק חושב שלקח לו הרבה שנים לטפס לגובה כזה, וזה לא יהיה נכון אם נגיד לו שהוא גדל בשישה שבועות, כיון שהאמת היא, שלקח לו לגדול במשך חמש שנים, רק שאנחנו לא ראינו את זה, ולכן צריך לדעת, שהתוצאות שאנחנו רואים בגדילתו של הבמבוק זה לקח חמש שנים שבהם הוא שולח שורשים לרוחב ולעומק כדי שיוכלו להתחזק בכוא היום את כל הגובה הזה.

בהרבה דברים בחיינו לא נראה את ההשקעה באופן מייד, אלא רק לאחר זמן, וצריך לדעת שגם אם אנחנו לא רואים תוצאות באופן מייד, אבל ההשקעה שהשקענו נשארת ומחלחלת ואתה יכול לראות שלפעמים רק לאחר כמה שנים נופל לאנשים האסימון...

השקעת בילד, בחניך, זו לא מכונת שתיה שהכנסת חמישה שקלים ויוצאת לך פחית ☺ הכנסת ילד לא מחונך ואז אמור לצאת ילד מחונך, מקשיב, רגוע, מה לעשות זה עדיין לא עובד ככה.

אופניים, ואם נשאל מי עוקף???? זו לא שאלה, וודאי שהאופניים ☺.

הרכב עוקף כששניהם נוסעים, אבל אם הרכב יושב בחנייה והאדם עם האופניים נוסע, אז האופניים יגיעו לפני הרכב, כיון שהאופניים מתקדם, והוא לא מתקדם.

אותו הדבר, אתה יכול לראות אנשים עם כשרונות חלשים, עם כל מיני קשיים סביבתיים: חברה, משפחה, ועוד... שלא חיפשו תירוצים, אלא חיפשו דרכים להצליח, ויש משפט שאומר: אם הדברים חשובים לך אז אתה תמצא דרכים להגיע אליהם, ואם הם פחות חשובים, אז אתה תמצא תירוצים.

אחד מהדברים שמאפיינים את עין הבמבוק הסיני, הוא: שהוא מגיע עד לגובה של שלושים מטרים!!! ובשנה הראשונה משקים את הזרעים שלו ולא רואים כלום, וכך גם בשנה השנייה והשלישית ממשיכים להשקות אותו ולא רואים כלום, עד שאחרי חמש שנים הוא מתחיל לצאת, ואז קורה דבר מעניין: שתוך שישה שבועות הוא מגיע לגודל של ש-ל-ו-ש-י-ם מטרים!!!

הקדושים זה אמור להיטיב איתנו, ואם בן מה העניין שבפסוקים האלו של הקללות מופיע שאנחנו בנים של...???

והתשובה תוכן על פי מעשה שהיה: בשני גנבים שהיו עובדים ביחד, וכידוע שמופגג לתליה, ולאחר זמן הם נתפסו והובאו למשפט, הגנב הראשון נשפט וקיבל עונש של חצי שנה עבודות שירות וקנס של 2,000 שקלים ושחררו אותו, הגנב השני ששמע את העונש הזה נרגע, משום שהוא בתחילה חשב שיכניסו אותם לכלא, וכשהוא נכנס למשפט, החמירו בדינו ושלחו אותו לכלא לשנתיים, וגם נתנו לו קנס של 5,000 שקלים.

הוא כעס מאוד, ואמר למה אותו אתם שולחים לקיסריה ואותי לכלא? 😊

אמרו לו: תשמע, הוא גדל בבית של פשע, הוא הבן של שמשון הגנב, ונכדו של רוז הגנב... יש להם שם שעובר בירושה מדור לדור ובצדק, לכן התביעה עליו היא לא כל כך גדולה, כיון שמה יעשה הבן ולא יחטא?! ולכן הקלנו בעונשו, אבל אתה בן של אדם חשוב ונכד של...

צריך השקעה של שנים והרכה תפילות, כיון שגם אם חיתנת כבר את כל הילדים אתה עדיין צריך סייעתא דשמיא שהכל ילך כשורה, שיהיו תמיד בריאים ושיצליחו בחיים, וכשאתה משקיע ומתפלל והוא לא רואה תוצאות במידי כדאי שיסתכל על הבמבוק הסיני שבמשך חמש שנים לא זז, והיה נראה כאילו שהוא עובד לריק, אבל כיום אחד זה פורץ, ובאותו היום שהוא מתחיל לגדול אז נופל לו האסימון שהוא לא בזבז זמן לריק בחמש שנים האחרונות.

יגעת ומצאת תאמין, אם מצאת זה סימן שיגעת...



לקיסריה או לכלא?

"וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור" [כיו מ"ב]

באמצע הפסוקים שמדברים על הקללות יש את הפסוק הזה, שלכאורה לא מובן המיקום שלו, שהרי זה שאנחנו בנים של האבות

הוציאה את כל הכלים היפים והכינה מעדנים לכבודו של הנדיב שמגיע, והם התכוננו כמו שצריך.

האמא היתה צריכה לצאת לעוד כמה סידורים, וכשחזרה ראתה שהילד הקטן שלה לא שמע לדבריה שהיא אמרה לא להיכנס לחדר, והוא נכנס רק לראות וכשבא לצאת מהחדר הוא נתקל בקצה של המפה וגרם לכל האוכל להישפך...

הוא מאוד נבהל וברח והאמא רודפת אחריו, ומספר הרב ברלין, שכולם ראו איך האמא רודפת אחריו והוא בורח ממנה, עד שהוא קלט שהמרחק הולך ומצטמצם וכמוקדם או כמאוחר היא תתפוס אותו, מיד הוא נעמד הסתובב לאמא שלו, ואמר לה: אמא, אני מאוד מצטער, ואני מבטיח שזה לא יקרה שוב.

האמא במקום לצעוק עליו, היא חיבקה אותו כיון שהוא הסתובב וביקש סליחה, וכן היא ראתה שהוא הבין את הטעות, ולכן היא סלחה לו על מה שעשה.

אם הוא לא היה עוצר, והיא היתה תופסת אותו, אז סביר להניח שהוא לא היה מקבל חיבוק, אלא עונש.

איך הגעת לדיוטא התחתונה?! ולכן התביעה עליך הרבה יותר גדולה, וכמובן העונש שלך בהתאם.

כל יהודי צריך לדעת שהוא בן של מלך וכיון שכך הציפיות ממנו הן אחרות.

מה שתובעים מכל אדם מאומות העולם זה לא מה שתובעים מעם ישראל, ומה שתובעים מכל האנשים הרחוקים לא תובעים מהאנשים הקרובים, ככל שאתה יותר בוגר או מבוגר מצפים ממך להתנהגות אחרת.



חיבוק במקום עונש

"והתוודו את עוננם" [כ"ו, מ']

סיפר: הרב מנחם צבי ברלין שליט"א על התקופה שהיה ילד, והיתה גרה בשכנותם משפחה, שאפילו שאותה תקופה היתה תקופת צנע, היה איזה נדיב מחו"ל שהיה שולח להם חבילות וכספים, ואחרי תקופה הוא אמר להם שהוא בא לארץ לביקור, כמובן שהם התכוננו והכינו, האמא

החמידים קורים לזה אני"ש ☺] כל ערב שבת הוא היה דואג לקנות עגל משובח, ושוחט אותו, ומחלק את בשרו לתלמידי חכמים.

שבוע אחד פרצה מחלה בבהמות בעיר סאלי, והיה מחסור של בשר בשוק, אחד התושבים היה עשיר גדול ורצה מאוד להשיג בשר ולא מצא בחנויות, הוא שמע שר' חיים בן עמר ה"אור החיים" מחלק בשר בכל יום שישי לתלמידי חכמים, הוא הלך לשם וביקש ממנו שיתן לו חתיכת בשר והוא ישלם לו כמה שהוא יבקש, ואפילו הוא מוכן לשלם עבור כל העגל רק שיתן לו חתיכת בשר.

אמר לו הרב: שכל הבשר מוקדש לתלמידי חכמים, תוך כדי שהם מדברים הגיע אחד מהאנשים שמקבל באופן קבוע כדי לקחת את הבשר שלו, ראה אותו העשיר שהוא נראה עני, והתחיל לפתוח את הפה שלו בצורה לא יפה, והתבטא שלא בכבוד לאותו עני שהיה תלמיד חכם, כמו שכתוב "ועשיר יענה עזות" [משלי י"ח ב'ג]

האור החיים שמע ולא דיבר, ואחרי שהעשיר הלך, באותו הלילה חלם

בהרבה מקרים גם כשעשינו טעויות, גם אם חטאנו או פשענו, אם נסתובב מעצמנו ונבקש סליחה, אז במקום לקבל עונש נקבל חיבוק.

בזוהר הקדוש כתוב: שאם יש דין למטה אין דין למעלה, והפירוש הוא: שאדם עושה לעצמו "בקרת איכות" אז כשרואים מלמעלה שהוא בודק את עצמו מידי פעם, אז אומרים, אוקי, הוא בודק את עצמו, אבל אם אדם לא בודק את עצמו, אז בודקים אותו משמיים, ואז זה לא נעים בכלל..



למה יצא האור החיים לגלות?
ומדוע חזר באמצע?

"אם בחוקותי תלכו" [כ"ו ג']

האור החיים הקדוש זיע"א חיבר על הפסוק הזה 42 פירושים, בערב שבת כשישב על אבן ביער שסמוך לעיר, בזמן שהיה בגלות, ולמה הוא יצא לגלות???

האור החיים הקדוש התגורר בעיר "סאלי" שבמרקון, [דייאלנא,

על הפסוק: "אם בחוקותי תלכו" שאמרו בשמיים בשמו של ר' חיים בן עטר, איך שהרב הזכיר את מורנו ר' חיים בן עטר, האור החיים חזר אחריו ואמר חיים בן עטר, אמרו לו: הללו!!! אתה מזלזל בצדיק, זהירות!!! מדובר על צדיק שאומרים את הפירושים שלו בשמיים, ומיד השתיקו אותו.

למחרת אחרי התפילה שוב שמעו דרשה מהרב, שאמר עוד 14 פירושים חדשים שאמרו בשמיים בשמו של מורנו ר' חיים בן עטר, וגם כאן האור החיים חזר אחרי הרב ואמר: חיים בן עטר בלי שום תואר, כאן כבר כעסו עליו איך הוא מעז לפגוע בצדיק? מה הוא חבר שלך?

אמרו לו: תשמע, אם אנחנו שומעים אותך עוד פעם אנחנו נטפל בך כמו שצריך, ואין עונשין אלא אם כן מזהירין.

ופנו למארח שלו, ואמרו לו: מאיפה הבאת את החצוף הזה, שמרשה לעצמו לפתוח את פיו ולזלזל בגדולי ישראל, תשים לב את מי אתה מארח.

בסעודה שלישית, הרב השלים להם את 14 הפירושים האחרונים שאמרו

האור החיים שנגזרה עליו גזירת גלות למשך שנה, בגלל שלא מחה באותו עשיר על פגיעתו בתלמיד חכם, וקיבל על עצמו גלות לשנה בגלל זה שהוא שמע איך שמוזלזלים בתלמיד חכם ולא מחה בעדו.

בתוך השנה עבר באחר הדרכים וראה אדם שחוטב עצים לכבוד שבת, ועל כל עץ שהוא חוטב הוא אומר: "לכבוד שבת קודש", אמר לעצמו אצל כזה אדם אני רוצה להתארח בשבת [באחת הגירסאות מובא שהוא הגיע לבית הכנסת בערב שבת כאחד העניים, ואז פנה אליו בעל הבית והציע לו להתארח אצלו בשבת] וביקש ממנו והוא מאוד שמח על האורח שהודמן לו, ולקח את האור החיים איתו לעיר, הם התארגנו לשבת, ויצאו לבית הכנסת.

אחרי שחזרו ועשו את סעודת השבת, אמר בעל הבית לאורח שהם רגילים ללכת אחרי הסעודה לשמוע דברי תורה מהרב שלהם שאומר חידושים שאומרים בשמיים, חידושים שלא תמצא בשום ספר ובשום עלון.

הלך איתו ביחד, והם שומעים את הרב אומר: שהוא שמע 14 פירושים

הגלות, והוא רשאי לחזור לביתו והכל היה בגלל שהוא שמע שמכזים תלמיד חכם והוא לא מחה, אם אתה שומע שמדברים על רבנים, על לומדי תורה, ואתה לא מוחה, דע לך, שאתה מסכן את עצמך.

ועוד דבר רואים שהעלבון שהוא קיבל הוריד לו מהחשבון של הגלות, כל צער קטן שאתה מקבל, תדע לך שזה מוריד ממך דברים לא טובים, ובורא עולם ברחמיו ממיר לך את זה בדברים קטנים.

אמרתי פעם שאם קרה לך הפסד קטן, תדע שבורא עולם הציל אותך ממה שהו אחר של חולי או משהו לא טוב אבל קטן, אבל אם הפסד הוא גדול תבין שבורא עולם הציל אותך ממה שהו גדול ככל שהפסד יותר גדול תבין שהצילו אותך ממה שהו גדול יותר, ולכן במקום להתלונן תתחיל לומר "מוזמר לתודה" ולהודות ולא להפסיק להודות.



בשמיים בשמו של מורנו ר' חיים בן עטר, וגם כאן הוא אמר: חיים בן עטר, כאן הם כבר לא יכלו הם הרי הזהירו אותנו שלא יעז לזלזל בצדיק, תפסו אותנו וכלאו אותנו בחדר כדי לטפל בו בצאת השבת...

המשיכו בברכת המזון ובתפילת ערבית ולפתע, הם שומעים רעש אדיר והיה נראה שהעולם עומד להיחרב, הרב עשה שאלת חלום על מה הרעש? ובשל מי הסערה הזו???

אמרו לו: כל עוד שר' חיים בן עטר ה"אור החיים" הקדוש כלוא אצלכם, ולא יכול לעשות הבדלה, לכן שר הגיהנום מרעיץ את העולם שהוא לא יכול לפתוח את הגיהנום [כי בשבת הגיהנום סגור, גם הם לא עובדים בשבת (☹)].

הרב הבין שמי שנמצא אצלם כלוא בחדר זה האור החיים הקדוש בעצמו, ואת כל הפירושים ששמע בשמיים זה ממנו, מיד פתח לו וביקש את סליחתו, ואח"כ הודיעו לאור החיים שהעלבון שהוא קיבל השלים לו את שנת

גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה:

אימי מורתי דינה בת ריקה תחי' ○○○
ר' רחמים בן ריקה הי"ו ○○○
הילד הראל מאיר בן לינוי הי"ו ○○○
לרפואת ○○○

אבי מורי ר' שלום בן עישה שליט"א ○○○
הסבתא עישה בת סולטנה תחי' ○○○
לינוי בת שירה תחי' ○○○
מרגלית בת סוזן תחי' סוזנה בת רחל תחי' ○○○

לאה בת חסידה חסיבה תחי' ○○○
מו"ח הרה"ג רפאל אדרי שליט"א הצדיק מרעננה ○○○
ר' רפאל ישראל בן מוזל הי"ו ○○○
לזיווג הגון ישראל עמר בן תמר הי"ו ○○○

גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים

הסבא ר' פינחס אליהו בר שמחה ז"ל לבית כהן ○○○
הצדיק מרעננה ר' יצחק הכהן בן זלאטא אסתר זיע"א לבית הוברמן ○○○
לע"נ ○○○

הסבא ר' מרדכי ב"ר שמחה ז"ל לבית פרץ ○○○
ר' אורן בן רחל רשל ז"ל ○○○
אייר בת מרגלית ע"ה לבית שריקי ○○○

חמותי הרבנית חסידה חסיבה בת סוליקה ע"ה לבית הרב אדרי שליט"א ○○○
הסבתא ריקה בת עזיזה ע"ה לבית כהן ○○○
מושה סרג' בן אורידה ז"ל לבית עטיה ○○○

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
הוא יברך את

"עמודי התווך"

המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה

הורי היקרים

הרב שלום ודינה פריץ הי"ו

ר' פינחס ולינוי

כהן הי"ו

איתמר ואסתר

אילו הי"ו

ה' ישמרם ויחיהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים,
יצליחם במעשי ידיהם וכפרנסתם,
ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,
וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

בשורה משמחת

בסייעתא דשמיא ולאור בקשת רבים

עלה בידינו לפתוח קו מלפון ישיר

לשיעורי הרב שליט"א

שמספרו:

0733-71-81-57

(ללא הקשת שום קוד)

השיעורים נמסרים מידי יום ביומו בשעות הבוקר