



פרשה בארבע

שלחה 1<2<10<6

סוד ההצלחה של הרב קנייבסקי זצ"ל

הוכחה לכך מפרשת השבוע.

בפרשת שמיי מיד אחרי שהוקם המשכן בני ישראל מתכנסים סביב המשכן ומחכים להשראת השכינה כפי שמשה הבטיח להם, שנאמר: "ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'".

כשזה לא קרה עם ישראל התחיל לשאול שאלות ואז משה מסביר להם שחסר רק עוד דבר אחד ואז זה יקרה שנאמר: "ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'".

על השאלה מהו אותו דבר שציווה ה' שבגללו מתעכבת השכינה, עונה רבי חיים בן עטר ע"ה וכך הוא כותב: "זה הדבר - שתהיו תמיד מעריכים בדעתכם כי אתם עומדים לפני ה', וירא אליכם כבוד ה'. אמר להם משה לישראל אותו יצר הרע תעבירו מלבבכם ותהיו כלכם ביראה אחת דכתיב ומלתם את ערלת לבבכם, ואם עשיתם זה וירא אליכם כבוד ה'".

בצויו הזה, מסביר האור החיים הקדוש, משה מלמד את בני ישראל שכדי לזכות להשראת השכינה, האדם נדרש להיות מהפכן של עצמו ולהעביר מעליו את ערלת הלב ואת ההשתעבדות ליצרים. להפוך מנשלט לשולט, ממונהג למנהיג ואז הוא זוכה להשראת שכינה.

למה? כי ביהדות המנהיג הוא לא מי ששולט על אחרים, אלא מי ששולט על עצמו. והוכחה לכך מופיעה בהמשך הפרשה, כשמשה רבנו כעס על פי אלעזר ואיתמר בני אהרן בגלל שלא נהגו על פי הוראתו. ועל זה כתוב במדרש: "כיון שכעס נתעלמה ממנו הלכה שאון אסור לאכול בקדשים".

אלא שכאן עולה שאלה. גם אם משה כעס למה דווקא מתעלמת ממנו הלכה? איך בדיוק הכעס קשור לזיכרון?

והתשובה פשוטה. בתחילת הפרשה משה מלמד את בני ישראל שהשכינה שורה על מהפכנים בלבד. כלומר, על כאלה שהצליחו להפוך את עצמם מנשלטים על ידי היצר לשולטים עליו, מי שכועס הוא נשלט ולא שולט, ועל נשלטים השכינה לא שורה, וכשהיא לא שורה, שוכחים את מה שהיא לימדה אותם.

לעומת זאת מי ששולט על עצמו זוכה לה כפי שכתוב במדרש: "אלעזר ידע את ההלכה ושתק, איתמר ידע את ההלכה ושתק, ולכן זכו ונתייחד הדיבור עליהם ועל אביהם שכתוב: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר אלהם: דברו אל בני ישראל לאמור".

יכול להבין. בגלל שהרב קנייבסקי היה מהפכן אמיתי.

אלא שגיא לא הבין.

מהפכן? הוא שאל. אתה בטוח? איזו מהפכה הוא עשה? איך לא שמעתי עליה? איך השם שלו לא מופיע בדף המהפכנים בויקיפדיה? יש פה את ציה גווארה ונפוליאון, את קרל מרקס ולייב ברונשטיין טרופקי, אז איך הוא לא מופיע שם?

אתה צודק, אמרתי לו. הוא לא מופיע שם והוא גם לא יופיע שם בעתיד. כי בויקיפדיה לא שמעו על המהפכנות מן הסוג הזה.

בדף המהפכנים בויקיפדיה, מוזכרים אנשים שהפכו את כל העולם חוץ מאת עצמם, לעומת זאת הרב קנייבסקי לא התעסק בלהפוך את העולם אלא את עצמו. להפוך את העולם זה קל מאוד אבל להפוך את עצמך? כדי להפוך את העולם מספיקה מהפכה קצרה, אבל כדי להפוך את עצמך צריך את כל החיים.

הרב קנייבסקי היה מהפכן כל החיים. הוא נולד בן אדם כמו כולנו, אבל הפך למלאך. הוא הגיע לעולם עם יצרים ששלטו בו, ועזב אותם כשהוא שולט עליהם. הוא נולד לעולם שהחיים בו כפופים לזמן, והוא הפך כל רגע בחיים שלו לנצח נצחים.

הוא לא הטיף לצדק ולעולם ללא שחיתות. את זה הוא השאיר למהפכנים שהזכרת את השמות שלהם, הוא הטיף לעצמו.

בשביל להפוך את העולם, מספיקים חזון, וכריזמה שתגרום לאנשים להאמין בו, אבל בשביל להיות מהפכן של עצמך צריך יותר מזה. בשביל זה צריך התמדה ועקביות לאורך כל החיים, ולכן מהפכנים יש הרבה אבל רבי חיים היה אחד.

אתה מכיר מתאגרף במשקל כבד שמסוגל ללחום כל החיים בלי לרדת מהזירה אפילו לרגע אחד? אתה מכיר לוחם שנלחם בעצמו כל החיים בלי הפסקה?

מהפכן כזה לא זקוק לאיטרנט וללייקים, כי כדי להיות המהפכן של עצמך אתה לא צריך אחרים. הם בין כה וכה לא יכולים לעזור לך. מהפכן כזה לא צריך בית גדול, לא כסף, ובטח לא כבוד. כי אם הוא ירצה אותם, זה סימן שהמהפכה נכשלה.

לכן היו בלוויה שלו כל כך הרבה אנשים. כי ביהדות לא מעריצים מהפכנים של העולם, אלא את המהפכנים של עצמם. ומי שמצליח להפוך את עצמו מאיש לאדם ומאדם למלאך, אנשים רואים בו מודל לחיקוי, ומי שכולם רוצים לחקות אותו הופך למנהיג בלי שהוא ידע שהוא כזה. ויש לי גם

ביום ראשון בערב, כמה שעות אחרי הלווייתו של הרב קנייבסקי זצוק"ל, הטלפון שלי צלצל, ועל הקו היה אדם בשם גיא.

אנחנו לא מכירים, הוא אמר, אבל קבלתי את הטלפון שלך מחבר משותף כי אני זקוק לעזרתך.

אני עובד במשרד החינוך, ואני צריך להכין מערך שיעור על הרב קנייבסקי עבור ילדים לא דתיים. תוכל לספר לי עליו? איך מסבירים לילד לא דתי למה מעל חצי מליון איש מגיעים ללוויה של משהו שהוא מעולם לא שמע עליו.

לילדים האלה יש גיבורים מסוג אחר לגמרי. הם מעריצים זמרים ושחקנים, ספורטאים, ואושיות רשת. איך מסבירים לילדים שמי שלא היה לא שום דבר טכנולוגי, ואפילו לא טלפון חכם או טיפס, יכול להיות כל כך מפורסם ולסחוף אחריו כל כך הרבה אנשים? אולי זה בגלל המופתים שמיוחסים אליו? במהלך הלוויה שמעתי ברדיו הרבה סיפורים על ניסים שקרו לאנשים בגלל הברכות שלו, ועל העזרה והסעד שהוא העניק לאנשים קשי יום. אולי זו הסיבה?

לא נראה לי אמרתי לו. זה נכון שהוא עזר להמון אנשים, ונכון שגם הרבה סיפורי ניסים התרחשו סביבו, אבל אתה מכיר פסיכולוג או יועץ שליוו אותו למונחות כל כך הרבה אנשים? ולגבי הניסים והמופתים. אתה אולי לא יודע, אבל חלק גדול מאוד מהאנשים שהשתתפו בלוויה בכלל לא מתרגשים ממופתים.

נו?.. שאל גיא. אז למה בכל זאת הוא נגע בכל כך הרבה אנשים? למה כל כך הרבה אנשים בכו על פטירתו? מה הוא נתן להם בחיים שלו שנלקח מהם כשהוא נפטר?

פשוט מאוד אמרתי לו.

כמו שראית, בהלוויה של הרב היו מאות אלפי אנשים ממגזרים שונים. היו דתיים וחילונים, מסורתיים וחרדים, זקנים וצעירים, ספרדים ואשכנזים. בקיצור, אנשים שבימים רגילים לא תמיד ניתן למצוא ביניהם מכה משותף ברוח, אבל בלוויה היה מכה משותף. לפחות אחד.

אם היית שואל כל אחד מהם, מה השאיפה שלך או כמו מי אתה רוצה להיות, הם היו משיבים כמו הרב קנייבסקי, ולכן דווקא כאן צריך לחפש את התשובה לשאלה שלך.

שאלת את עצמך, למה כל כך הרבה אנשים רוצים להיות הרב קנייבסקי? האם זה בגלל המופתים? בגלל הניסים? בגלל הכבוד? ממש לא. הם רצו להיות כמוהו בגלל שהיה בו משהו שלא כל אחד



בשעת האזנה לקבצים
במערכת ניתן להשאיר
תגובות ע"י הקשת
כוכבית 6 וכן להאזין
לתגובות ע"י הקשת
כוכבית 7

לדירוג האזנות וכן להאזנה
לדירוגים הקישו בשעת
השמעת הקובץ כוכבית 5

שלוחות מאגר השיעורים

- 1 יסודות האמונה
- 2 זוגיות וחינוך
- 3 השקפה יהודית
- 4 שאלות ותשובות
- 5 משמעות הסבל והנסיגות
- 6 סדרות
- 7 תנ"ך ותורה שבע"פ
- 8 נושאים שונים
- 9 שיעורים לפי ספרים
- 10 פרשה בארבע
- 11 שבת ומועדי השנה
- 12 אקטואליה ויהדות

הרשמה לשלוחת המנויים

מסלול א'
18 ש"ח לחודש
מסלול ב'
180 ש"ח לשנה
**ניתן להרשם כמנוי
בשלוחה 7 בתפריט
הראשי**

לתרומות עבור הפצת
העלון חייגו 077-430-9790
והקישו * בתפריט הראשי

או חייגו 054-859-3167
בין השעות 13:30-15:30

עלון זה מופץ לזכות

שמואל מאיר בן רחל
צפורה בת אסתר
מרים בת אסתר
יעל מרגלית בת רחל
מאיר אהרן בן אפרת רחל
לע"נ
אברהם בן טרה
אברהם בן לטיפה
מרגלית בת רחל
לרפואה
קן בת שושנה
בת שבע גאולה בת יעל
חיה אסתר בת רחל
רבקה מרים בת שרה
חיים בן תמר

גילה להם איך מצליחים להיות מהפכן של עצמך גם אם
המודל מסתלק, וכך הוא כתב:

"הדבר ידוע בישיבות שלא הבעלי כשרון הצליחו בדרך כלל
אלא המתמידים... ואפילו מי שחלש מאוד בכשרון אם יתמיד
כבר הבטיחו חז"ל שיצליח ובלבד שיהא ירא שמים".

במילים האלה גילה לנו הרב קנייבסקי את סוד המהפכנות
היהודית והעניק לנו את התקווה.

במילים האלה הוא מסביר שבשביל להיות מהפכן של
העולם, צריך כישורים וכישרונות אבל כדי להיות מהפכן של
עצמך. צריך יראת שמים והתמדה. וזה תלוי רק בנו.

משה שכנס שכח, ובני אהרן שידעו לענות ולא ענו, זכו
שתשרה עליהם שכונה.

לכן כל כך הרבה אנשים השתתפו בלווייה. לא בגלל
המופתים שהתרחשו סביבו, אלא בגלל שהוא היה מהפכן.
בגלל שהוא הצליח לעשות את מה שכל המלווים שלו רוצים
לעשות ולא תמיד מצליחים.

לכן הם גם בכו. הם בכו, כי הם איבדו את מודל המהפכה. כי
הם איבדו את מי שהוכיח להם שזה אפשרי. הם הגיבו בדיוק
כמו נוסעים שמגלים שהטיסה אמנם ממשכה אך הטייס
מת.

מי שבכל זאת ניחם אותם הוא הרב קנייבסקי בעצמו. הוא

שאלות ותשובות

שלוחה 1<2<4

כיבוד הורים בנוסח יהודי

ורבו מביאו לחיי העולם הבא.

חובת כיבוד הורים על פי התורה היא מפני שהאבא הזה, לא
משנה בכלל מיהו, הוא מחבר אותך למתן תורה מצד אחד
ואל הנצח מצד שני. הוא נותן לך את האפשרות הנפלאה
ביותר שאפשר לתת, את המתנה הגדולה ביותר, את החיים
עצמם.

אנחנו בעולם האנושי שלנו שואלים את עצמנו כמה טוב
אבא שלי עשה לי בחיים כדי שאני אכבד אותו. ועל כך אני
רוצה לספר לך סיפור: יש לי חבר טוב שנסע להרצאה עם
מישהו שבעל האירוע שלח אותו כדי להסיע אותו להרצאה
כי הנהג הרגיל לא הרגיש טוב. בדרך הם מדברים ואז הרב
שואל אותו: "תגידי, יש לך ילדים?" ענה לו הנהג: "מה
פתאום! גם לא יהיו לי ילדים". שואל אותו המרצה "למה?"
ענה לו הנהג: "כי אין בעולם דבר יותר אגואיסטי מלהביא
ילדים אליו." "למה?" שאל אותו המרצה. אומר לו הנהג:
"פשוט, כשאני מביא ילד לעולם, אני יכול להבטיח לו חיים
טובים? אני יכול להבטיח לו שהכל יצליח לו? אני יכול
להבטיח לו שכשהוא יהיה בסוף החיים בסל של התענוג יהיו
לו יותר רגעים מאשר בסל של הסבל? אז באיזו זכות אני
עושה ניסויים בבני אדם? באיזו זכות אני לוקח סיכון על
הילד הזה? לכן אני לא מביא ילדים לעולם. כי מי שלמרות
זאת מביא אותם הוא פשוט אינטרסנט שדואג לעצמו
שיהיה לו עם מי להשתעשע או מי שיטפל בו כשהוא זקן.
או להרגיש טוב לפני שהוא מת שהוא השאיר כאן משהו
בעולם. אבל אני אדם הגון. אני לא אגואיסט." טיעון חזק!
אמר לו הרב, אתה צודק. אם כל המטרה של החיים היא
התענוג כיון שאתה לא יכול להבטיח לילד הזה תענוג זה לא
מוסרי ולא הגון שתביא אותו לכאן. אבל אנחנו היהודים
מאמינים שהמטרה של החיים בעולם הזה היא לא תענוג.
שהחיים בעולם הזה הם הזדמנות לעלות על רכבת הנצח.
לקבל חיים של שבעים שנה ולשדרג אותם לנצח נצחים. גם
אם הילד הזה יסבול כל החיים שבעים שנה תמורת נצח יש
מתנה יותר גדולה מזאת שאפשר לתת לילד? הבנת. אביו
מביאו אל האפשרות לזכות בנצח. ומכאן המחויבות לכבדו.
זה בכלל לא משנה איך האבא התנהג. זה בכלל לא משנה
מה הוא אמר. אבא שלי נתן לי את האפשרות לעלות על
רכבת הנצח. רק בשביל זה אני מצווה לכבדו "וירא ממלך
מלכי המלכים שציווהו בכך".

אגב, חז"ל אומרים שמצות כיבוד הורים היא המצווה אולי
הקשה ביותר לקיום. ואם מי שמצליח לכבד הורים לא בטוח
שהצליח לכבד אותם כראוי אז כולנו בחברה טובה. לכולנו
קשה להגיע אל היעד שהתורה מציבה בפנינו. אבל אם נדע
איזו מתנה קיבלנו מההורים שלנו יהיה לנו יותר קל לרצות
לכבד אותם. בהצלחה לך.

שאלה: איך אני יכול לחזק את היכולת שלי לכבד הורים אפי שקצת קשה לי עם זה מבחינה מסויימת?

תשובה: לא כל אחד זוכה להורים מחבקים, להורים אוהבים,
להורים תומכים. לא כל אחד זוכה לצאת לחיים עם קופסת
רגשות שעולה על גדותיה מבית הוריו. ישנם לא מעט
אנשים, לצערנו, שחווים חוויות לא פשוטות. רגשיות ופיזיות
במהלך החיים הצעירים שלהם. וכשהם יוצאים לחיים הם
יוצאים רעבים מאוד, מבחינה רגשית. מה שקורה לאורך
השנים שמתפתחת אצל הילדים כשהם עומדים על דעתם
טינה להורים שלהם. שלא נתנו להם את מה שאבא ואמא
צריכים לתת לילד. וכיון שהם לא נתנו. אין לילדים אהבה
להורים. ולפעמים יש גם לא רק טינה אלא אפילו במקרים
קיצוניים גם שנאה. וקשה מאוד לילדים לסלוח להורים
שלהם כי הם מרגישים שההורים שלהם בעצמם הרסו להם
את החיים.

מה קורה עכשיו כשאדם נמצא במצב כזה והוא פותח את
ספר התורה והוא מגלה שהקב"ה מצווה עליו "כבד את
אביך ואת אמך" איך הוא יכול לבצע את זה?

אם נעיין בהלכות כיבוד הורים נראה שלהלכות כיבוד הורים
יש גבולות. אבל הם לא הגבולות שאנחנו רגילים לחשוב.
אנחנו רגילים לחשוב עם ראש אנושי. אם אבא ואמא שלי
לא עשו לי טוב אני לא חייב להם כלום. אם הם היו עושים
לי טוב הייתי חייב להכיר להם טובה. חובת כיבוד הורים לא
תלויה בשאלה מה ההורים עשו בשבילי. חובת כיבוד הורים
תלויה בציווי ה'. וציווי ה' לא כפוף לתנאים. בשולחן ערוך
נפסק בהלכות כיבוד הורים עד היכן מוראם, שאפי' אדם
שיושב מול תלמידיו או יושב בכל מקום שיש בו הרבה
אנשים סביבו ששומעים את ליקחו וההורים שלו נכנסים
ומנבלים את פיהם עליו. ושוברים עליו דברים וקורעים את
בגדיו ויורקים בפניו, "ישתוק וירא ממלך מלכי המלכים
שציווהו בכך". אפילו נטלו כיס של דינרים שלו, כל הכסף
שלו. והטילו לים לא יעס בפניהם. וירא ממלך מלכי
המלכים שציווהו בכך.

אתה יודע למה התורה מצווה על האדם לכבד את הוריו עד
כדי כך? כי החובה לכבד הורים על פי התורה שונה לגמרי
מהחובה האנושית שאנחנו רגילים. כלומר, כל אחד מאיתנו
הוא גם בנ"א ויש לו רגשות והוא אוהב את ההורים והוא
מכבד אותם גם בלי התורה. אבל הכיבוד הורים על פי
התורה המצנח שלו נפתח כשהכיבוד הורים האנושי כבר
לא מתפקד, כבר לא מוצדק אז ניתן לראות את כיבוד
ההורים האמיתי!

ההסבר לכך מופיע בתלמוד. חז"ל אומרים שאבדת אביו
ואבדת רבו אבדת רבו קודמת. כלומר אם אבא איבד חפץ
ורבו איבד חפץ הוא צריך קודם כל לעזור לרבו למצוא את
החפץ ואח"כ לאביו. מדוע? שאביו הביאו לחיי העולם הזה.

ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון: 054-859-3167

או במייל בכתובת: 05485931@gmail.com

או ע"י השארת הודעה במערכת בשלוחה 9 בתפריט הראשי