

חובבת נשים

דברים יקרים מלכ אל לנ
מאת הרבנית
נעמי טמאלי תליט"א
אסת חנר למר"ר ועט"ר
הגה"צ רבינו
כניהו טמאלי תליט"א
ראש ישיבת המקובלים
"נהר טלום" תכנ"ץ

גליון מס' 175

פרשת שמיני התשוב"ב

חנוכת המשכן ופטירת הצדיקים

פרשתנו פותחת "וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וּלְזָקְנֵי יִשְׂרָאֵל" (ט, א) היום השמיני היה יום שמיני למילואים, והוא ר"ח ניסן, שבו הוקם המשכן, ואותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ, ונטל עשר עטרות:

א) שהיה ראשון למעשה בראשית (ר"ל שחל ביום ראשון שהוא ראשון לבריאת העולם). ב) שהיה ראשון לנשיאים (ר"ל ביום זה התחילו הנשיאים להביא קרבנותיהם למשכן). ג) שהיה ראשון לכהונה (ר"ל שביום זה התחילו אהרן ובניו, שנקראים כעת כהנים, לעבוד עבודה, שעד אז היתה עבודה בבכורים). ד) שהיה ראשון לעבודה (ר"ל שבו התחילו להקריב קרבנות ציבור, כמו קרבן תמיד וכדומה). ה) שהיה ראשון לברכת כהנים (כלומר, היום הראשון בו התחילו הכהנים לברך את ישראל). ו) שהיה ראשון לירידת האש (שזו הפעם הראשונה, שירדה אש מן השמים על המזבח לשרוף את הקרבנות). ז) שהיה ראשון לאכילת קדשים (ביום זה נצטוו על דיני אכילת קדשים, שלא לאכול קדשים בכל מקום, רק בתוך מחיצות המשכן, שעד אז אכלו אותם בכל מקום). ח) שהיה ראשון לשיכון שכניה (היום הראשון שבו שרתה שכניה בגלוי בישראל). ט) ראשון לאיסור הבמות (שמיים זה ואילך אסור להקריב בכל מקום אלא להקריב במשכן). י) שהיה ראשון לחדשים (שיום זה היה ר"ח ניסן, שהוא ראשון לחדשי השנה).

פרשת שמיני פותחת בתיאור חנוכת המשכן, ובהתגלות כבוד ה' לעיני ישראל. וכעין זה היה גם לגבי חנוכת בית המקדש על ידי שלמה המלך. הנה בזמן שהיה המשכן וכן בזמן שהיו קיימים בתי המקדש הייתה התגלות ניסית על טבעית, והייתה השכינה ורוח הקודש מרחפת ומרעיפה קדושה וטהרה על כל העם, על כל עם ישראל שהיו בגולה וכן אלו שהיו בארץ ישראל, ועלו לרגל לירושלים - למקדש ונהנו מזיו השכינה. עליה לרגל זו לבא לבית המקדש מקום השואת השכינה נתנה להם עוז ותעצומות נפש וחיזוק רוחני למשך כל ימות השנה. לעומת זאת, כשהיו ישראל בגלות ואפילו בעודם בארץ ישראל, הרגישו את עוצמתה של הסתרת הפנים וחוסר הקדושה והטהרה והאהבה והאחדות המיוחדות את העם. התפילה הזכה והטהורה שהייתה שגורה כל העת בפי העם הייתה: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים".

באותו יום בשיא עוזה של השמחה, קרה דבר מצער מאוד, פטירתם של הצדיקים בניו של אהרון הכהן, נדב ואביהוא, ואז נאמר וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

לא נכנס לדון בסיבת פטירתם של נדב ואביהוא, רק נתחבר לענין זה במה שקרה כעת בפטירת שר התורה הגאון הגדול והנורא רבינו חיים קנייבסקי זצ"ל ממש באמצע

אשר
חיל
מי ימצא
זרחוק
מפנינים
מכרה

המשך בעמוד הבא



חכמת נשים

השמחה של יום הפורים הנפלא והמיוחד.

אבידה גדולה עד מאוד לעם ישראל, צדיק כזה שהיה מגן על הדור, בכח תורתו וחכמתו, עצותיו המאירות היו לאורם של כל בית ישראל באשר הם, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, בפרשה זו שנקרא גם פרשת פרה מארבעת הפרשיות שמטרתה לכפר את כפרת עם ישראל, וכמו כן מיתתן של צדיקים מכפרת, ולא נותר לנו אלא לבכות ולהתחנן לפני ה' שיחיש את הגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

נביא מעשה קטן מהרבנית קנייבסקי כדי שנבין איך התייחס הרב הגדול הענק אף ביחס שבינו לבניה.

באחד הימים הוכנס בשעה טובה אחד מנכדיו של מרן הרב קניסבקי בבריתו של אברהם אבינו. הסנדק היה הסבא-רבא, מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א.

הרב קנייבסקי, עקב חולשתו, לא היה נוסע לבריתות מחוץ לעיר ולפיכך פשוט היה שהסבא לא ישתתף בברית. בני המשפחה ביקשו שלפחות הסבתא, הרבנית קניבסקי ע"ה, תכבד את האירוע השמח בהשתתפותה.

הרבנית אמרה שכמובן שעליה להתייעץ עם סבא האם לנסוע לברית, ואחד מנכדיה נכנס איתה לחדרו של הרב קנייבסקי. הרבנית מספרת לבעלה הדגול על הברית ועל כך שהיא רוצה לנסוע להשתתף בשמחה. מרן שליט"א, למרבה תמיהתו של הנכד, מציע שלא לנסוע.

הרבנית מפצירה והרב מנסה לשכנעה במאור פניו שלא, שאולי לא כדאי שתיסע. "אחזור עד עשר, בעזרת השם", הציעה הרבנית לשר התורה. ור' חיים מאיר פנים: "נו טוב, תחזרי עד עשר, תסעי לחיים ולשלום"...

הרבנית ונכדה יצאו מהחדר והנכד, עדיין בהלם מהדו שיח שבין סבא לסבתא, לא התאפק ושאל: "סבתא, את אשה מבוגרת, מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא לנסוע לברית של הנכד שלך? ומה פתאום סבא מעדיף שלא תסעי?".

וסבתא, הרבנית קנייבסקי ע"ה, השיבה לו בפשטות: "סבא אומר שכשאני נמצאת בבית, הוא לומד הרבה יותר טוב". זכותו יגן עלינו אמן.

בברכת שבת שלום

נעמי שמואלי

מעשיות וחיזוקים

על רבינו מרדכי שרעבי זיע"א

חכם אחד שהיה צדיק ויר"ש, ומזכה את הרבים בשיעוריו, לילה אחד בעת החשיכה, כאשר חצה את הכביש, ל"ע נדרס למוות, והניח אשה צעירה עם עשרה ילדים קטנים. והיתה האלמנה שבורה מאד ובוכה, ודמעתה על לחייה, מאנה להנחם.

אחד מאנשי הישיבה שהכיר את האלמנה הפנה אותה אל רבינו זיע"א. כששמע רבינו את פרטי המקרה. אמר לה: דעי לך, שבעלך בגלגול שעבר היה ראש ישיבה, ובא לעוה"ז לתקן, וכיון שגמר התיקון שלו הלך למנוחות, ונכנס למחיצה שלו, לפיכך אין לך להצטער כלל. והוסיף רבינו ואמר: ודעי לך כי העובר שבמעייך, הוא בן זכר בריא ושלם. נדהמה האשה לשמוע את דברי רבינו, כי הרופאים יעצו לה לעשות הפלה, באמרם שנעשה אברים אברים מאחר שמגודל צערה היתה מכה מכות חזקות על בטנה.

אמר לה רבינו זיע"א: אל תשמעי לרופאים, כי הם טועים בזה, העובר שלך קיים ושלם. קיבלה האשה ברכה גדולה מרבינו והיתה שמחה ומעודדת מדבריו הקדושים. וכן היה שלא נפל דבר ממה שאמר, וילדה בן זכר בריא ושלם.

קציצות דג מרוקאיות (נסיכת הנילוס)

המצרכים:

1 קילו נסיכת הנילוס (טחון)

2 גזר (מגורר בפומפיה)

לטחון במעבד מזון - בסכין:

2 פלפל ירוק חריף

1 כוסברה

10 שיני שום

להעביר הכל לקערה, ולהוסיף תבלינים:

כף מלח

פלפל שחור לפי הטעם

כפית כמון

רבע כפית אגוז מוסקט טחון

כף שטוחה פפריקה גרוסה

2 כוסות פירורי לחם מוזהבים

1/4 כוס שמן זית

אופן ההכנה:

לערבב היטב את כל החומרים, כדי להגיע לתערובת אחידה, אם יש צורך אפשר להוסיף עוד שמן זית להגיע לעיסה דביקה, ליצור כדורים גדולים.

להכנת הרוטב: 1 כוסברה, 10 שיני שום, 10 עגבניות שרי מתוקות, 2 פלפלים חריפים ירוקים, כפית לימון כבוש (לימון בלאדי), כפית עריסה, 1 כף מרק עוף, פלפל שחור, מלח, כוס וחצי שמן, כפית פפריקה גרוסה, 4 כוסות מים.

מכסים את הסיר, מביאים לידי רתיחה, מבשלים על אש נמוכה למשך 20-15 דק'. להגביה את האש, להכניס את הכדורים בזהירות כשזה מבעבע, מורידים ללהבה נמוכה, מכסים את הסיר במכסה ומבשלים 25-30 דקות נוספות.