

חודש ניסן

מה הוא עומק ענין ההתחדשות? ולמה הוא שייך דווקא בתורה הקדושה ובאור אלקי? ומה עניינו לחודש ניסן אשר הוא 'ראש חדשים'?

א פנימיות העולמות

יסוד קדושת חודש ניסן מבואר בחז"ל במס' ר"ה (י): "תניא ר' אליעזר אומר בתשרי נברא העולם ור' יהושע אומר בניסן נברא העולם", והתוס' (שם כו. ד"ה כמאן) כתבו אומר ר"ת דאלו ואלו דברי אלקים חיים, וכן כתב ארוננו האריז"ל בשער הכוונות (ראש השנה דרוש א'), ומבאר דהענין הוא שבכל העולמות יש בהם חיצוניות ופנימיות, ר"א מדבר בבחינת החיצוניות שהוא כללות העולמות בעצמם, ור"י מדבר בבחינת הפנימיות שהוא ענין הנשמות. וכן כתבו הרבה צדיקים זי"ע דפנימיות העולמות נבראו בניסן וחיצוניות העולמות נבראו בתשרי.

וענין פנימיות העולמות וחיצוניותם הוא, כמו באדם יש בו נשמה וגוף, הנשמה היא הפנימיות - המאוחדת באור אלקותו ית', והגוף הוא החיצוניות שבו, הצריכה לשמש את הנשמה. כך גם בכלליות העולמות יש בחינה זו, יש את הבריאה באופן מוסתר והנהגת הטבע, שאור אלקותו אין מורגש בו, אך אמורה לשמש ולהוביל לגילוי אלקותו בעקיפין שזו היא הבריאה של תשרי, ששם נאמר "בכסה ליום חגנו" (תהלים פא. ד), כי ר"ה הוא החג של יום בריאת העולם באופן מכוסה ומוסתר לצורך גילוי מלכותו. ויש את הבריאה באופן שהוא עצמו גילוי אלקות ומורגש בו אלקותו ית', שזה הבריאה של ניסן כאשר מציאת מצרים, באותות ובמופתים ובמורא גדול - זו גילוי שכינה, כאשר בו התגלה העם הנבחר לה' אשר הם מאירים את ההסתר בנשמה האלקית שבקרבם ובתוה"ק, וכאשר יבואר.

ב עולם הזה היפך ההתחדשות

והנה חודש ניסן נקרא 'ראש חדשים' (שמות יב, ב), ובספח"ק ביארו כי הוא מורה על ענין ההתחדשות.

והבנת הענין הוא כי הנה אמר החכם מכל אדם "ואין כל חדש תחת השמש" (קהלת ט, ט), ועומק עניינו הוא כי בכל עניני עוה"ז שתחת גבול השמש אין בו שום בחינת חדש, כי אמיתות שם חדש לא יוצק אלא לדבר שאינו בא להתיישנות כלל אלא תמיד עומד בחידושו, וזהו רק באור אלקי שהוא דבר שאין לו קץ וגבול רק הוא חדש אמיתי. וכיון שכל ענין מעניני עוה"ז בא בסוף להתיישנות ומתחלש והולך עד שיחלוף ויעבור ויתבטל לגמרי, זה מורה כי אין העוה"ז כלי אמיתי לקבל אורו ית'.

כי כל הנבראים מרישא דכל דרגין ועד סיפא דכל דרגין כל מציאותם וחיותם הוא רק מאורו ית' הנשפע בהם, וכיון שעולם הזה הוא בחינת נפרד ואינו מקושר נכון לאורו ב"ה, לכן אין ביכולתה לקבל אורו ב"ה באופן הנכון, וכל האור הנשפע בכל הדברים שתחת השמש הנה כולם באים להתיישנות והפסד. וזה גופא הענין מה שנאמר "מה שהיה הוא שיהיה" (שם) שאם היו מקבלים האור בשלימות בלתי התיישנות אז היו זוכים שכל פעם היה האור מתרבה יותר ויותר בבחינת ילכו מחיל אל חיל, אבל כיון שאין העוה"ז כלי נכון לאור ולכן פעם האור חולף והולך, נמצא שבכל זמן צריכים לקבל מחדש את אורו בחי' החיים שקבלו אתמול וחוזר חלילה, ואף פעם אין מעלין למדרגה חדשה והבן.

אבל כאשר זוכים ומקבלים האור באופן נכון אז הוא בחינת 'חדש', שאורו ב"ה הוא נצחית, ושינה אין לפניו ולא שייך בו שום הפסד וכליון ח"ו ותמיד עומד בחידושו.

וזהו ענין אור התורה הקדושה (כמו שפרש"י שם בקהלת) וכמו שדרשו חז"ל (עירובין נד): "דידיה ירוון בכל עת" (משלי ה)

שבכל פעם מוצאין בה טעם **חדש**, כי ע"י התוה"ק יש לנו כלי נכון להתדבק באור השי"ת ולקבל האור באופן אמיתי ואז אינה בא להתיישנות כלל. והתחלת ענין גילוי אור התורה התחיל מחדש זה של היציאה ממצרים.

וזהו ענין אמרם ז"ל (רי"ה ז) "תשרי הוא שנה שאין עמה חדשים, וניסן הוא שנה שיש עמה חדשים". כי שנה הוא מלשון שינה, והוא מרמז על בחי' ההסתר כמו שבזמן השינה יש הסתלקות המוחין, כך גם הוא מלשון התיישנות, שגם מורה על בחי' הסתר וסילוק, והבריאה של חודש תשרי נקראת שנה שאין עמה חדשים, כי בו נתכונן צורת הבריאה בחיצוניותה, באופן של הסתר.

משא"כ הבריאה חודש ניסן הוא בבחינת "שנה שיש עמה חדשים", כי חדשים מורה על התחדשות והיפך הענין דהתיישנות, ועל היפך ענין השינה, כמאמר הכתוב "חדשים לבקרים", שכאשר אתא בוקר ונתעוררים מהשינה והמוחין חוזרין אז הוא בחי' חדשים. וזהו ענין קדושת חודש ניסן שבו נבראו פנימיות העולמות סוד התוה"ק המאיר בתוך ההסתר ומגלה אור אלקותו ית' בתוך העולמות לדעת כי אני ה', וע"ז אמרו דניסן הוא שנה שיש עמה חדשים, כי הנה גוף בלא נשמה הוא בחי' שינה, וכאשר זוכים לבחי' נשמה המאיר בתוך הגוף הוא ענין ההתעוררות מהשינה בהתחדשות המוחין.

ג ראש - עיקר ומקור החיות

ובזה נבין גם את ענין ה'ראשית' שחודש ניסן נקרא בתוה"ק חודש הראשון וכמאה"כ "ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות יב, ב), וכן גם **כלל ישראל** נקראים ראשית, כמו שכתוב "קודש ישראל לה' ראשית תבואתו" (ירמיה ב, א), וכן **התורה הקדושה** נקראת "ראשית דרכו" (משלי ה, כב).

והענין בזה כי רואים בנפש האדם ראשית התפשטות החיות הוא בראש, ולכן שמו נאה לו ראש שהוא מלשון ראשית ושם עיקר החיות, אמנם שוב כאשר החיות מתפשטת בגוף הנה הוא מתמעט והולך עד שלמטה בתחתית הגוף כמעט ואין חיות נרגשת, (וגם זה ע"פ האמור כי האדם בעוה"ז הגשמי אינו כלי נכון לקבל אור השי"ת, ולכן האור מתמעט ונחלש במדרגות התחנות עד שנכלה לגמרי), וידוע מסוד עולם שנה נפש שהם בסוד אחד, וכמו ב'נפש' כן הוא ב'עולם' שיעיקר החיות הוא דווקא בעולמות העליונים, משא"כ בעולמות התחתונים שם האור סתר מאוד ואין נרגש שם אור השי"ת, ולכן אין כל חדש תחת השמש, כי רק בבחינת הראש הוא תמיד התחדשות החיות, (וזה מורה כי בחי' הראש יש בו בחי' תיקון ולכן הוא כלי נכון לקבל אור השי"ת, אלא שהתיקון השלם יתא כאשר כללות הגוף יחזיר לבחי' ראש, ואף הרגליים התחתונים היו כלי נכון לקבל אור השי"ת בלתי התיישנות כלל).

ולכן **התורה הקדושה** נקראת ראשית וכמו שדרשו חז"ל, כי התוה"ק אף כאשר מתפשטת למטה המש ומתלבשת בכל עניינים הגשמיים, וכמו לו סוגיות הש"ס שמדברים מעניינים גשמיים כגון שור וחמור וכדו', מכל מקום בקדושתם קיימים, ויש בהם אותה קדושה נפלאה כמו למעלה, כי כולם בחי' ראש ואף כאשר נשתלשלו עד לתחתית המדרגה נשארים מקושרים למקור, כמו ענין

הראש שמקושר לשרש החיות. וכן זהו ענין **קדושת ישראל** שנקראו ראשית שנאמר (ירמיה ב) ראשית תבואתה, כי קדושת ישראל הוא במה שהם דבקים בהשי"ת באמת והם כלים נכונים לקבל אורו ב"ה, ולכן שמם נאה להם ראש וראשית, כי כל קומתם מלמעלה ועד למטה כולו הוא בחי' ראש.

ונוסח הברכה הוא "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" (ברכת יצור), ופירושו צדיקים 'בטובו' דייקא, אין טוב אלא תורה, כי אכן כל התחדשות הבריאה הוא מכח התוה"ק, ומכח עם בני ישראל ההוגים בה, ואף מה שמקבלים אומות העולם הנה כל חיותם הוא מכח ההתחדשות הנשפע ע"י עם בני ישראל, וכמו הראש שממנו מתפשט החיות לכל הגוף, ובראשית ברא אלקים דרשו חז"ל בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית, כי כל התחדשות החיות בבריאה הכל מכח עם בני ישראל, משא"כ אומות העולם אין להם חלק בהתחדשות הבריאה אלא להיפך הם מביאים את העולם להתיישנות ופירוד מהמקור.

ד מקור התחדשות לכל השנה

ובזה נעמוד על ענין **קדושת חודש ניסן** שהוא גם נקרא בבחי' ראש וראשית כמאה"כ החודש הזה לכם **ראש** חדשים **ראשון** הוא לכם לחדשי השנה, כי לעומת התורה וישראל שהם ראשית החיות בעולם ובנפש, בבחי' זמן הנה ראש וראשית התחדשות הבריאה הוא בחודש ניסן, ומשם נתפשט החיות לכל ימות השנה, כי חודש ניסן הוא בסוד פנימיות העולמות, שאין שם בחי' שינה והתיישנות, והוא בבחי' ראש דווקא, אשר הוא כלי מוכן לקבל אור השי"ת באופן הנכון. וזהו ג"כ ענין שם החודש ניסן שהוא מלשון ושא נס, שהוא ענין הגבהה והתנשאות, כמו הראש שהוא העליון מהקומה.

וראשון הוא לכם לכל חדשי השנה, כי כל עניני ההתחדשות שיש בכללות קומת השנה הכל הוא מכח קדושת חודש ניסן, וכמו הראש המשפיע חיות לכל אברי הגוף. וזהו הוא הענין מה שבחודש ניסן הוא זמן התחדשות הבריאה בפועל ואף בעולם הגשמי ניכר ענין ביטול הפירות וכו', כי אכן כל התחדשות החיות שיש בבריאה ואף בגשמיות ממש הכל נמשך ונסתעף מהראש שהוא חודש ניסן שהוא זמן המובחר המקושר לאור השי"ת ומקבל החיות באופן נכון.

וחודש זה מוכן לעם בני ישראל וכמאה"כ ראשון הוא לכם, לכם דייקא, כי זהו ענין קדושת ישראל בבחי' ל"י ראש, שהן מקושרים לאור השי"ת באופן נכון ועל ידם הוא התחדשות החיות בכל הנבראים וכמו שנתבאר למעלה, ולזה יציאת מצרים והתהוות עם בני ישראל לגוי קדוש הוא בחודש ניסן.

ולזה באחד בניסן ראש השנה למלכי ישראל, משא"כ למלכי אוה"ע מתשרי מנין, כי לאוה"ע אין הכרה ודביקות אמיתית באור השי"ת שהוא ענין קדושת חודש ניסן סוד פנימיות העולמות, וכל יניקתם הוא רק מחיצוניות העולמות סוד חודש תשרי, אשר שם אור השי"ת נסתר ונעלם, ורק עם בני ישראל מקושרים לפנימיות העולמות סוד חודש ניסן.

מעובד מתוך שיחותיו של המשפיע הגדול ר' בן ציון אפל שליט"א

רשימה / כללי וחצי קודש ממאורי החסידות

שורש כל הנפילות הוא המרה שחורה, כששמחים עם ה' אינו חסר מאומה

הרה"ק רבינו הזקן זי"ע

