

מיר רעהו
דיין
שפראך

בלשון הקודש

שנה ב- גליון נ'
פרשת צו - פורים תשפ"ב

י"ל ע"י

לוי יצחק שנעק

להערות ולנדבות, ולכל עניני
הגליון ולקבלת העלון בדוא"ל

יכולן לפנות .

315-400-1818

1818yiddish@gmail.com

בחור היקר

אין אידיש גערעדט

בקיצור למעשה מה??? אני צריך לזכור בפורים!!!

קרה שמישהו הוא לא תלמיד חכם העמיד את עצמו בתוך מועמד לרב, לכן אוטומטית תמיד בחר הפריץ לרב יהודי שהוא תלמיד חכם, אבל עכשיו כשהגביר העמיד את עצמו להיות ה'רב', היה מתח גדול בקרב העיירה את מי יבחר הפריץ להיות לרב העיירה, כיון שהפריץ צריך להחליט מי משניהם יוכתר בתור רב העיירה. הפריץ קבע יום שבו הוא 'יבחן' את שני המועמדים....

הולכים לפריץ!!!

הגיע היום, ושני המועמדים באים אל הפריץ... אומר להם הפריץ, שהיום שצריך להכריע בין שניהם, הוא יערוך מבחן שלפיהו הוא יחליט מי יהיה 'רב העיירה'. הוא הורה למשרתו להביא לו סידור לשם ה'מבחן'... המשרת מביא את הסידור, והפריץ שואל אותם: אתם מוכנים. והם משיבים ב'הן'....

המבחן מתחיל!!!

הפריץ מדפדף בסידור שלידו, והוא אומר לגביר: תגיד לי מה כתוב כאן. למזלו של הגביר היה זה 'אשרי', הקטע ששגור בפי כל אחד ישר והפוך, ואכן הגביר החל לדקלם את הפרק בע"פ בהצלחה מרובה... אח"כ הגיע תורו של התלמיד חכם לעמוד על כור המבחן - הפריץ מדפדף בסידור, והסידור נפתח ב'קרובץ לפורים', התלמיד חכם החל לנסות לדקלם את הפיוט הלא מוכר, אבל הוא נתקע... הפריץ קבע שהמבחן הסתיים, ו....

מזל טוב! הגביר הוכתר להיות רב העיירה!!!!!!

שניהם יוצאים מבית הפריץ, והתלמיד חכם אומר לעשיר: תוכל אולי להגיד לי מה חשבת, הרי אתה יודע את האמת שאני תלמיד חכם ואני הוא הראוי להיות ה'רב', ואתה לא יודע לפתוח ספר... רק שהיה לך מזל שאותך הפריץ בחן על 'אשרי', ואותי הוא בחן על 'קרובץ לפורים', ואילו הוא היה בוחן אותך על 'קרובץ לפורים' גם אתה לא היית מצליח כמוכן, ואם כן למה אתה לוקח את מינוי הרבנות????!! השיב לו הגביר: אני יאמר לך את האמת, אתה צודק לחלוטין, אתה תלמיד חכם הרבה יותר גדול ממני, ואתה הוא הראוי להיות ה'רב'!!! א"כ למה את לוקח לעצמך את ה'רבנות' - שאל התלמיד חכם. השיב לו

חיים, אתה נראה נורא מתוח, אני יכול אולי לדעת מה קורה אתך??? כן משה, בדיוק אליך חיכיתי כל כך. הבה נשמע חיים מה מעיק עליך??? משה, פשוט מאוד, הנה קרב ובא יום הפורים הבעל"ט, שכבר ידוע ומפורסם קדושת היום הזה, אשר במדה מסוימת הוא יותר גבוה מיום הכיפורים... אבל למעשה - היום הזה כל כך עמוס בקיום ארבע מצות היום, ובפרט בחורי הישיבות שגם עסוקים בקיום מצות 'כל הפושט יד'....

אני רוצה שתאמר לי בקיצור, מה אני צריך לזכור, כדי שאוכל להיות בהתרוממות הנפש במשך כל הפורים

חיים, בסדר, נראה לי שאוכל לסכם לך את זה בקיצור, אבל לפני כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה שניה....

חיים, איזה מילה הכי חשובה מכל המגילה!!!!!!

בסדר, הבה נחשוב.... תראה משה יש לי הרבה רעיונות, אבל אני רואה שאתה רוצה משהו לומר לי... לכן אשאיר בשקט, והבה נשמע מה יש לך לומר. חיים אני יאמר לך:

המילה הכי חשובה מכל המגילה זה 'הוא אחשורוש'

מה????????????? משה, אתה כבר במעמד של 'עד דלא ידע'????? מכל מגילת אסתר לא מצאת מילה אחרת - רק 'הוא אחשורוש'!!!!? כן, חיים, כמו שאתה שומע, המילה הכי חשובה מכל המגילה זה 'הוא אחשורוש'. משה, אתה כבר מרגיז אותי. בבקשה תסביר לי בדיוק מה אתה מתכוון לומר. חיים, אני אסביר לך, ועל ידי זה גם יתבאר מה הוא הדבר החשוב ביותר שצריכים לזכור בפורים, אבל לפני זה - סיפור...

מעשה שהיה כך היה!!!

מעשה בעיירה אחת שלאחר הסתלקות רבה הנערץ של העיירה, חפשו ראשי הקהל אחר מי שיתאים למלא את מקומו ברבנות. בעיירה התגורר יהודי תלמיד חכם שהתאים עד מאוד לתפקיד רם ונשא זה, אבל... גביר העיירה גם חמד לעצמו את התפקיד הזה... כמוכן שאצל הציבור לא היה צל של ספק שהיהודי התלמיד חכם - הוא הראוי להיות רב העיירה, אבל....

הבעיה היא שזה תלוי הפריץ!!!

כי באותם ימים היה הפריץ בוחר את מי שיהיה הרב החדש, וכיון שעד עכשיו לא

-סימן טוב ומזל טוב-

-שישו ושמחו בשמחת התורה-

ברוב שבח והודי' להשית שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה הננו מתכבדים בזה להזמין כל חברי וידידי לבוא להשתתף בשמחת

הקדושה רבה

שיתקיים בעזהי"ת בצפרא דשבתא שב"ק פרשת צו לרגל הכנס בני

הבה"ח צבי אלימלך נ"ו

לעול התורה והמצות

ולרגל סיום כתיבת ספרי החדש "יש לחקור" על

"יו"ט פסח וספירת העומר

בבית המדרש "מאור התפילה"

5910 20th ave

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתי, ואי"ה בשמחתכם ישמח

ליבי גם אנו

לוי יצחק שנעק

הגביר: אני יאמר לך את האמת, הסיבה שהחלטתי לקחת על עצמי את עול הרבנות, ולא הנחתי זאת עבורך, היא כי...

רב צריך שיהיה לו שכל, ולך אין שכל!!!!

מה????????????????? אין לי שכל????? - שואל התלמיד חכם. ענה לו הגביר: כן כמו ששמעת - הרי הגביר אינו מכיר את 'לשון הקודש' שכתוב בסידור, והוא גם לא מבין מה שאתה אומר, לכן היית יכול לדקלם לפניו את 'ברכת המזון' שאת זה אתה מכיר בעל פה... כי הפריץ לא מבדיל אם אתה אומר 'קרויץ לפורים' או 'ברכת המזון'... ואם אתה לא קלטת את זה סימן שאתה בטלן גדול....

ורב לא יכול להיות בטלן!!!!!!!

חיים, וזהו מה שאנו צריכים לזכור ביום הפורים!!! משה, אתה יכול אולי להסביר לי למה אתה מתכוון - אני לא מבין רמזים. בסדר חיים, אני אסביר לך: בספרים הק' מצאנו ענינים נפלאים הטמונים בימי הפורים, מה שלא נאמרו על אף יו"ט.

א] כתוב ב'חידושי הרי"ם': פורים הוא זמן ועת רצון לכל - שעת רעוא דרעוא - כל אחד יכול לפעול אצל השי"ת שימלא משאלות לבו לטובה.

ב] ב'שם משמואל' כתוב: ישראל היו נמכרים להריגה, ו'כתב אשר נכתב בשם המלך אין להשיב', אלא שהשיגו חיים חדשים מעולם הנעלם באמצעות מרדכי ואסתר, וכקטן שנולד דמי, וא"כ העוונות שהיו בידם מכבר שוב אין נחשבים.

ג] ה'פרי צדיק' מביא: אין מדקדקין במעות פורים, אלא כל מי שפושט יד ליטול נותנין לו, והקב"ה מקיים מצות זקנים ונותן צדקה לכל דורשי ישועותו בכל ענינים.

ד] ב'קדושת לוי' מובא, שביום הפורים אוצר המלך פתוח לכולם, וכל אחד יכול לקחת כמה שהוא רוצה.

ה] ב'פלא יועץ' כתוב, שהתפלה שיהודי מתפלל בפורים עולה ישירות אל מלך מלכי המלכים הקב"ה.

ו] ה'תורת חיים' המליץ על מה שכתוב 'הימים האלו נזכרים ונעשים' - שמה שמזכירים ביום הפורים מתקיים ונעשה.

ז] ה'דברי יחזקאל' כותב: כל אשר יבקשו מהשי"ת תתקבל תפלתם.

ח] ב'שם משמואל' המליץ מה שכתוב 'בבוקר אמור למלך' - שבפורים אפשר כביכול להורות למלך מלכי המלכים מה לעשות.

ט] הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקומרנא זיע"א מרחיב בספרו בענין גדולת ימי הפורים, ומציין שאת הדברים הללו הוא קיבל בלחישה - סוד משמים, ומרוב אהבת ישראל הוא פרסם וגילה חלק מזה.

בקיצור - במילה אחת!!!!!!

פורים הוא יום גדול ונעלה עד מאוד, עד כדי כך שמובא בספר 'שער ישכר' להרה"ק רבי חיים אלעזר ממנוקאטש זיע"א על דברי רב יוסף (פסחים סח, ב] 'הכל מודים בפורים בעיני נמי לכם', שלכאו' צריך להבין מה החידוש שבדבריו, וכי היה עולה על הדעת שביום הפורים לא יאכלו וישתו, והרי זהו עיקר מצות הפורים - 'משתה ושמחה'.

מתרץ הרה"ק ממנוקאטש: שהנה ידוע שהיו הרבה צדיקים בדורות הקודמים, שברוב השעות של יום הפורים היו מסתגרים בחדרם ושרויים בדביקות עילאית, להמשיך ישועות ורפואות לרוב, כי הם ידעו את גודל ויוקר היום הקדוש הזה, עד כדי כך שהם כמעט שכחו ממצות 'משתה ושמחה'... לכן היה צריך רב יוסף להזכיר 'הכל מודים בפורים בעיני נמי

לכם', כדי שימהרו ליטול ידיהם לסעודת היום לקיים מצות 'משתה ושמחה'.

וזהו הדבר העיקרי שצריך לזכור בפורים 'אל תהיה בטלן'!!!

ועכשיו חיים, אתה בודאי מבין למה המילה הכי חשובה מכל המגילה היא 'אחשורוש'!. לא משה אני לא מבין בכלל מה שאתה אומר?! חיים, אני אסביר לך... תתבונן קצת במפרשים בפירוש המילים 'הוא אחשורוש', אמנם באבן עזרא מבאר בפשטות שמכיון שהיו במשך הזמן כמה 'אחשורוש', לכן רצה הפסוק לבאר לנו באיזה אחשורוש מדובר. אבל רש"י הק' מפרש שבזה רצה הכתוב לומר על אחשורוש שהיה ברשעו מההתחלה ועד הסוף. ולכאו' למה לא יכל רש"י לפרש כמו פירושו הפשוט של האבן עזרא שרצו פשוט להדגיש לנו באיזה אחשורוש מדובר, אלא ש...

רש"י מלמד אותנו יסוד גדול - אל תהיו בטלנים

שלא נראה כמו אחשורוש שאפי' אחרי כל הסיפור הזה הוא נשאר אותו הדבר... יש לנו הזדמנות פז, ואנו צריכים להשכיל לנצל את זה... שלא להיות כמו אחשורוש שלא השתנה בכלל אחרי נס פורים, אלא נשאר אותו הדבר כמקודם... אנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות!!!

ובפרט אחרי 'שנת הקורונה'

שכלל ישראל הפסידו אז כל כך הרבה.... אשר קול התורה וקול התפלה נחלשו! אם יש לנו הזדמנות כזאת - אנו צריכים לנצל את זה לשנות את העולם... לא להיות כמו אחשורוש שזה כלל לא הזיז לו....

וזהו בקיצור מה שאתה צריך לזכור - לא להיות בטלן כמו אחשורוש שלא ניצל את ההזדמנות להשתנות...

בקיצור למעשה
בפורים צריך לזכור משהו אחד - אל תהיה בטלן. אל תהיה כמו החתול שמשליך מפיו יהלום על מנת ללעוס חתיכת בשר מקולקל - אלא תנצל כמה שיותר, ותזכור שאין שום דבר שאי אפשר לפעול אותו בפורים.

מעשה שהיה כך היה!!! המגיד מישרים רבי יעקב גאלינסקי זצ"ל סיפר שפעם אחת כשהיה בבית הוא שמע איך שזוגתו צועקת ובוכה בקול גדול, הוא מיד רץ לראות מה קרה. סיפרה לו זוגתו שבמהלך עבודות הבית נאבדה לה 'טבעת יהלום' יקרה מאוד. החלו שניהם לחפש את הטבעת בכל חדרי הבית, אבל 'הילד איננו' - לא מוצאים את הטבעת. אז הוא שאל את האשה אם היא כבר זרקה את הזבל לפח האשפה שברחוב, ענתה האשה בחיוב... בלית ברירה הוא ירד למטה על מנת לחפש בתוך פח האשפה, ו.....

הוא לא מאמין למה שהוא רואה!!!!!!!

עומד לו חתול בתוך הפח ומטפל בשקית האשפה שזוגתו זרקה זה עתה לתוך הפח, הוא לועס כל מיני עצמות ושאר מינים, ואחר כך יורק אותם בחזרה לזבל. אבל כשהוא מתקרב עוד יותר הוא רואה ש.... החתול עכשיו יורק מפיו את הטבעת האבודה!!! כנראה זה לא היה לא כל כך טעים.... רבי יענקלה זצ"ל רצה לצעוק!!!

אזון חתול - בטלן שכמותך!!!!

איך אתה מוותר על טבעת יקרה שכזאת כדי ללעוס עוד עצם מסריח מהזבל.... הרי עם 'טבעת יהלום' אפשר לקנות כמויות אדירות של בשר.... כן כן... אבל חתול נשאר חתול.....

לכל הפחות לא נהיה כאותו חתול!!!!

לא נוותר כל כל מהר על יהלום יקר כל כך - יום הפורים הקדוש שבו אפשר לבקש על הכל, ולהשליכו על מנת להשיג תחתיו עוד חתיכת בשר וכדו'... אנו חייבים לעשות 'חזרה' על כל השנה ולזכור שביום הזה אפשר הכל לשנות....