

רעיונות מדהימים

פרשת ויקרא תשפ"ב, עלון מס' 427

להצטרפות לאלפי המנויים ולקבל את העלון חנם, לשלוח הערות או תגובות, נא ליצור קשר עם הרב יהושע אלט בכתובת yalt3285@gmail.com. העלון מתפרסם בשש יבשות וביותר מארבעים מדינות ברחבי תבל.

לרפואה שלמה אברהם דוד בן שרה בלימה

כדי לרכוש אחד מהספרים (באנגלית) של המחבר (עותק או ספר אלקטרוני) ולקבל אותו במשלוח עד דלת ביתך, אנא שלח דוא"ל לכתובת yalt3285@gmail.com או בקר בכתובת <https://amzn.to/3eyh5xP>.



This newsletter can also be viewed at <https://bit.ly/3z6ichJ>

Pour voir ou télécharger la version Française: <https://parshasheets.com/?s=Fascinating+Insights>

אפשר לקרוא את עלון זה בעברית באתר: <https://bit.ly/3mGmEOZ>

המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים.

תשלום בזמן

נוסע במטוס ניגש לדיילת וביקש להכניסו למושב מחלקה ראשונה. היא הסבירה לו שאפשר לדון על זה רק כשהוא בשטח. ברגע שהמטוס בשמים, זה כבר מאוחר מדי. באופן דומה, מעמדו של אדם בגן עדן נקבע על פי אופן פעולתו בזמן שהיה כאן למטה עלי אדמות.

אדם עשיר אך קמצן נפטר ועמד בתור וחיכה לשמוע את פסק דינו הסופי. כאשר צפה בהליך עם העומדים בתור לפניו, הוא הפך פחות מפחד כשהבחין שלמעשי הצדקה יש השפעה עצומה על הצו האלו-הי; מתנות שניתנו במהלך חייו יגברו על חטאים רבים. וכך, כשהגיע תורו לעמוד בפני השופט שבשמים, אמר: "נכון שאולי לא עשיתי כל מה שהייתי צריך בזמן שהייתי עלי אדמות, אבל הרשה לי להוציא את פנקס הצ'קים ולכתוב סכומים גדולים מאוד. עבור כל מוסדות ראויים שאתה ממליץ עליו." השופט השיב: "כאן אנחנו לא מקבלים צ'קים. אנחנו מקבלים רק קבלות".

משלוח מנות עם הרגשה

רעיון אחד של מתן משלוח מנות הוא להגביר את האחדות. מהן הדרכים בהן נוכל לעשות זאת?

(1) במקום לתת רק את המשלוח מנות שאנחנו "חייבים" לתת כמו לחברים ולשכנים שלנו, צריך לחשוב גם על אנשים שאולי היה לנו סכסוך או חיכוך כלשהו איתם ולתת להם. אולי נתינה לאנשים האלה חשובה עוד יותר. פורים הוא יום נהדר לעשות זאת, כי לכם של אנשים פתוח וקלוט יותר ביום חגיגי זה. מישהו ניסח את זה פעם ככה: תכין רשימה של כל מי שאתה רוצה לתת לו משלוח מנות. עכשיו תקרע את הרשימה ותן את משלוח מנות למי שלא הגיע לרשימה.

(2) רעיון נוסף הוא לחשוב על מישהו שיכול להשתמש בעידוד. שלח לאדם הזה משלוח מנות. זה לא קשור למה שאתה נותן אלא בעובדה שהאדם מרגיש שהוא חשוב, שלמישהו אכפת ממנו, שהוא קיבל הכרה.

(3) הכינו משהו מיוחד שאתם יודעים שהאדם נהנה ממנו. אנחנו יכולים להרחיב את זה עוד יותר. למשל, אל תשלחו משלוח מנות מלא בסוכריות ועוגות לזוג מבוגר שמודע לבריאות. באופן דומה, אם אתה יודע שמישהו אלרגי למזונות מסוימים, עשה מאמץ מיוחד לשלוח לו את מה שהוא לא אלרגי אליו. אז "משלוח מנות" שלך יש כל כך הרבה יותר משמעות עבורם, מה שבאמת מגביר את האחדות.

4) רעיון מצוין נוסף הוא לכתוב מכתב או לפחות כמה מילים יפות במשלוח מנות שאתה שולח. לדוגמה, אם אתה שולח למורה של ילדך, כתוב כמה אתה מעריך את המורה. או אם אתה נותן לשכן, אתה יכול לכתוב שאנחנו כל כך ברי מזל ואסיר תודה שיש אותך כשכן. זה מכניס איזו "נשמה" ל"גוף" של המשלוח מנות שלך. לכן זה מביא לתחושות של אחדות.

אנטומיה אנושית

248 עשה (מצוות חיוביות) הן האמצעי החיוני להעצמת יהודי ליצור קשר עם ה'. באמצעות ביצוע 248 אלה, הוא בונה את מערכת היחסים שלו עם ה'. לעומת זאת, 365 לא תעשה (מצוות איסור) אינן המעשה החיובי של בנייה אלא אמצעי מניעה נגד כל דבר שתהיה לו השפעה הרסנית על יחסיו עם ה'.

ניתן להבין את 365 לא תעשה באמצעות המשל הבא. רכבת עוברת ממקום למקום בנסיעה בתוך קווי הרכבת. נהג הרכבת חייב לפעול כל הזמן על ידי הישארות על המסילה. באופן דומה, יהודי חייב לפעול אך ורק בגבולות המוגדרים על ידי ה'. תכתיבי התורה לא אמורים להיות מעכבים אלא הם אמצעי הגנה לשמור על יהודי בדרך הנכונה.

248 עשה הם מעשים המבוצעים על ידי 248 האברים שאחראיות לפעולה ו-365 הגידים הם רצועות או רקמות שאחראיות לשמירה על חלקי הגוף במקומם הנכון. זה סימבולי ל-365 לא תעשה שתפקידם לספק מסגרת חוק נוקשה שמונעת מהאדם לעשות כל דבר שלילי. לחלופין, ה-365 לא תעשה מרתיע את הגידים הגופניים מלאפשר ליהודי ללכת בדרך רעה. התפתחות זו מבטיחה שגופו ונפשו של יהודי נוסעים באותו כיוון.

ה-365 לא תעשה מקבילים ל-365 הימים של שנת השמש (מכות כג:). תנועת השמש כפי שנראה על ידי האדם על פני כדור הארץ פועלת בדיוק לפי מסלולה הקבוע: היא זורחת בבוקר, חולפת על פני השמים במהלך היום ושוקעת בערב. זוהי תמונה של עקביות, שלעולם אינה סוטה מדרכה או ממהלך הטבעי שלה. השמש היא אחד הכוחות העיקריים האחראים לשימור הקיום, שלא יכול היה להתקיים בלעדיה. השמש מושווה למלך עולם הטבע. שלטונו משתרע על פני כל 365 ימי שנת השמש. כמו השמש, גם האדם נחשב למלך בעולם התחתון. כתוצאה מכך, אי-מעבר על 365 לא תעשה מבטיח שהאדם לא יעשה שום דבר כדי לשנות את קיומו או את קיומו של העולם (מהר"ל בספרו תפארת ישראל, פרק ד'). זה בהתאם לנושאים ש-365 לא תעשה הם כדי לשמר את היחסים עם ה'.

עם זה אנו יכולים להבין מדוע 248 עשה ממוקמים ברמה גבוהה יותר בהשוואה ל-365 כאשר "עשה" בונים מערכת יחסים עם ה' בניגוד ל"לא תעשה" שהם אמצעי מניעה לא להרוס את היחסים עם ה'. מיקומו של 248 עשה ברמה גבוהה יותר מוצג לנו בעקרון ההלכתי של עשה דוחה לא תעשה, ביצוע מצווה חיובית דוחק הצידה את אי קיום מצווה אוסרת (מהר"ל בחידושי אגדות, מכות כג:). למשל, הצירוף של ציצית ושעטנו, תערוכת של צמר ופשתן (דברים כב:יא-יב) מלמד שהגשמה החיובית של ציצית יכולה לכלול אפילו עירוב שעטנו שאיסורה ידחה (יבמות ג:ד).

248 המצוות החיוביות מתקיימות באהבתו לה' המושתתת על אהבה, אהבה שיש לה השפעה מרחיבה. אהבה מניעה אדם לפעול כדי לכבד את ה'. זאת בניגוד להתנזרות מ-365 המצוות השליליות שהיא הדגמה של יראה שיש לה אפקט כיווץ. זה מקדם את כבוד השמים באמצעות הימנעות מחטא על ידי חוסר פעילות לא לבצע חטא שלילי (פחד יצחק, שבת, ב).

נוצרנו בצלם אלה-ים. האנטומיה האנושית מחולקת ל-248 איברים שמתואמים ל-248 עשה. 248 אלה מתייחסים להרכבו הביולוגי ה"מכונה של האדם" הנקראת הגוף נועדה להגשים את הרצון האלו-הי. כתוצאה מכך 248 איבריו זועקים מדי יום, עשה אותנו שתחיה בזכותנו ותאריך ימים, ודא שאתה משתמש בנו על מנת שתחיה בזכותנו ותאריך את ימך. (מדרש תנחומא, כי תצא, ב).

חודש הכפול

נס פורים התרחש בשנה מעוברת באדר השני. הטור (אורח חיים, סימן תיז) מלמד ש-12 החודשים תואמים ל-12 השבטים. אם כך, למי מתאים אדר שני בשנה מעוברת (ירושלמי מגילה א:ה)?

אדר מתקשר עם יוסף. ואכן, אנו יודעים שהמזל של אדר הוא דגים, ויוסף דומה לדגים שאין להם עין הרע (ברכות נה:).

אנחנו יודעים שזה החודש היחיד שיכול להיות חודש מעובר (רמב"ם, הלכות קידוש החודש, ד:א). לכן אין זה מפתיע, כפי שמציין הקדושת לוי (פרשת שקלים, ד"ה טעם), שליוסף יש שני ילדים הדומים לשבטים כפי שכתוב "אפרים ומנשה כראובן ושמעון" (בראשית מח:ה). הם מתואמים עם שני אדרים (מהרש"א, סנהדרין יב, ד"ה זוג). כעת אנו יכולים להעריך את המילים שאמר יוסף על אפרים ומנשה "בני הם אשר נתן לי אלה-ים בזה", הם בני אשר ה' נתן לי כאן (בראשית מח:ט), שכן יש לזה ערך מספרי של 12 המתייחס לחודש ה-12 שבו יכול להיות חודשיים.

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא שלושה ספרים במגוון נושאים בענייני יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, אידיש, עברית, גרמנית וצרפתית.