

אַלְדָּנוֹת

לְעֵלְמֵנוּ עֶפֶת

פְּרָשַׁת וַיִּקְרָא

הַס"ד, אֲדִינוּ קכ"ז



הוא נתקבל בכבוד גדול, ובעל האכסנייה הכניסו לחדר שני. היה עליו לבקש את מחילתו על זאת שהוא נאלץ לעבר דרך חדרו בשעה שהוא משרת את הרבי הנמצא בחדר הראשון.

כל היום שמשו בעל האכסנייה ובני ביתו את רבי מיכל ואת הבעל שם טוב. לפנות ערב תקפו את בעלת האכסנייה צירי לדה. כיון שהלדה היתה קשה, בקשה המילדת את בעל הבית שיסע העירה להביא מיד רופא. נכנס בעל האכסנייה אל רבי מיכל וספר לו את המתרחש בביתו והתחנן לפניו שיתפלל בעדו. צוה ר' מיכל על בעל האכסנייה לא לקרא לרופא, כי אם להביא את היולדת אל חדרו ושם תושע. כשנשאו את היולדת במטתה אל חדרו של רבי מיכל ועברו דרך חדרו של הבעש"ט, התענין הבעש"ט לדעת במה הענין. ומששמע את המקרה אמר לבעל האכסנייה: לא אליו, כי אם לחדרי תכניסו את היולדת! לך אמר לרבי מיכל שהרבי בחדר הסמוך שמע היום שירה קדושה ממלאכי עליון! בלית בררה נכנס בעל האכסנייה אל רבי מיכל ואמר לו את דברי הבעש"ט. השיב רבי מיכל: לך אמר לרבי, שאף אני שמעתי היום שירה מפי המלאכים! נבוך ומבלבל נכנס בעל האכסנייה אל הבעל שם טוב ופרץ בבכי, וקורא: אם אינכם משתנים ביניכם במה חטאתי אני!?

הבעש"ט הרגיע אותו והוסיף: לך שנית אל הרבי בחדר הראשון ואמר לו: הרבי בחדר הסמוך שומע בכל יום שירה מפי המלאכים, ואתה שמעת רק היום בזכות התפלה שהתפללת עמו תחת קורת גג אחד, והיות שאתה צדיק הצלחת לשמע שירת המלאכים! מששמע רבי מיכל כל זאת, הודה על

טוב לצדיק וטוב לשכנו

להרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זיע"א היה סוס ועגלון פרטי, והוא נהג לנסע מעיר לעיר כדי להטיף מוסר לתושבים. רצה רבנו הבעל שם טוב זיע"א לקרבו אליו כדי ללמד אותו את דרכו בעבודת ה', ולכן נסע אחריו כדי לפגשו בדרך. אף רבי מיכל השתדל להמלט ממנו. התפלל הבעש"ט להשי"ת שרבי מיכל יתעה ביער. וכך היה. העגלון שנה בדרכו עד שהם תעו ונכנסו ליער עבות. דאג העגלון ולא ידע מה לעשות. הוא שאל את בעליו, במה יזונו את עצמם ואת הסוס, שהרי כבר עבר מעת לעת ועדין הם תועים. עודד אותו רבי מיכל באמרו, הכל בידי שמים והבוטח בה' חסד יסובבנו. עברו שעות כשולפתע שמעו רבי מיכל ועגלוננו קול שעטת פרסות סוסים. משהתקרבה המרכבה ראה יהודי יורד ממנה ונגש אל רבי מיכל. היה זה הבעל שם טוב. הוא פנה אל ר' מיכל ואמר: אם רצונך בכה, הריני גוזר על שר היער שיפתח לפנינו דרך לצאת. השיבו ר' מיכל: בזאת לא תשיגני, כיון שגם אבי, הרה"ק רבי יצחק מדראהביטש זיע"א, יכול ומסגל לכה. באותו רגע הצטופפו העצים ונפתחה הדרך לפניו. רבי מיכל יצא מיד בדרך הגלויה, אף הבעש"ט עוד השתהה מעט ביער.

רבי מיכל המשיך בדרכו ועצר ליד האכסנייה הקרובה. בעל האכסנייה שהיה מכניס אורחים גדול ותלמיד חכם, קבל את רבי מיכל בכבוד גדול. הוא הכניסו לחדר נאה, האכיל את סוסו והזמין את הרבי עם עגלוננו לסעודה. כעבר שעה הגיע לאותה אכסנייה הבעל שם טוב. אף



האמת ונכנס מיד לחדרו של הבעש"ט ובקשו לקבלו כתלמיד כדי שילמד אצלו את הדרך החדשה בעבודת הבורא. בינתיים הכניסו את היולדת אל חדרו של הבעש"ט והיא ילדה בקלות (כל סיפורי בעל שם טוב' ח"ד עמוד קכד).

זכה לשמוע שירת המלאכים בזכות רבי לייב שרה'ס

על הפסוק (ויקרא א, א): 'ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר, ופרוש רש"י: 'הקול הולך ומגיע לאזניו, וכל ישראל לא שומעים, הקשו המפרשים, מה יעלה על הדעת שכל ישראל היו שומעים את קול ה' והרי באפן זה אין גדלה במה שמשה רבנו עצמו היה שומע.

ובספר 'שפע חיים' הביא בזה הרה"ק מצאנו קלויזנבורג זיע"א: נבאר הענין על פי מעשה שהיה עם הרה"ק רבי לייב שרה'ס זיע"א שנקלע פעם יחד עם עוד צדיק לאכסניה אחת, ונתנו להם חדר לפנים מחדר. רבי לייב התאכסן בחדר החיצון והצדיק השני בחדר הפנימי, באפן שאם רצו להפנס לחדר הפנימי היו מכרחים להפנס דרך החדר החיצון בו התאכסן רבי לייב. באמצע הלילה ראה רבי לייב את בעל האכסניה נכנס לחדרו בדרכו לחדר הפנימי. שאלו רבי לייב לבקשתו, וענה, שאשתו מקשה לילד וברא להזכירה אצל הצדיק, והוא הכיר רק את הצדיק

השני ולכן רץ אליו, ואלו את רבי לייב לא הפיר. אמר לו רבי לייב, שהוא לא צריך להפנס אל הצדיק כי אשתו תלד תכף ומיד.

בעל האכסניה התישב בדעתו להפנס בכל זאת להזכירה גם לפני הצדיק השני. הוא נכנס אליו וגם הצדיק ההוא ברכו שתלד תכף. כשיצא מהחדר ספר לרבי לייב שגם הצדיק השני ברכו. אמר לו רבי לייב שזה לא רבותא, כי הלא הוא ברוך אותו קדם לכן, והמשיך לו כבר את הישועה. חזר בעל האכסניה לחדר הצדיק השני ואמר לו את דברי רבי לייב.

אמר לו הצדיק שילך אל רבי לייב וישאל אותו אם גם הוא שמע את שירת המלאכים, ואם ענה קדשה יחד עמם. עשה בעל האכסניה כדבריו, ורבי לייב אמר לו שיחזור וישאל את הצדיק, אם הוא שומע כל יום את שירת המלאכים או רק היום. ובאור הענין כי אותו צדיק לא שמע מעולם את שירת המלאכים רק באותו יום כששהה בסמיכות אל רבי לייב שרה'ס הצליח להאזין לשירה שרבי לייב שמע מהמלאכים, אף שהוא בפני עצמו לא היה ראוי לזה, רק כיון שרבי לייב שמעם היה גם בכח הצדיק השני לשמע. וענין זה רמז רש"י בדבריו, כי אף שקול ה' היה מיעד רק למשה רבנו, היה סברא לומר שאם משה שמע זכו גם בני ישראל לשמע, לכן בא הפתוב 'וידבר ה' אליו', הקול הולך ומגיע לאזניו וכל ישראל לא שומעים, והבן.

(מתוך הספר ספיר ויהלום להרב הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א)

שו"ת קטר

הפותרים נכונה יכנסו להגרלה אי"ה על סידור מתיבתא מנחה מעריב בהוצאת "עוז והדר". את הפתרונות יש לשלוח אלינו עד ליום שני

למספר פקס: 077-470-26-81

או למייל: magdenot@gmail.com

נא לכתוב שם, כתובת מדויקת וטלפון.

בראש הדף לציין "עבור חידון לנוער".

חידון אֶלְזָנוֹת - נושא פרסים

היכן מזכר

בפרשתנו דבש?

פתרון החידה וכן שם הזוכה, יפורסמו אי"ה בגליונות הבאים

פתרון החידה - פרשת וארא:

ש. באיזה מכה מזכר שעורה?

ת. במכת ברד כתיב (שמות ט, לא) והפשתה והשערה נכתה כי השערה אביב והפשתה גבעל.

שם הזוכה בסידור מתיבתא מנחה מעריב בהוצאת "עוז והדר":

פרשת וארא:

ה' מרדכי משולם ויזל מאלעד.

