

"נקודה טובה" – מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

(גיליון 17 - שנת תשפ"ב גיליון "יתרו" - כ' שבט תשפ"ב, 22 לינואר 2021)

לע"נ אמו"ר ר' יוסף-חיים ב"ר יעקב רוט ז"ל

ב"ה

"נקודה טובה" לפרשת "יתרו" - "קנאת הפייסבוק"

בעידן המודרני והתחרותי, יכולים כמה "גאונים" לשבת יחד במשך כמה חודשים (או שנים...) וליצור פיתוח טכנולוגי או עיסקי יחודי ומוצלח, שיהפוך את שותפיו לעשירים מאד. ולפעמים ההצלחה הכלכלית הגדולה, קורית ממש בין לילה.

כך הקימו ביל גייטס ופול אלן הסטודנטים הצעירים בשנת 1975 חברה קטנה לפיתוח תוכנה שלימים הפכה להיות **מייקרוסופט** הגדולה. שנה אחריה נולדה חברת **אפל** הענקית במוסד בבית הוריו של סטיב ג'ובס. וכך גם יוטיוב, נטפליקס, אמאזון, פייסבוק וגוגל (ועוד רבות אחרות) שהוקמו על ידי כמה חברים צעירים ולימים הפכו לחברות ענק.

רשימת האקזיטים (מכירת החברה או הנפקתה בבורסה) העולמית והישראלית שהפכו קבוצות קטנות של ממציאים לעשירים מופלגים בבת אחת, הינה ארוכה מאד. ואנו נסתפק ונזכיר רק את מובילאיי ואת וויזו הישראליות, שהיו הצלחה גדולה.

אולם, אליה וקוץ בה. התחרות וההצלחה, מביאות איתן את **הקינאה**.

זאת ועוד. הרשתות החברתיות מעצימות כיום את החשיפה שלנו לחייהם המוצלחים, היפים והמאושרים של האחרים. וכך, מי שישוטט זמן רב בין דפי חבריו, ימצא את עצמו תוהה, למה כולם מאושרים ומצליחנים ואני לא?!

ואכן, תופעה זו זכתה לשם **"קנאת הפייסבוק"** (מהפכת הקשב, מיכה גודמן).

בפרשתנו, פרשת יתרו, מקבל עם ישראל את התורה במעמד הר סיני.

והנה, הדיבר העשירי והחותם, ממש עוסק בסוגיה שלנו: **"לא תחמד בית רעך. לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחסמרו וכל אשר לרעך"** (שמות כ, יד).

בניגוד לשאר הציוויים הקצרים: **"לא תרצח. לא תגנב..."** (שם, יג), החליטה התורה כאן להרחיב ולפרט בדיוק מה לא לחמוד... ולאור הפתיח שלנו, אנחנו גם מבינים למה.

ובעצם, למה לא לחמוד?!

שתי תשובות בדבר.

הראשונה: מי שחומד ומקנא, לעולם לא יבוא על סיפוקו ויחיה את כל חייו במרירות ובמרדף שווא אחרי היעד הבא. ועל כך אמר רבי אלעזר הקפר: **"הקנאה והתאוה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם (גורמים לאדם להפסיד את כל עולמו)"**, (אבות ד, כא).

והשנייה: חמדת הממון עלולה להביא בסופו של דבר לידי גזל ומקרים חריגים גם לידי רצח. כפי שאכן קרה במעשה של המלך אחאב, שחמד את כרמו של נבות היזרעאלי (מלכים א, כא).

"נקודה טובה" – מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

אחאב ביקש לקנות את כרמו של נבות ואילו זה סירב למכור את נחלת אבותיו. איזבל אשתו שראתה את צערו ורוגזו של המלך שלחה עֲדֵי שקר שהעידו כי נבות קילל את המלך. וכך נבות נידון למוות וכרמו הוחרם לטובת המלך, שקיבל אותו בשמחה רבה. "...הֲרִצְחָתָּ וְגַם יָרַשְׁתָּ..!!" טען אליהו הנביא כנגד אחאב. והודיע לו כי הוא ישלם בחייו על המעשה הזה (שם, יט).

כדי שלא נגיע לידי מעשה, עלינו ליישר קודם כל את המחשבה, את התודעה ואת תפיסת העולם בתחום הזה.

אז איך מתמודדים עם הקינאה!?

כאן המקום לחזור לסיפורו של רבי נחמן מברסלב "מעשה מחכם ותם", בו כבר עסקנו בעבר. סיפור על שני חברי ילדות האחד חכם, גאון והייטיקיסט מבריק (בשפת ימינו) ואילו חברו - בחור תמים, "לא שהיה טפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך".

החבר הגאון התמחה במקצועות רבים, זכה לכבוד ולעושר רב ועשה רילוקיישן (עיתוק) למקומות רבים ברחבי העולם. אולם הקו המנחה באישיותו היו גאווה, חוסר סבלנות וחוסר סיפוק עצמי.

התם לעומתו, למרות שהיה סנדלר סוג ב' ועני מרוד, היה שמח בחלקו - ו"היה רק מלא שמחה וחדוה תמיד", למרות הלעג הסביבתי.

למה אתה גובה על הנעליים שאתה מייצר רק זהוב וחצי, בעוד שהמתחרים שלך לוקחים מחיר כפול, טענה אשתו כלפיו.

"זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי", ענה לה. "ועוד: למה לנו לדבר מאחרים".

גישה זו של הבה לא נשווה את עצמנו לאחרים, יחד עם הגישה של "נקודה טובה", המלמדת כל אדם לחפש ולראות את הטוב שבו (שגם בה עסקנו בעבר), יכולות לעזור לאדם לעשות מהפך בתפיסת חייו ולהקטין את הקינאה שלו באחרים.

ועל כך אמרו חז"ל: "איזהו עשיר השמח בחלקו" (אבות ד, א).

מרכת ענת רומ

ענת רומ

לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה (במייל ו/או בווטסאפ), ניתן לפנות למייל: rothmoshe@gmail.com

ארכיון "נקודה טובה": http://www.pirsuma.com/nekuda_tova

נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.

יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל. **אהבת? הפץ בין חבריך.**