



# אֵל נִקְוָה ה'רַע

פרשת בא

חברות הכחורים בחסידי ספינקא

בסיעתא דשפיא

ד'צ"נ ד' ברוך פשה חיים בן ד' יוסף צבי ז"ל : דקדוה העליון = [spinka.mab@gmail.com](mailto:spinka.mab@gmail.com)

## דיבורים מכ"ק רבינו שליט"א

היו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל. התלמידים צעקו לרבי עקיבא 'רבי עד כאן', ענה להם רבי עקיבא כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו. בפשטות הכוונה שהנה הגיע ההזדמנות בא נתפוס את זה בשני ידיים.

אבל ר' אשר מבין את זה עמוק יותר, שרבי עקיבא בכה לפני הרבש"ע ואמר כל ימי אני מצטער וממתין לבוא לקשר בורא העוצמתי הזה, ועכשיו יש לי הזדמנות ואני יודע שמצידי אני עלול לפספס את ההזדמנות רבש"ע תעזור לי שלא אתבלבל, ואנצל את ההזדמנות הזאת.

ומתוך הכרת האפסיות שלו, הוא זכה ל'יצאה נשמתו באחד'.

**בעז"ה. תמצית משיחה של ר' אשר:** משיח לא יבוא על ידי שנתחזק באמונה, משיח יבוא על ידי שנודה שאנחנו שפלים וחסרי אונים.

משיח הוא בן דוד, למה?

כי דוד נפל בחטא בת שבע ומיד התרומם, איך הוא יכל לעשות את זה?

כי מראש הוא ידע שהוא שפל והוא לא יכול להחזיק מעמד בכאלו מקומות, ולכן הוא לא נבהל מהירידה שהיה לו. כזה אדם שמצליח לשבור את הגאווה שלו עד כדי כך שהוא מכיר שהאנושיות שלו הוא אפס ואין, כזה אדם מביא את המשיח.

אבל כל עוד זה רק אמונה, ואתה עדין לא מסכים לחיות את השפל שלך, ולתת לבורא להתגלות מתוך הבשר שלך, המשיח עוד לא יכול לבוא.

**בכל יום ויום חייב אדם לצאת ממצרים.** איזה מיצר יש עלי, שממנו אני צריך לצאת?

אני חושב שאם יהיה לי כך וכך אני יהיה מאושר, המחשבה הזאת היא מיצר שסוגר עלי. כי כל עוד אין לי את מה שאני רוצה, אני לא יהיה רגוע ומשוחרר.

אבל האמונה אומרת שמה שהקב"ה עושה איתי זה הכי טוב ומצוין בשבילי, ואין דרך טובה יותר מזה, והחיבור לאמונה הזאת, שזה כולל גם ביטול ההבנה והשכל, זה יציאת מצרים – לצאת ממצרים מחשבות הגוף, אל המרחב של האמונה התמימה.

**המציאות הזאת שאני עומד תקוע עם כאב.** היא בגלל שאני עדיין לא מוכן להכיר בזה שאני עכשיו תקוע עם כאב, אני עדיין מאשים אחרים, אני עדיין שואל למה תמיד אני, אני עדיין חושב שזה לא כ"כ נורא. אני לא מוכן להכיר שאני עכשיו שרוי בתוך מצוקה ואין לי סיכוי נגדה.

כי אם נבין ונתחבר למי שאנחנו ולחוסר אונים שלנו, ברגע הזה הקושי יופחת, כי עצם זה שאני משלים עם המציאות מפחיתה את הכאב, כי עיקר הכאב הוא מההכחשה אל הכאב.

ועכשיו אני יכול להתחיל לעבוד עם זה, אז מה הקב"ה רוצה ממני בחוסר אונים הזה? הקב"ה רוצה שאני יעמוד כאן ויכיר שאני קשור לאפסיות ולבהמיות שלי! וכך אני יכול להכיר אותו כשאני לא יורד לכאן. לגלות את הטוב שנמצא כאן, להחליט שרוצים לקרב אותי מתוך הצרה הזאת.

**וא"ת** הרגשות בוערות עד לב השמים, והם מראים לי תמונה ברורה שאני רק הולך לסבול מזה, וזה רק רע, ואין בזה כל רסיס של טוב?

**תזכרו את המשפט: הנצרך לבריות  
הכי גדול - הוא כבוד מענטש  
(איש מכובד).**

**[למה? כל זה ועוד - כשתחשוב...]**

**והתשובה היא: "לך דמיה תהלה" -** אתה עכשיו עובר גל, לקחו לך את המוחין, דום לה, תאמין בו שזה כן טוב. ואל תחפש לענות לרגשות שלך, תמיד הם יהיו צודקים, רק תשתוק להם, ותסיח את דעתך (מהנודניקיות של הרגשות)

**כל הכאבים שאתה עובר,** אתה לא עובר אותם בשבילך, אתה עובר אותם בשביל הדורות שיצאו ממך, כי על ידי שאתה תעמוד חזק אתה תתן להם את הכח גם לעמוד איתנים.

**לפני שנכנסים ל'דרך' צריך לעמוד ולהודות ש'חסר אונים' אנוכי וכלשון הפתגם 'קנקער בלי נו"ן', בלי זה לא תוכל להיכנס לדרך.**

### מאמרותיו של היהודי התמים מטבריה

**שפע זה אותיות פשע,** כי השפע בא בפתע פתאום, ואם האדם לא מעמיק מחשבה קודם שהשפע בא להבין שהשפע הזה הוא מהקב"ה והוא מצידו לא יכול להביא את זה, אזי מרוב התרגשות ש"הנה הצלחת" הוא עלול לאבד את השפיות, הוא עלול להיכנס לסערת רגשות של "וואו ואני לא מאמין", וזה יכול להפיל אותו למשכב, מרוב שהוא לא ידע איך לאכול את ההצלחה הזאת. והשפע הזה בעצם מבצע בו פשעים וקורע אותו לחתיכות. ואח"כ האדם שוב נכשל ואז הוא נכנס לעצבות עוד יותר גדולה כי הוא כבר לא אוהז ראש' אז אני מוצלח או לא???

והאדם יכול להציל את עצמו מהשפע של פשע, על ידי שבשעה שעובר את כאביו וכשלונותיו הוא לא יתחמק מהם, אלא יכיר בהם שהם מציאותו, וכך בשעה שזרם השפע יפתח הוא יוכל ישר להעביר את זה לקב"ה, והוא לא ינזק מהשפע הזה.

### יהודה מחקקי - מרעיונותיו של ר' יהודה פרוש שליט"א

*see*: אולי במקום תפילת שמונה עשרה, נעמוד ונצעק אין עוד מלבדו וטוב ה' לכל, וזה יהיה הרפואה לבעיות שלנו?

**תשובה:** הרבש"ע אינו חפץ לסגור עליך, אדרבה הוא רוצה לפתוח לך את השפע שלו. הרבש"ע ברא את העולם ואותו כדי שיהיה לו למי לתת, הוא מעונין לתת ולהשפיע, אבל הוא רוצה שזה יבוא מתוך תפילה והשתוקקות והצטרפות. 'אין עוד מלבדו' זה נכון, אבל הרבש"ע רוצה שנבקש כי הרבש"ע לא ברא את העולם בשביל האצילות (אין עוד מלבדו) הרבש"ע ברא את העולם בשביל עולם העשיה שנצטרך כסף ונבקש ממנו טאטע געלט געלט...

**בחבורה עם הרב יצחק איזיק:** **וְהִיְתָם קְדוּשִׁים פִּי קְדוֹשׁ אֲנִי.** כדי שאדם יהיה קדוש, הוא צריך להתחבר לקב"ה 'כי קדוש אני' - ואין עוד מקום של קדושה ח"ו. א"כ יוצא שאדם יכול להיות בפסגה שנראה לו שהוא מאד מאד בקדושה עכשיו, אבל בגלל הגאווה הזאת הוא בכלל לא באחוז אחד של קדושה. ולעומתו יתייבב אדם שלפי ראות עינינו הוא אמור להיות בכלל בצד השני של הקדושה, אבל בגלל שמתוך הכאב הוא חייב להיאחז ברבש"ע, הרי הוא שיא הקדושה 'כי קדוש אני'. והבן.

### מי צוחק??? למה אתה צוחק???

המשטרה קיבלה מידע מודיעיני שעוד כמה דקות יחלוף בצומת שילת רכב שנושא בתוכו חומר מסוכן שאסור לשימוש, המשטרה ישר התפרסה בציר, וישר כשהרכב עבר שם, עצרו אותו, הוציאו את הנהג מהרכב אמרו לו לעמוד על בלטה אחת ושלא יעזי לצאת ממנה כי אם יעזי לצאת ולברוח הקליע מהיר יותר!! ובינתיים החלו השוטרים לחפש ברכב, משלא מצאו כלום, החלו לקרוע את המושבים. משגם שם לא מצאו כלום, החלו לפרק את הבאגז' ולחפש מתחת לכל סיכה ברכב. משממש לא מצאו כלום, החליטו שזה לא יכול להיות, ופשוט עם פטישים הם החלו לפרק את הרכב לחתיכות כי חייב להיות שהחומר נמצא וחייבים למצוא את זה. פתאום הם נעצרים מקול צחוק מגלגל, הם מרימים את העיניים ורואים שהנהג מתפוצץ מצחוק - פשוט לא יכול להירגע, שואלים אותו השוטרים מההה?? ענה להם הנהג לא שמתם לב אבל כבר קפצתי חמש פעמים החוצה מהבלטה...

טמבל מה אתה צוחק?? קורעים לך את האוטו...

לפעמים אנחנו צוחקים, אנחנו חושבים שאנחנו חכמים גדולים, שים לב אתה בינתיים מפסיד דברים גדולים מאד. הדבר יכול להיאמר על כל מיני דברים חיוביים וטובים שאנחנו מוכנים לפספס בגלל סערת רגשות שתופקת אותנו. אז מה אם החבר טעה, בגלל זה לשרוף את כל המדינה. אנחנו חושבים שעם לשון הרע אסיסי אתה מתגדל בעיני החברים, אדרבה מי שזורק זבל זה אומר שיש לו בבית זבל, הם רק מתרחקים ממך.