

רעיונות מדהימים

פרשת משפטים תשפ"ב, עלון מס' 421

להצטרפות לאלפי המנויים ולקבל את העלון חנם, לשלוח הערות או תגובות, נא ליצור קשר עם הרב יהושע אלט בכתובת yalt3285@gmail.com. העלון מתפרסם בשש יבשות וכיותר מארבעים מדינות ברחבי תבל.

לעילוי נשמת ישראל בן אברהם

כדי לרכוש אחד מהספרים (באנגלית) של המחבר (עותק או ספר אלקטרוני) ולקבל אותו במשלוח עד דלת ביתך, אנא שלח דוא"ל לכתובת yalt3285@gmail.com או בקר בכתובת <https://amzn.to/3eyh5xP>.



This newsletter can also be viewed at <https://bit.ly/3z6ichJ>

Pour voir ou télécharger la version Française: <https://parshasheets.com/?s=Fascinating+Insights>

אפשר לקרוא את עלון זה בעברית באתר: <https://bit.ly/3mGmEOZ>

המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים.

הימנעות מוויכוחים

חתנו של הנודע ביהודה (1713-1793), הידוע בכינויו ר' יוסף הצדיק, נשאל את הדברים הבאים: היה חזן מעולה לימים נוראים שהיה אדם נמוך מבחינה מוסרית (קל שבקלים). למרות שהאנשים העריכו את קולו, הרב ידע שהוא נמוך מבחינה מוסרית. לכן הוא הרגיש שהוא צריך לעורר מהומה איך הם יכולים להעלות כזה חזן עבור ימים נוראים. ענה לו ר' יוסף הצדיק במכתב מוטב שיעמוד צלם בהיכל... עדיף להקים אליל בקודש מאשר שיהיה מחלוקת בקרב העם היהודי.

עלינו להימנע ממחלוקת לא משנה מה. איך אומרים "שלום"? עם המילה "שלום". אותה מילה היא גם הדרך בה אנו נפרדים. זה בגלל שגם אם אנחנו לא מסכימים, זה הכל בהקשר של שלום, שאנחנו אוהבים אחד את השני.

הרבי מסאטמר (1887-1979) חלק בתוקף על אחרים, אך הוא נתן להם צדקה כי בעצם הוא אהב אותם. הוויכוח היה בהקשר של שלום.

ר' עובדיה יוסף מתייחס לר' אלישיב כאל ידידו, (שו"ת יביע אומר, חלק י, אבן העזר יד) למרות שסגנונות שני הגדולים הללו היו שונים באופן משמעותי.

למרות חומרת ועוצמת ההתנגשות בין ר' יוסף חיים זוננפלד לר' קוק בעניין הציונים, המחלוקת מעולם לא פלשה לתחום האישי, וכל אחד הפגין הערכה רבה כלפי רעהו. גם בשיא המחלוקת, בכל פעם שר' יוסף חיים ור' קוק היו נפגשים בברית או בחתונה, הם היו מתקשרים זה עם זה בשיחה חברית.

כאשר ר' גיפטר שקל לסגור את ישיבתו, שלח האדמו"ר מליובאוויטש¹ שליח אליו לר' גיפטר - שהתנגד לחב"ד² - באומר שאם הוא רוצה לסגור את הישיבה מסיבות כלכליות, כדאי לו להשאיר אותה פתוחה והאדמו"ר מליובאוויטש לוקח אחריות מלאה על הכספים.

היו שני אדמו"רים חסידיים שהיו מעורבים במחלוקת. כאשר נפטר אחד מהאדמו"רים, כרת בנו שלום עם הרבי השני. כששאלו חסידיו כיצד יוכל לעשות שלום עם הרבי השני אם אביו לא, הוא ענה: "אין לי תורה או תפילה של אבי. אז האם גם אני צריך להיאחז במחלוקת שלו?!"

כאשר דיבר ר' שרגא פייבל מנדלוביץ על פילוגים שפקדו את העם היהודי בעבר, היה מזכיר את המשל הבא. היה איש אמיד עם שני חתנים, אחד שלא אכל בשר והשני לא אכל מוצרי חלב. שנים רבות האכיל העשיר את שניהם בביתו לפי טעמם. אחד ישב בשולחן אחד עם משפחתו ואכל בשר והשני ישב בשולחן שני עם משפחתו ואכל מוצרי חלב. בסופו של דבר החותן איבד את הונו והגיש לכל המשפחה לחם ותפוחי אדמה. הוא אמר לחתניו, "עכשיו כשאני לא יכול להרשות לעצמי בשר או מעדני חלב, למה לשבת ליד שולחנות נפרדים?"³ כך גם היום, אמר ר' שרגא פייבל מנדלוביץ, חסרה לנו הגדולה, המלומדות, הקנאות והעוצמה של אלה מימי קדם - אין לנו לא בשר ולא חלב - ולכן אין טעם לאכול בשולחנות נפרדים.

אברך שעשה ברית לבנו פנה לר' אברהם פאם עם הדילמה הבאה. הסבתות - בשם רושל ואסתר - של התינוק החדש הזה, כל אחת הבעל שלה נפטר תוך שנה. כתוצאה מכך, כל אחד היה נחוש בדעתו שהילד ייקרא על שם בעלם (והם לא היו מוכנים שהילד ייקרא על שם שני הסבים על ידי שילוב השמות).⁴ ר' פאם ביקש פרטים נוספים והוא החליט שלסבתא בשם רחל יש יותר זכות שהילד ייקרא על שם בעלה. לאחר מכן ביקש מהאברך את מספר הטלפון של אסתר (הסבתא השנייה). הוא התקשר אליה ואמר שזה יתרון גדול לקרוא לילד על שם בעלך, אבל זה אפילו יתרון גדול יותר להימנע ממחלוקת. לכן עדיף להתרצה ולתת לסבתא השנייה לקרוא לילד על שם בעלה. כעבור כמה ימים ראה ר' פאם את האברך הזה ושאל אותו איך היה הברית. האברך התלוצץ ואמר שיש לו בעיות כאלה, כאשר נוצר ויכוח חדש. הסבתא רחל שמעה את מה שאמרה ר' פאם לאסתר וכתוצאה מכך כל סבתא הייתה מוכנה לוותר על קריאת הילד על שם בעלה שנפטר.

כולנו צריכים לזכות לקיים את הפסוק של "בקש שלום ורדפהו" (תהלים לד:טו), לחפש ולרדוף אחר שלום.

הרכבת

הבן איש חי (1832-1909) נשאל על ההמצאה המהפכנית של המאה ה-19, הרכבת. השאלה: אם שלמה המלך היה החכם מכולם, אז למה הוא לא המציא את הרכבת בזמנו, אלפי שנים קודם לכן?

השיב הבן איש חי שהאמת היא ששלמה הבין לעומקן של כל חכמות העולם ויכול היה להמציא את הרכבת בזמנו. אבל הוא לא עשה זאת מכיוון שה' לא אפשר לו לעשות זאת כאמצעי להגן על העולם. כאשר חוכמה ניתנת לצד הקדושה, היא מגיעה עם קווים מנחים ספציפיים שמתואמים למה שהעולם מסוגל להתמודד אתם באחריות. אילו היה שלמה ממציא את הרכבת בזמנו, היא הייתה מתחילה שרשרת של התפתחויות שבזמן נבוכדנצר אולי כבר הגיעו למשהו כמו פצצת האטום. וזה היה אומר חורבן העולם.

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא שלושה ספרים במגוון נושאים בענייני יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, אידיש, עברית, גרמנית וצרפתית.

¹ בישיבת טלז בטלז, ליטא, למדו - כולל ר' גיפטר - ספר תניא.

² ר' גיפטר אכן חשב, שהאדמו"ר מליובאוויטש הוא מגדולי הדור.

³ אגב, הזוהר (פרשת נשא) מספר לנו שחתן, בלימוד התורה ובמעשיו הטובים, גורם להתעלות רוחנית לחותנו בעולם העליון.

⁴ החסד לאברהם (מעין שני, סוף נהר נ"ב) אומר שאנו נותנים שם לתינוק רק לאחר המילה כי כל הזמן שיש לו עדיין את הערלה והטומאה, "סוד הנשמה" אינו יכול להשפיע עליו (מובא בבצל החכמה ו, י).