

”נקודה טובה” – מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

(גיליון 12 - שנת תשפ”ב גיליון ”ויחי” – יד’ טבת תשפ”ב, 18 לדצמבר 2021)

לע”נ אמו”ר ר’ יוסף-חיים ב”ר יעקב רוט ז”ל

ב”ה

”נקודה טובה” לפרשת ”ויחי” - ”זה מעשה שלי וזה מעשה שלו”

רבי נחמן מברסלב (נפטר ב-1810) - נינו של מייסד החסידות רבי ישראל בעל שם טוב, לימד חלק מתורתו החסידיות בעזרת סיפורי מעשיות. אחד המפורסמים שבהם הוא **”מעשה מחכם ותם”**.

סיפור על שני חברי ילדות האחד חכם, גאון והייטקיסט מבריק (בשפת ימינו) ואילו חברו - בחור תמים - **”לא שהיה טפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך”**.

החבר הגאון התמחה במקצועות רבים, זכה לכבוד ולעושר רב ועשה רילוקיישן (עיתוק) למקומות רבים ברחבי העולם. אולם הקו המנחה באישיותו היו גאווה, חוסר סבלנות וחוסר סיפוק עצמי.

התם לעומתו, למרות שהיה סנדלר סוג ב' ועני מרוד, היה שמח בחלקו - ו”היה רק מלא שמחה וחדוה תמיד”, למרות הלעג הסביבתי.

למה אתה גובה על הנעליים שאתה מייצר רק זהוב וחצי, בעוד שהמתחרים שלך לוקחים מחיר כפול, טענה אשתו כלפיו.

”זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי”, ענה לה. **”ועוד : למה לנו לדבר מאחרים”**.

בפרשתנו פרשת ויחי, מנצל יעקב אבינו את שעותיו האחרונות כדי להגדיר את המבנה הראשוני של עם ישראל.

הוא משדרג ומעלה את נכדיו - מנשה ואפרים לדור הבנים והופך אותם לשבטים עצמאיים ומציין כי אפרים הצעיר, יגדל ויתעלה מעל מנשה אחיו הבכור.

בהמשך הפרשה מברך יעקב את בניו, תוך שהוא מגדיר את יעודם, תפקידם ופרנסתם. יהודה - מנהיג, לוי - שבט הקודש, זבולון - סוחר בינלאומי, יששכר - עוסק בתורה, דן וגד - שומרי הגבול, אשר - חקלאי ועוד ועוד.

איננו יודעים כיצד הגיבו כל המשתתפים בשני המעמדים הללו. האם הם קיבלו את ברכתו וציוויו של יעקב אבינו, או שמא הדברים עוררו בהם קנאה וכעס... למה דווקא אני... ולמה אני לא... ולמה הוא כן... למה אבא חושב שאני לא מתאים להנהגה... וכן הלאה...

בשולי הדברים נציין, כי פרשת מכירת יוסף מעידה, עד כמה יכולה הקינאה להיות הרסנית.

גם אנחנו בחיי היום יום מוצאים את עצמנו לא פעם במצבים מעוררי קינאה. זה המקום לחזור לסיפורו של רבי נחמן ולאחוז בגישתו של ה”תם”.

זה אני וזה הוא.

”זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי”.

"נקודה טובה" – מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

"למה לנו לדבר מאחרים".

זאת ועוד. הקינאה עלולה לפגום בדימוי שלנו ובביטחון העצמי שלנו ולהכניס אותנו למרה שחורה. כאן בא לעזרתנו כלי נוסף מבית מדרשו של רבי נחמן מברסלב. כלי ושמו "נקודה טובה" (שעל שמו נקרא גליון זה).

תחפש מה טוב בך. ותעריך את עצמך על הטוב שיש בך - היכולות, המחשבות, המעשים, החברים ועוד ועוד.

אפילו אם הטוב הזה הוא קטן ולא מושלם, הוא יוכל להיות העוגן שלך. ואותו תוכל להפוך לקרש זינוק וקפיצה הלאה. אני טוב... ואני יכול להיות עוד יותר טוב...

"נקודה טובה" שממנה תוכל למנף את עצמך הלאה. תתמקד ב"יש" וב"טוב". לא בחסרונות שלך ולא ביתרונות של האחרים...

אלה הכלים שיכולים לגרום לנו להיות שמחים בחלקנו, כאותו תם. ולא כאותו חכם שלמרות שכל כשרונותיו מעמדו ועושרו, חי בחוסר סיפוק תמידי.

והדברים נכונים על אחת כמה וכמה בעידן המודרני שלנו, עידן הרשתות החברתיות. עידן בו חשוב לנו לעשות רושם טוב (אמיתי או מזויף) על כולם, כל הזמן ולזכות להמון לייקים, תוך שאנו שואלים את עצמנו כל הזמן – מה אחרים חושבים עלינו.

ותשובתו של רבי נחמן לתופעה הזאת, היא חדה וברורה: "למה לנו לדבר מאחרים"...

מרכת שבת פיפה

משה רוט

לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה (במייל ו/או בווטסאפ), ניתן לפנות למייל: rothmoshe@gmail.com

ארכיון "נקודה טובה": http://www.pirsuma.com/nekuda_tova

נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.

יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל. **אהבת? הפץ בין חבריך.**