



חינוך ילדים

הרב מוטי זולברג הי"ד

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות
ומחבר הספר "דע לך בני"

פרשת וילך

עשרת ימי תשובה

מדען בתחום הביולוגיה ביקש פעם לבחון את יכולת ההסתגלות של צפרדעים למצבי קיצון. הוא הרתיח מים בסיר, לקח צפרדע, והטיל אותה אל תוך הסיר המבעבע. התגובה היתה מיידית: הצפרדע חשה שלא בנוח. החום הקיצוני לא מצא חן בעיניה. באינסטינקט צפרדעי בריא - היצור זינק מתוך הסיר במהירות מבוהלת. הביולוג לא אמר נואש. הפעם ניסה דרך אחרת. נטל סיר, מילא מים בטמפרטורת החדר, והכניס את הצפרדע לתוך הסיר. במים הקרירים והנעימים - הצפרדע חשה בבית. השתכסכה להנאתה. ואז עשה המדען צעד מעניין: הוא הדליק אש נמוכה מתחת לסיר. המים החלו להתחמם לאיטם.

המדען העלה את גובה האש. המים נעשו פושרים. העלה עוד. המים נעשו חמים והצפרדע חגגה בחום המענג. בשלב מסוים, הצפרדע עדיין התענגה, אך במקביל החלה להרגיש חולשה... וכך, בהמשך, כשהמים רתחו והחלו מבעבעים - וכבר לא היה לה כוח לצאת החוצה, והיא התבשלה למוות... לאורך כל התהליך הצפרדע לא חשה בשינוי ההדרגתי. היא התרגלה. והסתגלה. ולכן לא היה לה סיכוי, לצפרדע הסתגלנית...

במותה, ציוותה תובנה חשובה לכל האנושות... מאז, הפכה אנקדוטת הצפרדע המתבשלת להנחת יסוד בהבנת תהליכי הסתגלות של בני אדם: הדבר הכי גרוע, כמו הדחה לעבודה זרה, אם רק ייעשה לאט ובהדרגה - לא ייתקל בהתנגדות מצד האדם. אנשים מסתגלים. מתרגלים. לא מרגישים בשינוי. לא חשים צורך לזעוק ולא מנסים להימלט. בנקודת הרתיחה, כשהכוויות צורבות, כשהמוות הרוחני כבר כאן והאדם התדרדר עד שהוא עובד עבודה זרה רח"ל - הוא כבר התבשל למוות... אז, כבר אין מה לעשות!

מכך עלינו ללמוד יסוד עצום ונשגב בעבודת ה': לא רק כאשר מדובר בעבירות, אלא גם כאשר מדובר ב'השקפה' - שאסור לסטות כהוא זה מהדרך והמסורה, כי אפילו סטיה קטנה עלולה להוביל רח"ל לחורבן...

דווקא בימים גדולים אלו- יש לנו ליישם את כל ההחלטות החשובות אשר קיבלנו לכבוד השנה החדשה, ולהשתמש בכל הכלים בכדי ליישמן ובבך, נוכל לעמוד בעוד שנה ולראות כיצד בכל הקבלות- הצלחנו לעמוד.

כמה עלינו להשקיע מאמץ- כיצד להנחיל שהמצוות יהיו בשמחה, אהבה ותענוג ולא חלילה כעול וצער.