

# דרך הבעש"ט

גיליון שבועי לקירוב לבבות ואהבת הבורא



גיליון מס' 238 | יז' חשון התשפ"ב

## פרשת וירא

### זמני כניסה ויציאת שבת

יציאה	כניסה	חיפה
18:35	17:29	תל אביב
18:36	17:39	ירושלים
18:35	17:24	באר שבע
18:37	17:41	

### הגיליון הוקדש

לע"נ ניסים סימו בן עליזה

### מקדישים עלון ורואים ישועות

054-8424530



הרה"צ ר' אשר פריינד זיע"א  
מייסד הדרך

ליצירת קשר  
054-8424530

ידי"ל ע"י עמותת דרך הבעש"ט ע"ר. 580660942

בנק לאומי | סניף 856 | מ.ח. 5335809  
ע"ש דרך הבעל שם טוב

## לא בא לי היום להתפלל!

הוא אחיין של אברהם, ואם יידע אברהם שלוט מת אז אברהם יהיה בצער, והאם לאברהם מגיע להצטער? לא! אז מכיוון שמידתו של הקב"ה שלא לצער רק אם מגיע לכל מי שקשור לנאשם, לכן **וַיִּזְכֹּר אֱלֹקִים אֶת אַבְרָהָם**.

ולכן כתוב דוקא **וַיִּזְכֹּר אֱלֹקִים** שהיא מידת הדין, כי באמת הייתה מידת הדין של ה' אבל לא הוא לא נתן את העונש בסוף כי לא הגיע לכל מי שהיה קשור ללוט.

### איך זה נוגע אלינו?

לפעמים בן אדם אומר לעצמו בבוקר "לא בא לי היום להתפלל, קשה לי", והוא חוזר לישון... וחושב לעצמו 'נו... יש לי עסק עם עצמי... לא נורא אסתדר עם זה...' אבל כאן רואים יסוד חשוב ביותר: אל תסתכל רק על עצמך אלא תִּתְקַשֵּׁב גם את ההשפעה הכללית שזה עושה על הכלל שראו איך שחזרת לישון... כמו שהקב"ה מסתכל תמיד בכלליות על כולם...

בן אדם יושב בשיעור תורה והוא עייף, הוא מוריד את הראש על השולחן וישן קצת, והוא חושב: 'נו קצת נרדמתי אני באמת עייף...' ולפעמים להיפך - אתה תראה בן אדם יושב, מקשיב ומהנהן בראשו וכולו מרוכז, כי הוא עושה עבודה על עצמו וזה משפיע על הכלל, והוא נקרא מזכה הרבים ובזכותו כולם יושפעו לטובה...

בואו נשתדל לא להסתכל רק על עצמנו אלא על כל הסובבים אותנו, וכך כל אחד מהחבורה יתחזק אז שתתחזק כל החבורה כולה.

שבת שלום

"וַיְהִי בְּשַׁחַת אֱלֹקִים אֶת עֲרֵי הַכְּפָר וַיִּזְכֹּר אֱלֹקִים אֶת אַבְרָהָם, וַיִּשְׁלַח אֶת לוֹט מִתּוֹךְ הַהֶפְכָּה". מפרש רש"י: "מהו זכירתו של אברהם על לוט? נזכר שהיה לוט יודע ששרה אישתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה 'אחותי היא' ולא גילה הדבר שהיה חס עליו, לפיכך חס הקב"ה עליו" - כלומר, שה' זכר ללוט שכשהם ירדו למצרים, אברהם אמר על שרה 'אחותי היא' ולוט לא גילה דבר. ובגלל שלוט חס על אברהם לכן ה' חס עליו.

אבל לפי הסברו של רש"י תמוה מאוד שלכאורה היה צריך להיות כתוב "ויזכור אלקים את לוט" ולא **וַיִּזְכֹּר אֱלֹקִים אֶת אַבְרָהָם**...

הסבר הדברים על פי 'דרך הבעל שם טוב' הוא: נאמר בפרשת 'האזינו' **"הַצֹּר תָּמִים פְּעֻלוּ כִּי כָל דָּרְכָיו מִשְׁפָּט אֵל אַמּוֹנָה וְאֵין עוֹל צְדִיק וַיִּשְׁר הוּא"** - למשל, אם מישו חס וחלילה נשפט ונגזר עליו להיכנס לכלא, מרגע שהוא יענש יהיו כאן אישה וילדים עזובים שלא יהיה מי שיפרנס אותם... האם כל זה מהווה שיקול בבית המשפט? ודאי שלא! הם לא מסתכלים על הסביבה אלא רק על הנאשם, אם כל מי שסביבו יסבול זה לא עניינם... אבל אצל הקב"ה כתוב **"צְדִיק וַיִּשְׁר הוּא"** - הקב"ה לא נותן עונש לאדם אלא רק אחרי שהוא בודק שכל מי שסביבו - כלומר המשפחה, הילדים והחברים - כולם קשורים למצב הזה, ואם לא מגיע לאחד מהם לסבול אז גם הנאשם לא יסבול.

אומרת התורה **"וַיִּזְכֹּר אֱלֹקִים אֶת אַבְרָהָם וַיִּשְׁלַח אֶת לוֹט"** - **"אלקים"** זה מידת הדין, מבחינת הקב"ה בעצם היה מגיע ללוט למות עם כל סדום ועמורה, אבל לוט

## יש לי שאלה ?

### ילד ששאל שאלות באמונה

לכבוד הרב שליט"א, ילדיי שומעים את השיעורים של הדרך ומאוד מאוד נהנים. אני חייבת לציין שפיתע אני שמה לב שזה גורם לה לחשוב ולהתבונן סביבה, ואכן היא התחילה לשאול אותי שאלות כגון: 'מי ברא את ה'?' ועוד שאלות בסגנון כזה. אשמח מאוד להבין איך עונים לילדים תשובות בעניינים כאלה?

### תשובת הרב:

ראשית כל זכית שילדייך שומעים את הדרך ומתחברים. אינך יודעת כמה זה עוד יעמוד להם בהמשך החיים. ובקשר לשאלתך החשובה: כאשר ילדים שואלים שאלות מי הוליד את ה'? בן כמה ה'? מה ה' עושה בזמנו הפנוי? וכל מיני כאלה שאלות.

לפני שהוא נהיה חכם, זוכה שחוכמתו מתקיימת.

וכשאנחנו נלך בדרך של אמונה פשוטה ונעביר אותה כמות שהיא לצעירי הצאן שלנו. לאט לאט עם הזמן הילדים יבינו. שיש שאלות שאנחנו כן צריכים להבין אותם לעומק, ויש שאלות שאנחנו לא צריכים ולא יכולים. למשל: שאלה שכן חשובה וצריכה להישאל היא: "איך אני מתחבר לה'?" כאן יש הרבה מה לדבר ולהרחיב את כל מה שזכינו לקבל בדרך הבעל שם טוב. אבל על שאלות של מי הוא השם וכדומה שם אנו עונים באמונה פשוטה שהיא התשובה הטובה ביותר.

אנחנו עונים תשובות פשוטות... 'ה' הוא מעל הכל וה' יודע מה שהוא עושה, ואנחנו לא מבינים בדברים האלה". ילדים צריכים לשמוע אמונה פשוטה. 'ה' הוא מעל ההבנה שלנו'. 'ה' הוא גדול', אנחנו לא מבינים את כל מה שה' עושה, ולכן זה נקרא 'אמונה' ולא שכל. אמונה היא מעל השכל. ובפרט ילדים צריכים לקבל את האמונה, כי הנשמה שלהם זכה וקולטת את האמונה בטהרה. וכמה יפה שזכיתם שהילדים שלכם כבר בגיל צעיר שומעים את "דרך הבעל שם טוב".

זה מה שאומר ה"נוצר חסד" מקומרנא על מסכת אבות, "כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת". כלומר מי שזוכה לשמוע על יראת ה' ואמונת ה' עוד

יש לכם שאלה לרב? שלחו אלינו! Derech.alon@gmail.com



בא לזכות להיות שותף!  
054-8424530





## והשבוע יוצאים מהעלון עם המסר: יש תקווה!!!

שאתם עכשיו חיים וקיימים אני אבוא אליכם שנה הבאה כשאתם חיים וקיימים ואז יהיה בן לשרה אשתך. מה פירוש הלשון "כעת חיה"?

**וכעת לשאלה שלדעתי החזקה ביותר בכל חומש בראשית:**

לביתם של אברהם ושרה מגיעים שני מלאכים ומברכים אותם שבשנה הבאה יחבקו בן, במקום ששרה אמנו תענה אמן על הברכה האלוקית היא צוחקת... ממש פלא פלאים. וכי עד כדי כך?

**ידוע שהקדוש ברוך הוא שינה ממה שאמרה שרה.** היא אמרה: "ואדוני זקן", וה' אמר לאברהם שהיא אמרה - "ואני זקנת". אמנם ידועים דברי רש"י שמבאר שמפני השלום הוא שינה, אבל האם אברהם היה נעלב אם היה שומע את האמת שאכן הוא כבר לא צעיר בכלל?

כאשר אברהם שואל את שרה מדוע היא צחקה, שרה אינה מודה ומתנצלת אלא מכחישה! שנאמר **"ותכחש שרה לאמר לא צחקתי". היתכן?**

היסוד של השבוע הוא מבעל "מי השילוח", פרשת וירא ד"ה 'ותכחש שרה לאמר לא צחקתי'. היסוד הזה כל כך ענק עד שכתב עליו המחבר את המילים - "והבן כי עמוק עמוק הוא".

**"הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים"** כולנו מאמינים שה' קובע כמה ילדים יהיו לך, מה יהיה הגובה שלך, מתי תגיע ארוחת הצהריים שלך, וכו'. כולם יודעים שהגשמיים זה מה. **מה עם הרוחניים?** העולם יודע שיראת שמיים כלומר התפילות שלך, האמונה שלך, המצוות שאתה מקיים - זה אתה!

אבל מגלה לנו 'מי השילוח' את הסוד: כל התפיסה שלנו שיראת שמיים היא בידינו זה אך לפי גבול תפיסת השכל, **אך לפי האמת "הכל" זה כולל הכל!** אין דבר שהוא אינו בידי שמיים, ואגב ראיתי שמסבירים שהכל בידי שמיים הכוונה בידי המזלות והתכונות שבהם נברא האדם, שמהם אדם מקבל בדרך הטבע את הכלים שלו, אבל 'יראת שמיים' היא איננה בידי 'שמיים', אלא בידי של הקדוש ברוך בכבודו ובעצמו, שאף הרחוק ביותר עם המידות המגושמות ביותר, יכול לקבל מאת השם את השפע הרוחני לעבוד אותו.

יצחק היה זה שנבחר לגלות לעולם את האמונה המוחלטת במציאות השם עד כדי שגם התורה והמצוות של האדם הם אך ורק מידי. אבל כדי להביא נשמה כזו גדולה, שתגלה לכל העולם שהכל בידי שמיים **כולל יראת שמיים**, צריך להכשיר את האבא והאמא להיות ראויים להביא כזו נשמה, לא כל אבא ואמא יכולים להביא כזו. **בואו ונראה יחד, איך ה' מכין את אברהם ושרה**

ושאלה אותו מה קרה. הוא ענה לה "אמא, לא הספקתי...". לאחר שטיפלה ורחצה אותו, לפתע הילד פונה אליה: **"אמא זה ה' שעשה לי את זה, בגלל שאני לכלכתי את הפה שלי, הוא קורא לי, להראות לי - אתה מלכלך את הפה שלך אז אני אלכלך אותך... אמא נכון זה ה'?"** האמא תפסה את הילד ונישקה אותו חזק, והתחילה לבכות איתו יחד. היא אומרת "הרב, הניבולי הפה נעלמו, זה לא אותו סגנון דיבור מאז, אני יודעת שהחודשיים האלה החדירו בו יראת שמיים". **יש לכם מסר מעודד ומלא תקווה יותר מזה?**

**לא! זו ממש כותרת בובמסטית, זו פשוט המציאות בהתגלמותה, גם כשיש לנו את כל הסיבות לחשוב שהפעם זה אבוד, מומלץ שתקראו עד הסוף לפני שאתם מחליטים.**

**נתחיל בסיפור קטן, התקשרה אליי אמא לילד בן ארבע ומספרת:** הילד שלה אימץ בגן או מהרחוב מילים לא נקיות. כשהיה חוזר הביתה היה עונה לה בשפה נוראה. גם כשהיא שואלת "מה זה המילים הללו?" הוא היה עונה בחוצפה, ממש מוסיף חטא על פשע.



מהיכן יש לעם ישראל את כוחות הנפש לקוות לבורא עולם גם כשבעצם הכל נראה אבוד? **את זה קיבלנו מהאבות הקדושים שלנו, כמו שנראה מיד לאחר מספר שאלות מאוד מעניינות מן הפרשה...**

הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם ביום השלישי למיתו. שואלים המפרשים: מדוע ה' היה צריך לבקרו? הרי יכול הוא לרפאותו במקום זאת? משמע כביכול לא רצה ה' להבריאו בדרך ניסית, ובמקום כך הגיע לבקרו... ממש פלא.

**"באלוני ממרה"** - אומר רש"י שהלך אברהם אבינו ליטול עצה מחבריו על דבר המילה, איך יתכן שאברהם אבינו מבקש עצה האם לשמוע לציווי השם? מדוע בניסיון 'אור כשדים' הוא אינו התייעץ האם לקפוץ אל תוך האש, **ורק פה כן?**

**"ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריי"** כמו

האמא ששומעת את השיעורים של "דרך הבעש"ט" היתה אומרת לו: "בני היקר, ה' שומע אותך, ה' לא מרשה לדבר ככה, חבל, ה' מסתכל עליך" והילד ממשיך בשלו... גם שהם יוצאים יחד לגינה, הוא מקלל אותה ליד החברות. והיא בסבלנות אומרת: "מותק, ה' מסתכל עליך, ה' קורא לך, חבל, ה' לא שוכח". החברות שאיתה מסתכלות עליה בהלם, "תני לו סטירה אחת על הפה והוא ירגע", והיא עדיין בשלה. חודשיים היא סבלה מבוסות, ברחוב, בבית, ליד החברות, ובמשך כל הזמן היא מחזיקה עם דרך הבעש"ט ולא מוותרת. אחרי חודשיים נגמרה לה הסבלנות, היא הרגישה שהוא עבר כל גבול, חודשיים היא נתנה הזדמנות ל"דרך הבעש"ט" לחנך את הילד עם המסר שדיברנו כבר מספר פעמים, "להעמיד את הילד מול השם ולא מול העונש שלך", והוא ממשיך במילים הגרועות. יום אחד הילד הלך לגן, ובסוף היום במחילה מכבודכם, לא הספיק להגיע לשירותים... וחזר הביתה עם המכנסיים כשהם מלוכלכות. אמא שלו ראתה שהוא שותק.

<p><b>בחסות</b> <b>מוניות ברדיטשוב</b> נסיעות בין עירוניות בלבד <b>1700-700-622</b></p>	<p><b>אל תתפלאו שהכל חשתנה לטובה!</b> החיבור היומי לשיעורי דרך הבעש"ט העמיד כבר רבבות על הרגליים!!! <b>חדש! חזיון יומי קצר: 03-3090-990</b> <b>הקו המלא: 03-3090-900</b> <b>סרטון יומי: 058-3139000</b></p>	<p><b>הנכם מזמנים לשמוח ולהתחזק כל שבוע</b> <b>מנחם בגין 24 פתח תקווה</b> <b>בשעה 22:00</b> <b>בית הכנסת תהילות השם</b> יום חמישי   לגברים ולנשים</p>	<p><b>טכורש 6 בני ברק</b> <b>בשעה 18:00</b> <b>בית הכנסת אחוזת מרדכי</b> יום שלישי   לגברים בלבד</p>	<p><b>מלצ"ט 41 פינת בורכוב</b> <b>תל אביב בשעה 21:00</b> <b>בית הכנסת נחלת אבות</b> יום שלישי   לגברים ולנשים</p>
<p>לקבלת העלון ולצפייה בשיעורים במייל שלחו אלינו בקשת הצטרפות <a href="mailto:Derechaloni@gmail.com">Derechaloni@gmail.com</a></p>				

ללידתו של יצחק.

הדבר הראשון שאברהם צריך לעשות הוא: למול את עצמו. ברית זו הסרת העורלה. מטרת הסרת העורלה על פי "החינוך" שעל ידי זה שאתה מסיר את עורלת הגוף תוכל אחר כך להסיר את עורלת הלב, שנאמר "ומלתם את ערלת לבבכם". יש אנשים שהלב שלהם מכוסה. הם לא מצליחים לזהות מה קורה אצלם בתוך הלב.

**ידוע הסיפור על יהודי שבא לפני ר' אשר,** ואמר "הרב, הערב מתקיימת שמחת ה' בר מצווה לבני, והייתי רוצה שהרב יתן לו ברכה". ר' אשר הכניס את היד שלו לכיס האחורי, הוציא שלוש מאות שקל ואמר לו "קח, זה מתנה לבר מצווה". אומר התלמיד לר' אשר "לא, לא, כבוד הרב, תודה, אבל באתי רק כדי לקבל ברכה" אמר לו ר' אשר "קח את זה מהר ממני, כי אני קמצן, ועלול להתחרט כל רגע".

כאשר יש לאדם עורלת הלב הוא לא מצליח לזהות את הקולות הנסתרים החבויים בלב שלו. ה'ברית מילה' מסירה את ערלת הגוף, כדי שדרך זה תוכל לגלות את האמת הפנימית שלך, את נקודת השלילה שלך, כדי שמזה תכיר שזה לא אתה אלא הרחמים של ה'.

**שימו לב טוב טוב** למה שקרה רגע לאחר הציווי על המילה. בורא עולם מסתיר את פניו מאברהם ומשאר אותו מעט שבמעט לכוחות הטבע. ומה קורה לאברהם? אברהם הולך לענר, אשכול וממרה ומתייעץ איתם לעשות את הברית או לא. **כאן ימתה ההכנה הראשונה** של בורא עולם לאברהם אבינו לפני שמעניקים לו את יצחק. קודם כל שיעור באמונה - "תכיר שגם הרוחניות - זה אני נותן לך. כי בלעדיי אתה תתחיל לשאול שאולות!!!"

כשהקדוש ברוך הוא ראה שאברהם הבין את המסר, מיד בא לבקרו, 'לבקר' מלשון **ביקורת**. כל יהודי שנימול זוכה לקבל את כח **הביקורת** העצמית שמכוונת אותו אל האמת הפנימית שלו. ודווקא ביום השלישי הכואב ביותר, כי בלי כאבים לא יכנס ללב כלום.

**אתמול זכיתי להיות בציון של ר' אשר,** ראיתי שיושב שם יהודי עם מכנס קצר וגלוי ראש. באותו רגע עברה לי מחשבה "איזה עזות, אתה בציון של ר' אשר, שים לפחות כיפה, תכבד את המקום...". התיישבתי קראתי תהילים ופתאום עוברת לי מחשבה "זו הדרך שאתה מדבר עליה כל הזמן? וכי לא הבנת שהביאו את היהודי הזה פה לידך, כדי שתבין שגם אתה כזה?". ביקשתי רחמים - "אבא, תזכה אותי להכיר שאני בדיוק כמוהו, מכנס קצר, בלי כיפה ועז פנים... זו האמת שלי". אחרי דקה הקב"ה זיכה אותי למחשבה נוספת "אתה לא כמוהו, אתה הרבה יותר גרוע ממנו".

**גם את שרה ה' מכין לפני לידת יצחק:**

**"ויאמר שוב שוב אלך כעת חיה"** אומר האר"י הקדוש: שרה היתה גלגול נשמתה של חוה. לחוה היו שני שמות. לפני שחטאה בעץ הדעת קראו לה **חיה** ואחרי חטא עץ הדעת נקרא שמה **חוה** מלשון נחש. נחש בארמית זה חייוא. שרה באה לתקן את החטא של חוה - "כעת חיה". אומר לו המלאך: אם שרה תתקן את החטא של חוה ותחזור להיות **חיה** - **"והנה בן לשרה אשתך"**.

שורש חטא עץ הדעת היה **"והייתם כאלהים יודעי טוב ורע"** הם טעו וחשבו שאם יאכלו מעץ הדעת הם יהיו כמו אלקים, הנחש הכניס בהם גאוה, ובגלל שהם נכנסו לגאוה ה' עזב אותם, והם נפלו בחטא עץ הדעת, לכן התיקון של חוה היה לעבוד על שפלות וענוה על ידי שתכיר את שפלותה.

באותו רגע שהמלאך גמר לדבר עמה, ה' עזב את שרה לטבע שלה וממילא מיד - **"ותצחק שרה בקרבה לאמר"**. ולא רק זה אלא גם **"ואדוני זקן"** אומרים האר"י ל' והאור החיים הקדוש, "ואדוני זקן" פירושו בורא עולם. אפילו בורא עולם לא יכול להביא לי ילדים.

אומר הקב"ה לאברהם: **"למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנת?"** היא אומרת שאני זקן ואיני יכול להביא לה ילדים? זה נכון מה ששמעת? אברהם שואל את שרה "למה צחקת שרה? לא יכול לעזור לך?"

**והנה פלא!** במקום ששרה תודה היא מכחישה. איך זה יתכן? אלא כשה' עוזב אותך ומעמיד אותך מול האמת, אתה מסוגל לשקר ולומר "לא צחקתי". **מדוע ה' הביא אותה לנפילה כזאת?** כדי לגלות לה שגם 'היהדות על האמת' זה לא את זה ה'. שרה אמנו עוברת פה שיעור של "דרך הבעל שם טוב..."

שרה אמנו מפנימה את המסר שבורא עולם העביר אותה. וכשנולד יצחק אומרת שרה: **"צחוק עשה לי אלקים"** לפי דרך הבעש"ט אפשר לבאר, אלקים עשה ממני צחוק, עכשיו נהיית לצחוק, זכיתי לגלות שהכל זה הרחמים של ה', שרה עושה עבודה עם עצמה "ה' הראה לי מי אני".

כאן מגיע כבר השלב של השאלה הכל כך מתבקשת - **היכן הבחירה של האדם??** אם 'הכל בידי שמיים' כולל יראת שמיים אז היכן הבחירה?

**התשובה היא:** בורא עולם נתן לנו את הכל, ומבקש מאיתנו דבר אחד, כמו שאמרו חז"ל בא חזקיה והעמידן על אחת - **"וצדיק באמונתו יחיה"**, תכיר שכל מה שקיבלת זה ממני. הבחירה שלך בעולם אינה האם לעשות או לא, כמובן שקודם כל בשלב הראשון של הכניסה לשטח של החיים היא על ידי בחירה בטוב! עזיבת החטא והוספת מעשים טובים. אלא שהבורא עולם דורש מהאדם **בהדרגה** להתקדם הלאה אל עבר המטרה האמיתית והיא, שתכיר שגם את המעשים הטובים שעשית, היה זה אני שעשיתי בשבילך והבחירה שלך תהיה

האם להודות או להתכחש בזה. **הצדיק נמדד על פי אמונתו** לפי כמה שיאמין שה' נותן לו את כל מה שיש לו.

אם תודה ותכיר שהנך מציאות שכל הטוב בה זה רק מרחמי ה', תזכה שה' ימשיך להשפיע דרכך אין סוף של דברים טובים. כמו שנאמר בתהילים: **"מגביה שפלים עד מרום"**.

**אם חשבתי שאני מדבר ומדבר והדברים נבלעים בקירות,** מגיע הסיפור הבא להראות לי שאין כזה **דבר "אין תקווה"**, לכולנו יש תקווה בכל מצב! כולל לילדים שלנו ולא משנה באיזה מצב הם אוחזים כעת.

אני נמצא באחת הישיבות התיכוניות במרכז הארץ, מקום מיוחד ששם דגש על קירוב וחינוך עם כלים לחיים למשפחות שזה הסגנון שלהם, ברוך השם משם יוצאים הם לישיבות קדושות ונשארים בעולמה של תורה. הזדמנה לי שיחה עם בחור מכיתה י"ב. כשהוא נכנס למוסד לאחר שסיים כיתה ח' בית הספר, הוא לא הוציא מילה מהפה. כל התפילות היו עוברים עליו עם הראש למטה, רדום לגמרי. כך שלוש שנים.

כשהגיע הבחור לכיתה י"ב הכיתה האחרונה בישיבה שם, קראתי לו לשיחה אישית. אמרתי לו - "ברוך ה' הגעת לי"ב, מה איתך?" והנה אני רואה לפני בחור שיודע לענות תשובות... התפלאתי מאוד ושאלתי אותו, "אני זוכר אותך לא מדבר מילה... איך קרה שהשתנית? נפתח לך הפה". **תשמעו מה הייתה תשובתו: "הכל זה בזכות דרך הבעל שם טוב!!!"** ושהרב ידע שהיום אני מקפיד על שלוש תפילות במניין גם בבין הזמנים! ברכת המזון מתוך סידור. "איך???" הרי בכל פעם אבל כל פעם שהעברתי שיחה אצלכם בכיתה אתה נרדמת... אמר לי הבחור: זה רק נדמה כך, אבל זה נכנס, אתה לא יכול לברוח מזה. **לפתע הנפש שלי אומרת לי: אם לא תניח תפילין בזמן הקדוש ברוך הוא יקרא לך! יש לי פחד מה', אני רוצה להיות איתו"**.

איזו יראת שמיים הלוואי עלי. אני אומר לכם התביישתי לתת לו נשיקה. לכוזה בחור מגיעה נשיקה ענקית. אתה מדבר וחושב שהבחור ישן, רדום, אילים... **חכה בסבלנות, אתה תראה איך הכל פורח ומשגשג.**

**תחיה עם בורא עולם!** אתם רואים איך שאור הבעש"ט הולך ומתפשט בעולם ואשרינו שזכינו. **אחרי כאלה רחמים האם עדיין נדמה לכם שאין תקווה?**

**יהי רצון שנוזכה כולנו וכל עם ישראל ללכת בדרך הבעש"ט, עם אמונה והכנעה ושנוזכה לסיעתא דשמיא בכל העניינים אמן כן יהי רצון.**



**"זכות העלון מוקדשת באהבה ובהערכה רבה לשותפים הנאמנים ומפיצי העלון וב"ב זכות הבעש"ט ור' אשר תגן עליהם אכ"ר"**

להצלחת נהוראי בן מזריה | הצלחת לימוד התורה של שמעון בן פוצה וכל משפחת אזולאי בבני חיי מזוני  
להצלחת משי כהן, משי לוי אברהם, משי תמם, שי בן רחל | לעילוי נשמת שלום בן חנה, פרידה בת מסעודה, אורה, שושנה ויעקב בני פרידה, ציון בן גוליסה,  
ויקטוריה בת פרידה, משה, יצחק, פרידה וטופיה בני ויקטוריה, שגית בת בלה, כלנית בת פורטונה מזל, רות בת נעומה, לעיר ניסים סימני בן עליזה  
ולע"נ ציפורה שרה בת יחיאל מאיר לע"נ אסתר בת שבה לע"נ חנה בת אסתר מלול



# עקידת יצחק האישית שלי

אני רוצה להבין בבקשה איך זה הגיוני? חכמנו לימדו שהאישה מגיעה ממידת הגבורה דין, כוח, חזק, אש ומלחמה! ובאותה נשימה מבקשים ממני מתקנות, רכות והכלה. עוד לימדו - שעשרה קבין של דיבור ירדו לעולם, ותשעה לקחה האישה - ובאותה נשימה מבקשים ממני לא לדבר הרבה, להגיע לעניין להיזהר מלשון הרע. חכמינו אמרו שלאישה יש בינה יתרה כלומר היא מסתכלת על הפרטים הקטנים ומבינה דבר מתוך דבר - ובאותה נשימה מבקשים ממני להפסיק להיות קטנונית ולראות כל פגם הכי קטן אצל כל אחד.

לא הבנתי למה בורא עולם יצר אותי הפוכה לדרישות שלו ממני? זה אפשרי בכלל? רגע, בעצם יצחק אבינו הוא גם מידת הגבורה.

איך הוא התגבר על הדינים והכעס שבו כבזאת אצילות? הוא לא זרק את עשיו מהבית. הוא נשאר בבית אחד עם נשות עשיו למרות שהקטורת שלהן הרסה את עיניו. כשהתברר לו שיעקב קיבל את הברכות הוא הגיב: (במילים שלנו) "שיהיה לו לבריא אותי". עבדי אבימלך גנבו לו בארות ובמקום להוכיח אותם הוא פשוט חפר באר אחרת ושוב באר אחרת... ושוב באר אחרת בסבלנות.



יצחק אבינו לא צריך להוכיח לאף אחד שהוא גיבור... מי יכול היה לעבור עקידה חוץ ממנו? אז איך גבורה אדירה שכזאת מגיעה להכנעה כזאת?

### ואני?? אש ותימרות עשן!!!!

כעס מטורף על כל פרט קטן, מעירה בביקורת לכל עבר ועוד לא סיפרתי על השימוש הלא טוב בקבין של הדיבור (רמז זה קשור ללשון ולא מבושל בסיר!) אני קוראת ולומדת

מוסר אבל זה לא נראה בשטח! אוי לי .... מאין יבוא עזרי? באחד השיעורים הרב לימד מתורת הבעל שם טוב: שתי נשמות באדם, הנשמה האלוקית נמצאת בתוכי אבל בתוך הסגר כמו בית כלא -מי סוגר אותה שם?

הנפש הבהמית! הסביר הרב: לכל אחד מאיתנו יש נפש בהמית שמחוברת לגוף והיא עוטפת את הנשמה שלנו כמו קליפה שעוטפת את הפרי. כסוהרת גסה ובהמית שלא נותנת לנשמה לצאת החוצה ולקבל את מזונה. לדוגמה: השם שולח לנשמה אש - כוח שנותן שמחה, מחממת כמו לשבת סביב המדורה ביום חורפי... נעים וכיף. אבל בשטח מה קורה?

הנפש הבהמית הזאת גונבת את האש הזאת ובמקום שמחה מופיע כעס אדיר על הבעל, הילדים, השכנים על כולם!

- אז מה לעשות כבוד הרב? - אל תפחדו לצעוק על הנפש הבהמית שלך במילים שלנו "להיכנס בה".... לאלף אותה! כאן צריך גבורה! - במקום לכעוס על הבעל והילדים תתחילי לכעוס על עצמך! תתחילי להבין שהם משקפים את הנפש הבהמית שלך! אם את רואה משהו לא תקין באדם אחר, עצרי. אל תכעסי עליו - תכירי שהשם מראה לך את הסוהרת שלך - את הנשמה הבהמית שלך!!!! אבא תזכה אותי להבין שאין לי עניין איתו/איתה/ איתם יש לי עניין איתך שאתה מראה לי את עצמי! עכשיו הבנתי, הנשמה האלוקית שלי מקבלת גבורה שעושה אותי אשת חיל, והנפש הבהמית שלי גונבת והופכת את זה לאש של מלחמה. עכשיו הבנתי, הנשמה שלי זקוקה לתשעה קבין של דיבור בכדי שאוכל להתפלל לה' על כל בני ביתי והנשמה הבהמית גונבת זאת לדיבור רע, ביקורת, לשון הרע ורכיל. ואת החומה של הבית שאמורה לראות מה לא בסדר בפרטים הכי קטנים של כל אחד ואחד מאנשי הבית ועם הנשמה האלוקית שלך להתפלל עליהם שיתמלא חסרונם, ולא לתת לנפש הבהמית שלך לכעוס ולרדת עליהם ולהקניט אותם על זה.

יצחק אבינו על אף גבורתו נתן מקום לנשמה האלוקית שלו. הוא ידע שאין לו עניין עם עשיו, עם נשותיו, עם עבדי אבימלך. זה בורא עולם שקורא לו דרכם, השם קורא לו לצאת לשדה ולדבר איתו בצהרים ולתקן תפילת מנחה מלשון "מנוחת נפש" ולהגיב כבזאת אצילות, ולהבין שזה לא הם, זה השם שקורא לו דרכם.

## אני חייב לזכות בתחרות,

השבוע התקיימה תחרות בתלמוד תורה של יוסי ומוטי על שנון משניות, פאטר הפסד למקום הראשון היה זוג אופנים עם הילוכים. האמת, מוטי ממש רצה את האופנים כי בדייק לפני חדש נהרסו לו האופנים הישנים. ולכן מוטי יוסי ישבו יחד כל יום אחר הצהריים ושנונו משניות.

יום התחרות הגיע, ומוטי היה נרגש פלו... הוא ענה יפה על כל השאלות וזכר בעל פה את המשניות שנכתבו עליהן. הוא היה בטוח שהוא ינצח. השופטים הודיעו שההכרזה על המנצחים תתקיים מחר בעזרת השם.

מוטי לא ישן כל הלילה מרב התרגשות, פלו היה תקנה שהוא יזכה באופנים, הוא כבר דמין לעצמו איך הוא ירפב עליהם וכלם יקנאו בו... בפקר הוא קם מקדם מבלי שיעירו אותו. הוריו לא הבינו מה קרה לו כי בדרך כלל לוקח להם שעות להעיר אותו, הוא ספר להם שהיום יכריזו מי נצח בתחרות המשניות, והוא מאד רוצה לזכות באופנים. הוריו הבינו את ההתרגשות הגדולה, הם ראו פמה מוטי השקיע בשנון המשניות וגם הם רצו בכל לבם שהוא יזכה.

שעת ההכרזה הגיעה, כל התלמוד תורה התאסף במגרש, השופטים תפסו את מקומם והחלו בקריאת המנצחים: מקום שלישי - אביטר תשובה. מקום שני - שלומי פהן ומקום ראשון... באותו רגע שורה דממה פלם היו במתח לשמע מי זכה. מוטי ישב חסר מנוחה ואז השופט הכריז - אברךם גפאי. מוטי הצטער מאד, הוא ממש רצה לבכות אבל החזיק את עצמו שלא יחשבו שהוא בכין. הוא הלך הביתה כשפניו נפולות וצעד באטיות. יוסי רץ אחריו "מוטי, מוטי, חכה רגע..." יוסי הדביק את הקצב והלך לצדו של מוטי.

"מוטי, אתה עצוב כי לא זכית באופנים?"

"כן, אתה יודע פמה למדתי והשקעתי במשניות הללו. ובכלל לא מגיע לאברךם לזכות במקום הראשון, פמה הוא כבר למד? הוא לא למד יותר ממני, והוא סתם גלד מעצבו שפל הזמן מתחנף למורים..."

"אתה מקנא?"

"המממ, קצת, פן."

"מוטי, אתה יודע שדרך הבעל שם טוב מלמדת אותנו להעלות פל רגש להשם אז בוא נעלה את הקנאה לבורא עולם, פי האמת - גם אני קצת מקנא..."

"קדמיה, יוסי, בוא נעלה במעלית..."

"בורא עולם, תזכה אותי ללמד מהקנאה שיש לי את קנאת השם צבאות."

בכל פעם שמוטי הרגיש שהקנאה משתלטת עליו הוא העלה אותה להשם. לא תאמינו! למחרת מוטי הגיע למגרש עם אופני הילוכים חדשים. "מוטי, מה זה האופנים האלה?" שאל אותו יוסי. "הורי הפתיעו אותי וקנו לי, הם ראו שלא זכיתי בתחרות וכפמה השקעתי בלמוד המשניות לכן הם החליטו לקנות לי ולשלם אותי."

"תתחדש מוטי, האופנים מהממים, אתה רואה מה קורה פשמעלים את הרגשות להשם? מקבלים ממנו מתנות."

עבת שלום, ילדים יקרים.



## עובדה!!!

הפצת עלון "דרך הבעש"ט" הביאה למפיצים ישועות גדולות גם לאחר שנים של ציפיה

054-84-24-530

הסיבה: אבא משלם במזומן למי שדואג לחבר את ילדיו אליו איך?? בטלפון אחד במחיר סמלי ללא התחייבות, עד הבית

