

ובחרת בחיים

גליון שבועי במשנת מרן
האור החיים הק' זיע"א

בס"ד, גליון קכ"ד, פרשת לך לך תשפ"ב



שלחן שבת עם האור החיים



החילוק בין אברהם לשאר הנביאים

מכיון שעד אברהם לא היתה האמונה בו יתברך מושרשת, לא רצה הקב"ה להתגלות ולהיראות אפילו לאברהם אבינו שכבר הכיר בו, עד שינסנו תחילה אם באמת מאמין הוא בו בכל ליבו, ומסכים לעזוב את ארצו ומשפחתו ולילך אל ארץ שאינה ידועה, ורק לאחר שראה הקב"ה שאכן ליבו של אברהם איתן באמונתו, אזי נתגלה ונראה אליו.

מה שאין כן אצל שאר האבות, יצחק ויעקב, וכן אצל משה רבינו, שכבר היתה האמונה מושרשת וטבועה בעולם, ושמו של הקב"ה היה ידוע וניכר בפי כל על ידי מה שגילה אברהם והנחיל בעולם, לכן מיד כשרצה הקב"ה לדבר עם מי מהם היה נגלה אליו, קודם שדיבר עמו.

שמעי בת וראי

זהו מה שדרשו חז"ל את הפסוק בתהלים 'שמעי בת וראי וְהִטִּי אָזְנִי וְשִׁכַחִי עִמָּךְ וּבֵית אָבִיךָ' על אברהם אבינו שעזב את ביתו ובית אביו, והקדים הפסוק שמיעה לראיה, ולא זו בלבד שהקדים השמיעה לראיה אלא אף חילקם לשני עניינים והפסיק ביניהם בתיבת 'בת', שלא אמר שמעי וראי בת, או בת שמעי וראי, אלא 'שמעי בת וראי', והיינו לפי שתחילה אמר הקב"ה לאברהם לשמוע לו, ורק לאחר שראה את קבלת דבריו נתקיים 'וראי', שנתגלה אליו, וכפי שנאמר מיד לאחר שהגיע אברהם לארץ כנען 'וירא אליו ה'.

שובע שמחות את פניך

מתוך שציפה אברהם אבינו בכליון עינים להתגלותו של הקב"ה ריבון העולמים אליו, ואף התנסה בניסיון כדי לזכות לגילוי זה, כה רבה היתה חיבתו לקונו, עד שאף שבאותו מעמד בישרו הקב"ה שתי בשורות מופלאות, שיזכה לזרע אף שכבר היה בן שבעים וחמש שנים ועדיין לא נפקד, ושיזכה לקבל את ארץ ישראל במתנה, מכל מקום לא בהם היתה עיקר שמחתו, אלא בנה מזבח והקריב קרבן 'לה' הנראה אליו, כלומר לשמחה ולהלל על שהקב"ה נראה וגילה שכינתו אליו.

ענין זה של השמחה בהתגלות ה' יתברך שגוברת ומתעצמת על פני שאר שמחות גדולות ככל שיהיו, כפי שנאמר 'שָׂבַע שְׂמֹחוֹת אֶת פְּנֵיךְ', כלומר שבראיית פני ה' יש שובע לנפש עד שאינה זקוקה לשמחות אחרות, טבע אברהם אבינו גם בדורות הבאים, וכפי שמצינו אצל הצדיקים, שיש מהם שהעדיפו את הדביקות בתורה ובמצוות השם יתברך יותר מהיות להם בנים, וכפי שאמר בן עזאי, 'ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה'.

וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֵךְ לָךְ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבְּמִית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֵרָאָךְ (יב, א).

פרשתינו פותחת בדיבור הראשון שדיבר השם יתברך עם אברהם אבינו עליו השלום, והוא גם הנסיון הראשון הכתוב בתורה מעשרת הנסיונות שניסה בהם הקב"ה את אברהם, ועמד בהם.

כשאנו מתבוננים בצורת ההתגלות הראשונה של הבורא יתברך אל האבות ומנהיגי האומה הישראלית, אנו מוצאים שינוי בין צורת ההתגלות אצל אברהם אבינו לבין צורת ההתגלות אצל שאר האבות, ומשה רבינו.

בעוד אצל כולם, התגלה הקב"ה ונראה אליהם תחילה, ורק לאחר מכן פנה ודיבר איתם, וכפי שניזכר להלן, אצל אברהם אבינו, מבואר בפרשתינו, שתחילה פנה אליו הקב"ה ודיבר איתו, ורק לאחר מכן נראה והתגלה אליו.

בדיבור הראשון של הקב"ה אל יצחק אבינו נאמר 'וַיֵּרָא אֵלָיו ה' וַיֹּאמֶר אֶל תִּירָד מִצְרַיִמָּה, תחילה נראה אליו ה', ורק לאחר מכן דיבר עמו. גם בהתגלות הראשונה אל יעקב אבינו נאמר 'וַהֲגַתָּה ה' נָצַב עָלָיו וַיֹּאמֶר אֲנִי ה' אֱלֹקֵי אַבְרָהָם אָבִיךָ וְאֵלֵיךְ יִצְחָק' וגו'. וכן אצל משה אדון הנביאים, תחילה התגלה אליו הקב"ה בסנה, ורק לאחר מכן פנה ודיבר עמו.

אברהם הוצרך לדיבור ונסיון תחילה

ואם כן מתעוררת הפליאה מדוע אצל אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית וראש המאמינים, סדר ההתגלות שונה, שתחילה פונה אליו הקב"ה ומדבר עמו, כמו שמתחילה פרשתינו 'ויאמר ה' אל אברם, ורק לאחר מכן נאמר 'וירא ה' אל אברם'.

הכרת מציאותו לא היתה מושרשת

ביאור הענין הוא, שבדורו של אנוש בן שת בנו של אדם הראשון התחילו לעבוד עבודה זרה, עד שבמשך הדורות כמעט ולא היו אנשים בכל העולם שהכירו במציאותו של הבורא יתברך, אלא יחידים ממש כחונך מתושלח ונח, ובעשרה דורות שמנח ועד אברהם היה העולם שומם וריק מאמונה בהשם יתברך, עד שנולד אברהם אבינו, ומתוך התבוננות בבריאה הכיר מעצמו במציאותו של הקב"ה.



אור הישועות

ישועות, סיפורים ועובדות נפלאים
בזכות רבינו

סגירת חובות לפי קצב התמדה בלימוד 'אור החיים'

ושם הוא אמר דבר תורה מהאור החיים, ושמי שגורם ששפתותיו של הצדיק יהיו דובבות בקבר ע"י שלומד את תורתו, הצדיק משיב לו טובה. רכנתי על הציון, ואמרתי לצדיק 'אני מקבל על עצמי ללמוד כל יום שישי אור החיים הק' עם החבר הת"ח הנ"ל, ואני משוכנע שתפעל עבורי אצל הקדוש ברוך הוא'.

למחרת, יום ראשון אני מקבל טלפון מאחי, תכננתי כבר לומר לו שלא נורא ויהיה בסדר. אני עונה, והוא צועק לי 'אתה לא תאמין, אני פה בבנק בעניין אחר, ניגשתי לאחד הפקידים של המשכנתאות ושאלתי איפה הפקיד שדרכו הגשתי את הבקשה, והוא אומר לי בחופש. חבל אני אומר. למה? הוא שואל. וסיפרתי לו על בקשת משכנתא שלא אושרה וכו'. אני בא ללכת והיא אומרת לי רגע, תן לי מספר זהות, אני נתן לו.

והיא בפשטות אומר לי, 'לא חזרו אליך עם שום תשובה כי רק היום אישרו לך את הבקשה' אתה מבין מה גדול כוחו של אותו צדיק??? רק התחייבת ללמוד את תורתו, קיבלת איתות לטובה.

המדהים הוא, שכל תהליך המשכנתא פשוט התקדם לפי קצב בלימוד שלי. ביום שישי של פרשת מקץ, החברותא שלי היה בחו"ל. והוא חשב שלא אלך ללמוד, אך אני ידעתי שאין לי יכולת לוותר. והלכתי.

יום ראשון אחי מתקשר ואומר לי, 'תן לי מספר חשבון אני עושה לך העברה של חצי מהסכום ועוד שבועיים היתרה'. אבל הדבר היותר חשוב הוא, זו המתנה שקיבלתי, לימוד 'אור החיים הקדוש' אה ועוד משהו, אותו קבלן שילם בסוף (אמנם אחרי שנה) עד השקל האחרון.

משתלם ללמוד 'אור החיים' תאמינו לי.

(התפרסם בגליון מקבץ סיפורי ניסים)

אני עובד כעצמאי בתחום המשלוחים, עבודה לא קלה בכלל. ואין כאן המקום להאריך...

לפני כשנה, לקחתי לידי כמה קווי חלוקה תחת קבלן משלוחים שזכה במכרז של חברת תרופות גדולה ומבוססת. תנאי החוזה היו באמת טובים. שכרתי כמה משאיות קירור לצורך כך וקלטתי כמה נהגים ובסייעתא דשמיא 'יצאתי לדרך'.

אך הכל תלוי במזל, ואם חשבתי שהכל ילך כשורה לאחר החודש הראשון שנכנס כסף טוב, אז טעיתי. כבר בחודש השני החלו בעיות. וזה החל בצורה של עיכוב בתשלום מצד אותו קבלן, שמצדו הבטיח שתוך כמה ימים הוא מעביר את הסכום (70,000 בערך). אני מבחינתי רציתי להפסיק מיידית אך הוא ממש לחץ עלי והמשכננו. נכנסתי לחודש השלישי כשבינתיים אני משלם דלק, משכורות לעובדים, תשלום חודשי למע"מ ולמס הכנסה. אחרי שלושה חודשים וחצי, אני מוצא את עצמי עם חוסר של 170,000 ש. ומכאן הדרך למדרון דיי קלה. הלוואה מפה, הלוואה משם. ומחר מאוד אני כבר בחובות של 200,000 ש.

באותה תקופה, אחי ניסה לקחת עבורי הלוואת משכנתא של 120,000 ש שיעזרו לי בחובות הממש דחופים. ומשום מה גם זה נתקע ולא התקדם. ואני מצידי ירדתי מזה.

ודווקא כשהגעתי לייאוש, פגש אותי אחד מידידי ת"ח חשוב, והתפתחה בינינו שיחה. בסופה של שיחת חיזוק באמונה ובדבר החשיבות של לימוד תורה, הוא אומר לי, 'אם אתה באמת רוצה ישועה, תתחיל ללמוד אור החיים הקדוש'. עזוב, אמרתי, לא בנוי לזה...

לאחר כחודש, יצא לי לעשות שבת בירושלים ביחד עם אחי ועם אותו ראש סניף. ושוב, הוא תפס אותי ולא ויתר לי, ומיד בצאת השבת נסענו לציונו של האור החיים הקדוש,

לימוד ושינון בתורתו של האור החיים הק'
על מנת לעודד את הלימוד וההבנה בפירוש הקדוש יוצאין מכון 'לאור באור החיים' כמיום שבועי של מבחן שבועי נושא פרסים שיערך בעזרת ה' מידי מוצש"ק בשעה 22:00 בקו טלפון ייחודי מבית פון קליק.
או איך משתתפים:
מחייגים במוצ"ש לקו הטלפון: 033-100-000
מקיימים את קוד החידון: 12972 ומצטרפים לחידון.
המשתתף שישלם את הבקאות המרשימה ביותר יקבל ב"ה שי מיוחד.

גם אתם זכיתם לישועה בזכות רבנו האור החיים הקדוש?
כתבו לנו לפקס: 077-4702681
או למייל המערכת: p0774702681@gmail.com

חייגו: 073-2951871

להאזנה לשיעורי הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שלישי



מחוברים לחיים

תורמים סטים ורואים ישועה



לפרטים: p0774702681@gmail.com או לפקס: 077-4702681