

"נקודה טובה" - מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

(גיליון 47 - שנת תשפ"א גיליון "נצבים" - כז' אלול תשפ"א, 4 לספטמבר 2021)

לע"נ אמו"ר ר' יוסף-חיים ב"ר יעקב רוט ז"ל

ב"ה

"נקודה טובה" לפרשת "נצבים" - גליון ראש השנה - "שנת צמיחה"

לאחרונה חתם הסופר ד"ר יחיאל הררי חוזה לתרגום והפצה של ספרו "הפּוֹדָה" בשפה הסינית. למרבה הפלא, המזמינה של הספר היא המפלגה הקומוניסטית הסינית, הרוצה לשפר בעזרתו את החשיבה היצירתית ואת מימוש הפוטנציאל האישי של יותר ממיליארד סינים...

הררי שהיה עיתונאי, יועץ פרלמנטרי ויועץ תקשורת בתחום הפוליטי, נחשף לתורת חב"ד במסגרת עבודת הדוקטורט שלו. הוא הציץ ונפגע, חזר בתשובה והחל לפרסם ספרים בנושאי חסידות, כשהם מונגשים לקהל הרחב ופרסם עד היום כ-10 ספרים.

בפתח ספרו "הפּוֹדָה" (המבוסס על החסידות בכלל ותורת חב"ד בפרט), הוא מביא את הרעיון הבא. ברגע השיא של יום כיפור, נכנס הכהן הגדול אל קודש הקודשים – אל המקום הקדוש ביותר. שם הוא היה נושא תפילה קצרה ומבקש על צרכי עם ישראל. ובין השאר היה מבקש **"שלא תפיל אשה את פרי בטנה"**.

בכל תפילתו הקצרה של הכהן הגדול יש רק כשישה סעיפים. מדוע זכה נושא התפלות (הפרטי) להיכנס אל הרשימה המובחרת הזאת?! מדוע לא לבקש על נושאים "בוערים" אחרים, הקשורים לכלל ישראל!?

תורת חב"ד רואה את ההריון בהקשר הזה כמשל. משל לפוטנציאל אישי ורעיוני הממתין ל"לידה" - למימוש ולהתגלות במציאות. הכהן הגדול ביקש בתפילתו, שלא יהיה בעולם "טוב", שלא יצליח לבוא לידי מימוש וביטוי. "שלא יהיה רעיון, המצאה או תנועה, שנועדו להיטיב עם העולם ויישארו בגדר הריון מתמיד", או "ייפלו" ח"ו.

"על פי תורת הנפש היהודית, אחד הדברים המצערם בחיים האנושיים הוא לראות **פוטנציאל לא ממומש**. כשרון מבוזבז, זמן לא מנוצל, מנהל שיכול להפיק מעצמו יותר, יזם שמחמיץ הזדמנות, חברה מבטיחה שהפסיקה להתפתח, תלמיד לא ממוקד, ספורטאי שבכוחו להגיע רחוק יותר, השחתת שעות על עניינים חסרי ערך..." ועוד ועוד.

כל אחד ואחד מאיתנו הגיע לעולם דוקא "כאן ועכשיו" כשבדו כוחות, אנרגיות ויכולות שהעולם צריך להם. ושליחותו היא לגלות וליישם את כוחותיו וכשרונותיו ולמצות אותם, במסגרת "תיקון העולם" ושיפורו, ברוח ובחומר.

ומי שאינו עושה כן ולא מגשים את עצמו, עלול לחוש שחיי "ריקים" וחסרים.

כאן המקום לשלב את דבריו של הרב סולובייצ'יק המעיד ואומר: ראיתי בימי חיי תלמידי חכמים מוכשרים שניבאו להם גדולות, אך הם לא מיצו את הפוטנציאל ולא מימשו את הציפיות שתלו בהם. ומאידך, ראיתי תלמידי חכמים בינוניים, שלקחו על עצמם שליחות, תפקיד, או משרה תורנית **ומתוך כך**, הגיעו לדרגה גבוהה. העול וההתחייבות, הם אלה שסייעו להם לממש את כוחותיהם, מעל ומעבר...

"נקודה טובה" – מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

וכך, בימי תפילה אלה של תחילת השנה, עלינו להיות שותפים לתפילתו של הכהן הגדול ולבקש על עצמנו, שנזכה לממש ולהגשים את הפוטנציאל שלנו. שהרעיונות המקננים בנו יפלו על קרקע פוריה ויעשו "פירות". ולבל נפספס או "נפיל" ח"ו, אף רעיון או כשרון.

תפילה לחיים מתוך תודעה של שליחות למיצוי הפוטנציאל האישי ומתוך רצון להתחדשות מתמדת (והדברים חוברים למאמרנו מן השבוע הקודם).

שליחות הנונתנת משמעות ו"טעם" לחיים.

וברוח זו, אאחל לכם קוראי היקרים והנאמנים, שנת צמיחה, ברכה והצלחה. שנה פוריה ושנת בריאות לכם ולכל בני ביתכם.

הערה: הציטוים הם מתוך הספר "הפוך", בפתח דבר.

בברכת שבת שלום, שנה טובה וכתובה וחתימה טובה
אשה רות

לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה (במייל ו/או בווטסאפ), ניתן לפנות למייל: rothmoshe@gmail.com

ארכיון "נקודה טובה": http://www.pirsuma.com/nekuda_tova

נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.

יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל. **אהבת? הפץ בין חברים.**