

ובחרת בחיים

גליון שבועי במשנת מרן
האור החיים הק' זיע"א

בס"ד, גליון קי"ה, פרשת ניצבים תשפ"א



שלחן שבת עם האור החיים



שלשה ענייני תשובה - לימוד התורה, מצוות לא תעשה ומצוות עשה

תשובה ראשונה מעון בטול תורה, ושכרה - הגאלה

התשובה הראשונה היא מעון בטול תורה, והתשובה על עון זה היא לחזור ולעסק בתורה, וזהו שנאמר: 'ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו' - תשובה זו היא על ידי שמיעה בקול ה', וזה מתקיים על ידי לימוד התורה הקדושה שהיא קול ה'. כנגד תשובה זו נאמר: 'ושב ה' אלקיך את שבותך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלקיך שמה', וכפי שאמרו בזהר (ואתחנן ער), שבזכות לימוד התורה יגאלו ישראל, וכן אמר הנביא (ירמיה ט, יא-יג): 'על מה אבדה הארץ וגו' על עזבתם את תורתי, וכיון שהגלות היא על עזיבת התורה - על ידי זה שיחזרו לעסק בתורה ישובו ישראל לארצם.

תשובה שנייה - ממצוות לא תעשה, ושכרה - העברת הצרות לגוים

כנגד התשובה מעברה על מצוות לא תעשה אמרה התורה (פסוק ו): 'ומל ה' אלקיך את לבבך וגו', לפי שערלת הלב היא הגורמת לאדם לעבר על אסורי התורה, שלבו חומד ומתאוה לעשות רע, אך כשישובו בתשובה יסיר ה' את ערלת הלב, יסיר מהם את אהבת הרשע וחמוד העברות ויקבע בלבם את אהבתו יתברך. כשכר על התשובה מעברות לא תעשה אמרה התורה שיעביר ה' את כל הצרות מבני ישראל אל אמות העולם, כפי שנאמר (פסוק ז): 'ונתן ה' אלקיך את כל האלות האלה על איביך ועל שונאיך אשר רדפוך, לפי שהצרות הן משרש הרע, וכיון שנפרדו ישראל מעברות לא תעשה שהן שרש הרע, שוב אין לרעות ולצרות שיכות אליהם, אלא אל הגוים אשר שם הוא שרש הרע.

תשובה שלישית במצוות עשה, ושכרה - תוספת הטובה

התשובה השלישית הנזכרת בפרשה היא התשובה על אי קיום מצוות עשה, כפי שנאמר (פסוק ח): 'ואתה תשוב וגו' ועשית את כל מצוותיו אשר אנכי מצוה היום'. השכר המיוחד על תשובה זו הוא תוספת הטובה בכל עניניהם, כאמור (פסוק ט): 'הזיתך ה' אלקיך בכל מעשה ידך בפרי בטןך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה וגו'. שכשם שישראל מוסיפים בעשיית המצוות שהן שורש הטוב, כך יזכו הם לתוספת טובה.

ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוה היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצה ה' אלקיך שמה. ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצוותיו אשר אנכי מצוה היום (ל, ב-ג; ו; ח).

פרשה זו עוסקת בענין התשובה. היא מתארת כיצד לאחר שלא ישמרו ישראל את התורה והמצוות יצאו לגלות, יבואו עליהם יסורים רבים ונוראים ויתקומו בהם הקללות האמורות בפרשת כי תבוא. לבסוף הם ישובו בתשובה שלמה לפני ה', ה' יקבל את תשובתם והם ישובו לארצם ולנחלתם.

כפילות ענייני התשובה

אלא שיש להבין מדוע לאחר שנאמר בתחילה: 'ושבת עד ה' אלקיך', ונאמר: 'ושב ה' אלקיך את שבותך', כלומר, שיקבל ה' את תשובתם וישיבם לארצם, וכן נאמר עוד (פסוק ה): 'והביאת ה' אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וגו', מדוע נאמר לאחר מכן (פסוק ו): 'ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך וגו', והלא כבר שבו ישראל בתשובה שלמה, ומדוע אם כן צריך ה' למול את לבבם לאחר מכן.

וביותר קשה, שגם לאחר התשובה הראשונה ומילת הלב נאמר עוד (פסוק ח) 'ואתה תשוב ושמעת בקול ה'', והלא כבר שבו בתשובה שלמה ומל ה' את לבבם, ואם כן מהי התשובה הנוספת האמורה בפעם השלישית.

תלמוד תורה, מצוות לא תעשה ועשה

נראה לבאר ששלוש התשובות האמורות בפסוקים אלו הן כנגד שלשה חלקים שיש בתורה ובמצוות: לימוד התורה, שמירת מצוות לא תעשה, וקיום מצוות עשה - על שלשה חלקים אלו צריכים ישראל לשוב בתשובה שלמה, על כל ענין וענין בפני עצמו, וכנגד כל תשובה ותשובה יזכו ישראל לגאלה ולטובה מיוחדת השייכת לאותו הענין שחזרו בו בתשובה.



אור הישועות

ישועות, סיפורים ועובדות נפלאים
בזכות רבינו

**אמרתי להם האור החיים הקדוש עשה זאת בחיינו ובוודאי שהוא יכול לחולל
נפלאות כאלה גם לאחר פטירתו. אני נוהג ללמוד בשבת בספר אור החיים
הקדוש, ואני חייב שבזכותו יהיה לי נס והמשקפיים יחזרו אלי לפני שבת...**

אהבת חיים פרשת שמות עמוד טז).

אמרתי להם האור החיים הקדוש עשה זאת בחיינו ובוודאי
שהוא יכול לחולל נפלאות כאלה גם לאחר פטירתו. אני נוהג
ללמוד בשבת בספר אור החיים הקדוש, ואני חייב שבזכותו
יהיה לי נס והמשקפיים יחזרו אלי לפני שבת.

הם הסתכלו עלי ככה בתמיהה הפטירו בשפה והניעו
בראשם: סיפור יפה. בא נזוז. אמרתי להם: תחכו דקה, אני
הולך למציל לתת לו את מספר הנייד שלי, ולהגיד לו שאם
יבוא מישו עם משקפיים שיתקשר אלי. הלכתי למציל, גם
המציל צחק עלי. אבל אמר לי אם אתה מאמין בזה אני אקח
את המספר שלך.

חזרנו לבית של ההורים שלנו, וכשעתיים וחצי לפני שבת
אחי בא אלי ואומר לי: נו עוד מעט שבת אין משקפיים ואין
כלום. אמרתי לו: בא נחכה, הרי יש עוד שעתיים וחצי עד
כניסת השבת. כעבור שעה מתקשר המציל ואומר לי מישו
בא לפני כמה דקות עם משקפיים שמצא בים ואני לא יודע
אם זה שלכם או לא. ותוך כדי אחי אומר לי אל תתלהב בטח
זה משקפיים אחרות שהיו על החוף כי המשקפיים שלך אבדו
בתוך המים ואין סיכוי שמישו ימצא אותם.

אמרתי לו אל תדאג זה משקפיים שלי בא ניסע מהר. חזרנו
לחוף ואנחנו רואים שזה המשקפיים שלי. המציל אומר לי,
אני בהלם, לא קרה לי דבר כזה שבים כזה סוער באים אלי
ומביאים לי משקפיים שנמצאו בתוך הים.

באותו שבת כבר זכיתי להיות עם המשקפיים ולמדתי בספרו
הקדוש. ואחי שאינו שומר תורה ומצוות, מאותו הנס שראה
בעיניים שלו, התחיל להתחבר לאור החיים הקדוש והוא כל
יום לומד קצת בספר אור החיים הקדוש לאחר הנחת תפילין.
(גל' מקבץ סיפורי ניסים)

אני גר בצפון, והורי גרים בדרום הארץ. באחד מימי השישי
בקייץ, נסענו לשבות אצל ההורים שלי, והלכתי לפני שבת לים
עם אחים שלי, לצערי הם לא דתיים, אבל כיון שהם כיבדו
אותי הלכנו לחוף הנפרד באשקלון.

הים היה סוער מאד, נכנסנו למים כדי לטבול לכבוד שבת
המלכה, ולפתע בא גל גדול לקח לי את המשקפיים. היו
מסביבנו אנשים שניסו לעזור לנו לחפש את המשקפיים, אך
ללא הועיל.

הים היה ממש ממש סוער עם גלים גבוהים, אחים שלי
התייאשו ואמרו לי עזוב אין מה לעשות תשלים עם זה.

יצאנו לכיוון החוף ואמרתי להם תקשיבו, אני משתדל ללמוד
בספר אור החיים הקדוש בפרט ביום שבת קודש, וסיפרתי
להם את הסיפור על האור החיים הקדוש שהיה מקפיד לארח
אורחים בשבת וחג. ופעם אחת לא היו לו אורחים, והוא שלח
את אחד מתלמידיו שיחפש לו אורח. הלך התלמיד מצא איזה
אורח והזמין אותו להתארח אצל האור החיים הקדוש, אותו
אורח לא רצה כי היה בצער גדול, הלך התלמיד אצל האור
החיים וסיפר לו על אותו אדם שלא רוצה לבוא להתארח בשל
צערו. אמר לו האור החיים, בכל זאת לך תנסה להביאו אלי,
התלמיד אכן הצליח לשכנע את האורח לבוא לביתו של האור
החיים.

האור החיים הקדוש ברגישותו שאל את האיש לפרש צערו
העמוק והאיש פתח את סגור ליבו וסיפר לצדיק שארז את כל
כספו וזהבו בתוך מזוודה והפליג באוניה ובמהלך ההפלגה
נפלה המזוודה בלב ים וכל כספו וזהבו עמה, וכעת אין לו חפץ
בחיים. רבינו האור החיים הקדוש שמע כך, אמר לו בא איתי,
לקח אותו לחוף הים, וגזר על הים שיפלוט מה שלקח, והים
פלט המון דברים. ואמר לו: הכר את המזוודה שלך וקח רק
אותה ואל תיגע במה שאינו שלך כי בנפשך הוא. (ראה בספר

לימוד ושינון בתורתו של האור החיים הקדוש
על מנת לעודד את הלימוד וההבנה בפירוש הקדוש
יוצאין מכון 'לאור באור החיים' במימון שבועי של מכון נושא פרסים
שיערך בעזרת ה' מידי מוצש"ק בשעה 22:00 בקו טלפון ייחודי מבית פון קליק.
או איך משתתפים:
מחייגים במוצ"ש לקו הטלפון: 033-100-000
מקיישים את קוד החידון: 12972 ומצטרפים לחידון.
המשתתף שיגלה את הבקיות המרשימה ביותר
יקבל ב"ה שי מיוחד.

**גם אתם זכיתם
לישועה בזכות
רבנו האור
החיים הקדוש?**
כתבו לנו לפקס: 077-4702681
או למייל המערכת: p0774702681@gmail.com

חייגו:
073-2951871

להאזנה לשיעורי הגאון
רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א

מחברים לחיים

הרוצים לזכות ולקחת חלק בהפצת דברי האור החיים
נא לפנות למייל: p0774702681@gmail.com או לפקס: 077-4702681



כמו כן הרוצים לתרום
ספרי אור החיים הקדוש
שבהוצאתנו לבתי כנסת
נא להתקשר:
02-8043333

