

רעיונות מדהימים

פרשת ראה תשפ"א, עלון מס' 397

להצטרפות לאלפי המנויים ולקבל את העלון חנם, לשלוח הערות או תגובות, נא ליצור קשר עם הרב יהושע אלט בכתובת yalt3285@gmail.com. העלון מתפרסם בשש יבשות וביותר מארבעים מדינות ברחבי תבל. לרפואה שלמה אברהם צבי בן אסתר לאה

המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים.

התפקיד של הנשמה

כמו שלכל אחד יש מראה שונה מחבירו, כך יש לכל אחד תפקיד שונה מחבירו. ר' ולבה כותב (עלי שור, חלק א, עמוד 168) שכל אדם "לא היה עוד כמותו ולא יהיה כמותו עד סוף כל הדורות. אני עם המיזוג המיוחד של כחותי, בן לאותם אבות, נולד בתוך אותה תקופה ובאותה סביבה – בודאי עבודה מיוחדת מוטלת עלי, חלק מיוחד לי בתורה, וכל הבריאה מחכה לי שאתקן את המוטל עלי, כי את עבודתי לא אוכל להחליף עם שום אדם אחר בעולם!"

כשחתיכה חסרה מפאזל, התמונה לא שלימה. אי אפשר לקחת חתיכה שונה ולהשים אותו במקום לא מתאים. כך כל אחד שונה ביכולות, כוחות ופוטנציאל לתפקיד שלו.

השפתי חיים (מידות ועבודת ה', חלק ב, מנוחת הנפש, ועד א') כותב "לכל אחד תפקיד המיועד לו בלבד, ובעבורו הוא מקבל מהקב"ה את כל הכשרונות, המעלות והיכולות, ואף אחד זולתו אינו יכול לעשות תחתיו את המוטל עליו."

למשל ראש ממשלה שאומר לאדם שיש לו עבודה בשבילו, אבל הוא יכול לגלות לו מהו העבודה רק כשיהיה במדינה אחרת. הוא אומר לו שבספינה שהוא יעבור בה יהיה את כל הנצרך לעבודתו. בספינה אותו אדם רואה שיש מסור, כלים ומסמרים ולכן הוא הגיע למסקנה שהמטרה שלו להיות בנאי ולא עורך דין. כך בשביל לדעת תפקידנו בעולם הזה יש לנו להכיר את הכוחות שלנו שנתן לנו הקב"ה שדרכם נעשה את התפקיד שנבראנו בשבילו. ואם אדם מרגיש סיפוק באותו דבר שהוא עוסק בו זהו ראייה שהוא בדרך הנכונה וזה הדרך של הנשמה להראות לנו שאנו בדרך הנכונה.

אחרי שהוא בדרך הנכונה יראה שטמון בו כוחות שלא ידע מימיו. אנשים מוצלחים בתחלת דרכם לא הכירו כלל שיש בכוחם לעשות מה שעשה ככל שהצליחו יותר הכירו בכוחות שלא ידעו מהם לפני.

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא שני ספרים במגוון נושאים בענייני יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, עברית, גרמנית וצרפתית.