

ניוזלטר החיזוק היומי העולמי

ריכוז מסרים מהחיזוק היומי כפי שמופצים מידי יום ע"י הרב אליהו רבי שליט"א



הפעם לשבוע אמור מיום י"ג אייר (25.04.21) ועד יום י"ט אייר (01.04.21)

האמן אמור י"ג אייר תשפ"א

מפתיע! מה יש לנחש ללמד אותך?

שלום וברכה מורי ורבותי!

ואנחנו בעיצומם של ימי האבל על תלמידי רבי עקיבא.

ושימו לב טוב!

אחד מהדברים האיומים והנוראים ביותר הקשורים לבין אדם לחברו, הוא איסור לשון הרע.

כל כך הרבה נאמר,

כל כך הרבה דובר,

אבל ישנו משהו שהיום נבין טוב יותר בנושא הכאוב הזה.

הגמרא (ערכין ט"ו ע"ב) מעדכנת בשמו של ריש לקיש, ביאור נוסף לפסוק: "אם ישנך הנחש בלוא לחש וְאִין יִתְרוֹן לְבַעַל הַלְשׁוֹן" (קהלת י, יא).



מסביר ריש לקיש, שלעתיד לבוא, לאחר משיח צדקנו ובנין בית קדשנו ו ת פ א ר ת נ ו , כאשר הגלות תהיה מאחרינו, כאשר הנסיונות כבר לא יהיו כחלק מההוואי של החיים, יפגשו כל החיות עם הנחש, ויאמרו לו: "נחש יקר! יש לנו שאלה אחת בלבד, שאלה שמנקרת במוחנו זה אלפי שנים".

והשאלה היא: "מדוע אתה מכיש אנשים?"

מדוע אתה מכיש חיות ובהמות? הרי אתה לא באמת טועם טעם של חיה, ולא טעם של בהמה".

"נחש עֵפֶר לְחֵמו" (ישעיהו סה, כה).

ומאז שהקדוש ברוך הוא קילל את הנחש, בזמן שהוא החטיא את

יכולותיך.

אל תדבר על אנשים אחרים, כי משם אין שום תוצאה.

"וְאִין יִתְרוֹן לְבַעַל הַלְשׁוֹן!".

ברוכים תהיו!

שני אמור י"ג אייר תשפ"א

מי מעניק לנו הזדמנות שניה כמעט בכל מחיר?

שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום יום פסח שני.

מה הוא פסח שני?

פסח שני זו ההזדמנות החוזרת שניתנת לכל אדם שפספס ולא זכה להקריב קרבן פסח מכל סיבה מוצדקת שתהיה, יחד עם כל עם ישראל בליל הסדר.

אומר הקדוש ברוך הוא: "מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ולא זכה להקריב קרבן הפסח, יש לו הזדמנות חודש לאחר מכן להגיע ולהקריב את קרבן פסח" (עפ"י במדבר ט, י ופסחים צ"ב ע"ב).

רבי מאיר בעל הנס, שהיום ההילולא שלו, גם הוא ידע להעניק הזדמנות שניה, הוא ידע אבל לבדוק לפני כן, האם ההזדמנות הזו אכן מגיעה למי שהוא הולך להעניק לו אותה.

כאשר דיווחו לו על גיסתו, אחות אשתו, ששבויה בין הגוים, הוא בחן אותה, בדק את יראת השמים שלה, ורק לאחר מכן חולל את הנס שבזכותו הוא נקרא "רבי מאיר בעל הנס" (ע"ז י"ח ע"א).

מורי ורבותי!

האם אנחנו באמת יודעים להעניק אפשרות שניה?

האם אנחנו יודעים באמת להעניק הזדמנות למי ששגה ולא הצליח?

האם אנחנו באמת כאלו, שלעצמנו לא סולחים ולא מוכנים להעניק את

חווה שעל ידו החטיאה את האדם, הקללה של הנחש הייתה: "וְעֵפֶר תֵּאָכַל כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ" (בראשית ג, יד), כל מה שיאכל הנחש, הוא יחוש בטעם של עפר.

"אז למה לך לאכול עפר בצורת אייל, צבי ויחמור, או בצורה של אדם או אפילו עכבר?"

תאכל את העפר כמו שהוא!

מה האינטרס שלך סתם להכיש ולהפסיק חיים?"

אומר להם הנחש: "וְאִין יִתְרוֹן לְבַעַל הַלְשׁוֹן!".

אותו אחד שמדבר לשון הרע, אותו אחד שמדבר סרה בחבריו, בין אם מדובר באמת, וכל שכן וקל וחומר כאשר מדובר בשקר,

מה האינטרס שלו?

אין לו שום אינטרס!

"אני חבר של אותו אחד" אומרים הראשונים (עפ"י ר"ג שם), "ולכן אני מחפש אותו, ורוצה להכיש בדוקא אותו".

מורי ורבותי!

האם באמת לבעל לשון הרע אין שום אינטרס?

הרי אנשים עושים את זה בגלל שהם רוצים להכפיש מישהו,

הם רוצים להרויח על חשבוננו,

הם רוצים שיהיה לו להפסיד!

אומר לך הנחש: "אדם יקר, אתה טועה!"

אתה חושב שבזה שתוריד מישהו אחר, או "תלכלך עליו", כלשון העם, תרויח.

שקר וכזב!

שום דבר לא יוצא מדיבור רע על אחר.

רצה להיות טוב?

תשפר את עצמך, תפרסם את

לימיןך ולשמאלך יש ספר תורה - פקח עיניים!

שלום וברכה מורי ורבותי! תמיד שמענו מאבינו רוענו, הרב חיים רבי שליט"א, עד כמה כל יהודי הוא ספר תורה.

ובדיוק כפי שלא ניגשים לספר תורה ללא הכנה, ובדיוק כפי שנוהגים בספר תורה בכל הכבוד הראוי, במקסימום האפשרי, כך יש להתנהג עם כל יהודי.

לא נוגעים ב'סתם ביהודי', לא דוחפים 'סתם יהודי',

ואפילו לא ניגשים ליהודי ומסיטים לו את התפילין מימין לשמאל ללא רשות,

מבקשים רשות בצורה יפה, מסבירים את המטרה,

ואם הוא זקוק לעזרה, ומוכן לקבל אותה, מעניקים לו את אותה עזרה.

והנה לאחרונה הופתעת.

אני רואה שיש לדבר שורשים קדמונים.

הרבי מקוצק היה אומר (הו"ד בדף על הדף מו"ק כ"ה ע"א) שאין כזה מושג 'סתם יהודי',

אלא 'סתם יהודי' פירושו 'סתם בראשי תיבות',

כמו 'מוצרי סתם', הלא הם ספר תורה, תפילין ומזוזות.

ובזה היה מסביר הרבי, שכאשר יהודי מדבר על חבריו ואומר:

"סתם יהודי", כוונתו העמוקה היא: "הוא שווה לספר תורה, תפילין ומזוזות".

"וגילו בְּרַעְיָה" (תהלים ב, יא).

גם כאשר אתה "משחק" עם חבר שלך, גם כאשר אתה שמח איתו, תזכור תמיד: "ברעדה", מדובר כאן

בבן של מלך, מדובר כאן באח אהוב ואוהב, מדובר כאן במישהו שחייבים לנהוג בו כבוד.

ובימים אלו, בהם אנחנו אבלים על עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, שאבדו מאיתנו יחד עם כל

הגיוינית ונורמלית לטובה, 'תעקם' את השכל, ותפרש אותו בדווקא לטובה".

כאשר רבן יוחנן בן זכאי כינס את תלמידיו (אבות פ"ב מ"ט) וביקש מהם לומר לו מה הוא הדבר הטוב ביותר, מהי הדרך הישרה שיבור לו האדם,

אמר רבי אלעזר בן ערך: "לב טוב", ועל כך אמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו: "רואה אני את דברי בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם".

כלומר, אל תחפש להיות האדם עם העין הטובה,

אל תחפש להיות האדם עם החבר הטוב,

ואל תחפש להיות האדם עם השכן הטוב.

תבדוק את עצמך, תפשפש במעשיך, ותהפוך את ליבך ללב טוב.

אם הלב שלך יהיה לב טוב, ממילא העין שלך תהיה טובה,



כי כאשר הלב שלך ידאג

לראות כל דבר בצורה חיובית,

כאשר הלב שלך ידאג לפעול

בכל דבר בצעד הנכון שלו,

ממילא גם העין שלך תפרש את כל מעשיהם של בני האדם בצורה חיובית, בצורה אמיתית, בצורה נכונה, ובצורה שמסבירה עד כמה

המעשה הוא מעשה טוב, ולא חס ושלום חס וחלילה מעשה רע, או שמסתתרים אחריו גם כוונות רעות.

ואם תתיחס בצורה כזו לאחרים, אתה תופתע לגלות עד כמה כל החברים שלך וכל השכנים הופכים להיות מיום ליום אנשים טובים יותר.

כי בדיוק כמו ילדים קטנים, כך גם הסובבים אותך, "הילדים הגדולים", כאשר מביעים בהם אמון, כאשר משבחים ומפארים אותם, וכאשר מפרשנים אותם לטובה, הם הופכים להיות טובים הרבה הרבה יותר.

בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!

ברור שכן!

כל אחד מעניק לעצמו את צד הזכות ואת ההזדמנות לנסות שוב.

אותה הזדמנות יש לנו גם את הזכות להעניק לאחרים.

כי אם הקדוש ברוך הוא מעניק לנו את ההזדמנות הזו, אנחנו חייבים להעניק אותה לאחרים.

אבל תמיד לזכור, שגם רבי מאיר, בטרם העניק הזדמנות נוספת, הוא בדק עד כמה עד מי שהוא מעניק לו את אותה הזדמנות, זכאי לכך,

עד כמה הוא ראוי לכך, ורק לאחר מכן זכה והעניק את אותה הזדמנות ניסית ופלאית.

כל אחד מאיתנו מסתכל ימינה ומסתכל שמאלה,

מסתכל למי מגיעה ההזדמנות, ומעניק אותה ברוחב לב,

כי כפי שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו, וכפי שאנחנו מעניקים לעצמנו, יש לנו את העונג, את הזכות ואת החובה להעניק זאת גם לאחרים.

בהצלחה רבה לכולנו, **וברוכים תהיו!**

איך הופכים להיות אדם שרואה רק טוב בחיים?

שלום וברכה מורי ורבותי!

והתנא באבות (פ"א מ"ו) מורה לנו: "והוי דן את כל האדם לכף זכות".

מה זאת אומרת?

אל תחשוב על החבר, כאשר הוא עושה משהו שניתן לפרש לטובה ולרעה - חס ושלום חס וחלילה - פרשנות רעה.

תמיד כאשר ישנה אפשרות לחשוב טוב, תחשוב טוב על החבר.

ועל כך היה אומר החפץ חיים (שאל אביך ויגדך - שבדרון): "למה ברא הקדוש ברוך הוא 'שכל עקום'? הרי לא נברא שום דבר מיותר בעולם, לא נברא שום דבר שאין בו צורך".

אלא אומר לך הקדוש ברוך הוא: "יקירי! אני דורש ממך, כאשר ראית חבר שעושה משהו שאין פרשנות



השולשלת שהיתה אמורה לצאת מהם עד לדורנו זה, ואיבדנו אותם מעם ישראל.

עם ישראל כיום נראה אחרת מהאפשרות בה היה יכול להיות עם אותם עשרים וארבעה אלף גדולי ישראל, מהדור ההוא, תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, עד לדורותנו אלו.

זה הוא הזמן לזכור,

כל יהודי הוא ספר תורה!

וגם אם הוא מחייך, וגם אם הוא רק קצת נבוך, הסכנה בפגיעה בכבודו עלולה להיות איזמה ונוראה ולהמיט שואה לדורות.

נזכה לחזק זה את זה,

נזכה לאהוב ולחבק זה את זה,

ונזכה יחד לראות בתשועתו ותקומתו של עם ישראל, מתוך נחת, שלוה ושמחה,

וכן יהי רצון ונאמר אמן,

ברוכים תהיו!

חמישי לאור י"ח אייר תשפ"א

זו המתנה שאותה העניק הרב שטיינמן צ"ל לרבנית

היום בערב אנחנו מדליקים את מדורות ל"ג בעומר,

נרות גדולים וקטנים, כל אחד לפי מנהגי עדתו ומהחומרים הדרושים והמתאימים לבני כל הגילאים.

ושימו לב טוב מורי ורבתי!

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו,

והיום תפקידנו להבעיר את מדורת האהבה, שלום ורעות בתוך הבית פנימה.

היום, הוא יום פטירתו של רבי יחזקאל לנדא.

שני סדרות הספרים הגדולות שלו נקראו: "נודע ביהודה" ו"ציון לנפש חיה".

שמו לא מוזכר

בהם.

יהודה היה אביו, וחיה הייתה מרת אמו.

והוא קרא



לספרים שלו על שם ההורים שלו. הוא לא הזכיר את שמו באותם ספרים.

היו סדרות אחרות שבהן הוא כן הזכיר.

אבל בשני הספרים המרכזיים, הוא הזכיר את האבא ואת האמא, את האבא בספרי ההלכה, ואת האמא בספרו על חידושי הגמרא.

מה הייתה המטרה שלו?

אומר לך רבי יחזקאל לנדא: "ברוך

החשוב ביותר שיש לי, הלא הם הספרים שלי, שם אני נותן מצבת זכרון וכבוד אמיתי להורי היקרים".

הרב שטיינמן, שליווה אותנו בדור האחרון, שרבים מאיתנו אפילו זכו להכיר אותו אישית,

יום אחד שמע את רעייתו מתפעלת ממחבר ספר שהזכיר בשמו של הספר את משמה של רעייתו.

ובאותו רגע גמלה בליבו ההחלטה, שלספרו הוא קורא: "איילת השחר".

אל"ף, יו"ד ולמ"ד, על שמו הפרטי: אהרן יהודה לייב, ות"ו על שם רעייתו תמר.

ומאז, סדרת הספרים הזו, שהפכה לנכסי צאן ברזל בעם ישראל, משמשת כמגדל אור וכמצבת זכרון לרעייתו, זכר צדקת לברכה.

כאשר אתה רוצה להרעיף על אשתך את החום ואת האהבה הדרושים לה,

אל תחפש את הדברים הקטנים והלא משמעותיים בחיים,

במרכז חייך, בדברים החשובים ביותר שלך, ברוחניות המקסימלית, שם תראה לה עד כמה היא שווה ועד כמה היא חשובה בעיניך.

ויחד איתה תזכה לאהבה ואחוה, שלום ורעות, ברוחניות ובגשמיות, מתוך מילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך.

ברוכים תהיו!

שישי לאור י"ח אייר תשפ"א

הסביבה שמשפיעה לטובה

שלום וברכה מורי ורבתי!

וערב שבת שלום, שבת פרשת אמור.

והיום הוא יום ל"ג בעומר! היום בו, על פי חלק מהדעות, אנחנו מציינים את סיום פטירת תלמידי רבי עקיבא,

לפי חלק מהדעות, אנחנו מציינים את יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי,

ולפי חלק מהדעות, אנחנו מציינים את סיום כתיבתו של הזוהר הקדוש.

יום גדול ומיוחד לכל הדעות!

ובפרשתנו: "לִנְפֹשׁ לֹא יִטְמָא בְּעַמְּיוֹ" (ויקרא כא, א),

אומר הקדוש ברוך הוא: "אני מבקש מהכהנים לא להיטמא למת".

מה זאת אומרת?

עברת ליד מישהו טמא ונגעת בו? היית בתוך אוהל, בתוך יחידת דיור, יחד עם נפטר? באותו רגע הטומאה חלה גם עליך!

כי אין כזה מושג: "אני הולך ברחוב", "אני נכנס לבית", "אני עובר ליד אנשים" ו"אני לא נוטל משהו מהאישיות שלהם לאישיות שלי".

אם מדובר במשהו בעייתי, המשהו הבעייתי הזה מתלווה אליך,

והמשהו הזה לא יצא ממך בלי טהרה אמיתית, בלי מעשה שינקה את גופך.

ולעולם מרובה מידה טובה ממידת פורענות (סוטה י"א ע"א).

בדיוק באותה מידה, אם אתה חבר של קדושה, אם אתה קרוב לטהרה, אם יש לך חברה טובה, אתה מושפע ממנה לטובה.

זה לא יצא ממך לעולם!

צריך מעשה קשה מאוד בכדי להסיר ממך את אותה קדושה ואת אותה טהרה.

מי שנכנס לחנות של בשמים, נדבקים בגופו ריחות הבשמים.

בדיוק כמו שמי שנכנס לחנות של עורות, נדבק בגופו הריח הרע של העור (אבות דרבי נתן נ"ב פי"א).

תדאג לעצמך לחברה טובה,

תדאג לעצמך לשאיפות טובות,

תדאג לעצמך לחיות בסביבה טהורה וקדושה,

ותזכה לעצמך ולבניך אחריו לנחלה

הדורות, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מתפעלים מהסיפור הזה ומתייחסים בעיקר לרב עובדיה, שיצא ממנו גדול הדור. אבל שוכחים שיש כאן מישהו מהדור הקודם שידע להשפיל את עצמו עד עפר, שידע לקפוץ למען מטרה וכביכול "להתאבד עליה", ולומר: "אני אעשה כפי יכולתך בכדי שהקטנצ'יק הזה יכנס וילמד בישיבה הקדושה".

צעד שמשנה דורות!

כל אחד מאיתנו, לגבי הילד שלו, לגבי הרב עזרא עטייה הקטן שנמצא בו,



ולגבי הרב עובדיה יוסף הקטן שנמצא בבנו, משקיע, קופץ על המטרה, לא מוותרים ולא מנסים לשמור על הכבוד או

על כבוד האחר מול המטרה הגדולה והעצומה הזו,

וזוכים לראות נחת ושלווה והצלחה מילדים שיזכו ויהיו גדולי ישראל ויאירו את עיני הדור הבא.

ברוכים תהיו!

עד שהרב עזרא עטייה שם לב שיום אחר יום בנו הקטן של האבא, ר' יעקב עובדיה, לא מגיע ללימודים. הרב עזרא עטייה נטל את שנותיו ואת בגדיו ואת החליפה, הגיע איתם יחד לחנות המכולת, ושאל את האבא: "מדוע בנך לא מגיע?". הסביר האבא שהעוני השורר בבית לא משאיר ברירה כי אם ליטול את הקטן ולגרום לו לסייע בעבודות הבית ובהכנסות המעטות אותן ניתן בתקופה ההיא להביא לבית.

הרב עזרא עטייה אמר לאבא היקר: "אני מבין כמה זה חשוב ואני לא חולק עליך. אבל בנך נועד לגדולות, ואסור שהוא יסתובב כאן במקום להיות בישיבה הקדושה.

שלח אותו לישיבה הקדושה ואני אעמוד לימינך."

ומדיבור למעשה, הפשיט כבוד הרב את אדרתו מעליו ונעמד ליד האבא וכבר התחיל לברר את המחירים בכדי למכור חמוצים ומיני מתיקה לכל הקליינטורה.

אמר האבא: "חס ושלום חס וחלילה! גדול הדור ימכור אצלי בחנות? אם זה חשוב כל כך, גם בני וגם גדול הדור יחזרו לישיבה הקדושה".

ובמעשה זה בעצם העניק לנו הרב עזרא עטייה את אחד מגדולי

של אך ורק טוב כל הימים,

אך ורק קדושה וטהרה. ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא?

וברוכים תהיו!

אוצ"ש לאור י"ט אייר תשפ"א

הדרך לזכות בבנים גדולי ישראל

שלום וברכה מורי ורבותי!

שעת חינוך הילדים שלנו, ואנו כהורים, בעזרת ה', מתחנכים ובזכות זה זוכים לימים יפים יותר ולילדים מדהימים הרבה הרבה יותר.

ושימו לב טוב!

היום, חל יום פטירתו של הגאון הגדול, הרב עזרא עטייה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מי שהיה ראש ישיבת 'פורת יוסף' בדורות הקודמים, שתחתיו גדלו רוב ככל גדולי ישראל הספרדים בדור האחרון.

ושימו לב טוב מורי ורבותי!

הסיפור המפורסם והידוע ביותר על החינוך ועל ההשקעה של הרב עזרא עטייה, מדבר על הרב עובדיה יוסף, שבילדותו ביקש ממנו אביו לבוא ולסייע במכירות בחנות המכולת.

והרב עובדיה הגיע וסייע במכירות חנות המכולת,



גם לכם יש שאלה? מעוניינים לקבל את החיזוק היומי מידי יום?

- להצטרפות לחיזוק היומי העולמי בכל ימות השבוע: שלחו 'צרף' בווטסאפ למספר **052-768-0007**, או טרקו את הברקוד ←
- עקבו אחרינו בעמוד 'החיזוק היומי העולמי' - הרב אליהו רבי- וברוכים תהיו!, או טרקו את הברקוד ←
- לצפיה **YouTube**: ערוץ 'החיזוק היומי העולמי'
- לקבלת החיזוק במייל, שלחו בקשה ל: www@haravrabi.co.il
- להאזנה דרך הטלפון (גם מניחים וכשרים): **052-768-0007**
- להצטרפות למשפחת המפיצים 'הבינלאומית' שלנו כתבו לדוא"ל e@10001000.co.il וקבלו לפני כולם בתוספת הדרכה להפצה

ניהול והפצה:

אלדד דויד e@10001000.co.il

בכל הקשור בהפצה צילום ועריכה: הראל שיר חן hs@10001000.co.il

לשאלות ולנושאים בהזמנה

הפצה לקבוצות: נהוראי שרביט ns@10001000.co.il

להקדשת העלון לע"נ יקיריכם, או להבדיל לרפואה, להצלחה, לישועה ולכל עניין אחר, כתבו לנו e@10001000.co.il