

ניוזלטר החיזוק היומי העולמי

ריכוז מסרים מהחיזוק היומי כפי שמופצים מידי יום ע"י הרב אליהו רבי שליט"א



הפעם ל**שבוע פרשת תצוה מיום ט' אדר (21.02.21) ועד יום ט"ו אדר (27.02.21)**

לשון תצוה ט' באדר תשפ"א

מי אמור לנהל את מי? הפוליטיקה את הישיבות והכוללים או הישיבות והכוללים את הפוליטיקה?

שלום וברכה מורי ורבותי!

וביום הזה לפני שנים רבות ננעלו דלתות בית המדרש, ובית שמאי ובית הלל ישבו יחד ומנו כמה אנשים פוסקים כדעת שמאי וכמה כדעת הלל.

מקור הדברים הוא בתוספתא וזה הובא בגמרא (שבת י"ז ע"א), שם הגמרא מעדכנת שהלל ישב כפוף בפני שמאי כל אותו היום, והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל.

רש"י כותב במקום (ד"ה קשה) שהסיבה שזה היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל היא בגלל שהלל ישב כפוף לפני שמאי מחמת ענוותנותו.

בתוספתא, במקור הדברים, זה לא מובא.

בירושלמי (שבת פ"א ה"ד) זה מובא בצורה הרבה יותר חמורה, שאפילו היה שם איפה שהוא הרג ורצח בין הניצים "לשם שמים".

אבל שימו לב טוב מורי ורבותי!

עם ישראל כולו, בארץ ישראל ובגולה, מתייחס ליום הזה כאל יום שנעשה בו העגל.

על מה?

על ויכוח שהתקיים בבית המדרש, שאנחנו עוד לא יודעים האם כל הדעות מסכימות שהויכוח הסתיים בכך שהלל ישב כפוף בפני שמאי, ולכן נגזרה הגזירה על העם להתייחס ליום הזה כאל חטא העגל, או שמדובר בסך הכל ביום שבו ננעלו דלתות בית המדרש, והיה ויכוח הלכתי מרקיע שחקים.

היכן אנחנו נמצאים בימינו?

עד כמה מעניין אותנו מה קורה בבית המדרש?

עד כמה כל אחד ואחד מאיתנו יושב ומסתכל מה קורה בישיבות הקדושות, ועל פי זה מנהל את אורח חייו?

לצערנו ולבושתנו, לפעמים אנחנו שקועים בגשמיות שלנו ועל פיה מנסים לקבוע מה יקרה בישיבות, על פי הבחירות, על פי הפוליטיקה.

העולם מנוהל להיפך לגמרי!

העולם מנוהל דרך הישיבות הקדושות, דרך הכוללים, ואם שם יש בעיה, כולנו סובלים בגינה.



אלו הדברים שאנחנו אמורים לשים בראש סולם העדיפויות, אותם עלינו לשמור יותר מכל דבר אחר, ורק משם תצמח הישועה ויגיע השפע לכל עם ישראל.

תורה, עבודה וגמילות חסדים - שלושת עמודי העולם (אבות פ"א מ"ב).

את העמודים לא רואים, אבל הם אלו שמחזיקים את העולם, והם אלו שמחזיקים בעצם את כולנו.

ברוכים תהיו!

שני תצוה י' באדר תשפ"א

לא משנה מה יש לך על הראש, שי לב לפרטים הקטנים!

שלום וברכה מורי ורבותי!

חבר חדר שלי בישיבה הקדושה, בצעירותנו, עמד פעם אחת בפאתי העיר בני ברק ועצר טרמפ בדרכו לירושלים עיר הקודש.

עצר לו אדם של צורה והציע לו להיכנס לרכבו.

הוא נכנס לרכב ושוחח עם הנהג על דא ועל הא, כאשר תוך כדי נסיעה מתעניין הנהג במקום לימודי, באוצר הספרים של הישיבה, ובדעתו האישית של ידידי וחברי על המכונים לחיבור וההדרת ספרים בדורנו.

וחברי מדבר פתוח, מרגיש בנוח, מספר על כל העולה על ליבו.

בסוף הנסיעה, שואל חברי וידידי את הנהג שהוביל אותו: "מה שמו של כבודו?", והנהג אומר לו: "שמי יוסף בוקסבוים".

הרב יוסף בוקסבוים, כל צורב, כל בן תורה, כל מי שפותח ספר בדורנו יודע שכולנו חבים הרבה מאוד.

הוא מי שזכה לעמוד ולייסד את 'מכון ירושלים', המכון להוצאת ספרים הגדול שדרכו זכינו לההדרת כל ספרי היסוד, כמעט ללא יוצא מן הכלל בדורנו.

בתקופה האחרונה נתקלתי באחד מספרי מכון ירושלים שאני רכשתי, שולחן ערוך יורה דעה, שהיו חסרים בו מספר דפים.

מתקבלים לפעמים דפים חלקים מבית הדפוס, והייתי אמור באותם ימים ללמוד בדפוסים הישנים, שם רק יכולתי להבין שוב עד כמה ניצלו חיינו כאשר זכינו לתורה מפוארת כל כך בכלי מפואר שכזה.

ביום הזה, יום פטירתו של הרב יוסף בוקסבוים, אני רוצה להעלות



יש דברים שחייבים לקחת ללב, הנה אחד מהם

שלום וברכה מורי ורבותי!

מה צריכה להיות התגובה שלנו על כל האסונות שקורים ומלווים אותנו במהלך השנה האחרונה?

על כל האנשים שמתמוטטים לנגד עינינו ולאחר תקופה קצרה או ארוכה של מחלה, נפרדים מן העולם.

האלה שנפרדו מאיתנו בעקבות קורונה, האלה שנפרדו מאיתנו ונפרדים מאיתנו בעקבות אסונות ומחלות אחרים.

איך אנחנו אמורים להגיב לכך?

כלומר, מעבר לחזרה בתשובה ולהבנה שהקדוש ברוך הוא חובט בכל אחד ואחד מאיתנו, מה אני אמור להגיד לאותו אחד שנפטר מן העולם, שבמקרים מסוימים אני מכיר אישית, ובהרבה מאוד מן המקרים אני אפילו לא מכיר, ושמעתי על כך רק באמצעי התקשורת?

הגמרא הקדושה (שבת ק"ו ע"א) מלמדת אותנו: "אחד מבני חבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה".

כלומר, אם אחד מבית הכנסת, מהקהילה, מהמשפחה, נפטר מן העולם, השאר לא יכולים לומר לעצמם: "שלום עליך נפשי". אלא כל אחד מהם אמור לומר: "בְּשָׁלֵי הַסֵּעֵר הַגָּדוֹל הַזֶּה" (יונה א, יב), **אני חלק מהאסון, ואני גם אמור להיות מודאג ביום הזה.**

עד כמה זו נקראת "חבורה"?

כמה מאיתנו אמורים להיקרא יחד "האנשים ששייכים לאותה חבורה"?

כל אחד מחליט זאת לבדו.

יש אחד שאומר לעצמו: "אם זה לא שייך למשפחה הקרובה שלי, מבחינתי זו לא החבורה שלי".

יש אחד שאומר: "כל יהודי בכל רחבי העולם, הוא שייך לחבורה שלי".

מה ההבדל בין השניים?

כאשר הקדוש ברוך הוא חובט בנו, אומר הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו: "האם הבנת שהחבטה הזו מיועדת אליך או לא?".

"לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב" (ברכות נ"ט ע"א).

אתה מבין שהרעם הזה קורא לך, או שאתה מתייחס לרעם כאל משהו שלא שייך אליך?

כי אם הרעם הזה לא שייך אליך, אני אמור לארגן איזושהי תאונה קלה בכדי שתבין באמת מה כן שייך אליך.

להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם הברכה ברוך הוא מעיר אותנו על פטירתו של האדם שנפטר

קרבן ציבור וכל אחד אומר לעצמו: "הוא לא שייך אלי", אומר הקדוש ברוך הוא: "הוא לא שייך אליך? אתה רוצה שמישהו קרוב יותר יסתלק מן העולם בכדי שתבין שאתה על הכוונת?".



על נס, לא רק את הגדלות התורנית, לא רק את האכפתיות למען עם ישראל, אלא דבר אחד נוסף!

אדם עם עול כל כך גדול על הראש, אדם שמן הסתם היה מעדיף במהלך הנסיעה לערוך כמה שיחות טלפון או סתם "לסבול", במרכאות, משקט נפשי, יודע לקחת בחור ישיבה שזקוק לטרמפ ולומר: "בדקות הללו אני אותו אחד שמוביל בחור ישיבה למחוז חפצו".

זכר צדיק לברכה, ושנזכה כולנו ללכת בדרכים הנפלאות הללו.

ברוכים תהיו!

רביעי תצוה י"א לארבע תשפ"א

רק אתה מחליט את המופרע הקטן הזה יצא קרמינל או גאון הגאונים

שלום וברכה מורי ורבותי!

הרוגוצ'ובר, רבי יוסף רוז'ין, זכר צדיק וקדוש לברכה. האדם הענק בדורו, שכל גדולי הדור רעדו למוצא פיו. האדם שיכל לזכור ולחשוב באותו רגע על כל דבר.

מימדים שלא נתפסים בדורות שלנו.

יום אחד הוא פתח את סגור ליבו ואמר שאת כל חייו הוא חב לאדם אחד, הלא הוא "מלמד הדרדקי" שלו, מי שלימד אותו בהיותו ילד קטן.

והוא מספר: "הייתי ילד שובב ושובב גדול, כדרכם של עילויים, בצעירותם מוציאים את האנרגיות שלהם, את עודף האנרגיות, על דברים שאינם מן היישוב.

ואז באופן קבוע, היה המלמד רודף אחרי, מוחל וסולח לי, ועושה הכל בכדי שאוכל ללמוד.

ואפילו כאשר הייתי מטפס על עץ, היה המלמד נוטל כסא, לוקח את הגמרא, לומד בקול ומסביר דף אחר דף בכדי שאני שם למעלה אשמע ואלמד".

אילו היינו זוכים ובדורנו כל מלמדי ישראל היו בצורה שכזו משקיעים בתלמידיהם, אולי לא היינו זוכים לרוגוצ'ובר במימדים כל כך רבים, אבל היינו לפחות זוכים שכל אחד היה מגיע למקסימום אליו הוא יכול להגיע.

אין לנו זכות להתלונן על הורים אחרים, גם אין לנו זכות להתלונן על מלמדים אחרים.

הדבר היחיד שיש לנו זכות הוא, לעמוד מול עצמנו ולומר, כל אחד לעצמו: "אני אהיה אותו מלמד כמו של הרוגוצ'ובר, אני אהיה אותו

אבא כמו המלמד של הרוגוצ'ובר, אדע למחול ולסלוח, לא לפעול מתוך להיפגע, אלא לחשוב על עתידו של הילד, ולחנך אותו על פי דרכו ממש".

ואם דרכו המוזרה של הילד היא לטפס על עצים, אני אעשה ככל יכולתי ללמד אותו גם כאשר הוא שם על העצים.

כי המוזרים, כאשר הם קטנים, הולכים להיות מוזרים הרבה יותר כאשר יגדלו, והמוזרות הזאת תהיה או לטובה או לרעה, ואשרי מי שזכה לנתב את חיי בנו או תלמידו לטובה.

ברוכים תהיו!



להביא לך שלום בית, אלא רק הדרך שעובדת על פי התורה הקדושה.

רק מה שנלמד מפסוקים וממדרשים, מראשונים ומאחרונים, והכל תחת עטרת גדולי ישראל, ולפי ההסברים שלהם.

כי שם נמצאת האמת האמיתית.

לא רועים בשדות זרים, לא מנסים לחטט בכל מיני ספרי פסיכולוגיה או נבכי פילוסופיה ישנים או חדשים.

מנסים להבין שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, ברא את הזוג על פי התורה שלו, ורק שם נמצאות ההוראות האמיתיות, ושם נמצא שלום הבית האמיתי.

ברוכים תהיו!

שישי תצווה י"ג באדר תשפ"א - פורים

"פורים שמח" - התרגשות! התלהבות! וגם מסר קטן אחד!

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, ופורים שמח!

איזו התלהבות ואיזו התרגשות!

והשנה, בשונה משנים קודמות ומהשנים הבאות, אנחנו זוכים ל"פורים משולש", מה שאומר שביום הזה חוגגים גם הפרוזים וגם המוקפים.

גם אלו שגרים בעיירות שמוקפות חומה מימות יהושע בן נון, וגם אלו בערים שגרתיות וסטנדרטיות, מה שבכל שנה הופך להיות שני ימי פורים, הפעם הוא היום הראשון ששני הזנים חוגגים כאחד.

בירושלים ממשיכים את פורים בעוד יומיים, גם ביום שבת וגם ביום ראשון.

אבל את היום הזה גם בערים המוקפות חומה חוגגים יחד עם הערים שאינם מוקפות חומה.

מה קרה בפורים?

מה רצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו?

מהיכן יצאנו ולהיכן הובלנו?

אומר לך ריבוננו של עולם: "יקירי! ביום שמגיע המן ביחד עם אחשוורוש ורוצה להשמיד את עם ישראל, אני לא מבקש ממך לקחת חרב וחנית, אני מבקש ממך להתפלל אלי."



אתה יודע למה?

כי אני אחראי על הגוף שלך! אתה אחראי אך ורק על הנפש, על הנשמה!

אתה אחראי לשמור על מה שאני רוצה.

אתה אחראי ללכת בדרך שלי.

כל מה שקשור למי שרוצה לפגוע בך בגוף, תסמוך עלי."

"נרי בידכם ונרכם בידך" (דברים רבה ד, ד).

"נַר יְהוָה נִשְׁמַת אֶדָם" (משלי כ, כז) נאמר מצד אחד, ומצד שני נאמר: "נַר מְצוּהָ וְתוֹרָה אֹר" (שם ו, כג).

אומר הקדוש ברוך הוא: "תשמרו על הנר שלי, ואני אשמור על הנר שלכם.

ממש לא!

כל אחד מאיתנו מתייחס לכל אחד מעם ישראל שנפטר בכל רחבי העולם, כאל אחד מבני החבורה.

כל אחד משתדל אפילו להזיל דמעות על כך, ולקרוא פרק תהילים למען עם ישראל לשם כך.

ולזכות יחד להיות אחד מאותה בני חבורה שכאשר כולם דואגים יחד, מנקים את הדרך וסוללים יום נוסף, יום שבו נשמע על רפואה שלמה, על שמחה, ובקרוב ממש על ביאת משיח צדקנו ועל תחיית המתים.

ברוכים תהיו!

חמישי תצווה י"ג באדר תשפ"א

המתכון היחיד לשלום בית

שלום וברכה מורי ורבותי!

בקפיץ של שנת תשכ"ט, דרך לראשונה בהיסטוריה האסטרונוט האמריקאי ניל, על הירח.

הייתה התרגשות עצומה.

מעבר להתרגשות, היו הרבה מאוד שמועות וספקולציות למה הולך להיות שם.

האם גם בירח ישנם צמחים?

האם יש שם יצורים חיים?

האם יש שם משהו שעד היום לא ראינו בעולם, או אפילו משהו שראינו בעולם?

ורבו הדעות לכאן ולכאן.

רבי משה פיינשטיין, שהיום חל יום פטירתו, אמר: "לא ימצאו שם כלום".

שאלו אותו: "מנין לך?".

אמר להם הרב משה: "רבותי! בחז"ל לא מצאתי שום מקור שמראה שיש משהו על גבי הירח. ואם זה לא כתוב, זה אומר שאין".

ואכן, זה מה שהתגלה לאחר מכן.

שום דבר לא היה על גבי הירח!

מורי ורבותי!

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו.

כל כך הרבה זוגות צעירים מגיעים ואומרים: "נכון שכתוב בחז"ל שכך צריכים להתנהג לאשה, נכון שהרמב"ם כתב שכך צריכים להתנהג לבעל.

אבל האם באמת זה שייך גם לדורנו?

האם באמת זה מדויק כל כך?

זה אמנם כתוב בספרים הקדושים, הספרים מקומם קודש בספריה. האם בתוך הבית שלי זה גם עובד?".

התשובה היא - רק זה מה שעובד!

הקדוש ברוך הוא "אסתכל באורייתא וברא עלמא" (זהר חלק ב קסא ב), הוא התאים את הבית שלך, אותך ואת רעייתך למה שכתוב בתורה הקדושה, למה שכתוב בספרים הקדושים, למה שכתב הרמב"ם בחיבורו.

זה אומר ששום דרך אחרת לא מצליחה ולא תוכל לעולם

בעיירה שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון, יזכה ויחגוג את חג הפורים במקום בי"ד - בט"ו, ובשנה שכזו בי"ד, בט"ו ובט"ז, שלושה ימים ממש?

התשובה היא, כי שושן הבירה הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, ובשושן הבירה היהודים סבלו יותר מכל אחד אחר, כי שם היו העמלקים בתור המעוז והמבצר האמיתי.

דווקא משום כך אסתר ביקשה מאחשוורוש שליהודים אשר בשושן ינתן יום נוסף להרוג את כל שונאיהם ואויביהם.

לא מספיק להם יום אחד כמו בשאר הערים.

ולכן הם זכו והחג שלהם נדחה ליום מאוחר יותר.

כי ביום שכולם חגגו, הם המשיכו לטבוח בשונאיהם.

למה הם זכו ליומיים של טבח בכל השונאים האיומים והנוראים שקמו עליהם, בעוד בכל העולם כולו הסתפקו ביום אחד?

מסיבה אחת בלבד!

בגלל שהם סבלו יותר מכולם.

כלומר, מי שסובל יותר, זוכה שגם בישועה שלו הישועה תהיה גדולה יותר.

גם אם עוברים עליך ימים קשים, גם אם אתה מגיע למצב כלכלי, רפואי, משפחתי או כל מצב אחר שגורם לך לאבד את העשתונות ולהרגיש שכבר אתה לא מצליח לאחוז בחבל, תבין, **ככל שהבור עמוק יותר, זה אומר שהישועה תהיה גבוהה יותר.**

זה אומר שהחבל שיגיע אליך וייקשר למותניך, וינשא וירימ אותך מעלה מעלה, יהיה חבל ארוך יותר.

תסמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה שהוא עושה.

אל תאבד תקווה.

אל תאבד עשתונות.

והחשוב ביותר, **אל תאבד את האמונה!**

ויחד נזכה לראות איך הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם, ובזמן הזה.

וכן יהי רצון ונאמר אמן.

ברוכים תהיו!

בחנוכה, ביקשתי מהחשמונאים "כן" ליטול חרב ולהילחם, כי שם לא רצו לפגוע להם בגוף, רצו לפגוע להם בקדושה, רצו לפגוע להם בנשמה. על זה אתה אמור להילחם".

ובפרשתנו, פרשת תצוה, "וַיִּקְחוּ אֵלַיךְ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כֶּתִית לְמָאֹר" (ויקרא כד, ב).

אומר הקדוש ברוך הוא: "את העבודה שאתם עושים בבית המקדש, העבודה של למזוג שמן לבזיכים ולהדליק, זה מה שתעשו אתם.

את היתר, את האור הגדול תתנו לי להאיר לכם.

כי אני אחראי על הגשמיות שלכם, אתם תקבלו את האחריות אך ורק על הרוחניות".

ברכת פורים שמח, ושבת שלום ומבורך, ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר ומעריץ, ומה לא?

וברוכים תהיו!

אוצ"ש תצוה ט"ו באדר תשפ"א

מה האורך של החבל של הישועה שלך? הפתעה!

שלום וברכה מורי ורבותי!



ובדקות הללו, פורים של הפרוזים, העיירות שאינן מוקפות חומה, מאחרינו. ובדקות הללו ממש ממשיך חג הפורים בעיירות המוקפות חומה מימות יהושע בן נון.

זה הזמן שכל מי שיש לו הורה, סבא, חמות, בירושלים עיר הקודש, אחרת מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, לעלות על הרכב עם כל בני המשפחה, ובכך ירוויח חג פורים נוסף.

אבל מדוע?

למה קבעו לנו רבותינו הקדושים כבר במגילה שכל מי שנמצא



גם לכם יש שאלה? מעוניינים לקבל את החיזוק היומי מידי יום?

- להצטרפות לחיזוק היומי העולמי בכל ימות השבוע: שלחו 'צרף' בווטסאפ למספר **052-768-0007**, או **סרקו את הברקוד** ←
- עקבו אחרינו בעמוד 'החיזוק היומי העולמי' הרב אליהו רבי- וברוכים תהיו! או **סרקו את הברקוד** ←
- לצפייה **YouTube**: ערוץ 'החיזוק היומי העולמי'
- לקבלת החיזוק במייל, שלחו בקשה ל: **www@haravrabi.co.il**
- להאזנה דרך הטלפון (גם מנייחים וכשרים): **052-768-0007**
- להצטרפות למשפחת המפיצים 'הבינלאומית' שלנו כתבו לדוא"ל **e@10001000.co.il** וקבלו לפני כולם בתוספת הדרכה להפצה

ניהול והפצה:

אלדד דויד **e@10001000.co.il**

בכל הקשור בהפצה צילום ועריכה:
הראל שיר חן **hs@10001000.co.il**

לשאלות ולנושאים בהזמנה הפצה לקבוצות: נהוראי שרביט
ns@10001000.co.il

להקדשת העלון לע"ג יקיריכם, או להבדיל לרפואה, להצלחה, לישועה ולכל עניין אחר, כתבו לנו **e@10001000.co.il**