

נר אהרן

פרשת שמות

כניסת השבת: י-ם: 16:17 מרכ: 16:37 נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה

תאמין ותשפיע !!

עורך: ראם בן טוב

מהאגוז הקשה תלמד איך החיים יהיו קלים...

עונג שבת אמיתי אצל רמי זה לשבת אחרי הסעודה בלילי שבת הארוכים של החורף אצל השכנים מלמעלה מש' אקריש, שהבן שלהן לאחרונה התחזק מאוד והוא שופע חידושים על הפרשה ועל החיים. השולחן מלא בפיצוחים וכל טוב מעשי ידיה של הסבתא אקריש, ורמי מרגיש מעין עולם הבא ועולם הזה.

בשבת האחרונה שם לב הרב אקריש הצעיר שרמי נלחם עם איזה אגוז שלא היה מוכן להתפצח, ולא משנה שרמי דפק עליו עם כוס ועם מזלג ואפילו עם מפצח אגוזים מקצועי, אבל הוא בשלו... "אתה יודע מה מזכיר לי האגוז הזה?" פנה אליו לפתע השכן התלמיד חכם "זה מזכיר לי אגוז קשה באמת שלא היה מוכן להיכנע... האגוז הזה היה צריך הרבה מכות כדי להיכנע, וגם אז הוא לא ממש נכנע..." בואו ונכיר את האגוז שילוה אותנו בפרשות הבאות, וננסה אגב להכיר גם את עצמנו.

פרעה המלך החדש-ישן מתעקש לא לשמוע בקול הקב"ה, ואז מתחילות המכות... ונשאלת השאלה: אם באמת מטרת מנהל

הבריאה היא לשבור את לב האגוז, למה לא בפעם אחת? איך אומרים - התקפה אווירית, משהו כזה שלא רואים אותה, והבנאדם נכנס הוא וכל חצר הארמון לבידוד עד שאחרון היהודים יוצא לבחוץ... למה באמת צריך עוד מכה ועוד מכה? ועוד שאלה, מאיפה לג'וקר המצרי הזה הכוחות לעמוד ולצפצף על דברי אלוקים חיים? הרי הכל מגיע מכפירה, אז מי נותן לו ת'כוחות? ועוד שאלה מהותית מאוד: הרי רק לפני שבועיים קראנו בתורה מה מצרים חייבת ליוסף שהציל אותה מקריסה כלכלית, ועוד הפך אותה למעצמה כלכלית עולמית, אז מה קרה פתאום שהחלה השנאה התהומית לעמ"י? הרי כבר 130 שנה שהם חיים

בשלוש, אז מה, ברגע אחד מחקו מכל ספרי ההסטוריה המצרית את השליט שהרים להם את הכלכלה והפך אותם למעצמה מספר 1 בעולם? איפה טיפה הכרת הטוב? לכל השאלות הללו ישנה תשובה אחת, שנוגעת בהמון אנשים גם בימינו אנו... ספר הגאולה - פרשת שמות תשפ"א, יוצאים לדרך! בהצלחה...

המכות נועדו להוציא את המצריות מעם ישראל ולא להיפך...

המכות אומר מורנו שליט"א לא נועדו כדי להכניע את פרעה וחבריו, הפוך, מטרת המכות היא להעניק לעם הנצח שיעור לכל החיים... "למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ!!" לא רק שבכל פינה אני שולט, אתם תראו שבכל פינה עוד יכריזו על שליטתני... וכאן מתורצת לה

השאלה הראשונה - למה לא בפעם אחת? התשובה - יותר ממה שעם ישראל צריך לצאת ממצרים, אומר האדמו"ר מקוצק, המצרים (המצריות) צריכים לצאת מעם ישראל. המכות נועדו להראות לעם ישראל מיהו הקב"ה!! הכפירה המצרית, לצערנו, נכנסה להדבקה המונית. הדיווח מהשטח מדווח על 80% מאומתים לא עלינו... 80% שנדבק בהם משהו מהכפירה המצרית... וכאן אנחנו שואלים: מי היה הנדבק הראשון? ולא נשכח שבזמן שהשבטים ובראשם הנסיך הישראלי יוסף היו בחיים לא היה אפילו מאומת אחד!! בואו ונשמע מה יש למורנו הרב לומר בנידון. בהצלחה!

המסר הוא אחד - אתה יכול להציל את כולם...

כל זמן שיוסף ואחיו וכל "הדור ההוא" היו בחיים, האומה הישראלית היו מבודדים מהגוף המצרי המסוכן. יוסף הצליח לגדור את אחיו בארץ גושן, והנה קורה דבר מוזר! התורה מדווחת על אחרון האחרונים מדורו של יוסף שמת, ופתאום החברה הצעירים התחילו להרגיש חשק לפורקן, רצון להכיר קצת יותר את החברה המצרית. פתאום בא להם על איזה שופינג בקניוני קהיר... כמו שבבאר הילקוט

שמעוני, הם התחילו להתערבב במקומות שעד עכשיו אף אחד לא חלם להיכנס... וכאן מבאר מורנו ורבנו הרב יוסף מרקוביץ שליט"א רואים מהו כח של יהודי אחד להשפיע... עד שלא מת האיש האחרון מהדור של יוסף עדיין השפעת הקדושה היתה בעולם, אנשים לא העזו לפזול החוצה, ואת הכח הזה הוא הנחיל גם לבני בניו. אבל אז קורה משהו מעניין, תופעה שחוזרת על עצמה בכל דור: פתאום, בלי סיבה הגיונית, מתחילים לשנוא את היהודים. בום. שעבוד! "ותימלא הארץ אותם" - החברה מסתובבים בארץ והמצרים מתחילים להרגיש משהו מציק שהם פה מסביב... הצעירים היהודים הופכים להיות חלק מהחברה, הם ממלאים את דוכני

השווארמה והפלאפל ואט אט משהו מתחיל להתכרסם להם בקדושה, ודווקא אז כשנראה שהעסק זורם והיהודים הופכים להיות חלק מהעם - החליט המלך הפרעוני שיותר לא מוכרים ליאהוד לא באגט, לא קבב ולא נעליים מעור... יענ'י כלום! ודירבאלק אם מישוהו ייתפס קונה או מוכר... מהדורות החדשות המצריות נפתחו בדיווח בטחוני על האיום החדש על האומה המצרית מכיוון היהודים מארץ גושן שרק ממתינים למתקפה צבאית של אחת מן המדינות הסמוכות ואז היהודים יצטרפו אליהם... אבל בואו נעצור רגע. מה?? מאיפה זה בא להם?? אנחנו בוגדים? 130 שנה אנחנו מקדמים להם את הכלכלה, שבלי הדוד יוסף כל המדינה היתה בחל"ת ללא הגבלה... וזה התודה? פתאום העור מתחלף... מדוע? התשובה אומר דוד המלך בספר תהלים



פרק קה "הפך ליבם לשנוא עמו" ... ככה זה עובד. אין סיבה הגיונית. בתקופת תור הזהב בספרד היתה ליהודים פריחה כלכלית. בחצר המלוכה הסתובבו יהודים שהרימו את ספרד וניהלו אותה. אבל כשהתחילו להתערבב מידי עם הגוים - פתאום "הפך ליבם לשנוא עמו" בלי הגיון. שנאה! וגם יותר קרוב אלינו - בגרמניה ובאוסטריה המשוררים הגדולים, ההשכלה הגדולה, הכל בא מהיהודים - פרויד, פרנקל, ופתאום קמה תנועה שדאגה להפריד את היהודים מעליהם... ימח"ש. האינתיפאדה - משהו פעם חשב לעומק למה היא החלה? והרי הערבים נהנו מהעובדה שמדינת ישראל הפכה אותם לנורמלים. עד שהגיעו היהודים הם חיו בתנאים לא תנאים! כל תשתיות הביוב והחשמל, הכבישים וכו' אנחנו העלינו להם את רמת החיים, מה קרה פתאום? לא כיבוש ולא סכסוך. היה נשיא אחד, נבון, שבסוף התברר שהוא לא כל כך נבון, הוא החליט שצריך שיהיה שיתוף בין שני העמים, בבתי הספר, בת"א ברמלה בנצרת ביפו בחיפה - התבוללות!! ובלי הגיון - טראאאאאחחחח!! אינתיפאדה! "הפך ליבם לשנוא עמו". מצרים היא שורש לכל הגלויות!! מה רואים פה? הקב"ה משמר את הילד שלא יודע להישמר, ואז מתחיל השעבוד, ופה אנחנו יורדים לעומק אדיר בהנהגתו של הקב"ה...

הכח של הכפירה מגיע מכיוון בלתי צפוי...

ישנו יסוד חשוב בניהול הבריאה! כח הכפירה בעולם אין לו מקור להיאחז בו באמת. הטיפוס הפרעוני ממשך בשלו "לא ידעתי את ה' ואת ישראל לא אשלח" ... הרי לכפור זה לשקר, ולשקר אין בסיס... אם כך, מאיפה הוא מקבל את הכוחות? התשובה - מאיתנו!! פרעה היה כופר, אומר הרב, אבל הוא הסתמך על כך שבעם ישראל גם כן יש כאלו שעדיין הם לא מספיק מאמינים ב-100%, וכל זמן שיש כופרים יהיה לו כח לא לתת לעם ישראל לצאת ממצרים... המדרש מספר שבמכת חושך מתו 80% מעם ישראל, אותם אלו שלא האמינו שאפשר לצאת, ומה קורה מיד אח"כ - מכת בכורות, ותרואו איזה פלא - פרעה משחרר! אין כפירה בעולם! אין לו במה להיאחז... לא שאנחנו מייצרים כפירה חלילה, אלא הגוי כופר כי אנחנו לא מאמינים מספיק! כשלא מאמינים מספיק זה הספיק לא לתת למצרים לשלוח... שלא נטעה - הגלגל חוזר ובגדול... מדוע גם היום יש סביבנו אנשים שהולכים ברחוב ולא "סופרים" את האמת? מה נאמר, כי כך הם נולדו? התשובה לכך תבוא מאת מורנו הרב. בהצלחה!

כשתיה אתה 100% אתה תראה אין כולם יהיו פה... 120%!!

כולנו שואלים מדוע יש כאלו עם לב אגוז וראש חלודה... מה אתה לא קולט שיש פה אחד שברא את כל מה שסביבך? וכי צריך להיות כזה חכם כדי לקלוט שיש אחד שעדיין מנהל ת'עניינים? התשובה אומר הרב כי **כשאנחנו** "המאמינים" **נאמין יותר** זה ישפיע על אחינו בית ישראל. נסביר. עשית איזו עסקה טובה, ועוד בתקופת הקורונה שכל בעלי העסקים עם הראש באדמה, ואז אתה מתחיל להרגיש ש-80% מההצלחה בזכותך... ועוד 20% אתה מעניק לקב"ה שהרי אי אפשר לכפור לגמרי... ה-80% האלו שלך מעניקים כח לחבר'ה מסביב לכפור... אם אנחנו נאמין ב-100% שהכל פה נעשה ע"י אדון הכל, לא ב-80%, וגם לא ב-96%... אם אנחנו נשכיל שכל ריח וטעם שיש לך

בפה זה ממנו יתברך, ברגע שנשייך הכל ב-100% אליו יתברך אז אוטומט הטעם והריח האמיתיים יחזרו לאחים שלך - **טעם החיים** - הדבקות בה!! אנחנו עם הכיפה על הראש למה אנחנו מאמינים ב-80%? כל זה אומר הרב נובע כי אתה מרגיש שיש לך בחירה, אני עושה מה **שבא לי**, כי אולי אני איזה ישות שיכולה להזיז פה ת'עניינים... בואו נהיה אמיתיים - מי נותן לך את הכח לחשוב בכל רגע, את הכח להזיז את איברי הגוף... וגם כשאדם עובר עבירה הוא מקבל כוחות מהקב"ה - הכל, אבל הכל זה הקב"ה! בואו ננסה לרדת לעומק ונשים את הדברים על השולחן - מה הקב"ה הרוויח מזה שירדנו למצרים? התשובה תגיע מיד - לא לזוז, והפעם זה משתלם!!

השעבוד שובר אותך, או אתה שובר ת'שעבוד...

כשהחבר'ה הצעירים מגושן פזלו לרעמסס מבלי מסכה ושמירת מרחק לצערנו הם נדבקו!! הנגיף הארור לא נראה מיד לעין, הוא מגיע בגלים. בסה"כ עוד יום חדשות ברדיו הכפרני של 'גלי-רעמסס', ועוד כותרת חמודה ב'ידיעות קהיר'... התוצאה בלי לשים לב - נהפכנו לעבדים לחומר, לחומריות, לחמוריות... ואז בא הקב"ה ועשה לנו סטופ! ניתוק מהשקר... "ותעל שוועתם אל האלוקים" - סוף סוף פונים לשורש ולא רק לחיסון... כשהלב נקי, פתאום יש זמן להתחזק באמונה. ואז על מי זה משפיע? התשובה - על פרעה! פתאום השליט מבין שהוא פה בסה"כ בובה על חוטים, היועצים החמודים שלו מצהירים מעל בימת הכנסת "אצבע אלוקים היא!" השעבוד שובר את האגו, אומר הרב, וכשאתה שובר את האגו, את הרצונות שלך - אתה מתחיל לרצות דבר אחד, לרצות לעשות את רצונו! אתה קם להתפלל לא כי אתה תרוויח, אלא בהרגשה שאיך אפשר שלא לשבח אבא כזה... זו הסיבה שאתה קם להתפלל!! אתה שותה כוס קולה - אתה לא מברך כי צריך לשלם, אתה מברך כי אתה מרגיש שאתה מוכרח לומר תודה! אם אדם חי שהכל משמים הוא פתאום יוצא מהמצרים שלו! הכל הקב"ה עושה!! האמונה מתחילה בדברים שהם לא הגיוניים... להגיד שיש בורא זו לא אמונה, זו ידיעה! האמונה שמישהו נותן לך סטירה מצלצלת, ע"פ ידיעה קוראים לו פלוני, אבל ע"פ אמונה קוראים לו הקב"ה!! אתה רואה ממולך את השכן המרגיז ואתה **מאמין** שזה הקב"ה... איך מתחזקים בהשגחה פרטית? איך משפיעים על העולם להאמין בהשגחה פרטית? התשובה - אומר הרב כשאתה משגיח בפרטיות על המעשים שלך מה מברכים, מה הכשרות, מה לדבר ומה לראות... פתאום אתה אוטומט מגלה כמה ה' משגיח עליך בפרטיות - זו גאולת מצרים... המכות לא נועדו כדי שפרעה יוציא אותנו, הם נועדו כדי שנצא מתפיסת עולם של כמה טיפוסים שעדיין משדרים באותו גל את ה"לא ידעתי את ה'". אומר ה' בתשפ"א אתה תעזור לי להוציא את האחים שלך מהמצרים, ואיך תשפיעו עליהם? כשאמין יותר אנחנו נוריד יותר אמונה לעולם, כשאתה תקפיד ותיקח אחריות, כשהנחת התפלין שלך תהיה מכל הלב - אתה תגלה פתאום שליבך נהפך לטיל שמגיע עד... **היהודי משנקין**, ופתאום יקח גם הוא אחריות, ויניח אותם גם הוא מכל הלב... אשרינו! זה בידנו להיגאל - שנזכה!

שבת שלום
רן אהרן בן ישעיהו

להצלחת ידידי דרוו חיים ובני ביתו

סיפור השבוע

הגאווה שצללה בשחקים...

העולות למטוס ומנופף בכרטיסו, כשהוא נכנס פנימה. המטוס מלא לחלוטין והשיך לא ויתר על הטיסה. הוא התקדם עד שהגיע למחלקת העסקים שבה יושב משה. ניגש הערבי ואמר "קום יאהוד! ותן לי לשבת" משה היה בהלם, למה שיקום? הקולות שם דיברו בעד עצמם, ומשה מספר "יכולתי להמשיך להתעקש אבל משהו מהאמונה התמימה בעבר של יהדות מרוקו השפיע עלי ברגעים האלו - הכל לטובה!" קמתי וקידשתי שם שמים. עם האצבע כלפי מעלה ואמרתי "אלוקים גדול!" ירדתי מושפל בעיניהם אבל בליבי ידעתי שניצחתי את הגאווה. ואז - כמה שעות לאחר ההמראה התברר שלמטוס קרתה תקלה קשה והוא התרסק אל תוך האוקיינוס האטלנטי ללא ניצול אחד. סעודת הודיה נעשתה בניו יורק להודות לבורא על אחת מאלף אלפים ורוב ריבי רבבות... (מתוך העלון המיוחד **אור חזקיה**, והספר **האמנתי ואזמרה**)

משה, אצלו אמונה זה עד הסוף... מדובר באיש עסקים אמריקאי. התקופה 1992. חבריו לביזנס האיצו בו "הקיץ הזה אתה נוחת במרוקו!" מה יש? השוק שם זול והסוחרים שם להוטים לסגור את הקיץ עם אנשים טובים כמוך... "מדובר בארץ מוסלמית לחלוטין" השיב משה בחשש... והם בשלהם הסבירו לו שהסכמי אוסלו פתחו את השערים ליהודים... הכל טוב. בסיכומו של ענין השתכנע משה והנה כל מילה של חברי, בול! מהרגע הראשון האירו לו כולם פנים, הפקידים, נהגי המוניות, והעסקאות מה נאמר יותר ממה שחשב שיהיו...

כשהגיע לשדה התעופה לחזור לביתו הרגיש שמהו מתדמיתם של הערבים נסדק... הוא קולט פתאום בתוך המטוס בחזור שהוא מוקף בערבים בלבד והתחושה לא היתה כזאת מסמפטת. מסיבות נעלמות הטיסה התעכבה ומשה יושב לו שם וממתין בקוצר רוח להמראה... הזמן לא זז ולבסוף התברר שערבי נכבד נשוא פנים עלה בכבוד במדרגות

העלון מוקדש לע"נ מור זקני סבי ר' אהרן בן פריחה ע"ה.

אהבתו לתלמידי חכמים היתה לאות ולתפארת. תהי נשמתו עדן

לשמיעת שיעורי מורנו הרב יוסף מרקוביץ חייגו לקול הלשון - 03-6171111 ובזיהוי קולי לומר את שם הרב וכן לשמיעת שיעורי הרב רן אהרן בן ישעיהו (קול הלשון) חייגו 073-3211786 שלוחה 11