

נר אהרן

פרשת
תולדות

כניסת השבת: י-ם: 16:03 מרכז: 16:23 נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה

זה אדום, זה מתוק, וזה... מסוכן!!!

עורך: ראם בן טוב

עדיף שניים מיצור כלאים...

השעה 5:23. רבקה אמנו, שכבר 20 שנה נשואה לצדיק הדור לא מוותרת, וגם בהריון היא צועדת לכיוון המאפיה. לשם מה? יצחק, הבעל הצדיק, עוד מעט מגיע מתפילת הנץ, והיא זוכה להגיש לו את הפיתה חמה לארוחת הבוקר, ממש "ותקם בעוד לילה..." היא עוברת ליד בית הכנסת השכונתי ופתאום - בום! התינוק שהמתינה לו 20 שנה מרגיש שזהו המקום שלו והוא ממש רוצה לצאת. רבקה מתמוגגת מנחת. ברוך ה' שהתינוק החדש ממשיך את השושלת של אברהם ויצחק. אבל באותו אחר הצהריים

העניינים התחילו להסתבך... השעה 17:23 באצטדיון עופר נמרודי קבוצת הפועל גזר במאבק גורלי מול מכבי כנען. רבקה הצדקת ממהרת כשהיא עוברת ליד האצטדיון השואג, אבל פתאום היא מרגישה משהו מוכר, התינוק שם בפנים בועט שוב, הוא רוצה לצאת, להתחבר לאותם אנשים שמבחינתם החלק



החשוב באדם הוא הרגליים ולא הראש. רבקה מתחילה להלחץ, מה קורה פה היום? אני מגדלת פה בן כלאים...? "ותלך לדרוש את ה'" הצדקת לא רוצה להיות רק אמא לילדים ולהסתובב עם עגלה יפה בשכונה, היא מעוניינת להקים את עם ישראל, ואחד כזה שמרקד בין בית המדרש למגרש לא ממש מתאים לכך... והתשובה מגיעה מראש ישיבת שם ועבר "לא, זה לא אדם אחד חסר זהות שנמשך לכל דבר, אלא שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר!"

פסוק זה מתאר את הכוחות הפועלים בבריאה, את מלחמת האור והחושך, וככל שנעמיק בו כך נתקרב לנקודת היציאה בימנו אונו מן המשברים, מהגלות של ימינו... שווה להאזין לדברי מורנו הרב שליט"א. פרשת תולדות תשא"ף (ליותר) יוצאים לדרך...

הגלות האחרונה היא הקשה מכולן, מדוע? כי היא בולטת בכמה מאפיינים! הדבר הראשון זה השם שלה - גלות אדום! מדוע היא נקראת כך? נו חידה לשולחן שבת "כי הבחורצ'יק העשווי נולד אדמוני..." נכון ולא נכון! נכון שהוא נולד אדמוני, אולם לא זו הסיבה שבגללה העניקו חז"ל לגלות בה אנו חיים עד היום את השם 'אדום', יש כאן משהו יותר מהותי, עמוק יותר ונבאר! הבחורים גדלים. עשוי איש שדה, איש יודע ציד! זה לא בדיוק כמו שהבנו בגן שעשוי היה איזה קניבל מגודל שיער שמסתובב עם החץ וקשת וזורה לכיוון השועלים... עשוי היה צייד הרבה יותר מתוחכם, הוא ידע לצוד בני אדם גברים ונשים ה' ירחם, איש שדה

- ואין הכוונה לאחד שאוהב את פרחי הבר שבשדה, אלא השדה הוא רמז לגלות, ומבאר מורנו שכמו ששדה הוא מקום ללא גבולות, כך הוא הסימפטום של גלות אדום - תחיה ללא גבולות! אצלו הכל פתוח הכל זמין, הוא חי בלי גבולות, בלי הגבלות איך אומרים החיים זורמים... אצל יעקב זה בדיוק הפוך, אצלו לא עושים דברים בלי מחשבה "ועקב איש תם יושב אהלים" באוהל כבר יש גבולות ומכאן הדרך להיות תם, ומהו התם הזה? תם זה לא אחד שאפשר למכור לו פיאט מודל 96 במחיר של וולוו. תם פרושו מושלם! ואיך מגיעים לשלמות הזו, מהו הסוד? יושב

אהלים! אצל יעקב חושבים על כל דבר, לפני כל צעד יושבים עליו, זה דרך חיים. ועכשיו נחזור לשאלתנו - אז למה אדום?! התורה מספרת על זוג התאומים הכל כך שונים, שהשנים חולפות והם מגיעים כבר לגיל 15, ויום אחד מגיע עשוי עיף מהשדה (עבר על חמש עברות חמורות) הוא נכנס הביתה ומריח משהו טעים "מה יש

לאכול היום? אני עיייף".... נו אז לך לישון "אני עיף, גמור, לא יכול" מה לא יכול? "אני חייב לאכול" נו אז שב ליד השולחן כך צלחת ותאכל, מברוק! עשוי לא מוכן אלא "הלעיטני נא מן האדום הזה" אני אשכב על הספה, אפתח ת'פה ואתה גולוגולוגול... הלעיטני נא! מה הפירוש נא? נבאר!

לרום על האדום...

"על כן קרא שמו אדום" ומבאר מורנו ורבנו הרב יוסף מרקוביץ שליט"א נכון שהעדשים היו אדומות אבל רק בגלל זה קרא שמו אדום? ואם היה יעקב צולה קבב היו קוראים לו קובי...?

מבאר מורנו הרב לשם אדום יש משמעות פנימית. הצבע האדום הוא צבע יסוד - הוא הצבע הצעקני, הבולט ביותר, שהעין קולטת, כלומר הצבע הראשון שהעין תקלוט - התפיסה הראשונה והבולטת ברגע הראשון התפיסה השטחית... הטיפוס מראה לנו מהי הגלות "הלעיטני נא מן האדום..." המילה נא אומר הרב היא כמו שכתוב על צלי פסח "לא תאכלו ממנו נא", הכוונה חצי מבושל. חלק מהסימפטומים של גלות אדום הוא חוסר האיפוק... הרי לאדום הזה יש שם - 'מרק עדשים' אז למה הוא קורא לו אדום? אלא זוהי מהותו של עשוי להתייחס לדברים במבט חיצוני, אם אני רואה משהו שבא לי - אני מתנפל עליו... חוסר האיפוק הזה, להיות אדם חסר מעצורים שמתפתה לכל מה שזו ונראה טוב לעין, הוא אחד המאפיינים לסיבת הגלות שבה אנו נמצאים... אם אצל בני אדם נורמליים אוכלים כדי להתחזק, כדי להיות בריאים,

לפניך... במנגינה נעימה ומרגשת, אבל האם הלב נמצא שם? כמאות אלפים מקיימים מצוות אבל כמה אנחנו מחוברים למצוות? אתה מתפלל שלש פעמים ביום – האם אתה מרגיש באמת שכעת זכית למעמד של פנים מול "פנים" אתה ובורא העולם ולכל מילה שלך הוא האזין... החוויה הזאת צריכה להשאיר אותך בכזאת אופוריה עד כדי כך שלא תרצה לעזוב את בית הכנסת. ואנחנו? כולם באים, גם אנחנו, מנשקים ת'ספר מחזירים לארון, אבל איפה הלב? איפה ההתבוננות? מטרת עשיו שתעשה ת'מצוות – אבל לא עם הלב, אלא עם הידיים... חבר'ה מה הפתרון? אומר הרב נחזור לפסוק שבו פתחנו היום. שם ועבר מודיעים לרבקה שאין לה מה לדאוג "ולאום מלאום יאמץ"... הם יהיו בסכסוך תמידי זה מה שיציל אותם! בסוף הרב יעבוד צעיר! ההמון הזה יהיה משועבד לאמת של הצעיר... האח הצעיר הוא זה שישלוט, איך? אז הנה התורה מגלה לנו שעשיו נולד שעיר מה יש- הטיפוס הזה משתמש בשיעור כדי לסתום לך ת'עיניים ולהתבונן- איך? מישהו פעם ראה איך נוצרת סתימה במנוול? התשובה עוד שיערה ועוד שיערה ועוד שיערה עד שהכל נסתם! עשיו בא אליך כל יום עם עוד משהו קטן, עוד איזה תוכנית נחמדה עוד איזה אפליקציה משעשעת- המח מתנוון והלב מפסיק לפעום... באה התורה ואומרת "ולאום מלאום יאמץ" – תתאמץ – יהדות בנויה על מאמץ. ספורטאי שמרים משקולות הוא לא מאבד מהכוחות, הפוך הוא מקבל כוחות! מהו המאמץ שלנו היום? בואו ותשמעו את מורנו הרב בהצלחה!

יעקב כל הזמן בדרך, ועשיו בטוח שהוא הגיע כבר ליעד...
הזוהר אומר שעשיו נולד עם נחש על הירך, מה יש- הוא קופי נחש, נחש קיבל קללה- הוא ישופך ראש ואתה תפגע בו בעקב, הנחש ידוע שהוא מחפש את העקב... הדברים שאדם דש בעקביו, "הקטנות" נו מה יש 'בקטנה' – אומר לך עשיו, עוד שיערה אחת רק עוד אחד מה כבר עשית בסך הכל... רגע לפני הסתימה תתאמץ לעקוף אותה איך? תחפש אתגרים אתה לא עשוי אתה אף פעם לא מושלם, לך יש לאן לשאוף ולא חסר לאן... לא לעמוד במקום ולהשאר כל החיים בכיתה א' – הפוך, תשתדל לרדת לדברים שאדם דש בעקביו ולהעמיק בהם, לחפש טעם למצוות. בורא העולם מצפה מאיתנו שנגיע לשלימות, הפתרון – תהיה איש תם יושב אוהלים, תתחיל להכנס קצת יותר לבתי מדרש, לאוהלה של תורה... מה יש – תשקיע, יש פה אבא שמגדל אותך, דואג לך, לא מגיע לו מנגד... שנזכה לצאת מהשטחיות של הדור ולהעלות את העולם פנימה אל הקודש אל מקום פנימי יותר, ערכי יותר, מקיבה אמיתית לאמת. שנזכה!

שבת שלום
רן אהרן בן ישעיה

אצל עשיו אוכלים רק כי זה אדום, הצבע מגרה, אז יאללה מתנפלים... עשיו לא שאל מה יש בסיר ומדוע יעקב מכין דווקא עדשים, למה- כי היו אומרים לו שסבא אברהם נפטר ואז הוא היה נרגע קצת מהטרוף, אבל עשיו לא חושב יותר מידי הוא 'ראש קטן', מבחינתו אם אתה חושב יותר מידי שאלות אתה רק מפסיד !! חבר'ה זוהי גלות אדום שחם וחלילה לא תעמיק במחשבה קצת על החיים. זה מתחיל במרק ויכול 'לא עלינו' להמשיך במחשבה על מהות החיים, ומי יודע אם לא תמצא את עצמך מתחזק ה' ירחם... אז תאכל ותישן ותזרם- זוהי גלות אדום! כשקוראים לעשיו אדום זה לא על מעשה גרידא – זו תפיסת עולם! עשיו לא מתעמק מידי, תן לי מהאדום – תתפס על הפך החיצוני ואל תשאל שאלות, חוסר החשיבה הזה היא הסיבה לגלות של ימינו. נו אז מה עושים? הפתרון מיד מגיע לא לזו...

אל תתן לאמת לבלבל אותך....

העולם שונא אותנו זה לא סוד "עשיו שונא ליעקב" אפשר לראות את זה כל יום איך מצד אחד התקשורת משבחת מחבלים ומגנה חיילים שכל חטאם הוא שהם מגנים על עמם, אבל זהו אדום- לראות הכל מלמעלה, שטחיות, לא לחשוב יותר מידי ולא לתת לאמת להפריע לנו בחיים.

הנצרות היא MADE IN EDOM הם המציאו את 'הברית החדשה', הם מאמינים במעמד הר סיני אלא שלשיטתם זוהי "הברית הישנה" והם טוענים שהאלוקים עזב אותנו ובחר בהם. רגע רגע, אם המעמד הראשון היה מול מליונים ואתם מודים בכך- אז למה למעמד שלכם הגיע רק אחד...? זה לא מחשיד שזייפתם את המעמד? והעולם קונה – יותר מ-3,000 גרסאות יש להם שם והעולם זורם, ולמה כי אבי אביהם עשיו הרגיל אותם לא לחשוב יותר מידי, לראות מלמעלה ולזרום...

היטלר ימח"ש משך אחריו 180 מליון איש, איך הוא עשה את זה? הוא טפטף להם ללא הרף שיהודים הם הנזק הגדול ביותר לאנושות ואין להם זכות לחיות, ואנחנו שואלים את עצמנו: מתוך כל המליונים האלה אף אחד לא עצר לחשוב? אלא מה – כולם זרמו אחריו. כל מסעות הצלב, גרוש ספרד, ויהודי פורטוגל, גרוש יהודי לונדון, מליונים על מליונים שנטבחו בשם החמלה והאהבה- הנצרות. והיום? יש לנו את הרפורמים שרוצים לחדש דרך שמיסדת על סממנים חיצוניים. אתה רוצה להיות יהודי? אין בעיה זה לא מחייב אותך כלום, אתה צריך רק לאכול סופגניות בחנוכה (למרות שהן לא כשרות), להתחפש בפורים, ואם מתחשק לאיזה אישה מטורללת לשים טלית ותפילין למרות שבעלה לא שם למה לא? הכל שטחי, חיצוני, אדום. ומה שמפחיד שהגלות הזו מחלחלת גם אלינו...

האדומים לא מוותרים על העם היהודי...

שלא נתבלבל אומר הרב, גלות אדום התפיסה השטחית נכנסת גם לתוך המצוות שלנו. קמים לסליחות, מגנים ת'סליחות, חטאנו

סיפור השבוע

הנגיף השדכן...

לאחד מהם ואמרתי לו ספר לי קצת על החבר שלך, מה נאמר גמר עליו את ההלל. אבל אצלי טסט זה טסט, ישבתי איתו שבוע שלם למדתי איתו סוגיה מהגמרא, אבל בעיקר בחנתי אותו בסוגיות על החיים. הבנאדם מלאך בדמות אדם. שבוע שלם בסוכות ובסיומו פניתי ושאלתי אותו אתה מעוניין לפגוש את בתי, נראה לי שאתה דווקא די מתאים? אין בעיה הוא אמר אתייעץ עם הורי ונעמוד בקשר. חברי לשכונה נכנסו למשבר הקורונה כששמעו שאני נדבקתי, אחרי הסיפור הם הבינו שה' יתברך רק רצה להדביק לי חתן לכל החיים.

בשעה טובה החתונה בקרוב! הא, איך הסיפור? רק תבין כמה אתה לא מבין מי זה אבא שבשמים...

סיפר לי חבר מן היישוב בוא ותשמע סיפור לעלון... תקשיב תקשיב הוא אומר לי, אני במשך חצי שנה הקפדתי על קוצו של יוד לא להכנס לשום התקהלות שלא תהיה, ואפילו כשהתירו לחזור לבתי הכנסת אני המשכתי להתפלל מבחוץ, לקחתי על עצמי מסיכה פלוס תוספת של המגן מהפלטטיק (כמו הקדימה של האוטובוס)... והנה במוצאי יום כיפור בום! כאבים קצת בגרון, חולשה, למחרת כבר אין טעם בפה, הבנתי שאני מאומת, בקיצור הבנתי שהולכים למלוגנית... אחי עודד אותי באמרו אל תדאג עוד תמצא שם שידוך לבת שלך... הא חזק וברוך ניהמתי אותו ואותי. הפלא שרוב חברי הלכו למלון פה בי-ם קרוב לבית, ואיתי התעקשו דווקא על ערד. אמרתי בליבי הכל משמים. והנה שני בחורים לומדים בירושלים וגם הם עם אותו סיפור- את כל החבר'ה שלהם שלחו למרכז ודווקא אותם שלחו לערד. פניתי