

עטרת

תפארת

במחיצת רבינו הגדול מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה
טור שבעי מהחברותא הגרמ"י שניידר שליט"א



פרשת
תולדות
♦♦♦
שנת
תשפ"א
♦♦♦
גליון 78

בכל דבר טוב ישנן הפרעות

ושמעתי פעם שמרן בעל הקהילות יעקב זצוק"ל
ה' אומר, ראו דבר פלא, כשאני מסיים חיבור
כרך קהילות יעקב, כמה טירחות ועגמת נפש
אני עובר עד שאני זוכה לראותו יוצא לאור,

ולפעמים חדשים רבים, הולך הלך ושוב לדפוס,
וישנן תקלות ועיכובים עד אין מספר. ומצד שני
לא שמענו שעתון יומי לא יצא לאור, מפני

תקלה וכדו', אלא כל יום ויום
בהשכמת הבוקר, רואים
שיוצא מחלק העיתונים,
ומחלק את העיתון.. ומה
הפשט, למה בעיתון לא קורה
שם תקלות, ואין עיכובים.

אלא שדבר טוב, בא השטן
ומערים קשיים בלי סוף,
ומפריע וחוזר ומפריע כדי
שלא יצא לאור...

שטן, שטן, לא תצליח..

וידוע המעשה עם מרן בעל
החפץ חיים זצוק"ל
שכשסיים לערוך משנה
ברורה חלק א', נפטר לו נכד רח"ל, והי' לו צער
גדול מזה, ובפרט שהי' מיוחד מאד, [וכפי
שמספרים שהלך עמו בהלויית בעל "האולם
המשפט" זצוק"ל, וצעק לפתע זיידע אפייער...
סבא יש אש! שראה עמודא דנורא על מטתו,
ואמר לו הח"ח גישט אלץ וואס מעזעט דארף
מען דערציילין, פי' לא כל מה שרואים צריך
לספר], ועכ"פ אחרי פטירתו של הנכד, שמעו
את הח"ח אומר - שטן שטן, לא תצליח, אני
ימשיך להוציא את המשנה ברורה. זאת אומרת
שהחפץ חיים ראה בזה הפרעה של השטן, כדי
שלא ימשיך להוציא את המ"ב.

ושאלתי פעם את רבינו זצוק"ל האיך מסתדר
המעשה הזה, עם מה שכידוע הח"ח הי' מוכן
לעלות לארץ ישראל, וברגע האחרון נחלתה
אשתו, ואמר שמן השמים לא רוצים שיעלה
לארץ הקודש, והחליט לא לעלות. ולמה לא אמר
אותו הדבר, שטן שטן אל תפריע לי.

והשיב רבינו שני דברים, ראשית מה שהחפץ
חיים ראה, אנחנו לא יודעים...

ועוד שלהוציא את המשנה ברורה, ברור שזה
מצוה, וממילא אם ישנן הפרעות, ע"כ שזה
מעשה שטן, ולא צריך להתפעל. אבל לעלות

אל תביאנו לידי נסיון

בכל בוקר אנו מתפללים ואל תביאנו לידי נסיון.
והי' רבינו שואל מה הפשט, הרי בלי נסיונות אין
לנו מה לעשות בעולם? היות וכל המטרה
שהוריד הקב"ה את הנשמה החצובה מתחת
כסא הכבוד, לעולם הזה, היא כדי ללחום ולעמוד
בנסיון, וכפי שהארץ המסילת ישרים בפרק א'
וא"כ מה מקום
לתפילה זו.

אלא הי' אומר בודאי
הנסיונות הרגילים יום
יום, זה תפקידנו
בעולם הזה, וזהי
המלחמה התמידית,
ומה שמבקשים אל
תביאנו לידי נסיון, היינו
לידי נסיון גדול, שקשה
לעמוד בו.

וחשבתי בליבי, כמה
נסיונות עובר על אדם
במשך היום, ואפילו
בשעות הראשונות של הבוקר.

אדם רק מתעורר מהשינה, מיד מתחילה
מלחמה עם מידענו היצר הרע, לקום או לא
לקום...

ובין אם התגבר על יצרו וקם, ובין אם לא קם, יש
לו מיד עוד נסיונות עד אין ספור, אם זה כל מיני
מחשבות שהיצר מכניס לו לראש, ואם זה
בדברים בלתי צפויים, שמביאים לידי נסיון של
כעס, והתנהגות בלתי רצוי' בין אדם לחבירו,
הכל נסיונות, נסיונות עד אין מספר. וכל זה עדיין
בבחינת אל תביאנו לידי נסיון...

אין לנו אלא לבקש, יהי רצון מלפניך ה'
אלוקינו ואלוקי אבותינו שתצילנו מיצר הרע
ומכל מיני נסיונות, ונזכה לעבדך בלבב שלם כל
הימים.

בכל דבר טוב השטן מנסה להפריע

והנה בפרשת השבוע אנו רואים כמה תחבולות
והערמות, הי' צריך לעשות יעקב אבינו כדי
לקבל את ברכתיו של יצחק אביו. והי' אומר
רבינו שכך הוא בכל דבר טוב, השטן מנסה
להפריע בכל הכח, ולכן חייבים לבוא מולו עם
תחבולות שונות ומשונות, ודרכי הערמה, כדי
להשיג את המבוקש.



לא"י היו הרבה שיקולים אם כדאי או לא, ולכן כשראה סימנים מן השמים שלא לעלות, הבין שלא רוצים את זה.

[ורבינו אמר בשם החכם אלפונדרי זצוק"ל, שאמר שיודע את הסיבה למה לא רצו מן השמים שיעלה, אך אין מקומו כאן.]

ועל דרך זה ה' מספר רבינו שהגאון מוילנא וכן תלמידו הגר"ח מוולוז'ין זצוק"ל רצו להנהיג שכהנים ישאו כפיהם כל יום, ולא כמש"כ הרמ"א שנוהגים לישא כפים רק בימים טובים. אך בכל פעם כשהחליטו להנהיג כן, פרצה שריפה בבית הכנסת. והבינו שמן השמים לא רוצים שיעשו אחרת מהרמ"א, ופעם התבטא

שבשמים דואגים לכבודו של הרמ"א.

עכ"פ רואים שהם התייחסו לסימנים שמימיים, ולא אמרו שטן שטן... וגם בזה מסתמא מתאימים דברי רבינו שאמר בנוגע לחפץ חיים.

הפרעות בהוצאת ספרי רבינו והנני יכול להעיד שבהוצאה לאור של ספרי רבינו, ראיתי הרבה

פעמים הפרעות גדולות, ועיכובים גדולים מאד, ובפרט בהוצאת אילת השחר זבחים חלק א', היו עיכובים והפרעות עצומים, שלא יכילם הגליון. ובאמת כשיצא הספר לאור, שמח רבינו עד למאד, ולבש חליפה חדשה ובירך שהחיינו...

אילת השחר זבחים מתנה מן השמים

ודרך אגב רצוני לשתף את הקוראים החשובים שיחיו במחשבה שעלתה ברעיוני. הנה רבינו זכה לחבר חיבור חדש על זבחים, ג' כרכים הכוללים הערות על גמ' רש"י ותוס' על מס' זבחים דף על דף, מדף ב' עד לדף האחרון, חידושים וביאורים נפלאים שהתקבלו מאד בעולם התורה, והרבה התחילו ללמוד קדשים בזכות זה.

וזה דבר פלא לזכות לחבר ספר חדש בגיל מבוגר כזה, [וכפי שהתבטא בשעתו כ"ק מרן האדמו"ר מסטריקוב זצוק"ל, באזני יבלחט"א חדב"ו הגאון הגדול רבי זאב ברלין שליט"א], ובפרט בסוגיות שלא ה' רבינו עוסק בהן הרבה במשך השנים, הרי זו מתנת שמים עצומה, כפי שלא פסק רבינו להודות להקב"ה על חסדיו הגדולים עמו.

וחושבני שזוהי מתנת שמים, כנגד מה שרבינו הסכים להקריב את עצמו לציבור,

שבדיוק בתקופה היא, כשנחלש רשכה"ג מרן

הרב שך זצוק"ל, וראה רבינו שהציבור זקוק לו, הסכים לקבל קהל באופן רשמי, והקדיש זמן בצהרים ובערב לקהל, בדיוק בשבועות אלו התחיל השיעור בזבחים, בלילה אחרי קבלת קהל בשעה 10.45 עד ל...

וקבלת קהל הכבידה עליו מאד, הן מצד עצם הפסד שעות לימוד כל יום, שהי' איכפת לו על זה מאד, והתאונן ע"ז רבות, וכן מה שהי' שומע את כל הצרות של הציבור, הכביד עליו הרבה, וציער אותו נורא ואיום, וכל זה הסכים למען טובת הציבור.

לכן משמים נתנו לו מתנה כנגד זה, שיזכה

ללמוד ביסודיות מס' קשה וגדולה כזו, במשך שמונה שנים, שכולל חזרות כמה פעמים, ולהוציא לאור ספר נפלא שכזה.

ומתחילה כשהתחיל השיעור, ביקשני רבינו לכתוב את ההערות, ואמר אולי יהי' מזה משהו... [אך לא תיאר לעצמו שיצא ספר גדול כ"כ. וכל זה אחרי שמחקר חלק גדול מאד של הערות, שלא הי' ברור לו "במאה אחוז" שהם אמיתיים...]



[וכן היו לו הערות קשות על גדולי הדורות, שמחקן מההדפסה, מפני שאמר שאינו דרך ארץ להתקיפן].

ברור שהשטן יפריע למקום שמגדלים "גדולי התורה" עכ"פ נחזור ליסוד שלימדנו רבינו מפר' השבוע, שכל דבר טוב הולך קשה, ומה שיותר טוב וחשוב, הקשיים הם גדולים יותר.

וכך הי' אומר רבינו לנאמן ביתו ידידו הר"ר יעקב וירז'בינסקי שליט"א מנהל מוסדות "ארחות תורה", המוסר כל עצמותו למען אימפרית הענק...

וכשהי' מספר לרבינו על הקשיים האדירים העומדים בפניו בניהול והחזקת הישיבה הק' המעטירה, הי' מתבטא רבינו, וכי זה לא מובן מאליו שמקום תורה שמגדל את התלמידי חכמים וגדולי התורה של הדור הבא, שיעמוד השטן כנגד...

וכשעמד רשע א' להפריע בבניית הבנין החדש שנזכה במהרה לבנינו, אמר רבינו שזוכר כשהביא מרן הרב מפוניבז' זצוק"ל טרקטור לחפור את ההר כדי לבנות את הישיבה, נשכב לפני הטרקטור אחד שבא להפריע להקמת הישיבה... וכאן זה אותו הדבר.

יהי רצון שנזכה לעשות מעשים טובים בעיני הבורא ית"ש, ונזכה לכל טוב.

ברכת מזל טוב שלוחה בזאת להחברותא הגאון ר' משה יהודה שניידר שליט"א על שמחת הולדת הנכדה בת לבנו הרב יוסף אברהם שניידר נ"ו אשר פועל רבות למען הוצאת הגליון, יהא רעווא שירווא רוב נחת ושמחות עד בלי די