

"נקודה טובה" - מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

(גיליון 2 - שנת תשפ"א גיליון "נוח" - ו' חשון תשפ"א, 24 לאוקטובר 2020)

לע"נ אמו"ר ר' יוסף-חיים ב"ר יעקב רוט ז"ל

ב"ה

"נקודה טובה" לפרשת "נוח" - לדעת להקשיב

בשנת 1988 יצא לאקרנים הסרט **ארמגדון**, ששמו לקוח מן המסורת הנוצרית. והוא עוסק ב"יום הדין". באסטרואיד (מטאור) המאיים לפגוע בכדור הארץ ובסיפורו של צוות נאס"א, המשוגר לחלל, כדי להשמיד את האסטרואיד, בעזרת פצצת אטום.

וכמו כל סרט הוליוודי טוב, הסוף טוב. כדור הארץ ניצל והגיבור מתחתן עם אהובתו. הסרט זכה להצלחה מסחרית מסחררת, ומילא את האולמות ואת הקופות...

בסרט הזה, האנושות זיהתה את האיום, לקחה אותו ברצינות ופעלה נגדו בנחישות.

האם כך אכן קרה גם בפרשתנו?!

בפרשתנו פרשת נוח, מתברר כי האנושות השחיתה את דרכה בתחומים רבים, הן בנושאים שבין אדם לחברו והן בין אדם לאלוקיו (גילוי עריות, גזל ועבודה זרה). וכך **במשך 120 שנה** עמד נוח יום יום בכיכר העיר ובנה את התיבה תוך שהוא מתנבא ומסביר לכולם כי החורבן בדרך. העולם יחרב ח"ו במבול, אם בני האדם לא יתקנו את דרכם ולא יעשו תשובה. **החורבן והקטסטרופה בדרך - בדיוק כמו בסיפור המקרה בו פתחנו.**

אולם, למרות שכאן התיקון לא דרש מסע פיזי אדיר לחלל הרחוק, אלא רק מסע רוחני "קצר" אל הלב פנימה, נפלו דבריו של נוח על אוזניים ערלות והסוף המר - החורבן של כדור הארץ כולו, ידוע לכולנו.

מדוע נוח נתפס בעיני בני דורו כ"קוריוז" מוזר מבדח ומשעשע ולא כנביא אמת?!

מדוע דבריו לא חדרו ולא חילחלו את ליבם של בני דורו?!

ובהנָגָה לכך. מדוע נבואתו הקצרה של יונה הנביא, שארכה רק יום אחד בלבד (מול 120 שנות נבואתו של נוח), כן חדרה אל ליבם של אנשי נינווה והם **כן עשו תשובה** ושבו מדרכם הרעה?!

ומאיליה צפה ועולה השאלה, האם אנחנו אכן יודעים להיות קשובים לסביבתנו?!

ננסה לענות על שאלה זו, תוך עיון במעשה דור הפלֶגָה, המופיע אף הוא בפרשתנו.

דור הפלֶגָה, נרתם כולו לבנין "מגדל בבל" - המגדל הענק והמגלומני, שראשו מגיע השמימה (לשם מה בכלל נבנה המגדל?!). והנה: "אם נפל אדם ומת, לא היו שמים לבס אליו, ואם נפלה לבנה אחת, היו יושבים ובוכים ואומרים: אוי לנו, אימתי תעלה (נמצא, לבנה) אחרת תחתיה" (פרקי דר' אליעזר כ"ד).

מדוע הלבנה השבורה, משכה את תשומת ליבם של אנשי הדור ההוא וציערה אותם, יותר מאשר אדם הנופל אל מותו?!

"נקודה טובה" - מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

נוכל להבין את נושא "ניהול" תשומת הלב שלנו, מתוך עיון באופן הנהיגה שלנו (כדוגמה).

כאשר אדם נוהג, הוא מוצף בשפע של מידע חזותי וקולי, המשפיע על פעולותיו. שלטי חוצות, תמרורים, מכונניות, הולכי רגל, מהדורת החדשות, צעקות וצפירות.

באופן טבעי, הולך רגל קרוב ההולך על שפת המדרכה, או ילד הרץ אחרי כדור אל הכביש, מושך את תשומת ליבנו הרבה יותר מאשר הולך רגל הנמצא רחוק מאד מאיתנו.

למה? כי זו מפת ה"איומים" שלנו וממנה "גזרנו" ו"כיילנו" את תשומת הלב ה"מבצעית" שלנו, במהלך הנהיגה.

וכשאנחנו לא בנהיגה, אנחנו מתנהלים לפי מערכת אחרת של כללי התנהגות. ואז ברור לנו, שקרוב משפחה או חבר הנמצא במרחק מאה מטר מאיתנו, הרבה יותר מעניין וחשוב לנו מאשר זר גמור, אפילו אם הוא ניצב קרוב אלינו.

כל אדם מגדיר לעצמו "מערכת" (סָט) של מסננים (פילטרים) ושל כללי התנהגות והחלטה, עבור כל מצב. כי לא הרי התנהגות בבית, כהתנהגות בעבודה, במילואים, בערב עם חברים, או בשעת משחק כדורסל (כשחקן, או כצופה), בשעת תחרות וכדומה.

את המערכת ה"כללים" הזאת, כל אחד מאיתנו מגדיר ומתחזק לעצמו כל הזמן, באופן-תת מודע, בהתאם לסביבתו, לתפיסת עולמו, למערכת ערכיו ולנסיון חייו המצטבר.

פרשת נוח היא הזדמנות טובה עבור כולנו לבחון חדש את ה"פילטרים" שלנו (מה אנחנו רואים ומה אנחנו מחליטים "לסנן" ובכלל "לא רואים"), את מערכת הערכים ואת כללי ההחלטה והפעולה שלנו.

והנה כמה נקודות למחשבה.

- מאז קום המדינה ועד היום, נהרגו בתאונות דרכים ל"ע - מעל 34,000 איש. האם הידיעה הזאת תגרום לנו לנהוג בכבישים במשנה זהירות?
- בשנת 2019, נהרגו 40 איש בתאונות עבודה ל"ע - האם זה יגרום לנו לשפר את ההתנהלות שלנו בתחום הבטיחות והגיהות?! (נקודה ה"מתכתבת" עם תפיסתם המְעוֹנֶת של אנשי דור הפלגה).
- מתחילת משבר הקורונה, נפטרו בארץ, מעל 2,000 איש (ל"ע), האם הנתון הזה יגרום לנו לשמור מעתה ואילך על ריחוק חברתי ושאר הכללים, למען הבריאות של כולנו?!

לא, אין בכוונתי להיות מטיף ומוכיח בשער. הבאתי את הדוגמאות החריפות הללו, כדי "להרים דגל" ולומר, כי זה הזמן להיות קשובים יותר לאחרים. לבני הזוג שלנו, להורים ולילדים שלנו, לחברים שלנו ואפילו לאיתותי הבריאות של הגוף שלנו...

קשובים לצרכים, למילים, לרמזים, לשפת הגוף, וגם למה שלא נאמר...

וכשאדם "נופל" לידינו - נופל מכל בחינה שהיא - אישית, כלכלית, חברתית, ואף בריאותית, הבה לא נתעלם מכך כאנשי דור הפלגה, אלא נראה את זה ונהיה שם בשבילו, כדי לתת לו יד וכתף.

"נקודה טובה" – מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

מרכת שבת *life*

משה רוט

לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה (במייל ו/או בווטסאפ), ניתן לפנות למייל: rothmoshe@gmail.com

ארכיון "נקודה טובה": http://www.pirsuma.com/nekuda_tova

נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.

יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל. **אהבת? הפץ בין חברים.**