

בסיעתא דשמיא
ההקדשה
המרכזית
להצלחת רפואת
בנימין בן נוסרת
משפחת שמיאן
בחג"ש



דברי התורה וההלכות נמסרו ע"י הרב אליהו אילן סויסה שליט"א,
ראש ישיבת חיי אברהם ומורה צדק בעיר בני ברק

ת"א:	18:04	כניסת השבת:
חיפה:	17:53	יציאת השבת:
ר"ת:	19:36	19:35

מפטירים: "הנה יום בא לה" זכריה י"ד

126

מספר עלון

חג הסוכות

סוכה בראי החינוך

למען ידעו

כל מטרת חג הסוכות היא בשביל החינוך. כן, אולי שכחנו זאת כיון שאנחנו נוטים להתעסק בבניית הסוכה, בשמחת החג, אבל זו המציאות. שהרי התורה מספרת לנו "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" כלומר, אנחנו צריכים להנציח בחג את האומנה, לטעת בילדנו את האמונה שמבטא חג הסוכות.

מזגן בלי חשמל

זו המטרה! לעשות סוכה בשביל להחדיר לילדים את החסד שעשה איתנו הקב"ה במדבר ועשה לנו סוכות או סוכות ממש או סוכות שהם ענני כבוד כמבואר בגמרא (סוכה דף י"א) כלומר היה לנו איזה מזגן מיוחד שמלווה אותנו ביום ובלילה, וכידוע שהמדבר כמדבר חום נוראי שרב כבד בלתי נסבל וכל אומות העולם פשוט נצלים בחום, ואילו עם ישראל לא מרגיש כלום, אלא מרגיש נעים וכל אחד מרגיש את הנעימות האישית שלו, יש כאלה שאוהבים שהמזגן על 20 מעלות, ולכן הם הרגישו מזגן בקור של 20 מעלות.

יש כאלה שאל כל כך אוהבים קור אלא שהמזגן עובד על 24 מעלות ולכן הם הרגישו נעימות של 24 מעלות. ממש תענוג. מזגן צמוד בלי חשמל. מזגן ללא תיקונים בלי למלא גז בלי עלות של הרכבה והתקנה, מזגן רוחני משהו אישי מהקב"ה. ללכת ככה במדבר 40 שנה.

סוכת VIP

יש מי שאומר שהקב"ה בנה לנו סוכות ממש כלומר דאג לנו לדיור זמני במדבר, וכנראה שזה היה משהו מיוחד, לא היה שם סכך נצח, כי אדם לא חי לנצח. ותראו איך הסכך שלנו נראה אחרי כמה שנים באחסון משהו עם תולעים מתובל עם עובש... קישוטים לא היה צריך לתלות כי הסוכה הייתה מפוארת ומושלמת מהקב"ה. אין בעיה היכן לבנות את הסוכה, כי הקב"ה הוא בעל הבית והוא בנה לנו אותה במקום הכי טוב לנו לכל משפחה ולפי הצרכים שלה.

מי שרצה סוכה ארוכה או מרובעת גבוהה או נמוכה, מוצלת מאוד, מה שברור שהיא היא נעימה, כי הרי בחום הרבי אמנם הסוכה עוזרת אבל לא מספיק, אך למי שיודע הרי לפעמים שמזדמן לנו להיות בצפון בימי בין הזמנים של חודש אב שהם ימים חמים שבשנה, ואנו מוצאים מקום מוצל עם אוויר, כמה תענוג זה, כשאתה בעיר מגוריק אתה לא מבין איך הסתדרו פעם בלי מזגן, כשאתה מגיע לשם, אתה מצליח קצת להבין שאפשר לחיות עם מקום מוצל ואויר טוב.

זוהי מה שהיה להם שם במדבר, סוכה אישית מוצלת ואויר טוב שרק הקב"ה ידוע מה טוב לאדם. גן עדן.

תקועים בכביש בצפון ביום חמסיני

דמיינו לעצמכם שנתקעתם באיזה כביש בצפון, ואין לכם סוללה לפלאפון, והמים אזלו לכם, ורכב עובר בכביש הזה רק פעם ביום, אתם פשוט מתחילים לצעוד רגלית לכיוון שאולי אבל אולי בסוף תגיעו לאיזה מקום שתקבלו לפחות קצת מים ומשם תתקדמו, אתם צועדים החום עושה את שלו אתם מזיעים כבר הזדים הזיות... אני משאיר לדמיון הפורה שלכם לדמיון מה יהיה שם.

לפתע מאיפה שהוא מגיע מישהו שמעלה אותכם לרכב ממוזג מעניק לכם כוס קולה קר, דואג לכם לאיזה גרר או למוסקר נייב שיבוא לבדוק מה קורה עם הרכב. איזה מלאך גואל מושיע כזה. אז זה מה שעם ישראל הרגיש שם במדבר. עם הסוכות ענני כבוד. או עם הסוכה הפיזית.

סוכה רשת בטחון

הסוכה מלשון סכך, כלומר הסוכה נקרא לא על שם הדפנות, אפילו שלא שייך סוכה ללא דפנות, מכל מקום היא נקראת סוכה על שם הסכך, כלומר על הסיכוך העליון מהקב"ה או על העננים שסיככו עלינו, וזה היופי שמסמל חג הסוכות את ה'טוב לחסות בה' מלחסות בנדיבים' לחסות בצליו של הקב"ה.

דוד המלך אומר בתהלים (קל"א) "כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי". כלומר התינוק שנמצא בידיים של אמא שלו, הוא מרגיש כל כך בטוח. מי שינסה לאיים עליו, הוא לא יפחד כי הוא בידיים של אמא, מקסימום הוא יפנה את הראש לכיוון הגוף של אמא, ויחזיק בה חזק, כי הוא מרגיש במקום הכי בטוח בידיים של אמא.

נא לא לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה ולשמור על קדושת העלון! שבר לימוד תורה בשבת פי אלף מיום חול!

העלון מוקדש

לזיווג הגון:
אסתר בינה בת פלורה
רחל בת פלורה
הודיה בת זיוה
יעקב משה בן ציפורה
אורה
מאיר בן ציפורה אורה
עזרא בן זיוה
לרפואה שלימה:
בנימין בן נוסרת
פלורה בת רוזי

לעילוי נשמת:

אהרון בן דוד ואסתר
ציון בן יעקב ואסתר
רפאל בן מרים
חנה בת יצחק ושרה
שרה בת ציון וחנה
גבריאל דוד בן אדלה

כמדי שבוע

מתקיים לימוד
"ליל שישי"

לבחורי הישיבות

היקרים משה
22:00-23:45

כל בית כנסת או

תורם שיתרמו
100 ש"ח ומעלה

הלימוד יוקדש

לזכותם
לתרומות ומסירת

שמות ניתן לפנות

לפלאפון
0583234552

מעוניין בהקדשה?

להצלחה, פרנסה
בשפע, זיווג הגון

רפואה, או לע"נ
צלצל

0583234552

