

# נר אהרן

פרשת  
ניצבים  
וילך

כניסת השבת: י"ם: 18:10 מרכז: 18:31 נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה

עורך: ראם בן טוב

## אחריות לכל החיים, לא תקנה???

**מרקוביץ שליט"א:** האלוקים יודע טוב מאוד היכן האדם נמצא, אלא מה, השאלה היא - **לאן הגעת?** תראה מה קרה, משהו נפרד מהאישיות שלך, היית במצב של בצלמו כדמותו - מלאכי השרת תוהים ולא יודעים את מי לעבוד... [לא חלילה מחמת דמיון פיזי...]. והנה אדם הראשון מסתתר! ומדוע? והרי הגגנת נאווה לימדה אותנו שמלוא כל הארץ כבוד... ה' כאן ה' שם ה' בכל מקום בגן... וכי האדם הראשון לא ידע זאת? אם כן, בואו ונקבל קצת מידע אמיתי על נפש האדם, ומי אם לא מאשר **מורנו הרב** - בהצלחה!

### אל תתחבא מעצמך...

האדם הראשון הסתתר, ולא מהקב"ה... האדם הראשון הסתתר - מעצמו! **מסביר הרב** - החטא הגדול הוא לא העבירה! החטא האמיתי מגיע אח"כ... אדם הראשון, מסביר הרב, ירד בדרגת הדבקות בה' לא כתוצאה מן החטא! להיפך, אם האדם הראשון היה עומד מיד ולוקח אחריות ואומר את המילה "טעיתי!" הכל היה נראה אחרת...

נבאר זאת יותר לעומק - כשבורחים מהאחריות, איפה שהוא נפגמת! לברוח ולהסתתר הוא סוג של פגימה באמת! "ודברך מלכנו **אמת** וקיים לעד" אם אדם הראשון מתחיל לשקר - משהו בדבקות הלך... אתה כבר לא בצלמו כדמותו - זה העונש! הגירוש מגן עדן זוהי התוצאה - המקום לא יכול לסבול שקר! חברים, אנחנו נשלחנו לתקן! לקבץ את כל נשמות ישראל מזמן אברהם אבינו ועד היום ולקבל נשמה אחת! נשמת אדם הראשון שלפני החטא. נשמע עמוק מידי? בא ננסה להסביר...

### לפעמים צריך לצעוק ד-י...

יש יום אחד בשנה שהקב"ה אומר בראתי ביום הזה את האדם, אותך, בואו ונתקרב! בואו ונעשה אדם! אליהו, אסף, איציק, אתם באים ביחד לחדש את הקשר...? בכל הקרבנות נאמר "**והבאתם** עולה..." בראש השנה הנוסח שונה, פה כבר נאמר "**ועשיתם** עולה" - עושים ביחד. אומר ר' חיים זלובסקי: העולם נידון בפסח, בסוכות ובשבועות. ומה הקרבן שמביאים בכל חג? **בשבועות** נידונים על פירות האילן, ומה האדם נותן - שתי הלחם [לפי דעה אחת חיטה היה העץ שבו חטא אדם הראשון], בסוכות העולם נידון על המים, ומה האדם מביא - ניסוך המים. בראש השנה האדם עצמו נידון, מה היה צריך להקריב? התשובה: אדם!... ובכל זאת, מה באמת עושים? תמליכוני עליכם! כך יוצרים אדם! כשהאדם ממליך את הריבונו של עולם הוא מתקן את החטא, הוא מתקן עולם במלכות שדי, כשהאדם מוותר על משהו שקשה לו, כשהוא לוקח אחריות אמיתית על מעשיו, הוא בעצם מתנתק מהאדם הישן והחסר ובורא ומחדש אדם טהור ונעלה הרבה יותר. התביעה על אדם הראשון הייתה, למה לא אמרת די!!! כשאתה ממליך את הבורא ביומיום שלך, כשאתה אומר לשקר די! תפסיק למכור לי סיפורי



גדי שאולוביץ הוא היהלום של חברת "מזגני הזהב". הוא אוהב ואהוד על צוות העובדים, ולא פעם אם קורה חלילה וישנו איזה פיצוץ בין העובדים, משהו שמגביר את הלהבות ומעלה את החום למרות המזגנים האיכותיים המותקנים במשרד כיאה לחברת מזגנים מובילה, כאן נכנס גדי לתמונה, הוא לא נח ולא שוקט עד שההדורים מתיישרים, וצמד האיובים שעד לפני שעה קלה רצו לטרוף האחד את רעהו יוצאים מחובקים (בעידן שלפני הקורונה) ומרוצים.

כזה הוא גדי, אבל רק מתי מעט יודעים שהשפעתו של גדי רחבה הרבה יותר, ודווקא השנה בערב השקת כוסית לרגל השנה החדשה החליט אורי יסעור מנכ"ל החברה לספר לעשרות העובדים היכן הוא נפגש באישיותו המיוחדת של גדי: היה זה בחניון המפעל לפני כ-17 שנה" פותח אורי את סיפורו "גדי שהיה עובד חדש באותם ימים לא הכיר אותי, ובוודאי לא ידע כי אני הוא המנכ"ל של מפעל הענק. יום אחד אני רואה אותו רושם פרטים ומניח במגב הרכב של האוד השומר החביב "סליחה חבר" נכתב בראש הדף, "גרמתי לך שריטה קטנה בטמבון הרכב, אנא צור איתי קשר ומה שצריך לשלם אני אשלם!" ואז אני לתומי שואל אותו "מי אמר שאתה הוא האיש ולא החניה האלכסונית שבחר בעל הסובארו המקרטעת, וחסם חצי מהמעבר?" ואז הגיעה התשובה הניצחת "**אחריות!** אותי לימד הרב שלי שמי שלוקח אחריות, וגם כשיש ספק אם הוא טעה הוא מודה - הוא יצליח בכל תחום בחיים..." המשפט הזה שינה לי את החיים בכל המובנים.

לא פלא שמהר מאוד הוא הפך לג'ינגל הרשמי של החברה, ומאז עובדים יקרים כל מי שיחייג \*4324 ישמע את הג'ינגל "חברת מזגני הזהב לוקחים אחריות בשירות ואמינות..."

בעוד שבוע גם אנחנו נקבל הזדמנות חדשה לקחת **אחריות!** עם טיפ-טיפה של התבוננות אנחנו יכולים לעשות את זה - ההצלחה תלויה בנו! השבוע החשוב בשנה נמצא מעבר לדלת, אבל לא נזניח גם את פרשת השבוע - ניצבים וילך - יוצאים לדרך!

### מחבואים זה משחק נחמד אבל לא בחיים האמיתיים...

**המקום** - גן עדן הקדמון. רק שעתים וחצי חלפו מאז הושלמה בריאת העולם בבריאת האדם הראשון! מלאכי השרת מסננים יין וצולים בשר לבחיר הבריאה, ואדם הראשון עולה ויורד מהעולמות העליונים בדיוק כמו שאנחנו עולים ויורדים עם הקניות מהאוטו לבית. הדבקות הייתה אדירה, השראת השכינה על האדם גרמה למלאכים להשתחוות אליו, עוצמה רוחנית מהלכת, ואז זה קרה: עם כל הכוונות הטובות של אדם הראשון לאכול מעץ הדעת "למען שמו באהבה", הדבר התפרש כחטא הראשון בהסטוריה! ולפתע נשמעה הקריאה המדהדת בכל העולם אל אדם הראשון "**איכה??**" איפה אתה נמצא? מבאר **מורנו ורבנו הרב יוסף**

סרק - יש פה מלך עם מתכון חיים אמיתי, די עזוב אותי כבר... זה נקרא לתקן עולם במלכות שדי! זוהי מהותו של ראש השנה.

### א' או י"א זה תלוי בך...

זהו החיבור גם לפרשת השבוע "אתם ניצבים היום כולכם..." תעמוד ניצב! תיהנה מהשליחות שלך... מצד אחד להמליך את המלך זה לשדר לעולם ששום דבר לא תלוי בך, יש פה מלך, והוא שולט והוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים... אלא מה, מצד שני הכל תלוי בך - בראש השנה יש יום דין - יום שבו דנים בשמים האם להעניק לך תפקיד של כיתה א' או של כיתה י"א... השאלה מה רמת השאיפות שלך... כמה מילים על תפקידנו ביום המיוחד, חברים לא לזוז - בבקשה!

### מזל טוב נולד לנו עולם...

העולם, מבאר הרב, לא נידון על מצוות ועבירות בתור שכר ועונש... זה לא הזמן... היום הרת עולם... היום הקב"ה מוליד מציאות חדשה לעולם! הבורא דן אותך ביחס לתפקיד שלך - מטרתך היא "לעת נעשה בחפצו כל" לעשות את חפצו, את רצונו - התוצאה "אזי מלך שמו נקרא!" בזכותך יהיו עוד ועוד אנשים שיבינו כי אני הוא מלך העולם! אתה מקבל תפקיד להמליך אותי "כתר יתנו לך... מלאכים המוני מעלה, עם עמך ישראל המתקבצים פה מטה, יחד כולם קדושה..." תבין, אתה מסתובב פה עם אנשים שנראים כמוך, אבל אתה יהודי יקר חי חיי אצילות - אתה מלאך... אלא מה? האדם הולך בתחושה שהתפקיד הזה גדול עליו בכמה מידות, 'אני???' איך אחד כמוני, עם כל הנזקים שיצאתי פה, יכול לזכות לתפקיד הנכבד לקדש את שמו של הבורא בעולם?...

התשובה - בפסוק מפרשנו: "כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלות היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים היא לאמור מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו את הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד" על איזו מצווה מדובר? אומרים חז"ל - מצוות התשובה!

אחת המצוות החשובות והמעניינות ביותר...

### סלח לי, אתה מנע אולי ל...ירח???

מה היא ההמצאה הטובה ביותר לאנושות? המטוס? הטלפון? המחשב? קבלו את הפטנט המבריק ביותר, פטנט התשובה! אני נותן לכם היום הזדמנות אדירה, ועוד כמעט בלי מאמץ, קרוב אליך הדבר מאוד! פשוט וקל! נתאר לעצמנו אדם עם השגעונות שלו, עשה מה שעשה, אך כעת הוא מתחרט ומקבל על עצמו: מהיום לא! זהו, סיימתי עם השטויות, ופתאום זה קורה - איפוס כללי למערכת - הכל נמחק! הגמרא לומדת מפסוקים אלו שגם אם מצוות התשובה הייתה נמצאת בשמים מחוץ לאטמוספירה היה שווה לך לעצור טרמפים בנאס"א כדי להגיע אליה... וגם אם מיקומה היה במעמקי האוקיינוס היינו צריכים לארגן סנפירים ושנורק'ל ולצלול עמוק עמוק עד שנמצאנה. והתמיהה זועקת: הרי

פשט הפסוק הוא שזה קרוב אליך מאד ולכן אין לך שום תירוץ התחמקות, אז איך הבינה הגמרא מכאן שאם היא אכן היתה רחוקה היית מחוייב לעשות הכל כדי להגיע אליה? מבאר בעל חידושי הרי"ם שאכן קרוב ורחוק הם מושגים יחסיים. אדם שבאמת רוצה לקנות קרבה לבורא, אדם שחי את ה- "ואתם הדבקים בה" אלוהים חיים כולכם היום", שמבין שאין כל טעם וריח בחיים אחרים, אזי 'קטן עליו' גם קפיצה לשמיים... אפשר לראות זאת באנשים שבאמצע חייהם גילו את האמת, לפתע הם מרגישים שנפתחות בפניהם דלתות רוחניות, לא של אולם אלא של אצטדיון, למרות התהום העמוק בו הם היו, הם מזנקים במהירות ומגיעים לדרגות שמיימיות גבוהות. אין זה פלא לפגוש בלב בת-ים יהודי שזכה ע"י רצון של ברזל להשיב טובה על המתנה שה' מוכן לקבל אותו בחזרה, יהודי עם אור על הפנים שכמותו לא תמצא גם בשכונותיה הוותיקות של ירושלים...

### תפוח בדבש? דביקי מתוק...

העולם בימינו הוא על סף פשיטת רגל, כל רגע נוחת על המדף עוד איזה חטיף שמתיימר לשנות לכם את החיים, טעם-חיים חדש... אבל אנחנו יודעים טוב מאוד איפה מרגישים את טעמם האמיתי של החיים, "אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם", מה המטרה? כשאתה ממליכים אתם מרוויחים דבקות! "העידותי בכס... החיים והמוות נתתי לפניך... ובחרת בחיים! למען תחיה! לאהבה את ה' אלוהיך" המטרה? לאהוב! דבקות, לשמוע בקולו ולדבקה בו! אוכלים תפוח בדבש, הדבש מתוק מאוד אבל גם דביק, אתה רוצה להרגיש את המתקיות - תדבק בו, תתקרב אליו, תרגיש בן של מלך!

### יוסף השתחרר ביום הזה וגם אתה יכול...

ראש השנה היה היום בו יצא יוסף הצדיק יצא מבית האסורים, מהו המסר מזה בשבילנו? מבאר מורנו הרב נפלא: יוסף עומד מול פרעה, כל מילה לא במקום מיד מורידים את ראשו. פרעה עצבני ומתוח, והנה הנסיך הישראלי, אסיר מספר 653241, מנחית בארמון המלך הכפרני את המילה שאמורה לגרום לטמפרטורת הגוף של השליט המצרי לרתוח מרוב עצבים "בלעדי!" אני לא קיים, לא מבין בחלומות, אתה יודע מי מבין? - מי? מי? שואל פרעה, עונה הנסיך "אלוקים!" להגיד לפרעה אלוהים, זה לא פחות מלשחק באש ליד מיכל גז... אבל האמת היא שלא אש ולא סיפורים, אין כח לפרעה ואין כח לחמאס ואין כח לאיראן ואין כח לקורונה... יש את האין עוד מלבדו... זה ראש השנה, כך יוצאים מבית האסורים! עומדים בראש השנה ולא כועסים ולא מתמרמרים, פשוט פשוט נרגעים וממליכים! שנזכה לטעם החיים האמיתי, שנזכה לחיות באמת, "ואתם הדבקים בה" אלוהים חיים כולכם היום!" היום זהו יום השנה שמיועד - לך!!

שבת שלום  
רן אהרון בן ישעיה

## אלוקים כאן, לידך, רק תבקש...

הזה... אפילו עם כבלים לא הניע... 'היי היי, איפה איפה האמונה?...' אנחנו מגיעים לרכב ואז הוא אומר "קדימה, תניע!" אני מסובב את הסוויץ' - לא מניע... 5, 6, 10 פעמים - שום דבר... ואז אני שומע אותו ממלמל, שיהיה בריא... ופתאום הוא אומר "קום, תן לי להניע, מה הקוד?"... 3215 [מס' בדוי...] והנה הוא מתחיל לומר "בורא העולם! היהודי בעל הרכב, חברי הטוב, חזר עכשיו מ-4 שעות של לימוד התורה בכולל, ועכשיו הוא הולך בסה"כ ללמד את תורתך, ואתה? אתה הרי כל-יכול! אז אנא ה', תניע לו את הרכב!"... שלוש ארבע ו... הרכב מונע! חברים! אלוהים בשמים, אך אנחנו צריכים להרגיש שהוא גם פה איתנו בארץ. אשריך הרב אפרים! אשריך! לימדתני מהי אמונה תמימה!

## סיפור השבוע

"אני 5 דקות מגיע" מודיע לי הרב אפרים. כל יום בשעה זו אנחנו נוסעים ומתחילים את סדר צהריים בכולל ביישוב הסמוך לשכונתנו. עד שהוא מגיע אני מנסה להתניע... הפלא ופלא - הרכב לא מתניע... והנה עוצר לי יהודי ואומר "מה הבעיה? אתה צריך כבלים?" אמרתי לו שעל פניו נראה שכן. טוב, אנחנו מנסים עם הכבלים להתניע, והרכב לא נע ולא זז... עם כבלים, בלי כבלים - שום דבר! הרב אפרים, שבינתיים כבר הגיע, אמר "לא התניע כי לא ביקשת מכל הלב..." אמרתי לו עזוב אותך, בוא נצעד ברגל ובחזור טרמפים וה' יעזור... סוף הסדר, ואני 'שופך' לרב אפרים את אשר בליבי "וואי וואי, אני צריך למסור שיעור בהר נוף [נסיעה של חצי שעה] בשעה 19:00, ומה אני עושה?" אומר לי הרב אפרים "עזוב, תבקש מהקב"ה והרכב ידלק!" ואני בליבי אומר 'מה הוא מבין במכוניות הצדיק

### לע"נ נעימה בת רוזה

### להצלחת ידידי תומר צ'רנה ובני ביתו

לתרומות, הקדשות, לקבלת העלון במייל וכן לחלוקה באזור המגורים: 052-7680962 neraharon1@gmail.com  
לשמיעת שיעורי מורנו הרב יוסף מרקוביץ חייגו לקול הלשון - 03-6171111 ובזיהוי קולי לומר את שם הרב  
וכן לשמיעת שיעורי הרב רן אהרון בן ישעיה (קול הלשון) חייגו 073-3211786 שלוחה 11