

# "נקודה טובה מאס ישראל" מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

(גיליון מספר 47 שנת תש"ף גיליון "ניצבים-וילך" - כג' אלול תש"ף, 12 לספטמבר 2020)

לע"נ אמו"ר ר' יוסף-חיים ב"ר יעקב רוט ז"ל

ב"ה

## **"נקודה טובה" לפרשת "ניצבים-וילך" - ברית עולם**

**חווה או עיסקה**, הם תוצאה של מפגש צרכים ואינטרסים קצר, של רווח ושל כדאיות לשני הצדדים.

והנה להפתעתנו הרבה, עולם ניהול הפרוייקטים האמריקאי הקשוח, החליט לא להסתכל על כל עיסקאות הרכש רק "דרך החור שבגרוש" (לא איכפת לי שהספק יפסיד, העיקר שאני ארוויח...), אלא הוביל קו של טיפוח מערכות יחסים הוגנות וארוכות טווח עם ספקים וקבלני משנה, כדי להבטיח אספקת רכיבים איכותיים וזמינים. וזאת, תוך שהוא מוכן לשלם לספק מחיר גבוה יותר ואף להשתתף איתו בהוצאות פיתוח המוצרים ותשתיות היצור שלו, כדי ליהנות **יחד** מן הפירות של המאמץ המשותף.

כך הפכו מערכות יחסים עסקיות קצרות טווח של חוזים ומכרזים, **לשיתופי פעולה אסטרטגיים ולבריתות** בין חברות שונות. מהלך שלאורך השנים, הוכיח את עצמו שוב ושוב.

פרשת השבוע שלנו - פרשת **ניצבים**, נאמרה ביום מותו של משה רבנו. פרשה בה משה מכנס את העם ומחדש שוב את ה**ברית** בין הקב"ה ובין עם ישראל.

זו לא עיסקת כדאיות של קיום מצוות בתמורה לנדל"ן של ארץ ישראל, אלא מערכת של **ברית עולם** - "למען הקים אתך היום לו **לעם** והוא יהיה לך **לאלהים**..." (דברים כט, יב). עם ואלוקיו. חיים בארץ המובטחת, בהתאם לאידאליים האלוקיים. יעוד של עם החי בארצו ומהווה "אור לגויים" בכל הליכותיו.

ברית עולם, עם הדור הזה ועם כל הדורות הבאים. ברית עולם מוחלטת וסופית, שאיננה מוגבלת בזמן. ברית שהיא ההמשך של ברית אברהם וברית חורב (מתן תורה). ברית הארץ וברית המילה (בראשית יז).

ברית שיש לה היבט כללי - **לעם** על כל מעמדותיו ומגזריו, אבל גם היבט פרטי לכל אחד ואחד - **מעשה הברית** - ברית המילה, **אות הברית** בבשרנו וחיוב להתנהגות אישית ראויה.

ברית שיש בה גם **התקשרות של האדם עם אלוקיו** וגם התחדשות. גם יעוד וגם גורל.

ברית המחייבת כל אחד ואחד להרגיש כשותפו של הקב"ה למעשה בראשית, לקיומו של העולם ולהפיכתו של העולם למקום טוב יותר.

ברית שיש לה עדים - השמים והארץ, הנותנים את שפע טובם ופריחתם בברכת ה', למי ששומר ומקיים אותה (דברים לב, א במפרשים).

ברית אלוקית, המכתיבה את ה"עשה" וה"לא תעשה", את האסור והמותר, את הרצוי ואת ה"בדיעבד", בחיי האדם מול עצמו, חבריו, קהילתו ועמו. בביתו, בעבודתו ובמסחרו.

## "נקודה טובה מאס ישראלי" מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

במעמד הברכה והקללה בין הר גריזים והר עיבל - מעמד שהוא חלק מן הברית (בפרשה הקודמת - פרשת כי תבא), אמר משה רבנו לעם: "בְּרוּךְ אֲשֶׁר יָקִים אֶת דְּבַר הַתּוֹרָה הַזֹּאת לַעֲשׂוֹת אוֹתָם" (על פי חז"ל, שלכל "ארור", קדמה ברכה).

ביטוי זה מסביר לנו, כי דברי התורה אינם רעיונות פורחים באויר, אלא הנחיות מעשיות שיש להקים אותן, לקיים אותן ולעשות אותן, בכל שטחי החיים. בבית, בכיכרות ובשווקים.

ביטוי המזמין ומחייב כל אחד מאיתנו להרגיש **שותף לברית** בין העם לאלוקיו. לקחת אחריות וליישם את הדברים בחייו, בחיי משפחתו וקהילתו ובחיי העם והארץ, **כל אחד לפי כוחו ויכולתו**.

אריק איינשטיין בשירו הידוע **יושב על הגדר** (מילים: אריק איינשטיין, לחן: יצחק קלפטר), מתאר אדם היושב על הגדר כצופה מן הצד ומביט על העולם, בלי אחריות ובלי מחוייבות, כשהוא "מנותק" ועוטר את עצמו במסך עשן, המבדיל בינו לבין המציאות...

**יושב על הגדר**

**רגל פה, רגל שם....**

**מביט לפה, מציץ לשם**

**קורא עתון שומע חדשות בזמן,**

**עוטר את עצמו במסך עשן.**

אפשר לומר שפרשתנו היא קריאה לכל אדם **לרדת מן הגדר**. לצאת מן ה"פוזיציה" (עמדה) של צופה, ולקחת חלק במאמץ האישי והלאומי של הקמת ויישום דברי התורה, בחיי המעשה ולהפוך את העולם למקום טוב יותר. לצאת מן העמדה של **הם ואני** ולעבור לחשוב על "אנחנו".

והדברים הללו יפים במיוחד בימים אלה של חודש אלול, ערב ראש השנה, ימים של חשבון נפש, של התחדשות ושל התקדשות.

**ברצוני לבקש מכם קוראי היקרים להרבות תפילה תורה ומעשים טובים, לזכות בְּנֵי - יצחק אבינועם בן אביגיל פרומה רייזל, הזקוק לרפואה שלמה, במהרה. תודה.**

**ממכת שבת fe זומ,**

**נה טובה וכתובה וחתימה טובה**

**משה רוט**

לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה (במייל ו/או בווטסאפ), ניתן לפנות למייל: [rothmoshe@gmail.com](mailto:rothmoshe@gmail.com)

ארכיון "נקודה טובה": [http://www.pirsuma.com/nekuda\\_tova](http://www.pirsuma.com/nekuda_tova)

נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.

יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל. **אהבת? הפץ בין חבריך.**