



בס"ד "אין עוד מלבדו!" "ברוך פודה ומציל-ברוך שמו!" "אין סוף תודות-לאין סוף ברוך הוא"!!! הללויה!

"והאמת והשלום אהבו..."

עלון זה כולו קודש גם להצלחת חתן הבר מצווה הנעים והנפלא חמד בחורים אשר עדין לגאון ולתפארת ישראל ציון יזדי הי"ו יהי רצון שיזכה ויעלה מעלה מעלה בתורה ויראת שמים ונזכה ליהנות ולהתבשם מאור תורתו ומידותיו התרומיות ויזכו הוריו האהובים לרוות ממנו ומאחיו ואחיותיו שפע של נחת ואושר בקדושה מתוך תורה וגדולה במקום אחד אמן!
ממני: מוקירכם ואוהבכם בלב ונפש משה יזדי.

982 1184

אדבת ישיר אכל

לקח פרשת 'כי-תבוא' תש"ף לכך נקראים הם 'עיני העדה'!

להתפלל עליו ושכחתי את שמו, וככל שהשתדלתי להיזכר בשמו, לא עלה בידי, ומזה אני חושש".
ביום ההוא, יום ט"ו בשבט ה'תרפ"ה, לעת ערב, סמוך לבין השמשות, כשישב הצדיק רבינו אברהם ועסק בתורה לאור הנר, חש לפתע בחשכה גדולה. לרגע היה נדמה לו שכיבו את הנר ושאל את אחותו: "למה כבית את הנר"? אחותו השיבה: "לא כיביתי ואף לא נגעתי בנר כלל. הוא דולק כדרכו ומאיר יפה".
רבי אברהם העביר את ידיו על עיניו ואמר לה: "דעי לך כי זה סימן שברגע זה, בעוונותינו הרבים, נשבה ארון האלוקים ונלקח לבית עולמו הרב שלמה לניאדו. אך את אל תוציאי מפני דבר לשום אדם".

וכן היה, כי אחרי שעה לערך עברה השמועה כי נפטר הרב שלמה לניאדו ברגע ההוא שהרגיש רבי אברהם. בשנים שלאחר מכן, ביום ט"ו בשבט, במשך 3 שנים, שנה אחר שנה, נפטרו הרב אברהם הכהן, הרב יצחק שרבאני, והגביר החסיד הרב ניסים נחום. זכותם תגן עלינו.
המקובל רבי אהרן הררי רפול (אחיו של רבי אברהם רפול) ערך תיקון לנשמת הנפטר. בסוף התיקון ניגש בחשאי לנפטר והניח מכתב בתוך כף ידו של רבי ניסים, בו כתב בקשה לעורר את זכותם של שלושה צדיקים ששמו חיים: המהר"ח-הרב רבי חיים יוטאל, רבי חיים מוספיא, ומרן החיד"א, הרב חיים יוסף דוד אזולאי זכר צדיקים לברכה, במכתב הוסיף וביקש מרבי ניסים נחום להגיש את המכתב לבית דין של מעלה ולבקשם שיסירו את חרון האף הגדול הזה מעל הישיבה הקדושה, שטובי רבניה נעקרו.
רבי רפאל ענתבי שהתגורר בצפת והיה מידידי הגביר הגיע



ראש הישיבה הראשון הרב שלמה לניאדו זיע"א בתפילתו ביכותל המערבי.

באחד מימי השבעה נחם את בני המשפחה וסיפר שרבי ניסים נחום נגלה אליו בחלום ואמר לו לברר לחברים כי מסר את המכתב לבית דין של מעלה ומעתה לא יהיה עוד שוד ושבר בגבולינו.
בני הבית לא הבינו באיזה מכתב מדובר עד שרבי אהרן הררי רפול שהיה נוכח במקום גילה להם שהניח ביד הנפטר מכתב לבקשת רחמים. ותהילות לאל שהתבטלה הגזירה. ומאז ועד היום נוהגים בישיבת "פורת יוסף" לערוך בכל שנה ביום ט"ו בשבט את סדר 'תענית דיבור' ולקרוא את כל ספר התהילים שלוש פעמים.

זוהי מקצת מעלתם וכוחם הנפלאים של חכמי ישראל אשר רק על פיהם וכפי רצונם פועל ה' יתברך בעולמנו ומפיהם אנחנו חיים ולכך נקראים הם בתורתנו 'עיני העדה' כיון שהם מאור עינינו ועל פיהם ישק דבר בעליונים ובתחתונים. ה' יזכנו להוקיר ולכבד ולהידבק בחכמי הדור ונזכה לאורם לקבל פני משיח צדקנו במהירה בימינו אמן ואמן!!!

בברכת הללויה,

שבת שלום ישועות מקיפות וכל טוב
משה יזדי.

על הפסוק בפרשתנו: "גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם ל-ה-ן-ה עליך" שאלו חכמנו זיכרונם לברכה: "מהי המכה הקשה שלא כתובה בספר התורה? וענו: "זאת פטירת הצדיקים". זאת מכה שלא כתובה בתורה. זאת אומרת: פטירת הצדיקים היא המכה הקשה ביותר. היות וכל זמן שהצדיקים קיימים עומדים הם בפרץ ומבטלים את הגזירות הקשות מעל עם ישראל.
זהו שאמר הנביא ישעיהו: "כי מפני הרעה נאסף הצדיק" [וי.א].
דהיינו: כשעם ישראל מרבים להרע ונחוש הקדוש ברוך הוא בהחלטתו להביא עליהם רעה, לוקח הוא לפני כן את הצדיק מן העולם כדי שהוא [הצדיק] לא יגזור לבטל את הגזירה.
לפני שאכתוב מעשה מדהים שאירע עם חכמי "פורת יוסף" אקדים: לכל אורך הדורות הבינו רבותינו שאין מקרה בעולם, ובכל מאורע שאירע עימם או בסביבתם, ראו בכך אות מן השמים. כפי שמובא: רבי יוחנן וריש לקיש ביקשו לרדת לבבל כדי להקביל את פני שמואל וללמוד תורה מפיו. בדרכם חלפו ליד תלמוד תורה ושמעו את הנערים משננים את הפסוק "ושמואל מת" (שמואל א' כ"ח, ג'), מיד הבינו שחבל להם להמשיך בדרכם כיוון ששמואל נפטר. כיוונו את השעה, ולאחר מכן נודע להם שנפטר באותה שעה (ירושלמי, שבת סוף פ"ו).
עוד למדנו: רב יונה ורבי יוסף ביקשו לבקר את רבי אחא שחלה. חששו שמא איחרו את השעה, והנה שמעו אישה ששאלה את חברתה: "כבה הנר"? ושכנתה השיבה: "לא כבה ולא יכבה נר ישראל". מכך הבינו שימצאוהו בחיים וכך היה (ירושלמי שם).
הוא אשר אמרנו: תמיד ידעו חכמנו לפרש אף את שיחת החולין שהגיעה לאוזנם כרמו מהשמים לתועלתם.

עד כמה? ובמה דברים אמורים?
בחודש שבט שבשנת ה'תרפ"ה חלה צדיק יסוד העולם הרב שלמה לניאדו זיע"א ראש הישיבה הראשון של ישיבת "פורת יוסף" ששכנה בעיר העתיקה. מחלתו היתה פתאומית, וטרם פשטה הידיעה בדבר חוליו.
המקובל הא-לוהי חכם אברהם חיים עדס זיע"א נס את שנתו העריבה ביום שבת, י"ד בשבט, ולפתע בעודו רדום אמר בקול רם: "רבי שלמה לניאדו חולה".
אחותו של רבי אברהם שהיתה נוכחת בבית שמעה מילים אלו שיצאו מפי אחיה הצדיק בשנתו. כשהתעורר שאלה אותו: "כבודו זוכר מה אמר בשנתו"? "כן" ענה לה והוסיף: "אמרתי כך וכך בחלומי והלוואי שיהיו דברים בטלים".
במוצאי שבת התפרסמה השמועה שהרב שלמה לניאדו חולה, ומצבו קשה מאד.
ביום ראשון לפנות ערב הגיע הרב יוסף טאויל הכהן זיע"א לביתו של רבי אברהם, כדי לבקש ממנו שיתפלל לרפואת אשתו שחלתה והיא בסכנת חיים. רבי אברהם התפלל מיד לרפואתה, ואף הבטיח לרבי יוסף שהיא תחיה.
לאחר מכן הוסיף רבי אברהם ואמר: "דע לך נאמנה, כי כמו שאמרתי לך, אשתך תחיה לחיים טובים ולשלום, אך חושש אני מאד לחייו של הרב שלמה לניאדו". רבי יוסף שאל את רבי אברהם: "מניין לכבודו זאת"? אין זאת אלא שכבודו נביא! ענה רבי אברהם ואמר: "איני נביא, אך הרגשתי זאת בתפילתי, בהיותי בתוך התפילה בברכת 'רפאנו', רציתי

בס"ד "אין עוד מלבדו"! "ברוך פודה ומציל-ברוך שמו"!! "אין סוף תודות-לאין סוף ברוך הוא"!! "הללויה"!

לתיאום שיחת יעוץ טלפונית עם כבוד הרב משה יזדי שליט"א,
לשלום בית, לזיווג, לפרנסה בריווח, לחינוך ילדים ובכל מישורי החיים
חייגו: 02-625-23-23 או בפקס: 052-890-80-65



עשה לך רב

שאלה: לכבוד הרב היקר שלום וברכה!

אנחנו זוג נשוי אשר חיים ברוך ה' באושר.
לפני כשלושה חודשים חנן אותנו ה' בבן שלישי לשמחת משפחתנו המורחבת. ימים ספורים לאחר הברית מילה התלוננה אשתי על מחושי ראש קשים שהתפתחו לחולשה כללית בכל הגוף.
כל הבדיקות הן בקופת חולים והן בבית חולים ברוך ה' תקינות לחלוטין. אך יחד עם זאת, הכאבים והחולשה לא חלפו כלל וכלל. לא ידענו את נפשנו מרוב צער. הורי והוריה נרתמו גם הם לעזור וביררו על טובי הרופאים ואף שילמו סכומים נכבדים מכיסם אך כל מאמצנו עלו בתוהו. אשתי היקרה שוכבת כאובה וחלשה במשך רוב שעות היממה. אין לה חשק לכלום.
חברים ובני משפחה רבים אמרו לי שזהו 'דיכאון לאחר לידה'. גם הרופאים הסכימו לכך כשהעליתי השערה זאת בפניהם. אחד הרופאים הציע לתת לה כדורים נוגדי דיכאון על בסיס יום יומי. הוריה חוששים מכך מאד שמא תהא היא תלויה בכדורים אלה, ולכן אינם מעוניינים שאתן לה את הכדורים. לאחרונה כיון שעסוק אני בכך מאד יוצא לי לשמוע על הרבה נשים שלקו ב'דיכאון לאחר לידה'. לצערי שמעתי גם על שני מקרי התאבדות בגלל 'דיכאון שאחרי לידה'. ה' ישמרנו ויצילנו.
ברצוני לשאול: מהם התסמינים לדיכאון אחר לידה? איך אפשר למנוע מלהגיע לכך? ועתה שהגענו לכך איך מתגברים על כך?
בתודה מראש: בעל ואבא מותש וכאוב מאד.

תשובה: ידידי היקר!

א. בדורות שקדמו לנו הן הנשים והן הגברים היו חזקים, בריאים וחסונים, והחשוב מכל: שמחים. השמחה מהווה מקור אנרגיה תמידי ואין סופי, ובכוחה לחזק את בריאות האדם ולסלק ממנו ואף מעליו כל חולי וכל מחלה המאיימים לפגוע בו.
ב. בדורנו אנו ירדה חולשה גדולה לעולם, וגם הבריאות נפגעת היא מאד מהמאכלים הטעימים ואינם בריאים.
טבעו של כל אדם לאכול כל דבר שמתאוה הוא אליו ללא שום שיקול עד כמה מועיל או מזיק מאכל זה לבריאותו.
ג. דאגות וטרדות החיים פוגעות הן קשות בשמחת חיינו. הרבה מאד אנשים אין להם חשק ולא רצון לשמוע שירים שהיו חביבים עליהם בעבר. מירוץ החיים הרצוף בדאגות הסיר מסדר היום כל פרט שיש בו כדי להבריא את גופנו ולחזק את נפשנו.
ד. למרות המגרעות הללו עדיין יכול גופנו לשרוד בכוח המערכת החיסונית שחנן אותנו הבורא. כך שגם אם מזלזלים אנחנו בבריאות גופנו, הרי שכל זמן שנפשנו חזקה ואיתנה יש בכוחה להגן על הגוף ולהדוף מלפניו כל פגע וכל מחלה.

כתוב בתורתנו הקדושה: "כי הדם הוא הנפש" כך שנפש בריאה עדות היא לדם בריא הזורם בגוף אשר ממגר הוא כל חולי וכל מחלה, והן הכדוריות האדומות והן הכדוריות הלבנות שבים ממלאות הן את תפקידן נאמנה לבריאות הגוף אשר הן זורמות בו.
ה. הגוף חלש הוא מהנפש. לכן גם גוף בריא וחסון אין בכוחו להועיל לנפש פגועה. שונה היא הנפש שבהיותה בריאה וחזקה יש בכוחה להשפיע ולהועיל לגוף גם אם הוא חלש ופגוע.
זוהי יסוד שיטת 'ריפוי דרך המחשבה' והצלחתה, שכיון שמפעיל החולה את מחשבתו ומשכנע את עצמו ללא שום ספק

שתוך שלושה ימים גופו יתרפא, אם אכן משוכנע הוא בכך באמת הרי שמחשבתו שמקורה בנפש גוברת היא על החולי שמקורו בגוף, ואז נאלץ הגוף לסלק מקרבו את החולי ולהגיע לריפוי מוחלט.

ו. בהסכמה שהעניק ראש הישיבה חכם בן ציון אבא שאול זיע"א לספר "רש"י ופירושו" שכתב הגאון האדיר הרב רפאל הלפרין זצ"ל העיד הוא וכתב: "הרב רפאל הלפרין בקי בכל השי"ס כמו שאני בקי באשרי יושבי ביתך". כח ריכוזו של הרב רפאל הלפרין היה מבעית ונפלא מכל הבנה אנושית.

בצעירותו זכה הרב רפאל הלפרין באליפות העולם באיגרוף. בספרו "זירת חיי" שכתב הוא בעקבות זכירתו, מתאר הוא את "קרב המחץ" מול אלוף גרמניה. מיד בתחילת ההיאבקות הנחית 'הגורילה הגרמנית' מכת אגרוף אדירה על הברך של האלוף הישראלי וריסק אותה לחלוטין. הרב הלפרין שכב שרוע בזירת האיגרוף ונאנק מכאבים. רופאים שהוזעקו אליו קבעו: "רק בעוד שלושה חודשים אולי תתאחה הברך".

הרב הלפרין גיחך וביקש לקבוע את המשך ההיאבקות ליום המחרת. האחראים על כך בזו לו בליבם אך לא יכלו לסרב לו. וכנסתי לחדרי שבמלון" כתב הרב הלפרין בספרו והוסיף: "ובריכוזי מחשבה נלהב וטוטאלי שיכנעתי את עצמי שעד מחר תחלים הברך ותתאחה לחלוטין". כמובן שהמחשבה השוכנת בנפש גברה על הריסוק של הברך שאינו אלא בגוף, ולמחרת קפץ הרב הלפרין לזירה-לפליאת הרופאים והצופים כולם- כשהוא חדור זעם ונקמה, ובעזרת ה' הביס את הגרמני וזכה באליפות העולם.

ז. לשאלתך ידידי היקר: 'דיכאון אחר לידה' מופיע כשנפשה של היולדת נפגעה. סיבות שונות ומגוונות לפגיעה בנפשה של היולדת, זה יכול להגיע מחוסר תשומת לב של הסובבים אותה, או מאמירת מילה שלא נעמה לאוזנה. גם יולדת 'חולת ניקיון' שאינה מספיקה לנקות את הבית בגלל הטיפול בתינוק עלולה ללקות בדיכאון. כל סיבה-אף הנראית לנו שטותית ביותר- נחשבת היא בעיני היולדת לעיקר הגדול ונפשה העדינה עלולה לכרוע תחת הנטל. נפשה ורגישותה של היולדת אינן צפויות כלל.

ח. הגיע אלי מדוכא שסיבת דיכאונו מחמת הדיכאון של אשתו לאחר לידתה. "שבעה חודשים כבר היא מדוכאת" בכה הלה וסיפר. לאחר ששמעתי את דבריה של היולדת התברר בוודאות שבעלה הוא סיבת דיכאונו, כיון שבכל יום היה נוהג הוא בבואו לביתו להחמיא לה ולהעניק לה הרגשה שהוא מושו חייו, וכשנולד התינוק זנח הוא את רגשותיה והתמקד באהבתו לתינוק. היא לא דיברה איתו על כך כיון שחששה מהמחשבה שהיא מקנאה בתינוק. ומעולם לא עלה בדעתו שמצטערת היא מהאהבה שמעניק הוא לתינוק. אך אישה היא אישה, ויולדת היא יולדת, ורגשות הן רגשות, ו'החוט המשולש' הזה תובע הרבה מאד אהבה, והרבה מאד תשומת לב, הרבה מעבר למידה המועטת או המרובה שכל המשפחה משתדלת ומעניקה ליולדת.

ט. לכן ידידי היקר!

כיון שרק אתה מכיר הכי טוב את אשתך, ורק אתה יודע מה חשוב לה ומה מפריע לה, אי לכך, עליך לעשות כהבנתה בכל העניינים, גם בעניין הנראה לך שטותי ביותר. כשאתה שוה בחברתה תרעיף עליה מילים שרוצה היא לשמוע.

כמו כן, כדאי מאד שתדאג לכך שחברותיה ובנות המשפחה האהובות עליה יגיעו לבקרה ולפרגן לה. ראוי ונכון שחוץ משעות מנוחתה יהיו אנשים בחברתה ובטוחני שאם תוסיף לכך תפילות לחיזוק נפשה הרי שתהליך החלמתה יהא מהיר ביותר ותזכו לחיים טובים ומאושרים בכל המישורים אמן ואמן.
י. שבת שלום ומבורך, ישועות מקיפות וכל טוב!!!

ראש השנה במלון מפואר בירושלים

* תפילות נלהבות!! * סעודות חג עשירות ומגוונות כיד המלך! * טרמפולינות ומשחקה לכל הגילאים!
* פינות ישיבה נוחות להנאת האורחים! * שיחות חיזוק מרוממות!!

חדרים מרווחים ומאובזרים עם אולם תפילה וחדר אוכל מפוארים וממוזגים. הרצאותיו המרתקות של כבוד הרב משה יזדי שליט"א יחדו אצל כולנו את עיצומם של ימים קדושים ונפלאים אלו ויאירו לנו את הדרך להיכתב לאלתר לחיים טובים ולשלום! כל זאת במחיר מוזל ביותר!!

פרטים והרשמה: 052-890-80-65.

בס"ד "אין עוד מלבדו"! "ברוך פודה ומציל-ברוך שמו"!! "אין סוף תודות-לאין סוף ברוך הוא"!!! 'הללויה'!



רבן של כל בני הגולה חכם עובדיה יוסף זיע"א

בתקופה בה כיהן מרן הראשון לציון, רבנו **עובדיה יוסף זיע"א**, כרב ראשי לישראל, פרצה מלחמת יום הכיפורים במלוא עוזה [בשנת תשל"ד], חללים רבים הפילה, ופצועים לרוב הותירה. ליבו הרחום של רבנו לא יכול היה לשאת זאת ונסע לבקר את החיילים ואת הפצועים בבתי החולים. לכל פצוע העניק רבנו ספר תהילים, ואחר כך הניח את ידיו הקדושות על ראש החולה וברכו בחמימות. בין הפצועים היה חייל שנכווה קשות בכל גופו ואיבד את מאור עיניו, לא עלינו. כשהגיע מרן מלכא לחדר זה ביקשוהו הרופאים לדלו ולעבור לחדר הבא באומרים: "בחדר זה שוכב חייל במצב קשה שכל גופו נשרף וקשה מאד לראותו בסיבולו". אדרבה, אמר מרן מלכא והוסיף: "דווקא בשל כך ברצוני להיכנס אליו ולעודדו". מרן הזדעזע ממראהו הנורא של החייל ומעיניו זלגו דמעות. כשאמרו לחייל שמרן נמצא בחדרו פרץ הוא בבכי וביקש: "אנא כבוד הרב! תברכני שאחזור לראות בעיני. אני יכול לשאת הכל אך בשום אופן לא אוכל לשאת את העיוורון". הדוקטור שהיה נוכח במקום רמו למרן שאין שום סיכוי לרפא את עיניו. מרן הביט בחייל ואמר: "בעולם הרפואה אולי אין סיכוי, אך בכוח תורתנו הקדושה יש הרבה מאד סיכויים!" ומיד אחז בידו של החייל ואמר לו: "**אני מבטיח לך שתוך ימים ספורים תחזור לראות באחת מעיניך ולאחר כיומיים תזכה ותראה גם בעיניך השניה**".

שמחה גדולה פשטה על פניו של החייל לשמע הבטחת מרן. וכהבטחת מרן כן היה. לאחר יומיים לתדהמת הכל פקח החייל את אחת מעיניו! הרופאים יצאו מכליהם והגדירו את התופעה הזאת נס! והנה בחלוף יומיים נוספים פקח החייל את עינו השניה, הרופאים שבמחלקה נדהמו מהנס הנוסף שהתרחש לנגד עיניהם ואמרו: "אין לכך שום הסבר מדעי, זהו נס משמים שרק כבוד הרב יכול לעשות".



רבן של כל בני הגולה חכם בן ציון אבא שאול זיע"א

לב אלמנה ארנין
בשנת האבל לפטירתו של רבי סעדיה לופז היה מגיע רבינו באופן קבוע לבית האלמנה. הוא והרבנית. לאחר דקות ספורות שהתיישב היה שולח את האלמנה והרבנית לשאת תפילה בכותל המערבי באומרו: "תפנקו את עצמכן בדרך". והוא עצמו היה נשאר עם היתומים הקטנים. רבנו היה שר להם ומשמח את ליבם ולאחר מכן היה משחק עימם ומשמחם מאד מאד. בכל חג היתה מגיעה האלמנה לביקור חג בבית רבנו אשר היה מושיבה בצד שולחנו וחולק לה כבוד מלכים עד שכל הנוכחים היו מתפעלים ומתפללים מאד. פעם חזר רבנו מברכת האילנות בבית שמש. במעמד זה השתתפו חכמי ורבני ישיבת "פורת יוסף", בדרכם חזרה לירושלים ביקש רבנו מהנהג לעבור דרך ביתו של הרב **יוסף בוסקילה זצ"ל**, רבה של בית שמש שנפטר באותה שנה. "הבה ונעלה לשמח את לב האלמנה" אמר רבנו לחכמי הישיבה. רבנו נקש קלות על הדלת וכשהורשה להיכנס, הבחין הוא באלמנה שיושבת לבדה בביתה. מיד פתח רבנו בדברי נחמה ומרגוע, עד שלפתע נעמד על רגליו והחל לשיר ולרקוד על רגל אחת. חכמי הישיבה הצטרפו לשירה והחלו לרקוד עימו לפי קצב הניגון. רבנו המשיך לקפוץ ולרקוד בכל כוחו עד שהאלמנה אמרה: "שנים רבות, גם לפני שבעלי נפטר, לא שמחתי כפי ששימחתי היום". לאחר שטעמו רבנו וחכמי הישיבה מתרכובת העוגיות שהגישה להם האלמנה, נענה רבנו ואמר: "איני זוכר מעולם שטעמתי טעם מיוחד כזה של עוגיות". האלמנה שמחה כל כך מדבריו עד שאמרה: "קיבלתי מכס כוח לעשות את ליל הסדר בשמחה, על אף שזאת השנה הראשונה שבה בעלי לא יהיה בשולחן הסדר". כשיצאו מביתה אמרו חכמי הישיבה לרבנו: "תודה לך שזיכיתנו במצווה יקרה ונפלאה שכזאת".

סיפור עונג שבת לשולחן השבת

"על ידי סיפורי מעשיות הצדיקים, מתעורר ומתלהב הלב בהתעוררות גדולה לה' יתברך"!! (ר' נחמן מברסלב זיע"א)

דודו של ראש הישיבה, הגאון הצדיק רבי **צדקה חוצין זיע"א** השקיע עבודה מאומצת כדי להבטיח את חינוכו של הדור הצעיר **בבגד** לתורה ולמצוות. הרב הקים תלמוד תורה מפואר, בו למדו למעלה מארבעת אלפים נערים. לשם הקמתו ייסד ועד פרנסים, אנשים בעלי ממון והשפעה, שתמכו במוסד ומימנו את החזקתו. אנשי הוועד היו, ברובם, אנשי חולין, ובשלב מסויים תבעו הם מרבי **צדקה חוצין** לבצע בתכנית הלימוד שינויים קלים. בוודאי תשמר המגמה התורנית והרוח הדתית, אבל יושם דגש חזק יותר על לימודי החול ועל התרבות הכללית. ההצעה נשמעה תמימה ובלתי מזיקה, ומצאה אוזן קשבת אצל כמה ממורי התלמוד תורה ורבים מההורים. קם רבי **צדקה חוצין** וקרא פסוק מפרשתינו: "**ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם ימין ושמאל**". ופירש כך: **לסור** פירושו אפילו בכלשהו, **במלוא נימה!** הוא התקומם נגדם, הרעיש עולמות, ארגן הפגנות מחאה כנגד היוזמה, כינס עצרות תפילה וגזר על בני עדתו להתענות ולומר קינות של תשעה באב! הלכו אנשי הוועד והלשינו עליו בפני השלטונות שהוא "בולס את הקידמה". השלטונות איימו במשפט, במאסר, ובעונשים חמורים. אך רבי **צדקה חוצין** לא חת מפניהם, לא נסוג לאחור ולא נבהל ונרתע, והמשיך במערכה באומץ לב עד שיצא הימנה כשידו על העליונה. וכשבאו ושאלוהו: "מה החרדה הגדולה אשר חרדת?!! הן אין אלו אלא שינויים קלים"?? ענה הוא: "אדם העומד בצומת דרכים וממשיך בדרך הנכונה, ורואה את חברו פונה בדרך השגויה, יודע הוא כי כל דרך רצופת טעויות מתחילה בצעד אחד בלבד בכיוון הלא נכון, וכשיסיים את צעדו הרי שימצא הוא את עצמו ביעד אחר..." ואמנם כל אותם רבים (ורבנים) אשר תמהו לפשר מלחמתו הבלתי מתפשרת, על מה יצא הקצף, מה נורא כל כך בהצעת הוועד? קיבלו את תשובתם בשנת תרפ"ו, עת עלה הרב זיע"א ארצה והוועד אכן השתלט על תלמוד התורה וחולל בו שינוי קל, ועוד שינוי קל, ועוד אחד, עד שלא עבר זמן רב והתלמוד תורה היה למוסד פורק עול מובהק ללא שום ריח של תורה...

או אז הבינו כמה צדק רבי **צדקה חוצין** בהתנגדותו לתת לעמי הארץ דריסת רגל בחינוך התורני הטהור!

בס"ד "אין עוד מלבדו"!! "ברוך פודה ומציל-ברוך שמו"!! "אין סוף תודות-לאין סוף ברוך הוא"!!! 'הללויה'!

תיקון לנשמות הנפטרים!!

ברוך ה' זכינו ובכל מוצאי שבת לומדים אנחנו בתורתו של "אור החיים הקדוש" על פרשת השבוע. שיעור ייחודי זה מסתובב הוא בבתייהם של כל אחד מהמשתתפים, ובכל שבוע מארח אחד החברים את כולם בביתו. לאחר השיעור מוזמנים כל החברים לסעודת "מלווה מלכה" [סעודה רביעית] עשירה ומוגונת מלווה בשירה וזמרה ובשמחה רבה כיד ה' הטובה עלינו. נקודת אור ייחודית מאירה ומאפיינת את יחודו וסגולתו של שיעור זה, כאשר לאחר השיעור ולפני הסעודה, עורכים כל המשתתפים, עשרות חברים, "תיקון לנפטרים" המובא בספר "קונטרס היחיילי". כל אדם רשאי להזמין תיקון נפלא זה עבור הוריו או שאר קרוביו וזכרונם לברכה, ובזכות לימוד התיקון מצילים את הנשמה מדינה של גיהנם, ואף הנשמות שזכו ושוכנות הן בגן עדן וזכות הן בזכות הלימוד לעלות ממדרגה למדרגה, וכראיה חותכת שהוטב להן מלימוד התיקון מופיעים הנפטר או הנפטרת בחלום כשהם נראים טוב ולבושים בפאר, ולפעמים אף מודים הם מפורשות לאותם שטרחו למענם והקדישו מכספם לעילוי נשמתם.

צדיק וישר הוא!!



הנהגות והליכותיו בקודש של מור אבינו, עבד ה' נאמן, כה"ר ישר בן ציון יזדי זצ"ל - בן שפרה ע"ה.

חבר טוב היה לו למור אבינו זלה"ה בשם רבי לוי חסיד זצ"ל. לרבי לוי היתה חנות בגדים בישכונת הבוכרים, ורוב ככל הקליינטים נהנו ושמחו מאד מישרו ומסחורתו הטובה. באחד מימי חול המועד סוכות, ערך רבי לוי חסיד סעודת 'סיום מסכת' בסוכה שבמרפסת ביתו, לפתע התמוטטה המרפסת וכל יושביה נפלו לחצר. האירוע היסב צער רב לרבי לוי חסיד ובמשך תקופה ארוכה לא מצאה נפשו מנוח מהתקלה הזאת.

מור אבינו זלה"ה תמיד מצא את המילים הנכונות למזער ולהרגיע את כאב ליבו הגדול של רבי לוי חסיד זצ"ל. כיון שהתגוררו שניהם באותה שכונה, ידע מור אבינו זלה"ה את השעות בהן עובר רבי לוי חסיד על יד ביתו, כך שפעמים רבות היה יוצא כאילו באקראי מפתח הבית כדי לפגשו ולהרגיעו ולשמחו.

יום אחד היה מור אבינו זלה"ה עייף מאד והחל לנמנם על כיסאו לאחר שבירך 'ברכת המזון' על סעודת מצהריים. "מדוע אינך עולה על מיטתך לנוח"? שאלה מרת אמנו שתחי' מור אבינו זלה"ה חייך והמשיך להתנמנם על כיסאו.

לאחר שמרת אמנו שתחי' הפצירה בו שוב ושוב שיכנס לחדר לנוח, אמר לה מור אבינו זלה"ה: "עוד מעט יעבור כאן רבי לוי חסיד וברצוני לחזקו ולעודדו ולאחר מכן אכנס לנוח". כעבור כמה שנים מהתמוטטות המרפסת אמר לוי חסיד למור אבינו זלה"ה: "דע לך! שדברך חיזקוני מאד ובזכותך היה קל לי יותר לעבור את התקופה הנוראה ההיא". והוסיף ואמר: "לפעמים הייתי עובר על יד ביתך רק כדי לפגושך ולהתחזק מדברך הנעימים". תנצב"ה. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

חברי קהילת "עמודי השלום".

כיון שברוך ה' זכינו ועשרות אלפי משפחות נהנים מאד מקריאת עלון נפלא זה עד כדי הערצה אמיתית. אי לכך, החלטתי למנף בעזרת ה' את החיבור הגדול הזה לכוח קניה גדול ולקבל מחירים מוזלים מאד למוצרי מזון ולשאר המוצרים.

בשלב הראשון נתמקד במוצרי בשר בקר, דגים ועופות דרושים סוכנים בכל רחבי הארץ!!!
לפרטים נוספים: 051-5490510 - מנשה.
נ.ב. נשמח לקבל הצעות טובות ומועילות.

בברכת הצלחה רבה
הרב משה יזדי.

לחמניות 100% כוסמין!!!

* ללא חומר משמר!!
* טעימות ומשביעות!!

באישורו ובהמלצתו של הרב משה יזדי שליט"א.
לפרטים והזמנות: 054-58-44-363

אחים יקרים ואהובים!!
זיכרו! איסור חמור לקרוא בשעת התפילה או בשעת הדרשה בעלון זה ובכל עלון אחר!!
והנזהר בכך תבוא עליי
ברכה וטובה וכל טוב.



בואי כלה שבת מלכתא... מפטירין: "קומי אורי..."

זמני הדלקת נרות:	סוף זמן ק"ש:	מנחה גדולה:	צאת השבת:	רבנו-תם:
ירושלים: 18:23	ירושלים: 8:51	ירושלים: 13:09	ירושלים: 19:34	ירושלים: 20:14
תל אביב: 18:40	תל אביב: 8:53	תל אביב: 13:11	תל אביב: 19:36	תל אביב: 20:11
חיפה: 18:33	חיפה: 8:52	חיפה: 13:10	חיפה: 19:36	חיפה: 20:13
אילת: 18:28	אילת: 8:53	אילת: 13:10	אילת: 19:33	אילת: 20:09
באר שבע: 18:40	באר שבע: 8:53	באר שבע: 13:11	באר שבע: 19:35	באר שבע: 20:13

עוגות מצוצבות • עוגות יום-הולדת • מארזים מפנקים • קינוחי כוסות
קינוחים אישיים • קישים מלוחים • סדנאות • קייטרינג חלבי

להזמנות: 050-205-2486

"יהי שם ה' מברך מעתה ועד עולם"

ברכת השנה

כל העלונים בשנה זו יהיו גם הצלחתם המלאה של יורם ואורלי צהלה הי"ו, מיכאל חיים הי"ו איתן הראל הי"ו, ר' אריה חרידי הי"ו, דוד כהן הי"ו אליהו שמעון בן גיגי הי"ו, יעקב ואורלי דניאל הי"ו, חגי כהן הי"ו, מנשה נגי' בן רות הי"ו לימור כהן תחי', יהי רצון שאבינו שבשמים ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה ויזכו ויתברכו בכל הברכות האמורות בתורה אמן ואמן.