

נר אהרן

פרשת
כי תבוא

כניסת השבת: י"ם: 18:19 מרכז: 18:40 נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה

עורך: ראם בן טוב

מפרשת הקללות תבין את הברכה...

מפרשת הקללות תבין את הברכה...

בואו נחשוב רגע. בורא העולם נתן לאדם את השכל להמציא פלאפון, זה טוב או רע? זו מתנה או עונש? התשובה: ודאי שזה טוב, אלא אומר ה', אתה תשמור את החוקים ותראה מזה רק ברכה... הקללה? תלוי! אם תקל ראש ולא תשקיע מחשבה איך כמה ומתי להשתמש, הדבר יהפך לקללה... אתה מרגיש רעב, צמא... זה טוב או רע? התשובה: אין יותר ברכה מאשר להיות רעב! כן כן, בלי תחושת רעב היינו שוכחים לאכול יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ואז היית רואה אנשים צונחים באמצע הרחוב, מה עשה ה' רעב! בורא העולם העניק לעולם רק טוב, רק ברכה, אבל עם שימוש לא נכון היא יכולה להפוך לקללה...

אדם שמכניס אצבע רטובה לשקע ומתחשמל זה לא עונש...

יש המפרשים את ברכת בורא נפשות בדיק על העניין הזה: "בורא נפשות רבות" - הקב"ה ברא נפשות רבות, "והסרונון"! אנחנו מודים על החסרונות? מתרצים התוס': כן. הקב"ה ברא גם חסרונות! מדוע? להחיות בהם נפש כל חי! אל תראה את החוסר כקללה, תנצל אותו לטוב! חיינו מלאים בטוב, הנשאלה היא האם נשתמש בו נכון לטוב, או שנהפוך אותו למצב של קללה, לא עלינו. את כל השפע והטוב אפשר לקחת, לקחת את הברכה, ולקלקל אותה ולהפוך אותה בידיים לקללה.

איך זה קורה? נסביר!

אתה עשוק או עסוק...

המדרש מספר שכאשר ברא הקב"ה את האדם לקח אותו "לסיבוב" סביב העולם. אמר לו: אתה רואה איזו בריאה יפה בראתי? פשש... ישתבח שמו, כל עולם המים, הפרחים המרהיבים, מאות אלפי סוגי צמחים, וכל בעלי החיים הכל בשבילך! רק דבר אחד אני מבקש ממך - מה יש? תן דעתך שלא תחריב את עולמנו! מברא מורנו הרב נפלא: תן דעתך - הכל מתחיל במחשבה! אין ספק, אנחנו חיים בכמה רמות מעל הדור הקודם, אבל בא ונשים את האמת על השולחן, מי יותר לחוץ? אנחנו או הם? לפני 40 או 50 שנה אמנם לא היה את הכמות והעוצמה הטכנולוגית, אבל אדם היה מגיע הביתה ב-17:00 אחרי יום עבודה, ואז עד למחרת ב-6:00 בבוקר יש לו זמן, הוא נהנה ממשפחתו, הוא נהנה מהנוף הקסום, הוא רגוע, הוא בשלווה, ואז הוא מצליח לראות את כמויות הטוב להם הוא זכה. אבל היום, בואו ונודה, יש למישהו זמן? אנחנו כל היום עסוקים... "והיית עשוק" - אל תקרי עשוק אלא עסוק!! אין לנו זמן להתבונן ביצירה המופלאה שהעניק לנו הבורא במתנה, הפיתרון - מיד מגיע, לא לזו...
תחל שנה וברכותיה, תלוי עד כמה אתה תכלה את קללותיה...

אלוקים יצר יצירת פאר. מספרים על החזון איש ע"ה שלא יכל להתבונן בפרח יותר מ-40 שניות, מדוע? הוא כל כך התרגש עד שזה היה מסוכן עבורו... מישהו מאיתנו פעם התבונן בפרח? באבקנים

"...העולם הזה זה לא פיקניק, אתם לא ירדתם מן השמיים כדי ליהנות משווארמה בלאפה, אם אתה לא תעשה מה שצריך יעשו ממך שווארמה! אתה תחטוף מכות אחרי מכות מכות..." הדרשן המרביץ לא הרפה, ואלון הצטנף לו בפינת בית-הכנסת "חברים, זה לא צחוק, יש דין ויש דיין! ואם לא תשמעו... מה כתוב בפרשה? "ככה ה' בשיגעון ובעיוורון ובתמהון לבב..." רבות! מי שיזלזל בברכת בורא נפשות, שלא יתפלא אם הוא מוצא את עצמו במחלקה סגורה באברבאנל, התורה מביטחה "והיית משוגע ממראה עיניך!" והיא מקיימת את זה, אם אתה רק סוטה מן הדרך מילימטר אתה מייד חוטף... אלון שעשה את צעדיו הראשונים בעולם ההתחזקות, הרגיש שהוא אינו מסוגל יותר. הוא רצה כבר מזמן לברוח מדרשת הבלהות של 'המרביץ הלאומי', אלא שהרגיש שלא בנוח לאכזב את נועם ש'סחב' אותו אל השיעור, הוא ניגב את הזיעה ממצחו ובלביו הייתה רק משאלה אחת: שיגמר! "...אני חייב עוד סיפור אחד לפני שאני מסיים..." הדרשן המפחיד תיאר לפרטי פרטים את התאונה המחרידה בה נענשה משפחה שנסעה בשבת, ואלון הרגיש שהוא כבר אינו מצליח לעמוד מול מסע האיומים, אבל סוף סוף הסיוט הסתיים לו. הוא הסתכל בחצי עין לעבר נועם השכן האלוף בשכנועים, וניסה להסדיר את נשימותיו, נועם קלט בדיק מה קורה וניגש אליו "אני מצטער מאוד, אבל תיכף תהיה לך חוויה מתקנת, הרב מיימוני, הוא כבר יסדר לך את כל..." נועם לא הספיק לסיים וכבר נשמעה שירת 'מים על ימי מלך תוסף...' כאשר הרב נכנס אל בית הכנסת.

בואו ונצטרף גם אנחנו לדרשה על פרשת הקללות וננסה יחד לדלות את הברכה... פרשת כי-תבוא תש"פ, יוצאים לדרך...

טוב או רע הכל תלוי בעיניים שלך...

הרב מיימוני מתחיל לדבר וכבר זה נשמע יותר טוב. הוא מדבר בנחת בשלווה "רבותי, השיעור היום בעיקר מתמקד ב-איך להפוך את הקללה לברכה! מי שחושב שהקב"ה עומד עם מקל, ואם תעשה מה שצריך תקבל סוכריה בתור פרס, ואם לא תשמע תחטוף עונש - הוא טועה! אז מה כן???

מבאר מורנו ורבנו הרב יוסף מרקוביץ שליט"א: הקללות הם לא עונש. הם תוצאה. ניקח דוגמא מחיי היום יום: הפלאפון, החבר הכי טוב שלנו בשנות ה-2000. מצד אחד זהו אחד המכשירים שיכולים להרבות חיים בעולם. אתה יכול להתקשר לשירותי ההצלה כאשר אתה רואה ח"ו מכונית הפוכה בצד הכביש, ניידת הטיפול נמרץ מפנה את הפצועים, והרופא שבמקום אומר שאם היינו מתעכבים עוד מספר דקות זה כבר היה מאוחר... ואז מגיע החוקר המשטרתי, בודק, מתשאל ומגיע למסקנה שהתאונה אירעה בגלל ה...פלאפון.

שבתוכו, איזו עדינות יש לטבע! העלים של הפרח עצמו, איזה צבעים, עורקים וורידים שנותנים לו את החיות, והכל מקרני השמש שחודרות אליו ומזינות אותו! תינהנה אומר הבורא. משהו פעם אמר לקב"ה איך יתכן שיש מאות אלפי צמחים ובכל אחד יש גוון שונה של ירוק... זה ירוק בקבוק, זה ירוק בהיר, זה ירוק מט... ובכלל למה הכל מכוסה בירוק, מדוע? המחקרים מראים שהצבע הכי (!) מרגיע בטבע הוא ירוק. זו הסיבה שבחדר הניתוחים הפרופסורים עם חלוק ירוק, המצעים של המיטה - צבע ירוק... הארונות מסביב ירוק, אפילו הרצפה בצבע ירוק, למה? התשובה: אולי זה יתן לך קצת רוגע. וכאן בחוץ, רק תפתח את העיניים ותראה כי בורא העולם ברא לך 70% מהטבע בצבע ירוק - שתירגע!!!

אנחנו עושים טהלים לא עלינו, והעולם נחסר... אלא מה, ה' השלים לך. אנחנו יותר הננים "מהקידמה", אך פחות מחושלים, פחות מתמודדים! מדוע? כי אנחנו לא משקיעים מחשבה שהכל פה זה בריאה מופלאה! כולנו מחפשים את העושר במקום להתמקד באושר. איזהו עשיר? השמח בחלקו! כועסים על שטויות... הכל יש לנו, ואנחנו? מקלקלים בדינו. באה התורה, ולפני יום ההולדת של האדם בראש השנה, יום שבו אתה יכול להיוולד מחדש, אומרת לך איך תחל שנה וברכותיה - התשובה: ע"י שתכילה שנה וקללותיה. אתה תכלה את הקללה, איך? תתחיל לברך - נסביר!!!

נשמתנונים אפשר לרקוד בגלל ענבים ותאנים...

פרשת השבוע נפתחת - "כי תבוא אל הארץ..." מצוות ביכורים! אדם יוצא לגינה ורואה אשכול ענבים, עוטף אותו בגומי, ואז כשהוא גדל הוא לוקח סלסלה מזהב, מניח אותו בתוכה, קונה שור באלפי שקלים, ואת הקרניים שלו הוא מצפה בזהב. והנה כולם עולים לירושלים, החנויות? סוגרים הבסטרה, מה יש? מאות ואלפי אנשים עולים לירושלים עם סל ביכורים, אפילו המלך יוצא לקראתם [לפי שיטה אחת במשנה]. מגיעים לבית המקדש, ואז... מתחיל היהודי המתוק לספר בהתפעלות את כל ההסטוריה היהודית איך הקב"ה הציל את סבא של סבא שלנו, יעקב אבינו, מציפורני לבן הארמי, וממשיך בסיפור ירידת אבותינו למצרים, יציאת מצרים בניסיניסים, עם כניסה לארץ פלאית, עד שהוא מגיע לאשכול הענבים שבידיו. את כל הדרך הארוכה מירושם ומחצור הגלילית עושים בשביל מטרה אחת, שתקיף את כל ההסטוריה, שתקלוט שאתה וכל הדורות לפניך ואחריך הם על תקן של - ברכה... העיקר הוא שתראה את כל הטוב "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה'!" תבין חביב'ה, אתה מוקף בטוב! וגם בימינו,

אמנם עדיין לצערנו אין את בית המקדש, אבל גם אתה אם תתבונן בכמויות הטוב שמושפע עליך דרך לחמנייה עם פסטרמה אתה תגייג להודות גם "על הארץ הטובה", על ירושלים, על זה שאתה זן את הכל... אחרי ברכת המזון אנחנו צריכים להודות על שהודנו בברכהמ"ז...

"תגיד ת'אמת, יצא לך לרקוד היום?" "לא, מה פתאום, מה אני משוגע? לרקוד באמצע יום בהיר?" אבל בוא וננסה לחשוב, אולי אתה משוגע שלא רקדת?... הרי אתה מוקף בבריאה מושלמת, והכל בשבילך! אגב משוגע, כמה מילים על אחת מהקללות שאם נתבונן בה זה יעזור לנו מאוד, במיוחד בימינו, להרגיש טוב: "יככה ה' בשיגעון ובעיוורון ובתמהון לבב..." כך אומרת התורה. כמה מילים, לא לזוז...

הלמבורגיני לא מתפקדת, או שאתה לא מתפקדת??

למבורגיני 2020. אדם נכנס, שיא החום, בא להדליק מזגן - אין כפתורים! בא לפתוח חלון - אין כפתורים, ואז "איך עבדו עלי, איזה אוטו..." טיפיש! קיבלת את הרכב האוטומטי הראשון מסוגו בעולם, פה אין כפתורים! הכל עובד בדיבורים!! תבקש מזגן ותראה איזה פן של קור אתה מקבל לפני... הכל נמצא. "שיגעון!" ה' אומר, יבוא יום שאתם תראו דור שהוא משוגע - פירוש - לא יודעים מה טוב ומה רע - הכל הפוך, 'עיוורון' - לא רואים את הטוב מסביב, 'תמהון לבב' - אין עם מי לדבר, דע לך שנכשלת כאן, נפלת לקללה במקום להשתמש בברכה שנתנו לך בידיים, אתה יכול ליהנות מחתונת קורונה ביתית וצנועה שבה כולם מכירים את כולם, ואתה יכול לבחור לקטר על כך שאין לך 500 איש על הראש שמכניסים אותך לחובות מהחתונה עד הלידה של הילד השלישי. הכל תלוי במבט שלך, הברכה והקללה...

הירושה שנמצאה, אבל מאוחר מידי...

הרב שך אומר: תאר לך בנאדם עני מרוז, אין לו כסף לטפל בדלקת עינים, בדלקת אוזניים, בכלום! אחרי 80 שנה דפיקות בדלת, מה יש? פתאום אומרים לו: חביב'ה, אנחנו מחפשים אותך 80 שנה! יש לך ירושה ענקית, וילה עם משרתים ומיליוני דולרים... הוא מתעלף! מדוע? כי היתה לו אפשרות לטפל בעצמו... הקב"ה נתן לנו עולם, יש פה אנשים שעוברים את המאה עשרים שנה והם לא רואים את הטוב! והיית עסוק - והיית עשוק! לא עלינו. הפיתרון - תשקיע מחשבה, תראה את הטוב, תודה על הטוב ותכלה את הקללה. שנזכה!

שבת שלום
רן אהרן בן ישעיה

סיפור השבוע

נשיקה מאבא

אין לי מושג מהיכן הוא הביא זאת [אולי הקב"ה דאג לכך...] וילד שמקבל פחית קרה - בשבילו זה כבר חצי טיול... "הגלגלים שלך" הוא מסמן לי "אתה נוסע עכשיו לתלפיות ומחליף את כולם..." ואני מפאת כבודו עונה לו בחצי כן שכזה... "לא לא" הוא אומר "אתה עמל ומשקיע בתורה?" כן, אני עונה לו. "יופי" הוא אומר, "תקשיב, אתה בטח לא מייצר שם פחיות ומתפרנס משינוק, אז קח, אני רוצה להיות השותף שלך לתורה! קח 600 שקל ולך תחליף ת'גלגלים..." ואני מתנגד בכל תוקף, והוא... ממשיך להתעקש "אני לא זז מפה עד שאתה... רגע רגע, הוא מודיע, אתם יוצאים לטיול! יופי, יש לי אח שיש לו מסעדה עם הכשרות שלכם..." תוך 3 שניות אחיו על הקו "קובי! אני שולח לך משפחה, תפנק אותם עד הסוף..." "פנצ'ר, אה?" אומר לי הבן... ואני אומר - החסד הזה אמנם לא העשיר אותי, אבל הוא נתן לי מסר ברור... נשיקה מאבא, בקטנה... אבל כזו נשיקה גדולה. וכמובן - מי כעמך ישראל... אין עלינו ולא יהיה כמותנו, עולם חסד יבנה. נו נו ככה זה כשיש לך אבא שמלמד ת'בנים מהו עולם חסד יבנה... ואנחנו? לא מקבלים נשיקות מאבא? רק להשקיע מחשבה קטנה ולראות את הנשיקה של אבא. שנזכה!

סיפר לי אברך חשוב מהישוב על מעשה שהיה, וכך היה: מתקשר אלי חבר מהכולל ואומר לי בהתרגשות: "בוא ותראה מה זה נשיקה מאבא..." בהתחלה לא הבנתי, הוא מספר, אך הבנתי אח"כ מה כוונתו נשיקה מאבא.

אני לוקח ת'ילדים, הוא מספר לי, בבין הזמנים האחרון לטיולון קטן, ואז בכביש בגין בירושלים זה התחיל. פקק אדיר. ומי שמכיר את כביש בגין יודע כמה מדובר, במיוחד שהמזגן שלך באוטו עושה טובה שהוא עובד, אם בכלל הוא נדלק... אז אני מנסה לראות אולי נתיב כזה או אחר יותר פנויים, ופתאום... "מזל טוב", אני עולה על עצם בלתי מזוהה, והתוצאה - פנצ'ר בגלגל... "ילדים", אני מסמן, "מה אומרים עכשיו?" כולם אחרי: "מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ... עבדו את ה' בשמחה..." אנחנו יוצאים מהרכב, אני והבכור שלי, ובלי עין הרע עם הידיים השמאליות שלי - להחליף פנצ'ר זה לא התחום... עוברות להן מכוניות, ואנחנו קולטים על הבעת הפנים שלהם 'וואי וואי, איזה מסכנים'...

ואז זה מגיע - רכב 4X4 חונה בצד, יוצא משם אדם מעל 1.85 מטר גובה "צאאאאדיק, פִּינה הדרך"... תוך 4 דקות ואין פנצ'ר... והנה עיניו קולטות את הילדים הנוטפים ברכב "מה, אין לך מזגן בחום הזה?? תמתין רגע" הוא נכנס לרכב ויוצא כשבידו פחיות קולה קפואות...

לע"נ נעימה בת רוזה

להצלחת דרור חיים בן אסתר וכל בני משפחתו

לרפואת חיים בן תמר

לתרומות, הקדשות, לקבלת העלון במייל וכן לחלוקה באזור המגורים: 052-7680962 neraharon1@gmail.com
לשמיעת שיעורי מורנו הרב מרקוביץ חייגו לקול הלשון - 03-6171111 ובזיהוי קולי לומר את שם הרב
וכן לשמיעת שיעורי הרב רן אהרן בן ישעיה (קול הלשון) חייגו 073-3211786 שלוחה 11